

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBROLÄN

Nr 60

OKTOBER 2018

En dopfunt i form av ett prästporträtt

sidan 3



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

- Personregister till värnplikskort hos Arkiv Digital sid 2
- En dopfunt i form av ett prästporträtt sid 3
- Svenskt kvinnobiografiskt lexikon på webben sid 4
- Sveriges befolkning 1975 hos Arkiv Digital sid 4
- Gravvården i Ekeby med de 13 syskonen sid 5
- Ny bok "Släkthistoria" sid 6
- 2 systrar och deras 4 bröder sid 7
- Hallsbergs släktforskarklubb 35 år sid 8
- Förändringar i Digitala forskarsalen på Riksarkivets hemsida när GDPR träder i kraft sid 9
- Nytt projekt om Skolmatriklar sid 9
- Ansökning nr 172 sid 9
- Släktforskardagarna 2018 sid 10
- Donation på 30 miljoner gör historiska nyheter fria för alla sid 13
- Ny bok om att forska på 1900-talet sid 14
- Cognatus släktforskningspodd sid 15
- Föreningssidor sid 14-16



Framsidesbilden

Vattenpolospelare i Örebro Simsällskap, ca 1905.

Stående från vänster nr 2: Konrad Littorin från Örebro, som var guldmedaljör i simhopp vid SM 1906, samt deltog i OS i Aten 1906 och London 1908.

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv
Fotograf: Eric Sjöqvist,



Militärer på I 3 i Örebro, 1930-tal

Nr 4 på rad 2 är Uno Johansson född 1912. Bilden inlämnad av Kerstin Anderson, Örebro
Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv, okänd fotograf.

PERSONREGISTER TILL VÄRNPLIKTSKORT HOS ARKIV DIGITAL

ArkivDigital har sedan en längre tid tillbaka digitaliserat värnpliktskort (även kallade stamkort) för svenska män som mönstrat cirka åren 1902-1941. Mönstringsåldern ändrades år 1914 från 21 till 20 år, vilket innebär att korten som vi har skannat omfattar män födda cirka åren 1881-1921.

Värnpliktskortet innehåller namn på den värnpliktige samt uppgifter om födelsetid och födelseplats. Värnpliktsnummer, tilldelat truppslag, tjänstgöring (såväl grund- som repetitionsutbildning liksom beredskapstjänstgöring under andra världskriget), uttagning till olika befattningar, befordran, konstituering till olika grader, anstånd med inkallelse, eventuell frikallelse och ansvarig inskrivningsmyndighet framgår ofta också. Ofta, men inte alltid, finns även uppgift om bostadsadress, eventuella bestraffningar och civilt yrke.

Fram tills nu har det många gånger varit ett omfattande arbete att hitta värnpliktskortet för en önskad person. Materialet är omfattande, knappt två miljoner kort, och utspritt på en stor mängd arkivbildare, som i sin tur har använt sig av många olika principer för att sortera korten.

Med vårt nya register till värnpliktskortet blir det enkelt att hitta ett önskat kort. Fyll bara i namn- och/eller födelseuppgifter, välj önskad post i träfflistan och klicka sedan på länken som öppnar bilden av värnpliktskortet. Enklare kan det inte bli!

För att kunna ta del av värnpliktsregistret krävs Allt-i-ett abonnemang. Registret är endast tillgängligt i webbversionen av vår programvara, som ni hittar här: <https://app.arkivdigital.se>

Text: Markus Lindström. Hämtat från ArkivDigitals blogg, augusti 2018

EN DOPFUNT I FORM AV ETT PRÄST- PORTRÄTT

av Dag W Edholm, Hallsberg

I Hallsbergs sockenkyrka står sedan 1663 en ovanligt utformad dopfunt av kalksten. Den föreställer en prästman, som på huvudet bär dopskålen. Enligt J. L. Saxon i "Nerikes kyrkor" skall dopfunten ha skänkts av kyrkoherden i Kumla Laurentius Edsbergius. Han var bondson från Edsberg, som blev hovpredikant hos Karl X Gustaf 1658 och kyrkoherde i Kumla och Hallsbergs pastorat 1663. Edsbergius avled 1685. Kanske var det i samband med att han tillträdde kyrkoherdetjänsten som han skänkte dopfunten. Vem stenhuggaren som tillverkat den var är inte känt.



Dopfunten i Hallsbergs sockenkyrka
Okänd fotograf 1910,
Antikvarisk topografiska arkivet.

Men prästfunten i Hallsberg är inte den enda i Strängnäs stift. I Sköllersta kyrka fanns tidigare en liknande dopfunt, äldre än Hallsbergsfunten och daterad 1649. Den är av enklare utförande men kan ha varit förebild för funten i Hallsberg. Enligt prosten Åhrbergs krönika uppstod vid en vigsel på 1780-talet tumult i kyrkan

då folk "trängde sig fram för att skåda bruden" varvid dopfunten blev omkullvält och skadad. Mittpartiet och delar av skålen finns i dag i Läns museets samlingar.

Även Sköldinge kyrka i Södermanland har en liknande dopfunt. Den är daterad samma år som Hallsbergsfunten och kan eventuellt vara huggen av samme mästare. Några andra dopfuntar med prästmotiv är inte kända i Sverige.



Dopfunten från Sköllersta kyrka.
Okänd fotograf, okänt år,
Antikvarisk topografiska arkivet.



Dopfunten i Sköldinge kyrka 1910
Okänd fotograf 1910,
Antikvarisk topografiska arkivet.

Om prästen på Hallsbergsfunten har någon porträttlikhet med Edsbergius går inte att avgöra, då ingen avbildning av honom är känd. Att prästerna på de tre dopfuntarna bär dopskålen på huvudet skulle symboliskt kunna tolkas som att man velat framställa prästen som den som är bärare av dopets sakrament.



Hallsbergs sockenkyrka från nordväst
Okänd fotograf, okänt år, Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetets hemsida

SVENSKT KVINNOBIOGRAFISKT LEXIKON PÅ WEBBEN

I mars 2018 lanserades Svenskt kvinnobiografiskt lexikon på webben. Här lite information hämtad från hemsidan:

Varför finns inga kvinnliga konstnärer, vetenskapsmän, politiker osv? Den frågan väcks så snart historia av olika slag ska skrivas. En av anledningarna är att historieskrivningen vilar på befintliga biografiska lexikon, där kvinnor förekommer mycket sällan. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, ändrar på detta. Här finns nu, fritt tillgängligt (under CC-BY-licensen), 1000 levnadsteckningar över svenska kvinnor och över utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige.



Läs om 1 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera. Alla har de bidragit till samhällets utveckling.

SKBL har producerats vid Göteborgs universitet. Artiklarna har skrivits av specialister och forskare i hela Sverige. Arbetet har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. I lexikonet biografieras kvinnor som under olika tider och på varierande sätt har bidra-

git till samhällsutvecklingen, såväl lokalt som nationellt och internationellt. Äldre biografiska verk och aktuell forskning har varit utgångspunkt för urvalet, som generellt betonar samhällelig betydelse framför berömmelse. Kvinnliga pionjärer och kvinnor som varit aktiva i arbetet för köns jämställdhet finns med, liksom historiskt betydelsefulla kvinnor. Före 1809 inkluderas Finland.



Emilie Risberg, lärare, skolgrundare och författare, verksam i Örebro, som porträtteras i lexikonet

Biografierna ligger i bokstavsordning. Den som söker en speciell kvinna kan leta eller söka i Kvinnor A-Ö. Varje artikel består av en levnadsteckning med fokus på verksamhet och betydelse, samt biografiska upplysningar om härkomst, utbildning, verksamhet, organisationstillhörighet, kontakter och utmärkelser. Den är försedd med källhänvisningar och upplysningar om arkiv och minnesmärken.



Den fria sökningen, som leder in i levnadsberättelserna, kan kombineras med verksamhet, organisationer, orter och nyckelord.

Du hittar Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon här:

<https://skbl.se>

Det finns även en Facebook-sida att följa

<https://www.facebook.com/svensktkvinnobiografisktlexikon/>



SVERIGES BEFOLKNING 1975 HOS ARKIV DIGITAL

Databasen bygger på ett datautdrag ur 1976 års mantalslängd, och avser förhållandena den 1 november 1975. Underlaget skiljer sig därmed från 1951 och 1961 års mantalslängder, som Sveriges befolkning 1950 och 1960 baserar sig på. På den tiden utgjordes mantalslängderna fortfarande av tryckta böcker.

Sveriges befolkning 1975 redovisar inte samtliga uppgifter i 1976 års mantalslängd, utan ett urval av de uppgifter som vi har bedömt som mest relevanta. Inför utlämningen av datan har Riksarkivet gjort en sekretessgranskning, och uppgifter som bedömts som känsliga enligt sekretesslagen har inte lämnats ut till oss.

Hämtat från Arkiv Digital's hemsida www.arkivdigital.se

GRAVVÅRDEN I EKEBY MED DE 13 SYSKONEN

av Kerstin Andersson, Örebro

Vid ett besök på Ekeby kyrkogård fastnade jag framför en gammal vackert utsirad gravvård i järnsmide. Det som stod där berörde mig verkligen, det var 13 syskon som var begravda där; syskonen Andersson från Björka. Jag tänkte mycket på hur det var för föräldrarna och om de fick fler barn, och förhoppningsvis några som nådde vuxen ålder. Ett av barnen i graven, en flicka, var 19 år, annars var de andra i stort sett spädbarn. Två veckor senare passerade jag genom Ekeby och stannade till och fotograferade av gravvården. Sedan började jag forska, och det blev en lång historia som jag vill dela med mig av.

Anders Gustaf Larsson föddes i Björka, Ekeby 9 februari 1835 som äldste sonen i familjen och han gifte sig den 31 maj 1863 i Ekeby med hemmansägardottern Greta Lisa Andersdotter född 20 april 1839. Hon kom då från Thorsta och hennes äldste bror Anders Gustaf Andersson hade lämnat bifall till äktenskapet. Brudgummen är hemmansägare i Björka. Anteckning i kanten: syskonbarn. De får sammanlagt 17 barn.

Anna-Sofia föddes 19 november 1863 och dör av bröstsjuka 12 februari 1865. Då har de just fått sonen **Gustav** den 13 jan och han dör 7 april 1867. Orsak: avtynande. Två månader efter får de sonen **Axel** den 23 mars 1866 och han dör av bröstsjuka den 30 april 1867. Några månader går och de får dottern **Anna Sofia** 5 juli 1867, men hon dör redan 23 september samma år av ej angiven orsak. Redan den 25 oktober samma år får de sonen **August** men han dör redan 4 juni 1869 av bröstsjuka

och samma år 5 december föds sonen **Carl** som dör av oangiven sjukdom 1 jan 1871. Sonen **Viktor** föds samma år 16 september. Den 18 december 1872 föds en ny **Gustav** men även han dör av bröstsjukdom den 25 juli 1873. Men redan 29 december samma år föds sonen **Johan** som dör i koppor 28 juli samma år. Året därpå 4 juni 1875 föds tvillingarna **Eva Charlotta Elisabeth** och **Aron**. Aron dör 18 maj 1876 av ej angiven orsak. **Hilda Lovisa** föds 8 aug 1876. Året därpå 4 september föds **Edla Maria** som den 29 november 1896 dör av lungshot 19 år gammal. 3 december 1878 föds sonen **Klas** som avlider av ej angiven sjukdom redan efter 25 dagar, den 28 december. Året efter, 25 december 1879 föds **Julia Augusta** som dör av ej angiven orsak 14 september 1881. Samma år 27 maj 1881 föds dottern **Beda Sofia**. Som sista och 17:e barn föds **Adolf** 25 juli 1882 men dör av engelska sjukan 12 juni 1884.

De fick i alla fall behålla fyra barn som blev vuxna men man kan tänka sig hur många tårar och stor sorg som varit under dessa 21 år. Bara att bära och föda 17 barn, tanken svindlar.

Åter till vigselboken, så undrade jag över det där med syskonbarn och det blev ju en nöt att knäcka. Anders Gustaf Larsson var ju född i Björka, Ekeby. Föräldrarna var 1/8-brukaren Lars Andersson född i Löksätter Asker, som flyttade till Ekeby 1832, där han vid vigseln 15 sept 1833 står som hemmansägare i Björka. Hans hustru var rusthållardotter från Frommesta i Ekeby och hette Eva Jonsdotter född 7 maj 1805. De fick förutom Anders Gustaf dottern Anna Sofia 10 november 1836 som dog 12 september 1838 i kikhosta, Lars Peter född 15 augusti 1839 och Carl Johan född 5 januari 1842. Lars Andersson dog redan 10 september 1844 och senare i husförhörslängden hittar



jag Eva Jonsdotter boende hos sonen Anders Gustaf, som förälsänka, där hon dör 6 mars 1880. Under några år bor även Anders Gustafs bror Carl Johan där. Han står som casserad beväring (1863) men i oktober 1869 flyttar han till Rastorp nr 1, där han dör som hemmansägare 28 år gammal 24 september 1870.

Greta Lisas föräldrar var 1/4-delsbrukaren Anders Andersson i Thorsta (ev. Tharsta) född i Lösätter Asker 18 november 1802. Han vigdes 4 oktober 1829 i Ekeby, och stod då som hemmason från Led i Asker. Hans hustru var Brita Caisa Larsdotter, född 20 november 1802 i Ekeby. De får barnen Anders Gustav född 29 juni 1830, Lars född 19 juli 1833 (flyttar till Norrbyås 1850), Pehr Eric född 9 oktober 1835, Anna Caisa född 11 februari 1838, hon dör redan efter 3 dagar på grund av svaghet, Greta Lisa född 29 april 1839, Anna Sofia född 27 december 1841 men även hon dör redan 8 februari 1842 av bröstvärk, det sista barnet blir Maria Christina född 21 jan 1844.

Hos Anders och Brita Caisa bor hennes far, (som är ofärdig) från 1841 tills han dör av håll och styng den 16 maj 1854. Han hette Lars Olsson och var född 26 september 1776.

Anders Andersson dör av lung-sot vid bara 50 års ålder (kallad d.ä., och även Norr) den 27 oktober 1852 och i husförhörslängden från 1856 i Thorsta finns hans änka Brita Caisa hos äldste sonen Anders Gustav, som gift sig med Sofia Olsdotter och har 2 barn. Även Brita Caisas yngsta flickor Greta Lisa och Maria Christina bor där.

Åter till "huvudpersonerna" Anders Gustaf och Greta Lisa. 1897 flyttar de till Sörsätter, tillsammans med sonen Viktor och döttrarna Eva Charlotta Elisabeth,



Hilda Lovisa och Beda Sofia. Eva emigrerar till Nordamerika 27 mars 1901. Viktor flyttar 11 april 1902. Anders Gustaf dör av lung-sot, som hemmansägare i Sörsätter den 5 juni 1903. 1909 flyttar Greta Lisa tillsammans med de yngsta flickorna till sonen Viktor som är 1/6 ägobrukare i Rastorp. Han har gift sig 19 augusti 1902 med Anna Pettersson född 22 februari 1868 i Kumla. De har inga egna barn men en fosterdotter från Stockholm, Ingeborg Margareta Larsson född 30 april 1909.

Hilda Lovisa flyttar 24 juli 1911 till Ekshärad, men kommer tillbaka igen efter några år och Beda Sofia flyttar 22 oktober 1915 till Eskilstuna. Greta Lisa dör 10 april av ålderdomssvaghet och begravs 21 april 1924. Och året efter flyttar Hilda Lovisa till sin syster i Eskilstuna, den 15 september 1815.

Greta Lisa fick, trots 16 barns-ängar och all sorg, ändå leva i 85 år varav hon var änka i 21 år.

Tänk ändå vad ett besök på en kyrkogård kan leda till. Självt jag tacksam att jag inte levde under den tiden med nödår och elände.



NY BOK "SLÄKTHISTORIA"

av Rita Lind, Örebro

Släktforskning är en fantastiskt rolig sysselsättning. Allt började för ca tio år sedan. Trevade mig fram sida för sida i kyrkböckerna, inte så lätt i början måste jag erkänna. Många anteckningsblock har fyllts och blyertspennor har vässats. Besökt arkiv och böcker har lånats på bibliotek.

DNA-genealogi, ett spännande område som jag upptäckte 2014 efter ett besök på släktforskar-dagarna i Karlstad. Har tidigare kommit i kontakt med DNA genom mitt arbete, men att ett test för släktforskning kunde beställas så enkelt var något nytt. DNA och pappersforskningen kompletterar varandra. Kan lösa många gåtor som till exempel där luckor (okänd fader) finns i "trädet".



Efter att jag fått medlemskap i Örebro släktforskarförening och gått grundkursen i släktforskning och en Disgen-kurs kände jag mig redo att börja forma mitt släkt-träd på allvar och en aning grenigt. Fann efter hand många spännande oanade anor/släktingar. Blev påhejad av mina bröder som nu tyckte att det var dags att börja skriva på en släkthistorisk bok. Började i september 2016 efter att funnit min fm fm m som kom från prästsläktet Chenon i Värmland. Det här löste många knutar för min fortsättning som bara blev allt mer och mer spännande.

Har ofta tänkt att jag vill skriva en bok med innehåll från mikroskopins värld bland blodceller hos människor och djur. Hade samlat på mig preparat (blodutstryk) från häst, hund och björn. Nu blev det i stället mina egna spår med rötters hjälp. Efter knappt två års skrivande blev min dröm verklighet, min bok är tryckt och många har visat sitt intresse och gillande. Boken är tänkt som en inspirationsbok för släktforskare med exempel från min egen släkt och hembygd. Ett brett innehåll med en hel del svensk historia.

”Släkthistoria” är på 318 sidor, indelad i tre kapitel med olika korta och långa avsnitt.

- Varför släktforska?
- Släktforska, hur långt tillbaks i tiden? Tips för nybörjare
- Vårt fotografiska arv
- DNA, mtDNA, YDNA
- Vikingar
- Hembygd
- En känd historisk släktforskare
- En resa längs Klarälvdalen
- Tidsepoker i Sveriges historia och Sveriges historiska befolkning
- Pilgrimsleder
- Äldre mynt
- Adel, Präster, Borgare, Bönder, Tjänstefolket
- Kyrkans roll på medeltiden och senare tid. Kyrko-, Militär-, bokföring,
- Riksarkivet, Landsarkiven mm
- Hemman, Bönder, Torpare
- Medeltida sjukvård, Historiska sjukdomar, Epidemier
- Adel, Bergsmän
- Borgare, Fogdar, Handlande, Rådmän
- Bönder, Hemmansägare
- Läkare, Livmedikus, Livkirurg
- Notarie, Stadsskrivare
- Präster, Kyrkoämbeten
- Riddare, Officerare
- Smeder
- Amerikaemigranter
- Övriga släktingar
- Släkträd, antavla

2 SYSTRAR OCH DERAS 4 BRÖDER

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

Under mina sökningar i husförhörslängder och dopböcker hittade jag en högst intressant familj, inte minst för deras föräldrars namn-fantasier.

I familjen fanns två döttrar. De fick vanliga och moderna namn för tiden (1880-1895)

- Signe Aquilina Maria
- Anny Turinna Elisabet Akvilina

Men när det gällde sönerns namn höjdes ribban:

- Claes Albin Rudolf Ludvig
- Chrysotomus Ambrosius Remiquis Linus
- Christigonus Antonius Rogatius Leontinus
- Canutus Aquilinus Rufus Laurentius

Föräldrarna var Edla Sofia Lindström och hennes make, bagaren Carl Lundgren.

Notera att samtliga söners initialer bildar faderns förnamn Carl.

Namnfakta

Ambrosius. Är ett grekiskt namn som betyder ”odödlig”. Ambrosius var en kyrkofader som levde på 300-talet i Milano i Italien (svenskanamn.alltforforaldrar.se)

Antonius. Den latinska grunden för svenskans Anton. Betyder ”den ovärderlige” (svenskanamn.alltforforaldrar.se). Namnet betyder ”högt berömlig” och kommer från ”Antônios”, en Romersk familj som Marcus Antonius tillhörde. Ursprungligen ett etruskiskt namn (fritt översatt från Name-doctor.com)

Canutus. Detta namn kommer från det gamla norska ”Knútr”, vilket kommer från tyskans ”chnûz” / ”knûz”, vilket betyder ”daring/impudent/bold one” ungefär ”oförskräckt/fräck/djärv”. Flera danska medeltida kungar hade detta namn (fritt översatt från Name-doctor.com)

Chrysotomus. Form av Chrysostomos. Betyder *Chrysos=guld, stoma=mun, alltså ”gyllene mun”* (fritt översatt från Name-doctor.com)

Laurentius. Gammalt mansnamn med latinskt ursprung med betydelsen ”man från Laurentium” (Italiensk stad). Den modernare formen Lars är vanligare. (svenskanamn.alltforforaldrar.se)

Linus. Latinsk form av grekiskans Linos (nordicnames.de).

Rufus. Har ingen direkt betydelse. Flera helgon har haft namnet Rufus, liksom engelske kungen William II Rufus. (svenskanamn.alltforforaldrar.se). *Rufus* är ett bibliskt namn av latinskt ursprung, identiskt med *rufus* ’röd; rödhårig’. En Rufus, son till Simon från Kyrene som tvingades bära Kristi kors, nämns i Markusevangeliet i Nya testamentet. (www.sprakochfolkminnen.se)

Övriga namns ursprung ej funna.



HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



av Dag W Edholm, Hallsberg

Det var på 1980-talet som intresset för släktforskning etablerades i Närke. Lokala släktforskarclubbar bildades i Örebro, Askersund, Kumla och Hallsberg. Alla med mål att bedriva verksamhet inom sina respektive kommuner.

Hur det började. I september 1983 deltog Hallsbergs skoldirektör Harry Olstedt i ett möte tillsammans med representanter för släktforskarclubbarna i Hällefors, Karlskoga-Degerfors och Nora. Föregående höst hade Genealogiska föreningens ombud och ett antal övriga personer samlats i Örebro för att bilda Örebro Släktforskare. Harry Olstedt tog på sig uppdraget att undersöka vad det fanns för intresse i Hallsberg.

Forskarstuga. På biblioteket i Hallsberg fanns möjlighet till släktforskning i en källarlokal med läsapparat. Ett anslag och anteckningslista sattes upp i "forskarrummet". Ganska omgående hade 11 personer antecknat sitt intresse, däribland Marianne Eriksson i Östansjö. Den 18 november 1983 inbjöds till ett möte i Kommun kafeterian. Åtta personer deltog, därav två som inte tidigare antecknat sig på listan. Ulla Dalhammar från Nora, länsombud för Genealogiska föreningen informerade om klubbarnas verksamhet och syfte. Vid mötet beslutades att en släktforskarclubb för Hallsberg skulle bildas, och en interimstyrelse tillsattes, bestående av Marianne Eriksson, Stig Nilsson och Harry Olstedt. Vid sammanträdet den 12 januari 1984 fastställdes stadgar, val av styrelse och revisorer m.m. Nu var klubben igång!

Till en början hade Släktforskarclubben sin hemvist i Bibliotekets källare, men blev avhyst därifrån på grund av platsbrist. I augusti 1989 flyttade vi till kommunägda Zellerhög (Samzeliushuset) Västra Storgatan 16. 1998 sålde kommunen huset och det blev åter dags för flyttning, nu tillsammans med Vuxenskolan till Västra Storgatan 33, där vår Forskarstuga med rullfilmsapparat, mikrokortsläsare och faktadator fanns. 2011 avvecklade den dåvarande styrelsen lokalen hos Vuxenskolan och sedan dess har vi varit utan föreningslokal!

Medlemsträffarna hölls till en början i Kommun kafeterian, där Ragnild Andersson serverade kaffe och goda smörgåsar. Så småningom blev den lokalen för trång vi flyttade över klubbens träffar till Åsens dagcentral, som är en rymlig lokal med högtalaranläggning. Under åren har många goda föredragshållare gästtat oss, bland andra: Lars Göran Loré om "kartor i släktforskningen", AnnBritt Järnliden om "valloner", Sören Klingnéus om "Vapensmide i Hallsbergstrakten", Bror Erik Olsson om "Mått och vikt i gamla tider", Kalle Bäck om "Bönder och torpare i 1800-talets Sverige". Elisabeth Thorsell om "Mormonerna i Salt Lake City". Per-Axel Wiktorsson om "Med fjäderpenna och pergament".

Andra evenemang. Många olika evenemang och resor har anordnats under åren. Här ett litet axplock: resor till landsarkiven i Uppsala, Vadstena och Göteborg, resa till Skyllbergs bruksarkiv, resa till Frövifors industrimuseum, resa

till Olshammar och Övralid, resor till Hammar och Nyköping.

1999 introducerade vi ÖPPET HUS med uppmaningen "damma av din släktforskning och kom". Träffarna blev välbesökta och är en programpunkt som alltså lever vidare. Från början bjöd vi in till Forskarstugan och Vuxenskolan övriga lokaler. Numera hålls våra Öppet Husträffar på Hallsbergs bibliotek.

Hallsbergsmässan. 1995 var första året det hölls Föreningsmässan i Alléhallen och vi ställde ut med en monter. Därefter har vi funnits med varje gång. (Mässan anordnas vartannat år).

Excerpering. 1996 inledde Birgitta Edholm i klubbens regi excerpering (avskrift) av Viby församlings ministerialböcker. 1998 tillkom Håkan Kumlin i arbetet, som så småningom kom att omfatta även ministerialböckerna för Tångeråsa och Hallsbergs församlingar. Materialet har getts ut i form av 12 häften i Släktforskarclubbens skriftserie.

Medlemsbladet. 1999 började vårt medlemsblad komma ut med 4 nummer per år. Redaktör var (och är alltså) Birgitta Edholm.

Släktforskar kurser. Kunskap är nödvändig för att kunna bli en bra släktforskare. Redan tidigt insåg klubbens styrelse vikten av att anordna kurser i släktforskning. Marianne Eriksson var den första kursledaren. Senare tillsammans med Hans Pihl och Carl Forsell. Från 1991 har Birgitta Edholm varit studieansvarig för 108 kurser hittills!

Hallsbergs Släktforskarclubb kan se tillbaka på 35 aktiva år och se framåt mot kommande år genom vår devis:

*Hos oss möts spåren mellan
dåtid, nutid och framtid!*

FÖRÄNDRINGAR I DIGITALA FORSKAR- SALEN PÅ RIKSARKIVETS HEMSIDA NÄR GDPR TRÄDER I KRAFT

Riksarkivet vidtar skyddsåtgärder för personuppgifter i digitala forskarsalen med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

- Digitaliserade bouppteckningar för åren 1980–2001 avpubliceras.
- Digitaliserade fastighetsböcker för åren 1933–1985 avpubliceras.
- Digitaliserade konfirmationsböcker, flyttningslängder och lysnings- och vigselböcker yngre än 70 år avpubliceras. Dessa har tidigare publicerats t.o.m. år 1980.
- En inloggningsfunktion med e-postverifiering införs för att ta del av digitaliserat material yngre än 110 år.

Har du sedan tidigare ett användarkonto till Digitala forskarsalen eller Riksarkivets webbbutik loggar du in med det kontot, du behöver inte skapa ett nytt konto för att få tillgång till digitaliserat material som är mellan 70 och 110 år gammalt. Ett användarkonto skapar du själv i Riksarkivets webbbutik

Det är kostnadsfritt att ta del av arkivhandlingarna i digitala forskarsalen.

De handlingar som nu avpublicerats omfattas inte av sekretess. Det innebär att du avgiftsfritt kan ta del av handlingarna i våra läsesalar. Du kan också beställa kopior av handlingar du önskar ta del av. Observera att Riksarkivet har rätt att ta ut en

avgift om 4 kr per sida. Om du inte lämnar oss sådana uppgifter att vi kan hitta handlingarna utan forskning tillkommer en eftersökningsavgift om 225 kr/påbörjad kvart.

Om du vill ta del av bouppteckningar för åren 1980–2001 kan dessa sökas fram utifrån den avlidnes namn i alla Riksarkivets läsesalar. För att ta del av bouppteckningar för ett visst geografiskt område behöver du besöka det landsarkiv där bouppteckningarna förvaras.

Digitaliserade fastighetsböcker för åren 1933–1985 kan du ta del av vid Landsarkivet i Härnösand.

Digitaliserade konfirmationsböcker, flyttningslängder och lysnings- och vigselböcker yngre än 70 år kan du ta del av vid det landsarkiv där handlingarna förvaras.

Riksarkivet kommer att se över om vi kan skapa andra tekniska skyddsåtgärder som ger samma skydds nivå, men som förenklar för användarna.

Hämtat från Riksarkivets hemsida riksarkivet.se

NYTT PROJEKT OM SKOLMATRIKLAR

I framtiden kommer det att bli lättare att få fram kunskap om de i slakten som studerat. Alla Sveriges skolmatriklar ska nämligen göras sökbara i en databas. Det nya spännande projektet har startats av Hans Hanner och Ulf Berggren på Genealogiska Föreningen (GF).

Skolmatriklarna från ett 50-tal högre allmänna läroverk ska nu fotograferas och därefter indexeras genom ett projekt i GF:s regi. Skolmatriklarna kommer att

tillgängliggöras efter hand och källmaterialet kommer att spänna över omkring 300 år – från tidigt 1600-tal fram till 1900.

Hämtat från Nättidningen Rötter, publicerat 2018-09-20

Ansökning

172

Hej!

Jag heter Pia Lind och letar ättlingar till Ida Adolfinna Alexandra Karlsson född 1868-12-04, Askersund och död 1958, Kumla, hon gifte sig med Karl Emil Visell född 1868-12-04 i Kumla död 1949, Kumla.

De fick barn:

Bror Thure f 1892-05-14, Kumla
Frida Kristina 1894-03-23, Kumla
Karl Birger 1895-04-08, Edsberg
Anton Iwar 1897-06-13, Edsberg
Astrid Margareta Elisabet 1899-05-30, Kumla
Artur Severin 1901-08-24, Kumla
Axel Bernhard 1903-12-30, Kumla
Anton Vincent 1905-12-14, Kumla
Emil Torsten 1908-02-23, Kumla
Gustaf Elfrid 1910-03-25, Kumla
Helga Gulli Viola 1913-01-26, Kumla

Kan det möjligen vara så att några av era medlemmar är ättlingar eller känner någon som är det?

Jag släktforskar och skulle vilja lösa en gåta med en fader okänd där ledtrådar leder till Idas bror Frans Oskar Leonard Karlsson f. 1862-01-17, Lerbäck. Kanske någon dna-testat sig och vi kan se om vi matchar?

Tack på förhand för all hjälp, vänligen Pia Lind, Örebro

pialind@hotmail.com

E-post till Kumla släktforskarklubb, september 2018

SLÄKTFORSKAR- DAGARNA 2018

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma och Släktforskar-dagarna i Växjö 31 augusti - 2 september ägde rum på Fortnox Arena. Kronobergs Genealogiska förening och Emigrantinstitutets Vänner arrangerade projektet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund med Arkiv Digital som huvudsponsor.

Årets tema: Migration.

Informationskonferens

Erlend Ringborg, Släktforskarförbundets ordförande, hälsade ledamöterna välkomna. Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, utreder ny arkivpolitik som präglas av de krav som övergången till digital förvaltning ställer på Riksarkivet. Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom. Det övergripande syftet med utredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden.



Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke
invigde mässan



Riksstämman sammanträder

Sveriges befolkning 2000 och 2010 ligger i planerna för utgivning 2019.

ArkivDigital utvecklar sitt utbud med nya funktioner. Antal digitaliserade bilder har utökats. Sveriges befolkning 1950 och 1960. 1975 kommer. Befolkningen i Sverige 1860-1930, ett digitalt personregister till samtliga husförhörslängder och församlingsböcker för tiden omkring 1860-1930. Personregister till värnpliktskorten som omfattar värnpliktiga män åren 1902-1941. I planerna finns Sveriges befolkning 1940 och 1985.

I samarbete med regionala släktforskarföreningar runt om i Sverige har ArkivDigital publicerat personregister till ett stort antal födelse-, vigsel- och dödböcker, framför allt från Södermanland och delar av Småland.

Riksstämma

Erlend Ringborg öppnade riksstämman och hälsade 135 ombud från 83 föreningar välkomna. Till stämмоordförande valdes Sigvard Jakobsson från Kronobergs Genealogiska Förening.

I verksamhetsberättelsen 2017 framgår att Sveriges Släktforskarförbund vid årets slut hade 167 medlemsorganisationer med totalt 69904 medlemmar. En margi-

nell minskning från föregående år. En ny medlemsförening Lulebygdens Släktforskare, tillkom, medan två föreningar, Hudiksvallsbygdens Släktforskarförening och AstraZeneca Släktforskarförening, avvecklades.

Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god trots förlust för 2017 på 1244 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 5716 tkr. I linje med förra årets flerårsplan höjs avgiften till förbundet med 4 kr per medlem till 16 kr för 2019. Föreningen DIS, representerad av Daniel Berglund, föreslog en besparing på 10% och oförändrad avgift med uppdrag till styrelsen att se över den ekonomiska situationen. Stämman röstade emot DIS förslag om nedskärningar och beslutade även att bifalla förbundsstyrelsens förslag att höja avgiften.

Erlend Ringborg fick förnyat förtroende som ordförande i förbundet i ytterligare två år. Hans Olsson, Värmlands Släktforskarförening, valdes in som ny ledamot i förbundsstyrelsen.

En förhandsversion av Sveriges dödbok 7, 1860 - 2016, omfattande ungefär 2/3 av det samlade materialet, utkom i slutet av november. Den slutgiltiga versionen utkommer i slutet av 2018. Beslutet att fortsätta arbeta med Sveriges

dödbok och komplettera databasen med perioden 1830-1859 ska resultera i en version 8 hösten 2021.

I handboksserien utgavs under året tre nya böcker: *Vad står det? Handbok i handskriftsläsning* av Ulf Berggren och Elisabeth Thorsell, *Emigrantforska på nätet* av Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman samt *Släktforska om sjöfolk* av Eva Johansson. *Släktforska med DNA* av Peter Sjölund utkom i en ny, bearbetad version.

Årets Örnbergpristagare

Årets pristagare är professor i nationalekonomi och hedras för sina stora insatser för släktforskningen, särskilt genom sitt engagemang i metodfrågor. Han är aktiv på många håll inom släktforskarrörelsen och en produktiv författare.

Michael Lundholm har släktforskat sedan han var 12 år under flera perioder av sitt liv, men är sedan 2001 en kontinuerligt aktiv fritidssläktforskare.

En viktig fråga för *Michael Lundholm* är kvalitet i släktforskningen. Hans intresse för metodfrågor har lett till många föredrag och artiklar och 2016 till handboken *"Källkritik och källhän-*

visningar" i förbundets handboksserie.

Han har också haft många engagemang och uppdrag inom släktforskarrörelsen. Han var 2006-2008 styrelseledamot i Sveriges Släktforskarförbund och 2009-2011 ordförande i valberedningen. 2004 var han med om att grunda Svenska Genealogiska Samfundet och han har varit dess ordförande fram till 2008.

Michael har en mycket omfattande produktion av artiklar och uppsatser inom släktforskningsområdet, i första hand i föreningars och förbundets publikationer: *Släkt och Hävd*, *Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT)*, *Släkt-historiskt Forum* och *Släktforskarernas årsbok*. Ett tema som ofta återkommer i hans produktion är släkten och namnet *Behm*. Mellan 2008 och 2012 var han redaktör för *Genealogiska samfundets tidskrift SGT*. Sedan GF tagit över tidskriften är *Michael* nu återigen dess redaktör.

Sedan våren 2015 är han styrelseledamot i GF och arbetar framförallt med att ordna *Släktforskarernas arkiv* och bibliotek. Professionellt är *Michael* professor i nationalekonomi vid *Stockholms universitet*. Han var år 2013-2014 statssekreterare i *Finansdeparte-*

mentet med ansvar för skattefrågor och är för närvarande vice ordförande i *Riksbanksfullmäktige*.

Årets eldsjäl

Priset som "Årets eldsjäl" 2018 tilldelas förste arkivarien och chefen för sektionen för kunskapsutveckling vid *Landsarkivet i Vadstena*, fil dr *Claes Westling*. *Claes Westling* har under många år varit ett väsentligt stöd för släktforskningen. Han har varit en flitig och populär föreläsare hos många släktforskarföreningar, inte enbart i närområdet utan i hela landet. Han har också hållit föredrag på hembygdsföreningar och pensionärsföreningar, deltagit i *Genealogiska Föreningens släktforskar-seminarier* samt medverkat på flera släktforskar dagar. Hans specialområden är domstolsforskning, bouppteckningar, arkiv i stadsforskning samt ovanliga arkiv i släktforskningen. *Claes Westling* har skrivit förbundets handbok i domstolsforskning och är medförfattare till en kommande handbok i stadsforskning. Han har också medverkat i radio och TV i flera olika sammanhang. *Claes Westling* har, tillsammans med *Linköpings universitet* varit ansvarig för universitetskurserna





”Historisk arkeologi” och ”Att arbeta med historiska arkiv” i Vadstena.

Han tilldelades 2016 Vadstena stads kulturstipendium för sitt engagemang i föreningen Gamla Vadstena och i Vadstena stadsmuseum, guideverksamheten i Vadstena och Borghamn samt sina vetenskapliga studier av staden, bl. a avhandlingen ”Småstadens dynamik: Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält ca 1630-1660”. Detta jubileumsår för Riksarkivet är det en glädje för förbundet att kunna belöna en person inom arkivväsendet som så engagerat bidragit till att öka släktforskarnas kunskap om arkivens skatter.

Årets släktbok

Till Årets släktbok har utsetts ”Åtten Stenfelt – en mångfasetterad släktkrönika”, utgiven av Stenfeltska släktföreningen med Ulf Stenfelt som samordnande kraft. Boken har nominerats av Tjust släktforskarförening.

Det är en släktbok, som gör skäl för namnet, en fyllig släktkrönika – 550 sidor – som utgår från anfadern Georg Stenfelt och hans öden under Karl XII:s krig och sedan, utan att vara heltäckande, beskriver olika släktgrenar, bland annat Stenfeltare i Förenta Sta-

terna, liksom begrepp och symboler med anknytning till släkten.

Att olika släktingar har författat de olika avsnitten är ett intressant exempel på hur en förening kan samla och mobilisera sakkunskap under en gemensam hatt. Boken avslutas med ett släktregister omfattande samtliga ättlingar med ingifta, drygt 4000 personer.

Invigning av mässan

”Fru statsråd, fru landshövding”. Det var så Erland Ringborg, Sveriges Släktforskarförbunds ordförande, började sitt hälsningsanförande vid invigningen av släktforskar dagarna i Växjö. Landshövdingen, *Ingrid Burman*, tidigare V-politiker, hälsade välkommen till Kronobergs län. ”Ni besöker ett län där historia möter nutid, här möts tradition och nybyggaranda, jordbruk och industri, akademi och handel. Här möts dåtid och framtid. Det är också ett län som präglades av utvandringen under 1880-talets mitt då 1,3 milj. lämnade Sverige och reste till Nordamerika”. Statsrådet, kultur- och demokratiminister *Alice Bah Kuhnke*, invigde mässan. Hon är en tvättäkta smålänning med ett förflutet både som framgångsrik sprinterlöpare och som svensk medieprofil med program som Disneyklubben, Söndagsöppet och pratshowen Alice

Bah bakom sig. Alice Bah växte upp i Horda, en liten ort i Rydaholms socken utanför Värnamo i Småland, med en mor från Sverige och en far från Gambia. En släkttavla i sex generationer överlämnades till henne.

Både Erland och Ingrid höll mycket trevliga och innehållsrika anföranden, men det var Alice som imponerade med ett tal så fullt av värme, humor, medmänsklighet och energi. Gång på gång återkom hon till att vi släktforskare på ett fantastiskt sätt hjälper till med att skriva landets historia. Hon lyfte fram hur viktigt det är att sätta in sig själv i ett historiskt, geografiskt och kulturellt sammanhang.

Mässan

I två dagar besöktes mässan av 3600 personer. Mässan i Fortnox Arena bestod av 75 utställare. Förutom lokala släktforskarföreningar fanns Peter Sjölund med Släkt & DNA, SVAR, Riksarkivet, Centrala soldatregistret, Ancestry och icke minst Arkiv Digital med flera.

Genealogiska föreningen visade ett utökat register av Inrikes pass. En ovärderlig möjlighet att hitta personer som inte alltid skrevs i kyrkoböckerna, till exempel gesäller. Som medlem i GF har man tillgång till registret via deras hemsida.

För smedsläktforskare finns uppdaterade versioner av FFS Smed med nr 10 utgiven av Föreningen för Smedsläktsforskning och Vallon nr 5 utgiven av Sällskapet Vallonättlingar.

Svenska Slätkalendern 2018 innehåller nya forskningsrön beträffande släkterna Bure och Stormor i Dalom. Peter Sjölunds DNA-forskning har kastat nytt ljus på relationer som saknas eller är felaktigt återgivna i tidigare genealogier.



Peter Sjölund's föreläsning om "DNA spårar släktens vandringar" besöktes av ca 500 personer. Under Släktforskar dagarna topsade sig ca 400 personer för DNA-test. 18 miljoner människor har idag DNA-testat sig för att spåra sin släkt och undersöka sitt ursprung. I Sverige har ca 100000 personer DNA-testat sig. Intresset för DNA-släktforskning exploderar och Peter Sjölund har dragit fulla hus vid Släktforskar dagarna de senaste åren. Med spektakulära pedagogiska exempel på scenen visar Peter hur du kan använda DNA-spår som du själv bär på, för att utforska din släkt och dina förfäder. I år fokuserar han på hur du kan koppla ihop DNA-tester med vad som står om släkten i de skriftliga källorna, för att lyfta släktforskningen till nya höjder.

Släktforskar dagarna 2019

arrangeras 24-25 augusti i Borås av Borås Släktforskare i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och huvudsponsorn Arkiv Digital. Borås Släktforskare är en ideell förening med uppgift att främja släkt- och bygdeforskning. Föreningen har 650 medlemmar. Tema: Kyrkans skatter.

Fotografier: Håkan Karlsson

DONATION PÅ 30 MILJONER GÖR HISTORISKA NYHETER FRIA FÖR ALLA

Snart kommer samtliga svenska dagstidningar från åren 1734-1906 att finnas tillgängliga på nätet, fria för alla att läsa och ladda ner. Tack vare en donation på 30 miljoner kronor från forskningsstiftelsen Arcadia, en välgörenhetsstiftelse grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin, kan Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet digitalisera hela återstoden av det upphovsrättsligt fria svenska pressarvet.

KB samlar in och bevarar alla dagstidningar som ges ut i Sverige och materialet har länge tillhört bibliotekets mest använda. Sedan 2010 samverkar KB och Riksarkivet om digitalisering och har byggt upp en storskalig produktionslinje för digitalisering av tidningar. I och med Arcadias donation kan KB och Riksarkivet digitalisera och tillgängliggöra alla upphovsrättsfria tidningar.

- Dagstidningarna är viktiga arenor för fri debatt och en angelägenhet för hela landet. De har stor betydelse för forskarna, men även för journalister, kulturarbetare, släktforskare och den intresserade allmänheten, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

I dagsläget kommer många av KB:s äldre, digitaliserade tidningar från storstäderna. Därför är det viktigt att KB nu kan till-

gängliggöra mer av den äldre lokalpressen, menar Gunilla Herdenberg:

- Ur ett demokratiskt perspektiv är det nödvändigt att presentera den fullständiga utgivningen av landets dagstidningar, från vartenda hörn av Sverige.

Förutom att vem som helst med en internetkoppling kan ladda ner de äldre dagstidningarna finns ytterligare en förtjänst: Med hjälp av så kallad OCR-tolkning (texttolkning) blir sidorna läsbara även för maskiner. Det innebär att det går att utföra storskaliga dataanalyser av innehållet.

- Det gör digitaliseringen ännu mer relevant. Vi har redan ett samarbete med Språkbanken vid Göteborgs universitet, som använder textmaterialet för att studera svenska språkets utveckling, säger Gunilla Herdenberg.

Digitaliseringen sker vid Riksarkivets enhet för digitalisering Mediekonverteringscentrum (MKC).

- Det är Riksarkivets erfarenheter inom storskalig digitalisering och KB:s kunskaper om kvalitet och metadata som har gjort det möjligt att digitalisera den svenska tidningsskatten, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

Projektet beräknas pågå fram till år 2022. Tidningarna kommer att publiceras löpande i KB:s tjänst Svenska dagstidningar allt eftersom de digitaliseras.

- Vi är mycket glada för den här stora donationen som gör att dagstidningarna blir brett tillgängliga, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och riksarkivarie Karin Åström Iko.

Kungliga Biblioteket,
pressmeddelande 2018-09-07

NY BOK OM ATT FORSKA PÅ 1900-TALET

Att släktforska på sina 1900-talsanor är inte alldeles enkelt. För tidigare århundraden finns omfattande källmaterial, idag dessutom till stor del digitaliserat. Men hur gör man när man är framme i nutid och källorna är omgärdade av sekretess?

Denna lilla släktforskarguide för 1900-talet ger dig en rad tips och förslag på källor, som du kanske inte tänkt på.



Den innehåller bland annat tips på källor som: äktenskapsregister, förlösningsjournaler och olika databaser.

Författare: Daniel Johnsson
Sveriges Släktforskarförbunds skriftserie nr 4.

Hämtat från Nättidningen Rötter
www.genealogi.se

ARKIVENS DAG 2018

LÖRDAGEN 10 NOVEMBER
Se annonser på hemsidor
och i dagspressen

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Höstens program

Tisdag 23 oktober kl. 18:30
Föreningens Höstmöte i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4, hållplats Trollbärgsgatan. Mötesförhandlingar med fastställande av 2019 års medlemsavgifter. **Leif Persson föreläser om DNA-forskning.** Servering. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 30 kr, enbart kaffe 10 kr. Observera parkeringsavgifter. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Onsdag 21 november kl. 18:30
DIS-Bergslagens Tematräff på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. **Tema: Bildhantering för släktforskare.**

Tisdag 27 november kl. 18:30
Föredragskväll i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe. Ämne och föredragshållare är ännu inte utsedda. Bevaka hemsidan som uppdateras.

Du har väl inte missat vår hemsida på www.orebroslaktforskare.se

Där ser du i kalendern vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under hösten

Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00 - 18:00, måndagar och tisdagar enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



Höstens program Jubileumsåret 2018

Hallsbergs släktforskarklubb 35 år

Lördag 17 november kl. 11-14
Öppet hus på Hallsbergs bibliotek. Har du börjat släktforska eller kanske kört fast! Drag nytta av våra kunskaper! Erfarna släktforskare från Hallsbergs släktforskarklubb finns här för dig.

JUBILEUMSFEST i november
Vi firar 35 år.

Tag en titt i vår monter vid Puttlabäcken när du går förbi!

Titta in på vår hemsida
www.hallsbergsgenealogi.se



KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Höstens program

Torsdag 25 oktober kl 18.30

Program: Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.

Eva Wassén Eriksson föreläser om emigrationen till Amerika "Agenter, propaganda och motståndsrörelse - faktorer som påverkade emigrationen". Bokförsäljning.

Lokal: Finska Föreningen.

Torsdag 22 november kl 18.30

Program: Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark.

Mariia Mähler, Riksarkivet, informerar om SVAR och den digitala forskarsalen.

Lokal: Finska Föreningen.

Släktforskarhjälp

Släktforskarhjälp på biblioteket i forskarsalen håller öppet:

Onsdagar 2018: 31/10 och 28/11

Tid: 15.00 - 18.00

Kursverksamhet

Nybörjarkurs i släktforskning.

Start: 9 oktober 2018

Information och anmälan till

Gunilla Hammarstedt,

tel. 0586-388 07

E-post:

g.hammarstedt@bahnhof.se

DISGEN 2016, grundkurs

Information och anmälan till Bengt Hammarström,

tel. 0586-365 87

E-post:

b.hammarstrom@telia.com

Besök gärna vår hemsida:

<http://www.kgadfsgenealogi.se>



Höstens program

Lördag 10 november kl. 10-12

Öppet hus. Välkomna med era frågor och funderingar om släktforskning, vi hjälps åt att försöka lösa dem. Kaffepannan är varm. Lokal: Östra Drottninggatan 4 i Kumla.

Tisdag 4 december kl. 18:30

Föreläsning, Thord Strömberg berättar om "På randen till revolution". Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

Träffar i Medborgarskolans lokal

på Östra Drottninggatan 4 i Kumla

Måndagskvällar från 17/9 kl. 18-21 (Tomas Wretlund).

Onsdagar från 19/9 kl. 9-12 huserar porträttfynd i lokalen (Jan Lundholm).

Tisdagseftermiddagar från 18/9, kl. 13-17 (Benny Skillborg).

Torsdagsförmiddagar från 20/9 kl. 9-12 (Britt-Inger Nilsson).

Torsdagseftermiddagar från 20/9, kl. 14-17 (Birgitta Höggvist).

Lördagar jämna veckor från 8/9 kl. 9-14 registreras födda, vigda och döda - Family Search (Jeanette Klingberg).

QR-kod till hemsidan kumla.just.nu



ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Höstens program

13 november

Erfarenhetsträff. Aspön, Sjöängen.

11 december

Lucia. Aspön, Sjöängen.



COGNATUS SLÄKTFORSKNINGSPODD

Att lyssna på poddradio är populärt och man kan hitta program om många olika specialområden, inte minst inom historia. När det gäller släktforskning så finns till exempel podden Cognatus. Det är Jonas Magnusson som driver denna. Han har även gäster som är med och pratar om olika ämnesområden.

Podden innehåller inslag på olika teman, som likpredikningar, fotografering av begravningsvapen, svenskt porträttarkiv och andra aktuella projekt, samt recensioner av böcker och CD-skivor.

Ett intressant avsnitt är till exempel nummer 15 som behandlar Universitetsmatriklar.

Du hittar poddavsnittet här

<http://www.cognatus.se>

samt där poddar finns, i olika poddappar.

Stefan Nilsson

B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefannilsson.asket@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen redaktören eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:
Anders Eriksson, Askersund
Gunnel Wallin, Örebro

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsarklubb
- Hallsbergs Släktforsarklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsarklubb
- Kumla Släktforsarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktpersoner eller direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,
696 95 ÄMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,
0583-77 06 18, 076-848 64 70
Sekreterare: Britt Östensson
britt.ostensson@outlook.com
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52

Redaktionskontakt:
Ingvar Sandström
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 71 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
019-58 27 28
Sekreterare: Birgitta Högvist
019-57 20 52
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Pg 55 47 37-7
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Per-Erik Forsmark
070-657 32 17
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Jan Eriksson
0586-72 82 62
Redaktionskontakt: Ann Gunnarsson
anngunnarsson@outlook.com
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sekr@kgadfgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:
Paola Grafström 070-510 45 56
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Ove Pettersson
070-208 84 91
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30, 070-
387 78 88
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr
Pg 63 59 14-5
E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI