

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBROLÄN
Nr 58
OKTOBER 2017



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS

INNEHÅLL

- Matilda Nilsdotters släktrönika sid 2
 Ordning och reda i kyrkböckerna - från handlinjerade boksidor till tryckta formulär sid 3
 Andra boken om Hjulsjö sid 6
 Bouppteckningsregister för Örebro län sökbart på webben sid 6
 Den okända Windahl-grenen – en 30-årig gåta löst med DNA sid 7
 Nerikes Allehanda på KB:s hemsida sid 8
 Släktforskardagarna 2017 - Halmstad sid 9
 Nya spår till mina rötter med DNA sid 13
 Tragiskt dödsfall orsakat av vargar sid 14
 Föreningssidor sid 14-16



MISSA INTE
ARKIVENS DAG
 LÖRDAGEN 11 NOVEMBER

Se annonser i lokalpressen

Framsidesbilden

Örebro stads poliskår
 1896

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

MATILDA NILSDOTTERS SLÄKTKRÖNIKA

Lena Gredevåg har skrivit en släktrönika, men också en hembygdsbok. Här kan man följa ett stort antal bergsmän, deras familjer och ättlingar i Karlskoga socken (några kom från Bjurtjärn och Hidinge socknar) ner till 1600-talet. Matilda Nilsdotter föddes i Karlskoga 9 mars 1858.

Hur såg bergsmansgården ut? För hur mycket köptes och såldes gården? Vad ägde de och vad var bohaget värt? Vad gav man i morgongåva? Vid vilket klockslag åt man första "frukosten"? Vilka sjukdomar dog de av och hur gamla blev de? Varför var kvinnorna anemiskt bleka? För vad dömdes några av bergsmännen och till vilken påföljd? Kunde en kvinna stå inför rätta på 1600-talet? Fick man kalla någon för

"skälm"? Vad innebar det att vara "förlustig medborgerligt förtroende"? Hur var vädret i Karlskoga socken på 1800-talet? Hur mycket humle var de tvungna att odla? Hur fort fick man resa med häst och vagn? Hur länge pågick klockringningen efter Karl IX:s död? Detta och mycket mer finns att läsa i boken som dessutom innehåller ett stort antal fotografier, domstolsprotokoll, dokument och kartor.

Boken kan köpas via Karlskoga Bergslags Hembygdsförening, Centralplan 7, 691 32 Karlskoga, tel. 0586-575 05, epost: karlskogahembygd@karlskogabredband.se. Pris 350:- kr + frakt.

Håkan Karlsson



Matilda Nilsdotters släktrönika

ORDNING OCH REDA I KYRKBÖCKERNA – FRÅN HANDLINJERADE BOKSIDOR TILL TRYCKTA FORMULÄR

av Dag W. Edholm, Hallsberg

Europas äldsta bevarade kyrkböcker finns i Italien och är från början av 1300-talet. Men i Sverige började kyrkböcker föras sporadiskt först i början av 1600-talet. Vid 1608 års prästmöte förmanade ärkebiskopen Olaus Martinii det församlade prästerskapet att föra bok över alla barndop, vigslar och trolovningar. Men någon omedelbar effekt tycks hans uppmaning inte ha fått. Från dåvarande Uppsala ärkestift finns emellertid två tidiga ministerialböcker i behåll: En dödbok för Heliga Trefaldighets församling i Uppsala för åren 1608-1615 och en vigselbok för Storkyrkoförsamlingen S:t Nicolai i Stockholm med början 1609.

I ett förslag till kyrkoordning från 1608 yrkas på att anteckningar om dop skulle föras. Där betonas bland annat vikten av vittnen till att barnet blivit "sannfärdeligen" döpt. Allt ifrån reformationen var katekesen grundstommen i kyrkans kristna undervisning och i Kyrkoordningen 1571 föreskrivs som villkor för nattvardsgång att vederbörande kunde "Fader vår, Troon och Budhorden". Katekesförhören blev därför tidigt en reglerad kyrklig arbetsform. 1596 beslöt domkapitlet i Uppsala att prästerna skulle resa omkring i socknen och kalla samman ett byalag eller två i taget och hålla förhör. I Växjö stift påbjöds 1619 katekesförhör i kyrkan varje sönd och helgdag. Strängnäs-biskopen Laurentius Paulinus Gothus utfärdade liknande bestämmelser för sitt stift.

1622 utfärdade biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius föreskrifter om förhörslängder. Kyrkherdarna ålades bland annat att upprätta "en folklängd på alle the som öffuer 10 åhr äro tå Biskopen visiterar, register på barn, som äro christnade, brude folk, som äro wigde, lijk, som äro begrafne." Det främsta syftet med de påbudna folklängderna var att de skulle tjäna som ledning för biskopen vid visitationsförhören ute i församlingarna. I folklängden skulle "mellan parallele linier finnas antecknat: I. huru många katekestycken hvar och en kunde läsa, II.

på huru många stycken han kunde af Luthers förklaring och III. om han förstod thet uplästa wäl, temligt eller något."

Först med 1686 års kyrkolag fastställdes riksomfattande regler för kyrkans personbokföring. Syftet med kyrkobokföringen var framför allt att den skulle tjäna prästernas ämbetsgärning. Föreskrifterna om katekespredikningar och katekesförhör i kyrkorna stadgade att "Presterna skola hålla wisse längder på alle sina åhörare, Huus för Huus, Gård ifrån Gård, och weta besked om theras framsteg och kun-



Fridlevstad (K) Födelse- och dopbok CI:2 1682-1705. Foto Arkiv Digital



Hardemo (T) Dödbok 1819, i Födelse- och dopbok C:4 1811-1835.
Foto Arkiv Digital.

skap uti theras Christendoms stycken." Kyrkolagen lämnade också föreskrifter om anteckning av barns födelse och dop. "Presten skall uti Kyrkeboken anteckna Orten och Dagen, hwar och när ett Barn födt är, såsom och när thet döpt warder, jemväl Barnetz, dess Föräldrars och theras Namn, som Wittnen til dess döpelse warit hafwa."

Enligt kyrkolagen utgjorde följande 12 punkter grunden för vad som skulle föras in i kyrkböckerna: 1) Kyrkans inventarier 2) Kyrkans inkomster 3) Prästgårdens inventarier 4) Bänklängd 5) Räknenskaperna för varje år 6) Vad som beslutats i sockenstämman 7) Viktiga tilldragelser i socknen. 8) Visitationsakterna 9) Vigda 10) Födda och döpta 11) Döda och begravda 12) In- och utflyttningar i socknen. Efter en tid började många präster även föra kommunionlängder, vilka var en i tidsföljd skriven förteckning över kommunikanterna, trots att kyr-

kolagen inte stadgade detta. Här antecknades församlingsborna i samband med varje nattvardsgång på samma sätt som i förhörslängden "Huus för Huus, Gård ifrån Gård".

På vissa håll dröjde det lång tid innan kyrkolagens påbud om förande av längder helt och fullt hörsammades. Några regler för längdernas utförande fanns inte heller. Kyrkoherdarna fick själva skaffa fram pappersark där kolumner och linjer måste skrivas in på varje sida. De fullskrivna sidorna bands sedan samman till böcker. Detta gällde framför allt ministerialböckerna (Födelse och dopbok, Vigselsbok, Död- och begravningsbok), vilka måste bevaras. Längdernas utförande och formatet kunde därför variera stort.

På många håll började man föra fullständiga husförhörslängder först efter mitten av 1700-talet. Eftersom husförhörslängden fun-

gerade som prästens "anteckningsbok" och förteckning över församlingsborna, med enda syfte att underlätta ämbetsutövningen, kom uppställning och innehåll redan från början att uppvisa talrika variationer.

Med Tabellverkets tillkomst 1749 stadgades att kyrkobokföringen skulle ligga till grund för befolkningsstatistiken, något som medförde större krav på husförhörslängderna. Alla sockenpräster ålades att vart 3:e år, med början 1752, inlämna tabellsammandrag av befolkningsförhållandena som utdrag ur kyrkböckerna. 1761 påpekade Tabellkommissionen (föregångare till Statistiska Centralbyrån) vådan av att varje pastor upprättade sin förhörsbok "efter sit begrep" och lämnade förslag på hur ett för Tabellverket lämpat formulär borde fastställas. Men det skulle komma att dröja nästan 100 år innan en sådan generell uppställning av husförhörslängden och ministerialböckerna kom att förverkligas. Men tack vare frånvaron av reglerade formulär, kunde prästerna ibland skriva in omfattande personupplysningar, inte minst i död-



Fridlevstad (K) Husförhörslängd
A:I 1733-1771.
Foto Arkiv Digital.



Hasse W. Tullberg
Foto ur Svenskt porträttgalleri.

och begravningsböckerna, vilket idag kan vara oss släktforskare till gagn.

På 1840-talet började vissa lokala tryckerier leverera förtryckta formulär med rubriker och kolumner, framför allt till husförhörslängderna, som började användas av en del präster. Men först 1859 fastställde Statistiska Centralbyrån efter samråd med prästerskapet formulären för kyrkböckerna med skyldighet att börja använda dessa från och med 1860. Flera bokhandlare och förlag började nu sälja ministerialböcker och husförhörslängder med de förtryckta formulären. En av dessa, som också skulle bli den störste i branschen, var Hasse W. (Werner) Tullberg (1844-1929).

Han var prästson från Stora och Lilla Slågarp i Skåne och kom tidigt in i bokbranschen genom en moster som var gift med universitetsbokhandlaren C. W. K. Glerup i Lund. Tullberg fick anställning som bokhandelsbiträde i Malmö och från 1866 i Lund. 1870 flyttade han till Linköping och blev föreståndare för P. M. Sahlströms Bokhandel. 1880 an-

sökte Tullberg om att få sina formulär till ministerialböckerna godkända av Kungl. Statistiska Centralbyrån, som utfärdade sitt godkännande den 3 juni samma år.

Nu började Tullberg saluföra förtryckta och inbundna formulär till kyrkböckerna. År 1882 började han verksamhet som egen förläggare. Sex år senare, 1888, flyttade han sitt förlag till Stockholm, där han också etablerade etteget boktryckeri. 1905 omvandlade Tullberg förlaget till aktieföretag med namnet AB Hasse W. Tullberg. Samma år lät han uppföra ett modernt kontorshus med tryckeri på Kungsbrogatan 3 i Stockholm. Förutom blanketter producerade företaget rikt illustrerade och påkostade bokverk i förnämliga band, liksom porträttmatriklar. Bland annat *Svenskt porträttgalleri* i 26 band (1895-1913).

De förtryckta och inbundna formulären, med alla titlar och kolumner färdiga att fyllas i, kom att revolutionera den fortsatta kyrkobokföringen. Ordning och



Intyg från Kungl. Statistiska Centralbyrån till Hasse W. Tullberg

reda skapades och byråkratin hade genomsyrat kyrkobokföringen. Men för prästerna försvann möjligheten att, som i äldre tider, kunna göra längre egna anteckningar och noteringar om olika personer.

P. M. SAHLSTRÖMS BOKHANDEL
HASSE W. TULLBERG
LINKÖPING.
ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSKAPETS DEPOT AF UNDERVISNINGSMATERIEL.
Ständigt ligger af följande blanketter.

För Kyrka:			
N:o 1.	*Husförhörslängd för 5 år med 20 ränder	enligt ministerialboksformat	pr bok 1,20
52.	Do för 5 år med 20 ränder		1,50
53.	Do för 5 år med 25 ränder		2,-
54.	Do för 5 år med 30 ränder	större format	2,-
55.	Do för 10 år med 25 ränder		2,-
56.	Do för 10 år med 30 ränder		2,-
57.	*Födelser och Dödsfall		1,50
58.	Do utan teckningar		1,50
59.	*Lagningar och Begravnings		1,50
60.	Do utan teckningar		1,50
61.	*Höftingslängd		1,50
62.	*Höftingslängd (på samma sätt som 61)		1,50
63.	*Kommunalskild		1,50
64.	*Förteckning öfver tungstens och bär		1,50
65.	Lyringsformulär (18 st. pr bok)		1,-
66.	Do (20 st. pr bok)		1,-
67.	Equivalens (112 st. pr bok)		1,-
68.	Do för äldre män (66 st. pr bok)		1,-
69.	Do för äldre män (66 st. pr bok)		1,-
70.	Föreläggning (114 st. pr bok)		1,-
71.	Do för pensionatörer m. fl. (112 st. pr bok)		1,-
72.	Gravtalslängd (96 st. pr bok)		1,-
73.	Förteckning för bevisningslängder (112 st. pr bok)		1,-
74.	Do - Do - och formell n:o. af Kyr. Bef. i Östergöt.		1,-
75.	Do - Do - och formell n:o. af Kyr. Bef. i Östergöt.		1,-
76.	Prethois för generalkapen af arseen (18 st. pr bok)		1,25
77.	Prethois för färdor (18 st. pr bok)		1,25
78.	Dygnet för 190 st. pr bok		1,-
79.	Konfirmandlängd (tryckt i ministerialboksformat)		160 3,-
80.	Konfirmandlängd (tryckt i ministerialboksformat)		3,-
81.	Prethois för generalkapen, med Kgl. Mts. plakat 1 st. 8 ser. 50 nr. 3 st.		3,-

Till de med * betecknade former utskickliga tryckta titlar. Vid reception för angifna böcker skickas till den som önskar, samt till utskickande af riktiga exemplar afse formulären etc.
 De följande böcker, som utskickas utgående till följande förläggare, som på löst förbehåll utgifva formulär och vid sådana omständigheter böcker utskickliga till följande förläggare, som på löst förbehåll utgifva formulär och svara åstad under påseföring, till och för samtliga kyrkliga församlingar, hvilka alltid med sig skicka portofritt med posten en angifven adress.
 Formellens böcker utgående till följande förläggare:
 Band I. Utgående till och för följande förläggare:
 Band II. Utgående till och för följande förläggare:
 Band III. Utgående till och för följande förläggare:
 utskickliga portofritt till och för följande förläggare.
 Alla för kommun behöfliga blanketter, finnes utskickliga på lager.

Reklamblad från P. M. Sahlströms Bokhandel

ANDRA BOKEN OM HJULSJÖ

Hjulsjö Hembygdsbok, del II, är andra boken om Hjulsjö sockens historia, utgiven av Håkan Fredriksson.

På 1600-talet tog svedjefinnar upp tre nya byar på Hjulsjö södra allmänning. Från denna kolonisation härstammar ett stort antal släkter.



Framför allt handlar Hjulsjö sockens historia om järn. Bergsmän och brukspatroner har framställt järn under århundraden i stor omfattning. Bergmästarrapporter visar detaljerad kunskap om hur bergsbruket bedrivits.

Ett flertal släkttavlor visar händelser och släkthistoria hämtade bland annat ur kyrkoarkiv och domböcker.

Boken kostar 400,- kr + frakt och kan beställas hos författaren.

E-post:
hakbi.fredriksson@telia.com
tel. 0587-621 40 eller
0768-41 20 40.

Håkan Karlsson

BOUPPTECKNINGSREGISTER FÖR ÖREBRO LÄN SÖKBART PÅ WEBBEN



Nu finns bouppteckningsregistret för Örebro län bland stadsarkivets sökregister på arkivets hemsida. Registret har tagits fram av Örebro stadsarkiv tillsammans med olika samarbetspartners genom åren i olika projekt.

Databasen för länet finns på stadsarkivet och arbete pågår med nyregistrering, kompletteringar och rättelser. Den publicerade databasen innehåller 73 017 bouppteckningar från 14 häradsrätter och rådhusrätter. Den omfattar ca 2/3 av länet. Då även arvingar är registrerade så omfattar registret redan nu flera hundra tusen personer.

Förutom uppgifter ur bouppteckningen om den avlidne och dess arvingar har följande komplette-

rande information hämtats ur kyrkböckerna: dödsdatum, födelsedatum och födelseort.

Registret är tänkt som ett hjälpmedel för att hitta den bouppteckning du söker. Bouppteckningarna i original finns på landsarkivet i Uppsala, men de finns även tillgängliga i digital form via internettjänster, som Riksarkivets digitala forskarsal och Arkiv Digital.

Registerskapare är Örebro stadsarkiv, tillsammans med Örebro släktforskare, Kumla släktforsklubb, Frövi pappersbruksmuseum, samt projekt Digitalis med Örebro läns museum.

www.orebro.se/stadsarkivet
välj Sökregister och databaser

I den publicerade databasen ingår följande

- Askers häradsrätt - 1803-1903
- Askersunds stads rådhusrätt - 1748-1801 spridda år, 1805-1902
- Edsbergs häradsrätt - 1758, 1762-1902
- Fellingsbro häradsrätt 1749-1773 spridda år, 1778-1898
- Glanshammars häradsrätt - 1772-1773, 1780-1903
- Grimstens häradsrätt - 1740-1809, 1817-1905
- Grythyttans och Hällefors häradsrätt - 1755-1763 spridda år, 1765-1851, 1854-1903
- Hardemo häradsrätt - 1737-1754 spridda år, 1757-1905
- Kumla häradsrätt - 1741-1905
- Nora stads rådhusrätt - 1733-1899
- Sköllersta häradsrätt - 1739-1772 spridda år, 1803-1903
- Sundbo häradsrätt - 1742-1768 spridda år, 1771-1902
- Örebro häradsrätt - 1743-1776 spridda år, 1780-1903
- Örebro stads rådhusrätt - 1635-1684 spridda år, 1687-1901

Stefan Nilsson

DEN OKÄNDA WINDAHL-GRENEN – EN 30-ÅRIG GÅTA LÖST MED DNA

av Stefan Nilsson, Asker

Vad är väl mer lämpligt att fira Finlands 100-årsjubileum med än att finna sina första nutida släktingar på andra sidan Bottenviken? Under sommaren kom ett finskklingande namn högt upp bland min mammas DNA-träffar i FTDNA:s Family Finder. Träffpersonen hade många finska namn bland sina redovisade släktnamn, men ett namn gjorde att mitt intresse ökade markant, nämligen namnet Windahl.

Detta namn har jag bland min morfars anor i Asker. För drygt 30 år sedan påbörjade jag ett projekt att kartlägga alla personer i släkten Windahl. Denna Windahlsläkt har sitt ursprung i Asker och Sköllersta. Det var tre bröder som tog sig namnet på 1770- och 1780-talen. Alla tre gick i hantverkslära vid denna tid; Nils Windahl, min anfader, var garvarlärning, liksom brodern Olof Windahl. Den

yngste av de tre, Johan (Jan) Windahl var bagarlärning. Bröderna var födda i Asker och Sköllersta, men var nu i tjänst i Örebro. Namnet tog de av Vinala i Sköllersta, där deras far varit brukare av en gård. Nils Windahl blev sockengärd i Asker och hans ättlingar har jag kartlagt fram till 1900-talet och namnet finns fortfarande i Örebro-trakten. Svårare var det med bröderna Olof och Johan. Olof flyttade till Norrköping 1777 och Johan till Stockholm 1784. Där upphör spåren. Många försök att söka dem genom åren har varit resultatlösa. Finns det Windahl-släktingar på andra håll i landet? Är den kartlagda Windahl-släkten bara en tredjedel av släkten?

Åter till DNA-träffarna. När jag såg träffen mejlade jag omgående till kontaktpersonen för DNA-testet. Svar kom inom några timmar från Niko i Helsingfors. Testet som givit en träff med min mamma, 2nd-4th Cousin (3- till 5-männing), tillhör hans morfars syster Tuomi. Jag fick nu uppgifter om de personer Windahl som Niko har i sin släkt. Den äldste i släkten med namnet var en Johan Windahl! Dennes dotter Maria



Elisabeth föddes 1794 i staden Lovisa i Östra Nyland i södra Finland. Namnet stämmer med Nils bror, likaså tiden! Niko hade inte så mycket mer information om Johan Windahl utöver detta. Dottern Maria Elisabeth Windahl gifte sig med Karl Sallmén och det är denna släkt (senare Salmenkallio) som Niko härstammar från.

Vi sökte nu vidare i de finska kyrkböckerna. Först gjorde jag och Niko sökningar i den finska databasen HisKi och vi hittade att Johan gifte sig 1789 i Lovisa med



Hamnen i Lovisa 1808. Målning av Gavril Sergejev.

Bildkälla: Wikimedia Commons

pigan Catharina Holmberg från Borgå stad. Hans yrke uppgavs då vara "gesäll vid kungliga fältbageriet härstädes"! Detta var ju under Gustaf III:s ryska krig, som pågick åren 1788-1790. Genom sökningar i databasen med olika namnformer (Windahl, Windal, Wiindahl, Wijndahl) så kunde vi kartlägga Johans och Catharinas familj. De får första barnet 1790 och därefter ytterligare tre barn fram till 1797. Under åtta år finns de alltså i Lovisa. Johan står efter krigets slut som bagare i staden. I databasen finns därefter inget om familjen.

Via sökning i FamilySearch databas hittade jag sedan pigan Maja Lisa Windahl i Åbo. Hennes namn var feltolkat i den finska databasen som "Kindahl"... 1815 får hon barn med studeranden Carl Enoch Sallmén i Åbo svenska församling. Hon står då som hans fästekvinna. De gifter sig följande år. Carl Enoch, då uppördsskrivare, var från Österbotten och deras följande barn föddes på olika platser i detta landskap.

Men vad händer med Johan och Catharina? Databasen ger inga svar. Jag letar nu vidare i de digitaliserade kyrkoböckerna för Lovisa som man kommer till via HisKi under rubriken "Uppgifter om församlingen". Via länken "Digarkisto" kommer man till Finlands släkthistoriska förenings sida med digitala kyrkböcker för respektive församling. Där finns döpta, vigda, begravda, men också husförhörslängder och det för Finland speciella materialet "barnböcker", i vilka barn under 15 år redovisas.

Jag söker nu sida upp och sida ner i Lovisas husförhörslängder och barnböcker. Till sist gav det resultat: jag hittar först "Maria Elisabeth Windahl" i barnalängden. För henne finns anteckningen "flyttat till Heinola 1801 utan betyg". Hon var då endast sju år gammal. På samma adress fast i husförhørs-

längden hittar jag modern, "bagare Windahls hustru", men inte Johan Windahl själv. Anteckningarna vid Catharina Holmberg ger viss förklaring. För Catharina står att hon avled på lasarettet i Heinola år 1801, alltså samma år som dottern flyttade dit. Länslasarettet i Heinola var rätt nytt. Det hade tillkommit år 1795. Nästa anteckning var ännu mer intressant; "Mannen rymd till Ryssland 1796"! Detta förklarar varför vi inte hittar familjen i Lovisa mer.

Är det nu rätt Johan Windahl? Yrket bagare är ovanligt, liksom namnet Windahl, och tiden är rätt. Den slutliga pusselbiten finner jag i föregående husförhörslängd för Lovisa, där jag till sist hittar Johan Windahl, rätt väl överstruken, som "rymd", men med födelseåret 1762, vilket är det år Johan Windahl i Sköllersta föddes!

Min mamma och Nikos morfars syster (och morfar Hannu) är därmed 6-männingar (5th Cousins), vilket stämmer rätt bra med FTDNA:s uppskattning av släktskap; "2nd-4th Cousin". Den finska grenen av slakten Windahl blev inte så stor. Johan Windahl hade fyra döttrar och som det verkar var det bara Maria Elisabeth som levde till vuxen ålder och fick barn, men hennes ättlingar finns än idag. Bröderna Windahl, eller åtminstone deras ättlingar, har nu funnit varandra igen! Förhoppningsvis kan vi med gemensamma krafter hitta mer om vad som egentligen hände i familjen Windahl under 1700-talets sista år.

Nils Windahls livshistoria skrev jag om i en artikel för några år sedan, "*Mästarna och den populära 'fuskaren' - en hantverkskonflikt mellan Örebro och Asker på 1700-talet*", som går att läsa i Bergslagshistoria 26/2014.

Genealogiska samfundet i Finland - Historieböcker HisKi
hiski.genealogia.fi/hiski

Finlands släkthistoriska förening
<http://www.sukuhistoria.fi>

NERIKES ALLEHANDA PÅ KB:S HEMSIDA

Kungliga biblioteket (KB) fortsätter att digitalisera äldre dagstidningar. Nu kan du läsa till exempel Nerikes Allehanda, Norrköpings tidningar, Sundsvalls tidning och Östgöta-Correspondenten från åren 1851-1895 i online-tjänsten Svenska Dagstidningar. Alla dagstidningar i tjänsten som är äldre än 115 år går att läsa och bläddra i via nätet. Genom dem kan du följa både lokala och världshistoriska händelser direkt när de begav sig.

Nytt material laddas upp dagligen på KB:s hemsida och har nu passerat 1,4 miljoner upphovsrättsfria sidor. Under 2016-2017 kommer ett antal dagstidningar från perioden 1645-1965 att digitaliseras. Dels har KB fått ett anslag från Riksbankens jubileumsfond för att digitalisera och fritt tillgängliggöra drygt 40 titlar fram till och med publiceringsåret 1895. Dessutom kommer KB att digitalisera om de titlar som för närvarande är sökbara från magasin.kb.se och tillgängliggöra dessa på tidningar.kb.se

Allt som allt rör det sig om ungefär 1,5 miljoner tidningssidor fördelade på cirka 60 dagstidningar. Själva digitaliseringsarbetet kommer att pågå fram till och med december 2017 och förhoppningen är att samtliga digitaliserade dagstidningar ska vara uppladdade på vår tidningstjänst under kvartal 2 2018.

I dagsläget (oktober 2017) finns Nerikes Allehanda digitalt läsbar och sökbar för åren 1851-1895. Planerad digitalisering är åren 1843-03-04-1895-12-31.

Information från Kungliga bibliotekets hemsida www.kb.se 2017-06-13 och 2017-09-26. På sidan finns även en lista över de tidningar som omfattas.

SLÄKTFORSKAR- DAGARNA 2017- HALMSTAD

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman och Släktforskar-dagarna i Halmstad 25 – 27 augusti ägde rum på Halmstad Arena. Hallands Släktforskar-förening arrangerade projektet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund, med ArkivDigital som huvudsponsor.

Temat var *Vägar till Västerhavet*.

Informationskonferens

Erland Ringborg hälsade ledamöterna välkomna. Björn Jordell lyckades inte genomföra det han lovade förra året, därför har den nuvarande riksarkivarien Karin Åström Iko inbjudits för att informera om Riksarkivets fortsatta planer att tillhandahålla arkivinformation. Under förutsättning att regeringen bidrar med 12 milj. i årets höstbudget, kommer Riksarkivet att tillhandahålla digitalt arkivmaterial "råmaterial" utan kostnad, som andra aktörer kan skapa "smarta produkter" av. Under efterföljande debatt uttryckte ArkivDigital styrelseordförande Jan Aronsson oro över ArkivDigital's möjligheter att tillhandahålla arkivinformation under konkurrens från SVAR, Riksarkivet.

Niklas Hertzman från Arkiv Digital var nästa talare. Han höll som vanligt också ett mycket intressant och informativt föredrag om ArkivDigital och presenterade samtidigt nyheterna för året, bland annat ett sökbart boupp-teckningsregister, flygbilder på hus, gårdar med mera och porträttbilder.

Riksstämman

Erland Ringborg öppnade riksstämman och välkomnade 141



Rötterbokhandeln

ombud från 85 föreningar. Till ordförande valdes Karin Starrin.

I verksamhetsberättelsen 2016 redovisas att Sveriges Släktforskarförbund hade vid 2016 års slut 167 medlemsorganisationer med totalt 70.066 medlemmar. Det är en liten minskning mot föregående år.

Förbundets bokslut 2016 visar ett större negativt resultat än bud-

geterat, beroende på ökade personalkostnader och större kostnader för stämman och släktforskar-dagarna i Umeå.

Under året har tre böcker utkommit: *Källkritik och källhänvisningar* av Michael Lundholm, *Samiska rötter* och *Vallonska rötter*.

Förbundet inriktar sig på nya intäkter genom nya former för abonnemang på publikationer och databaser och successiv höjning av medlemsavgifter med 4 kr per år 2018-2021. Försäljningen svarar för den större delen av förbundets intäkter, vilket Sveriges dödbok i hög grad bidragit till. Medlemsavgifternas andel i intäkter uppgår endast till ca 9%. På sikt anser förbundsstyrelsen att beroendet av de kommersiella intäkterna ska minskas. Stämman fastställde avgiften för 2018 till 12 kr per medlem.

Njurunda släktforskarförening föreslog i sin motion att förbundsstyrelsen ser över möjligheter att genomföra "Utbildningar knutna till förbundets handböcker", vilket bifölls av stämman. Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförenings förslag att flytta Släktforskningsdag till tredje lördagen i januari, bifölls av stämman. Moti-



Karin Starrin var årets stämmeordförande



Riksstämman presidium

veringen är att det är en bra början på vårterminen och föreningen får möjlighet att erbjuda nybörjarkurser och sitt övriga programutbud under hela vårterminen. På DIS-Mitts förslag biföll stämman att förbundsstyrelsen undersöker förutsättningar att släktforskarföreningar och andra ideella föreningar inom kulturområdet ska likställas med idrottsföreningar när det gäller ersättning till privatpersoner som anlitas. Föreningen DIS motion angående Riksarkivets tillhandahållande av digitaliserat folkbokföringsmaterial enligt regeringens uppdrag 2017-03-23 besvaras av förbundsstyrelsen med att den inte kan ta ställning till detta för när Riksarkivets uppdrag redovisats. Diskussioner förs med Arkiv Digital.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen 2017-2019 valdes *Carina Strömberg* (omval), *Chris Bingefors* (omval), *Hjördis Lundmark* (omval) och *Roger Lönnebjerg* (nyval).

Årets Örnbergpristagare

Hederspriset till Victor Örnbergs minne tilldelades i år *Peter Olausson*, Karlstad, som nominerats av

drivande kraften bakom Stiftelsen Tingshuset i Häljebol.

Som historiker, numera lektor vid Karlstads universitet, har Peter Olausson en omfattande skriftproduktion. Han har behandlat allmogens sociala skiktning, särskilt storbönderna, och hans studier inom detta område tar upp ekonomiska, sociala och lokalpolitiska aspekter. I Riksarkivets årsbok 2016 behandlar han fattigdomens betydelse för socknarnas formering.

Peters forskning inom andra områden handlar om arkivens, bibliotekens och museernas framväxt och innehåll, med tonvikt på Värmland. Arkeologi, kyrkohistoria och rättshistoria är exempel på ämnesområden som han har lyft fram. Migrationsfrågor från 1600-talet till 1900-talet ingår också i Peters forskningsfält.

Peter Olausson är sedan länge verksam på både central och lokal nivå inom hembygdsrörelsen och ledamot av styrelsen för Värmlands Hembygdsförbund.

Årets eldsjäl

Till Årets eldsjäl utsågs Hans Högman, Sollentuna, nominerad av Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening.



Årets släktbok

Till Årets släktbok utsågs Ulla Thorsell Östlunds bok *Östanbäcksfolket*, nominerad av Sollefteå Släktforskare.

Invgning av mäsä

Inger Gärdfors, ordförande i Halands Släktforskarförening, hälsade välkommen och överlämnade ordet till Erland Ringborg. Erland erinrade om att det är 30 år sen nationella släktforskar dagar anordnades första gången. I vårens proposition om kulturarvspolitik framhåller kulturministern att kulturarbetet är globalt, summan av de materiella och immateriella värden och traditioner som skapats under årtusenden. Men samtidigt finns det ett kulturarv som är kopplat till nationalstaten Sverige. I en proposition 1990 talade en tidigare kulturminister, Bengt Göransson, om "det för en kulturnation självklara i att bevara minnet av sin utveckling". I detta bevarande har släktforskningen en given roll genom de bilder av människor, miljöer och samhällsförhållanden som den förmedlar. På det sättet bidrar släktforskningen definitivt till det nationella kulturarvet. Att det inte har något att göra med nationalism eller med att främja något slags svenskhet eller nordiskhet är nog alla överens om idag. Men så har det inte alltid varit.

I en tidskriftsartikel för ungefär 100 år sedan skrev en Uppsala-professor att han betraktade släktforskning som en sant fosterländsk gärning. Det var den svenska rasbiologins centralgestalt, Herman Lundborg, som med hjälp av uppgifter i kyrkoböcker och mätningar av skallar ville bevisa olika rasers och individers över- och underlägsenhet. De idéerna fanns det stöd för i Sveriges regering och riksdag ända in på 1930-talet, och en sammanslutning, Skandinaviska Släktstudiesamfundet bildades 1920 med ändamålet att bedriva nordisk släktforskning på biologisk grund.



Att de rasbiologiska idéerna inte dött ut får vi en antydning om i Klas Östergrens roman *Twist* från 2014. Östergren beskriver där en släktforskare i läsesalen på läns museet i Karlskrona, som säger sig ha uppgift att "kolla upp det genealogiska, åt familjer som vill veta att de är klara, att de inte har något skräp i slakten, orena låga raser". Seriösa släktforskare låter sig självklart inte styras av vare sig nationalistiska, rasistiska eller andra syften. Med DNA:s tillämpning på släktforskararen har

den föreställning som låg till grund för det rasbiologiska tänkandet skjutits i sank. Vi har fått en fördjupad bild av mänsklighetens ursprung och spridning över världen och av sambanden mellan olika befolkningsgrupper. Det är en ödets ironi att detta som vi kallar genetisk genealogi har gett dödsstöten åt det som en gång kallades släktforskning på biologisk grund.

I en kulturnation bör alla ha rätt att söka sina rötter med de källor och metoder som står till buds. I Sverige ser vi inga problem med det. Men i Frankrike är DNA-tester förbjudna enligt lag från 1994. Den lagen är grundad på rädslan för att en uppsjö av okända fäder ska avslöjas. Och kanske finns det större sådana risker i Frankrike än i andra länder. Men många franska medborgare vill i alla fall veta sanningen om sitt ursprung och då kringgår de förbudet genom att låta testa sig hos DNA-företag i andra länder. Kanske inspirerade av president Macrons engagemang för vetenskap och förnyelse har genealoger i Frankrike nu startat ett upprop mot 1994 års lag. Vi hoppas på framgång för det, inte bara



av principiella skäl, utan också därför att det faktiskt ligger i alla släktforskares intresse. Ju fler fransyskor och fransmän som testar sig, desto lättare blir det för släktforskare i andra länder att belägga eller upptäcka anor med anknytning till Frankrike. Här är en illustration till att släktforskningen, med sin givna nationella förankring, idag har en internationell dimension.

Carl-Fredrik Graf, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, hälsade välkommen till staden med tre hjärtan. Det finns flera teorier om hur Halmstad fick sina krönte hjärtan i stadsvapnet. En av de mer troliga är att de härstammar redan från 1200-talet då den danske kungen, Valdemar Sejr, med barn och barnbarn härskade i våra trakter. Dessa kungligheter hade alla krönte hjärtan i sina vapen. I vår vision har vi knutit dem till att var och en ska stå för hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Kulturlivet är rikt och omfattande. Släktforskning skapar inte bara en bild av vårt förflutna, den ger oss också, som all historia möjlighet att förstå vår egen tid bättre.

Lena Sommestad, Hallands läns landshövding, nämnde bl a i sitt anförande det vackra Halland och att hallänningarna vill behålla Halland som ett eget län. Därefter förklarade hon Släktforskardagarna invigda.

Mässan

Under två dagar besöktes mässan av 5 375 personer. Mässan i Halmstad Arena bestod av 110 utställare och 74 montrar. DNA är fortfarande intressant för släktforskare. En av de kanske mest besökta montrarna var Family Tree DNA. Här var det lång kö till topsning hela tiden. Under lördagen topsade sig cirka 200 personer och förmodligen var antalet lika stort under söndagen.



Föreningen DIS visade den nya versionen av Disgen, som väsentligt förbättrats från den föregående. Det återstår ett antal justeringar, vilka kommer att tillhandahållas i en uppgradering. Disgen kan laddas ner gratis en månad med full tillgång till Disgens funktioner. Disbyt-databasen består av ca 70% av Sveriges historiska befolkning 1500-1900. Här kan du kontakta andra släktforskare som forskar på samma personer som du.

Föreningen G-gruppens ändamål är att vara en plattform för släktforskare som har sina rötter i länderna runt Östersjön. G-gruppen är medlem i det tyska förbundet Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e. V. Webb: www.g-gruppen.net

Kungliga biblioteket bevarar dagens berättelser för framtida generationer. I deras arkiv finns text, radioprogram, tidtabeller, böcker, prislistor och mycket mer. Samlingarna sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. KB är öppet för alla som forskar om historien. Två exempel: filmer och dagstidningar. Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Här finns bland annat filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. Karl-

skoga Bergslags Hembygdsförening har lämnat in ett flertal filmer till detta arkiv. Filmernas innehåll finns att läsa om i Svensk mediedatabas (SMDDB). Vissa filmer är också tillgängliga att se på filmarkivet.se som är ett samarbetsprojekt mellan KB och Svenska Filminstitutet. Föreningar kan till exempel visa film därifrån på föreningsmöten. Dagstidningar är tillgängliga digitalt på webbplatsen tidningar.kb.se. Tidningar fram till 1901 går att läsa i fulltext på webbplatsen. Material som fortfarande är upphovsrättsskyddat kan endast läsas i sin helhet på KB i Stockholm.

Rötterbokhandeln presenterade bland annat nya upplagor av *Rotemannen 3*, skivan är äntligen komplett för hela Stockholm. *Släktforska med DNA*, ny reviderad upplaga av Peter Sjölund. *Sveriges Dödbok 7* beräknas utkomma under 2018.

Släktforskardagarna 2018

Välkommen till Vilhelm Mobergs, Elin Wägners och Pär Lagerkvists stad, Esaias Tegnér's boplats och Carl von Linnés skolstad, sätet för Utvandrarernas hus och Emigrantinstitutet. Släktforskardagarna kommer att arrangeras av Kronobergs Genealogiska Förening 1 - 2 september 2018. Tema: Migration.

Fotografier: Håkan Karlsson

NYA SPÅR TILL MINA RÖTTER MED DNA

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

Jag har släktforskat i kyrkböcker i original på pastorsexpeditioner och landsarkiv, rullat mikrofilm och använt microfiche. Numera är jag digital med hjälp av SVAR och AD. Mantalslängder, domböcker, bouppteckningar och patientjournaler har berättat om mina släktingars liv och leverne. Men är de verkligen mina biologiska släktingar?



I augusti 2016 beställde jag mitt DNA-kit. Det måste ha kommit på avvägar för inte förrän i oktober när det laboratoriet i Texas. Den 3 november låg all information på hemsidan och ett nytt "släktforskar-liv" började.

På morgonen lördagen den 5 november fick jag mitt första mail från *Stefan*, men tyvärr kunde vi inte hitta kopplingen trots att vi kan vara "3rd Cousin - 5th Cousin". Men vi letar vidare och har kontakt.

Samma dag fick jag ytterligare ett mail. *Kristina* berättade att jag låg som nr 2 på hennes matchningslista.

Efter att ha kontrollerat hennes antavla mot min egen hittade jag vår koppling. Jag meddelade *Kristina* glatt min upptäckt: *Jag hittade Lars Olofsson Bredal och det är genom hans son Olof Larsson vi är*

släkt. Jag blev jätteglad både för att kyrkböckerna stämmer samt att det min anmoder Greta Box sa var sant!!

Jag berättade att: Olof Larsson var gift 2 gånger:

1. 1814 med Greta Andersson (din anmoder) och de fick 2 barn, Anders född 1816 och MajaLotta född 1819.
2. 1839 med Katarina Nilsson. Inga barn i detta äktenskap.

Saken är den att Olof Larsson hade en kort affär med min anmoder Greta Box. De fick sonen Olof Olsson (senare Lindström) tillsammans. När sonen Olof Olsson föds 1812-04-12 står det i födelseboken "Enkan Greta Box, som vistas vid Bäck, Ringaby soldattorp, oägta son. Fadern till detta barn sades vara drängen Olof Larsson i Bäck". Greta och Olof bodde båda i Bäck, Ödeby församling när hon blev gravid.

Vi skulle vara "2nd Cousin - 4th Cousin" enligt FTDNA och är 5-männingar! Greta Box, som är en av mina favoriter, berättade sanningen för prästen.

Esplund, Marie (1961)

far: Esplund, Sven-Olof (1937)

far: Esplund, Edvin (1903)

mor: Lindström, Emma Kristina (1865)

far: Lindström, Per-Johan (1835)

far: Lindström, Olof Olsson (1812)

halvbror: Elander, Anders (1816)

son: Elander, August Leonard (1857)

son: Elander, Arvid (1890)

dotter: Elander, Ulla

dotter: Kristina

Jag har fått många nya släktingar och löst några frågor. Jag har fått kontakter främst på farmors sida (Nora, Järnboås), men även på farfars (bland annat Ervalla) och på morfars sida (Hammar). Men på mormors sida (i Nora) har det stått still, ända till mars 2017.

Irene blev nummer 4 på min matchningslista. Jag letade i hennes antavla men inget verkade stämma. Efter många mail och

många timmars "ny" forskning kom vi gemensamt fram till sanningen.



Hon skrev: *Min farfar var Per Gustaf (Persson) Lund född 1858-12-08 i Nya Pershyttan och dog 1931 i Katarina församling, Stockholm. Han hade två bröder, Erik Persson 1864-09-07 (flyttade till Lindesberg) och Frans Persson 1867-05-08 (flyttade till Ervalla).*

Jag började nu ana sambandet. *Irenes* farfars bror Erik Persson var ju först gift med Lovisa och de fick 7 barn. Som änklings anställd var han en ogift kvinna, min mormors mor Sofia Matilda Eriksdotter (1882-1952) med 2 oäkta barn. I äktenskapet föddes 7 barn. Familjen var mycket fattig och Sofia sålde bland annat bär på Nora torg.

En av döttrarna, *Sigrid* (min mormor) kom i fosterhem vid ca 4 års ålder. Hon bodde hos handlanden Oskar Thuring och hans hustru Hilda mellan 4 - 16 års ålder. *Sigrids* bror Sven sökte upp henne vid 16 års ålder och berättade att Sofia var hennes biologiska mamma, så de två samt alla syskonen fick träffa varandra. Sofia berättade för *Sigrid* att det var Thuring som var biologisk far till henne och därför finns hans släkt i mitt släktträd. Jag tror inte att *Sigrid* någonsin träffade sin far Erik Persson igen då föräldrarna hade skilt sig.

Enligt FTDNA är vi "2nd Cousin - 3rd Cousin". *Irene* är syssling (3-männing) med min mamma så det uträknade släktskapet stämmer.

Lund Adolfsson, Irene (1939)
 far: Lund, Nils Gustav Arne (1913)
 far: Lund, Per Gustaf Persson (1858)
 bror: Persson, Erik (1864)
 dotter: Persson, Sigrid (1913)
 dotter: Andersson, Birgith (1938)
 dotter: Esplund, Marie (1961)

Trots det jobb jag under flera år lagt ner på mormor Sigrids påställede far och hans släkt, så blev det ändå ganska skönt att få reda på vem som var hennes biologiske far. Behöver jag skriva att jag bytt ut fadern i mitt släkträd!



Genom att göra ett DNA-test förlorar man vissa släktingar men man vinner både nya släktingar och får många nya släktforskar-kontakter.



TRAGISKT DÖDSFALL ORSAKAT AV VARGAR

Följande kan läsas i Askersunds landsförsamlings dödbok 1808:

"Torparen Lars Larssons hustru Lena Bengtsdotter i Hökatorp, ihjälstängad i skogen av en tjur, nyss förut av vargar uppretad".

Lena avled 15 augusti 1808, 73 år gammal.

Källa: Askersunds landsförsamling E:1

Tips av Britt-Marie Olsson, Åsbro

HALLSBERGS SLÄKT- FORSKARKLUBB



Program

Onsdag 25 oktober kl. 18:30

på Åsen "Om brott och straff i gångna tiders Sverige" med Birgitta och Dag W. Edholm. Vad kunde man bli straffad för? Hur var det att få prygel? Att sitta i stocken utanför kyrkan eller hamna i fängelse? Kaffeservering.

Hallsbergs Släktforsklubb har Öppet hus på Biblioteket

Du som länge har funderat. Kom och pröva på släktforskning. Drag nytta av våra kunskaper. Vi finns här för dig.

Onsdag 8 november kl. 16-18

Lördag 25 november kl. 11-14

Kl. 12:30 föredrag av Dag W. Edholm om namnskick och namnlagar.

Lördag 20 januari 2018 kl. 11-14

Släktforskningens dag på Hallsbergs bibliotek. Kom och diskutera släktforskning och utbyt erfarenheter och kanske några anor också!

Välkommen till våra träffar!

Kika in på vår hemsida
www.hallsbergsgenealogi.se



ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Program

Tisdag 24 oktober kl. 18:30

Föreningens höstmöte i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Buslinjer 3 eller 4, hållplats Trollbärgsgatan. Mötesförhandlingar med fastställande av 2018 års medlemsavgifter.

Håkan Henriksson från Arkivcentrum föreläser om riksarkivets evakuering till Örebro 1713, titel: "Läcka kommer på farkosten - när riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren".

Servering. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 30 kr, enbart kaffe 10 kr. Observera parkeringsavgifter. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Tisdag 14 november kl. 18:30

Föredragskväll i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe. Lars Lilja föreläser om militärhistoria: "Många av oss har knektar, officerare och soldatänkor bland sina anor".

Inträde 50 kr inkl. enkel kopp kaffe/thé.

Onsdag 29 november kl. 18:30

DIS-Bergslagens Tematräff på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. Tema: Släktforska med hjälp av Internet.

Du har väl inte missat vår hemsida på www.orebroslaktforskare.se Där ser du i kalendern vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under hösten

Slätkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00–18:00, måndagar och tisdagar enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Program

Torsdag 19 oktober kl. 18:30
Klubbmöte i Finska Föreningens lokal. Mikael Johansson berättar om egen släkt under titeln "Släktkuriösa och kuriösa släktingar".

Torsdag 16 november kl. 18:30
Klubbmöte i Finska Föreningens lokal. Fredrik Mejster berättar om hur han släktforskar åt TV-programmet "Allt för Sverige", där svenskättade amerikaner får veta mer om sin släkthistoria och träffa släktingar i Sverige.

Släktforskarhjälp, sista onsdagen i månaden på Karlskoga biblioteket.

Planerad kursverksamhet, nybörjarkurs i släktforskning och nybörjarkurs i DISGEN 2016.

Lördag 20 januari 2018
Nytt datum. Släktforskningens dag, tema "Arkiv".

Se tider och plats och övrig information på vår hemsida www.kgadfsgenealogi.se

Det saknas ett stort antal användbara e-postadresser till våra medlemmar. För att möjliggöra utskick via mail, kontakta vår kassör för avstämning av att korrekta uppgifter finns. Även om du ändrar din postadress, meddel kassören, till kassor@kgadfsgenealogi.se eller annan styrelsemedlem.

Styrelsen



Program

Tisdag 7 november kl. 18:30
Föreläsning. Trollkaren Willardo, berättar om "Magins historia". Lokal: Kumla bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

Tisdag 12 december kl. 18:30
Föreläsning. Åke Johansson och Peo Sjöberg berättar om Örebro Kexfabrik. Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

Medlemsträffar

Alla träffar är i Medborgarskolans lokal på Östra Drottninggatan 4 i Kumla.

Måndagskvällar, från 18/9, kl. 18-21 (Tomas Wretlund)

Tisdagseftermiddagar från 19/9, kl. 13-17 (Benny Skillborg)

Torsdagseftermiddagar från 21/9, kl. 14-17 (Birgitta Högqvist).

Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra. Det är begränsat med platser...

Onsdagar från 20/9 kl. 9-12 huserar porträttfynd i lokalen. Förfrågningar och anmälan till Jan Lundholm på tel. 019-57 00 95

Lördagar jämna veckor från 2/9 kl 9-14 registrerar vi födda, vigda och döda (Family Search). Förfrågningar och anmälan till Jeanette Klingberg 073-866 92 70.

QR-kod till hemsidan kumla.just.nu



ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Program

Tisdag 7 november kl. 19:00
Medlemsmöte. Gamla torp under Stjarnsund. Sjöängen Aspön.

Tisdag 12 december kl. 19:00
Lucia. Sjöängen Aspön.



B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefannilsson.asker@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen redaktören eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:
Anders Eriksson, Askersund
Gunnel Wallin, Örebro

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsklubb
- Hallsbergs Släktforsklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsklubb
- Kumla Släktforsklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktpersoner eller direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,
696 95 ÄMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,
0583-77 06 18, 076-848 64 70
Sekreterare: Britta Östensson
britt.ostensson@outlook.com
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52
Redaktionskontakt:
Ingvar Sandström
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 71 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
019-58 27 28
Sekreterare: Birgitta Höggqvist
019-57 20 52
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Pg 55 47 37-7
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Per-Erik Forsmark
070-657 32 17
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Mikael Johansson
070-665 80 02
Redaktionskontakt: Ann Gunnarsson
anngunnarsson@outlook.com
Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sekr@kgadfgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:
Paola Grafström 070-510 45 56
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Ove Pettersson
070-208 84 91
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30, 070-
387 78 88
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr
Pg 63 59 14-5
E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI