

Krögardottern Catharina och prästdottern Margareta Christina

sidan 9



INNEHÅLL

- Iron Links sid 2
 Antavlor för nedladdning sid 2
 Robert Lindblom från Asker - börshandlare i Chicago sid 3
 Hundar på stadsarkivets hemsida sid 6
 Stor släktträff i Kina sid 6
 Adelsnamn och vapensköldar å la Bellman sid 7
 Krögardottern Catharina och prästdottern Margareta Christina sid 9
 Arkiv Digital - Sökbara personregister sid 12
 DNA-släktforskning sid 13
 Varifrån kom Svenskbyborna? - DNA-projekt kan ge svar sid 13
 Intressanta böcker på webben - Runeberg sid 14
 Föreningssidor sid 14-16



MISSA INTE
**SLÄKTFORSKNINGENS
 DAG**
LÖRDAGEN 18 MARS

Se annonser i lokalpressen

Framsidesbilden

Okänd kvinna och flicka,
 fotograferade efter 1890 hos Anna
 Hedström i Örebro

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

IRON LINKS

En studie om järnframställning i Ryssland och svenska emigranter i Ural från början av 1700 till sent 1800-tal. Utgiven av Mikhail Abramzon, Natalya Frolova, Ann-Kristin Högman och Peter Olausson. Magnitogorsk Publishing House, 2015.

Boken handlar bland annat om en svensk koloni i Ural som uppkom när ett antal smeder från Degerfors kom för att lära rysarna smida järn. En omfattande bibliografi ingår om litteratur som berör förhållanden mellan Sverige och Ryssland.

Håkan Karlsson



ANTAVLOR FÖR NEDLADDNING

Kanske har du funderat på att presentera din släktforskning på ett snyggt sätt? Harris Knudsens hemsida i Danmark innehåller en mängd fina antavlor för gratis nedladdning. Antavlorna finns i bland annat A4- och A3-storlek och som Word- eller PDF-filer.

Du hittar sidan här:

<http://www.harrisknudsens.dk/anetavler.htm>

Ett tips från Karlskoga-Degerfors släktforskarförenings hemsida



ROBERT LINDBLOM FRÅN ASKER - BÖRSHANDLARE I CHICAGO

Texten publicerad med tillstånd från författaren Lennart Pehrson och Albert Bonniers förlag. Med kompletterande information av Håkan Karlsson, Karlskoga.

Mot slutet av 1800-talet nådde den svenska massutvandringen till Amerika sin höjdpunkt. Nu var det framförallt storstaden och dess möjligheter som lockade. Chicago - den mest amerikanska av alla storstäder - kunde erbjuda både framgång och frihet. Unga svenska kvinnor tog ett steg mot frigörelse när de blev hembiträden i Chicago. De första skyskrapporna byggdes i slutet av 1800-talet.

Inget var längre som förr. På bara några decennier förvandlades Chicago från glesbefolkad träskmark till dynamisk miljonstad. För de många svenska invandrarna var det som att kliva rakt in i den nya moderna tiden.

I boken *Den nya staden - utvandringen till Amerika II*, utgiven av Albert Bonniers Förlag, berättar Lennart Pehrson om Robert Lindblom, att det fanns möjligheter för den initiativrike nykomlingen. Han verkar inte ha drivits iväg från Sverige av fattigdom, utan det var nog snarare så att han lockades av utsikterna att kunna tjäna stora pengar.

Han föddes den 17 november 1844 i Loviseberg i Askers socken i Närke, där hans föräldrar Nils och Lovisa såg till att han fick en bra utbildning. Studerade vid Högsjö bruksskola i Södermanland och ägnade sig därpå åt lantmäteriyrket. Han hade egna privatlärare i hemmet, studerade jordbruksekonomi och hann med både en ingenjörskurs och prak-

tik på en bank i Örebro innan han tjugo år gammal, den 16 september 1864, utvandrade till Amerika. Han slog sig först ned i Milwaukee, där han anställdes hos en spannmålshandlare och sedan startade egen verksamhet på den lokala råvarubörsen. Av allt att döma klarade han sig väl i det hårt spekulativa finans klimat som rådde efter inbördeskrigets slut. Han kunde satsa stort, både vann och förlorade, men 1877 var han, trettiofyra år gammal, i alla fall redo att ta sig an Chicago.

Robert Lindblom var en av ganska många svenska invandrare i Chicago som kom från en solid medelklassbakgrund i hemlandet och hade utbildning och goda förutsättningar att nå framgång.

Han blev en mycket träffsäker investerare och kom också att göra mycket stora vinster på råvarubörsen i Chicago, så stora att han inte bara blev en av de mest förmögna svenska invandrarna utan även allmänt kom att räknas in i stadens finansiella elit. Senare beskrevs han i *Chicago Tribune* som en av Board of Trades "mest prominenta medlemmar" under 1800-talets sista kvartssekel, den period då den moderna kapitalismen slog igenom med sin fulla kraft. På börsgolvet var han en av de största spekulanterna i vete, han kunde med sina stora order driva priset i ena eller andra riktningen och hans firma, Robert Lindblom & Company, öppnade filialkontor i New York och andra finanscentra.



Robert Lindblom Math and Science Academy (tidigare Robert Lindblom Technical High School) i Chicago, uppkallad efter Robert Lindblom från Asker.

Foto: MrSilva/Wikimedia Commons



Robert Lindblom 1893
vid 49 års ålder

I Chicago blev Lindblom också en ledare, och en frikostig ekonomisk bidragsgivare, i Svenska klubben liksom i andra svenskamerikanska organisationer som växte fram när invandringen ökade. Han skänkte även betydande belopp till olika välgörande ändamål, vilket säkert bidrog till att han utnämndes till medlem av Chicagos skolstyrelse och gavs andra oförliga uppdrag, både av stadens borgmästare och av delstatens guvernör.

Robert Lindbloms stjärna stod nog aldrig högre än under den stora världsutställningen 1893. Han hade inte bara en huvudroll i arbetet med Sveriges och svenskamerikanernas medverkan - när han som övermarskalk ledde pa-

raden under Sweden Day var han klädd i svensk generalsuniform och satt enligt ett av tidningsreferaten "liksom fastvuxen på hästryggen" - utan han hörde också till det toppskikt i Chicago som ombads träda in och ge finansiella garantier till den kostsamma utställningen. Han tvekade aldrig om att ställa upp, även om det handlade om mycket stora belopp.

Innan staden tilldelats utställningen var det viktigt att göra klart att Chicago kunde mäta sig med New York, som var en av medtävlarna och som kunde visa upp stormrika kapitalister som J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt och William Waldorf Astor, alla redo att ge sin finansiella uppbackning. Chicagos svar var att stadens egna kapitalister minsann inte var sämre. I den grupp investerare som var och en garanterade en halv miljon dollar ingick Robert Lindblom tillsammans med flera av stadens rikaste och mäktigaste män, som varuhusmagnaten Marshall Field, industrimannen Cyrus McCormick Jr, slakteribaronerna Philip Armour och Gustavus Swift och finansmannen Charles Yerkes.

Det var vid denna tid som Lindblom, redan verksam som ordförande för skolstyrelsens finansutskott, mer tydligt började ge uttryck för ett politiskt engagemang. Liksom Olof Gottfrid Lange var



Hattie, Robert Lindbloms hustru

han aktiv demokrat och bröt alltså även han mot den republikanska linje som de flesta svenska invandrare följde. Men till skillnad från Lange kunde Lindblom framstå som politiskt radikal, och även om det idag kan låta lite märkligt var det faktiskt en del som beskrev honom som en kapitalist som närde socialistiska sympatier. Han använde delar av sin förvärvade förmögenhet till att ge ut en tidning med uttalade vänsteråsikter, även om det inte blev mer än ett kortlivat projekt, och han stödde entusiastiskt den hängivet kristne vänsterpopulisten William Jennings Bryan, som i egenskap av demokratisk presidentkandidat inför valet 1896 stod för en i hög grad progressiv ekonomisk politik. Bryan, som kunde



FRONT VIEW, ROBERT LINDBLOM HIGH SCHOOL, CHICAGO, ILL.
A. F. Hussander, Architect, Chicago, Ill.

förmedla sitt politiska budskap nästan som en väckelsepredikant, placerade sig på böndernas och småfolkets sida mot Wall Street med dess industribaroner och mäktiga kapitalister. Efter den finanskris som drabbat USA 1893 hade priserna fallit och arbetslösheten ökat. Bryan drev linjen att det var storfinanserna som tjänade på deflation och han krävde att guldmyntfoten i folkflertalets intresse skulle ersättas med en mer expansiv penningpolitik med silver som bas.

Robert Lindblom måste ha varit en trogen supporter till den demokratiska presidentkandidaten, för det ryktades till och med om att han skulle ha haft en god chans att bli nominerad till finansminister om Bryan bara hade vunnit valet mot republikanen William McKinley. Lindbloms namn kunde även nämnas som en tänkbar borgmästarkandidat i Chicago.

Även om det är högst osäkert om det fanns någon riktig grund för sådana spekulationer, blev Lindblom i alla fall snart insnärjd i sina egna affärer på ett sätt som måste ha omöjliggjort en politisk karriär. Den 30 januari 1898 hade *Chicago Tribune* en artikel med en rubrik som med versaler meddelade:

"LINDBLOM IS GUILTY".

Den svenske invandraren hade anklagats för finansiella manipulationer på Board of Trade, och det var något som väckt intresse inte bara i Chicago utan även i andra delar av nationen. Hans fall togs upp flera gånger i *New York Times*. Ändå var det inte så att Lindblom dragits inför domstol. Det fanns vid denna tid inte mycket av juridisk övervakning av finansmarknaderna. USA hade ännu inte ens en centralbank och finansinspektionen, Securities & Exchange Commission, tillkom inte förrän under trettiotalsdepressionen och det



Bostadshuset
på La Salle Avenue i Chicago

dröjde ännu längre innan råvarumarknaderna, med dess finansiella spekulationer, fick en egen övervakningsmyndighet. Lindblom hade ställts till svars inför Board of Trades eget direktorat och befunnits skyldig till "bucket-shopping"; han hade tagit order från investerare utan att genomföra någon riktig transaktion - ordern hade placerats i "hinken" - och ägnat sig åt vad som var att betrakta som regelrätt vadslagning om kursutvecklingen på olika värdepapper.

Straffet blev inte särskilt hårt. Direktoratet var oenigt. En del medlemmar ville ha bort Lindblom och krävde en längre tids avstängning från börshandeln. Andra ville gå mer varsamt fram. Kompromissen blev att han sus-



Robert Lindbloms dotter Barbara
ca 1898, 7 år gammal

penderades endast en dag från börsgolvet, vilket likafullt bedömdes som en stor nyhetshändelse i Chicago.

I tidningarna skrevs om hur han i väntan på sin "dom" hållit vadslagning på sitt kontor om att han skulle förklaras oskyldig. Lindblom medgav sedan visserligen att han gjort sig skyldig till ett "tekniskt fel", men förnekade att han gjort något orätt i moralisk mening. Motgången var i vilket fall kostsam både för hans ekonomi och hans anseende.

När han ändå lyckades komma igen på börsgolvet drabbades han snart av ett nytt bakslag. Board of Trades skakades samma år av en spekulationshärva på vetemarknaden. Joseph Leiter, en ung man som fått en miljon dollar i investeringspengar från den förmögenhet hans far tjänat på fastighetsaffärer, hade bestämt sig för att slå på stort, ta en "corner" i syfte att få kontroll över vetemarknaden. När han köpte vete kontrakt i mängd och drev upp priset hamnade han på motsatt sida om Philip Armour, finansmannen som byggt upp en av Chicagos största slakteri- och köttförpackningsföretag. När Leiter köpte vete, sålde Armour.

Efter att till en början ha gjort mycket stora vinster tvingades Leiter slutligen till insikt om att han hade en övermäktig motståndare. När kruttröken lagt sig gick luften ur marknaden och när priset på vete rasade kan Leiter ha förlorat så mycket som närmare tjugo miljoner dollar i den tidens penningvärde. Det var en spekulativ krasch av historiskt format. I Henning Bergers Chicagofiktion blev Joseph Leiter i lätt förklädnad Joseph Reuter, son till multimiljonären Abraham Reuter, "den gamle land- och tomtspekulanter", och han hade nu "kastat sig in i en kolosalaffär, en enorm spekulation - vägstycket att göra sig



Robert Lindbloms dotter Vesta som gifte sig med ryttmästaren Claes Åke Mauritz Pauli i Chicago 1899. Fotot kanske taget 1897.

till herre öfver världens hvete-marknad och kontrollera den med mot skyn stigande priser i sin favör. Ännu så länge planerades de hemliga uppköpen, det att samla allt hvetet i sitt hörn, hvaraf det engelska uttrycket att corner the market, göra en wheatcorner, fått sitt betecknande namn."

Misslyckandet blev så formidabelt att det inte var självklart att dikten överträffade verkligheten. Det var förstås andra vetehandlare som drabbades av priskraschen och Robert Lindblom räknades in som en bland många i förlorarnas skara. Även om han knappast var helt utblottad när han avled 1907, hade hans tidigare högst ansenliga förmögenhet krympt avsevärt, vilket förstås också gick ut över hans eftermäle. I Chicago ledde ändå de ekonomiska bidrag han gett till skolväsendet till att ett gymnasium fick hans namn. Det ritades efter hans död av den svensk-amerikanske arkitekten Arthur Hussander. Den numera minnesmärkta byggnaden hyser idag Robert Lindblom Math & Science Academy High School, en skola för högpresterande elever i Englewood; ett område i södra Chicago som en gång lockade svenska invandrare som sökte sig till en mer attraktiv miljö utanför stads-

kärnan, men som senare blev en av stadens mer förslummade och segregerade stadsdelar.

Kanske skulle han ha gillat att hans namn förknippas med en skola som är inriktad på att skapa möjligheter för unga människor i ett utsatt område. Robert Lindblom framstår knappast som någon okomplicerad person, utan som någon fylld av motsättningar. Även om han, åtminstone i vissa frågor, verkar ha varit politiskt progressiv, rentav en vänsterradikal, drevs han av det alltmer dominerande vinstintresset, av möjligheten att satsa och få mycket mer tillbaka, att tjäna pengar på pengar. Efter att ha utvandrat från Sverige visade han att han kunde spela högt och han blev en kapitalist i Chicago just när den moderna kapitalismen fick sitt genombrott.

Robert Lindblom gifte sig 1874 med Hattie Lewis född i Milwaukee, Wisconsin, USA. I äktenskapet föddes tre barn, Lenor Hattie 1875, Vesta Raven 1880 och Barbara 1891. Vesta Raven gifte sig med ryttmästaren Claes Åke Mauritz Pauli i Chicago 1899. Paret bosatte sig i Sverige. På uppdrag av ättlingar i USA utforskade jag den svenska grenen av släkten.



HUNDAR PÅ STADSARKIVETS HEMSIDA

Besök stadsarkivets nya hemsida! Där hittar du över 52.000 fotografier och över 66.000 dokumentbilder. Bland annat kan du se vilka hundar som fanns i Närkes Kil och Norrbyås på 1920- och 1930-talen (Hundskatterregister).

www.orebro.se/stadsarkivet

SN

STOR SLÄKTTRÄFF I KINA



Family members came from Beijing, Shanghai, Xinjiang and Taiwan for the reunion.

Chinese family reunites 500 members for rare photo

17 hours ago | China

More than 500 members of one Chinese family have posed for the ultimate family photo.

The pictures were taken at a Ren family reunion at Shishe village in China's eastern province of Zhejiang

I början av året hölls en stor släktträff i Kina. Det var släkten Ren som träffades i byn Shishe i provinsen Zhejiang i östra Kina. Över 500 personer deltog i träffen. Enligt Mr Zhang kan Rensläkten som har sitt ursprung i byn Shishe följas 851 år tillbaka. Inför släktträffen uppdaterade gamla bybor släktträdet och man har dokumenterat över 2000 levande släktingar omfattande sju generationer. Byäldsten Ren Tuanjie tillhör släktens 26:e generation.

Stefan Nilsson

Källa:
BBC News 2017-02-08



ADELSNAMN OCH VAPENSKÖLDAR Å LA BELLMAN

av Stefan Nilsson, Asker

I "Fredmans Sånge" av Carl Michel Bellman hittar man redan i första sången beskrivningar av adelsnamn och vapensköldar. Det är Bellman som raljerar över tidens populära riddarordnar och sällskapsordnar. I sången ges ett antal personer inträde i den fiktiva "Bacchi Orden" och därmed adelsnamn och vapensköld vilka beskrivs i sången. Adelsnamnen och adelsvapnen parodieras friskt av Bellman.

Bellman framförde på 1760-talet sångerna offentligt inför publik hos beskyddaren Anders Lissander och vid helaftonsföreställningar skildrades sammankomster, så kallade "ordenskapitel", i Bacchi Orden. Johan Gabriel Oxenstierna har i sin dagbok skrivit om ett par sådana kvällar som han själv deltog i december 1769 i sin ungdom. Han hade mycket stort nöje av dessa. Han skriver: "Jag har ännu i all min livstid ej skrattat så mycket som i kväll".

Personerna i sången har verkliga förebilder i Stockholm, i de flesta fall personer på samhällets skuggsida som drogs med för stor alkoholkonsumtion. Notarien Kolmodin adlas i sången till von Källarcreutz, f.d. kanslisten Holmström till von Ehrensugga, f.d. bagaren Kilberg till Adlerstop och bryggaren Meissner blir Ölhjelm. I sången är det Bacchus själv som målar adelsvapnen.

Här följer Fredmans sång nr 1 "Bacchi Adelsmän" från 1769 i fem strofer. Melodin är en kontradans.



1.
Bacchi härolder med guld och beslag,
Blir det kapitel? Nej, intet i dag.
Blir det intet riddarslag?
Intet, intet, säger jag.

Hvarföre kåpor och spiror, min vän?
Jo, kära hjertans, saken är den:
Kolmodin och Holmström sen
Skola blifva adelsmän.

Nå, så säger jag, må göra,
Värdigt Kolmodin upphöjs.
Hvad namn och vapen skall han föra?
Jo, han heter Källarcreutz; :| |:

Bacchus sjelf hans vapen målar:
I rödt fält en guldpokal;
Rundt omkring ett löfverk prälar
Med tulpaner och bregal;
Öfver syns i gyllne strålar
Riddarns namn och årtal. :| |:

2.
Tvi tåcke vapen, det vill jag ej ha!
Bacchi härolder så granna, hur sa?
Gula kåpor och, hurra!
Spiror. – Men hur sa? Hva ba?

Men, kära hjertans, förlåt mig,
jag ber,
Blefvo då inga adlade mer?
Kära hjertans, många fler:
Holmström fick ock sitt baner.

Tag en sup och skorpan tugga,
Hör på Holmströms adelsnamn:
Han heter nu von Ehrensugga;
Vackert barn i Bacchi famn! :| |:

Aldrig han baneret mistar,
Ty han kämpar i sin tro;
Bacchus sjelf hans debet ristar:
I ett gyllne fält, jo jo,
Under tvenne oljoqvistar
Står en sugga vid en ho. :| |:



3.
Tvi tåcke vapen! Jag passar ej på
Bland Bacchi krymplingar välbo-
ren gå,
Jag vill ej hans lagrar få.
Blef ej flera än de två?

Jo, kära hjertans, en gammal god
vän.
Officianten med asken? Jo men.
Kilberg, den? Ja den, just den.
Rör på stopet, drick igen!

Säj då, säj hvad som han heter!
Jo, han heter Adelstop.
Fioler, valdthorn och trumpeter
Kring hans vapen fästas hop. :| |:

I rödt fält ett tennstop glimmar,
Och en örn på locket står;
Midt i skölden solen strimmar,
Och i soln en kräfte går;
Under syns en hvalfisk simmar,
Och i gapet står: Godt år! :| |:

4.
Tvi tåcke vapen! Det ger jag åt
Hin:
Solar och kräfte och örnar och
svin,
Flöjter, valdthorn, violin!
Men hvad eljest? Hölls god min?

Jo, kära hjertans, Nystedt, låt se,
Har uti vapnet mer än de tre,
Verklig mer simplicité
Än de andra adlade.

Säj då mig, hvad namnet blifver?
Ack, hvad dårskap på vår ö!
Jo, Oelhjelm han med Oe skrifver,
Meissner skrifver bara Ö. :| |:

Tvenne tigrar skölden fatta,
Begge sig på ända stält;
Rundt omkring vinrankor satta,
Öfverst flyr en bisvärm snällt.
Se på vapnet, se och skratta:
En röd näsa i blått fält. :| |:

5.
Tvi, fader härold, så när har jag
spytt!
Gammal familje, fast vapnet är
nytt:
Stamfadren var, som man uttydt,
Noach eller Lille Pytt.

Oelhjelm med Oe, det blifver då
hans;
Hvad har det andra för vapen
och glans?
Fanor, trummor, pik och lans.
Är det prydt med hjälm och
krans?



KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Kära hjertans, hur du frågar!
Hin kan repetera allt.
Jag är torstig, du mig plågar,
Hit en sup! Det är så kallt. :| |:

Meissner Ölhjelm's vapen, kära,
Är uti en fyrkant stält,
Skölden tvenne kattor bära.
Hit en sup! Ich hab' kein Geld.
Meissner Ölhjelm bär med ära
En blå näsa i rödt fält. :| |:

Källor:

Carl Michael Bellman - hemsida av
Thord Lindé www.bellman.net
Carl Michael Bellman. Fredmans
sånger och fiskarstugan. Utgivna av
Knut Brodin (1960).
Bellmans Poetiska arbeten till år 1772
sådana han då ämnade utgiva dem.
Efterskaldens egenhandskrift. Utgivna
av Gustaf Edvard Klemming 1872. I
skannad digital version på hemsidan
Internet Archive www.archive.org

Handschriften på 330 sidor, som inläm-
nades 1772 av Bellman till konungen
då han ansökte om privilegium för ut-
givning, skänktes 1871 av notarien H.
Wikblad i Stockholm till Kungliga bib-
lioteket. Kungen gav inget privilegium
för utgivning och projektet förföll.

KRÖGARDOTTERN CATHARINA OCH PRÄSTDOTTERN MARGARETA CHRIS- TINA

av Aina Wallström född Wenneberg,
Göteborg

När jag började forska på 1990-talet följde jag spinnvidan av min släkt så långt husförhörslängderna räckte i Småland. När jag sedan började på svärdssidan på samma sätt, då i Närke, nådde jag igen en kvinna och hennes mor som fångade mitt intresse. Modern levde i början på 1700-talet och bar samma efternamn som jag själv gifte mig till 1991. Det kändes verkligen som ett besynnerligt sammanträffande. Det var som om det gick ett rop genom hundratals år genom generationerna till mig.

Min ff ff fm m hette Catharina Wallström, och var troligen född som Carin Ersdotter Wallström, 15 februari 1703 i Viby. Det skiljer nästan 300 år mellan henne 8 generationer bort och mina döttrar som också är födda Wallström. Så långt har jag kunnat verifiera min forskning i kyrkoböckerna, vilka sedan saknas bakåt. Husförhörslängder för Viby börjar först 1749 och Catharina/Carin återfinns inte i födelseboken 1703. Min ambition var att om möjligt bekräfta indicier på att Catharina Wallström på något sätt var släkt till komministern Petter Wallström född 1672 i Vallby, Viby och ge svar på följdfrågorna:

1. Vilka var hennes far och mor i Viby?

2. Varför flyttade hon från uppväxtorten Viby till Sköllersta?



Wallströmskrogen i Viby. Ur Vibyboken av Börje Viberud.

3. Hur kände Catharina (Carin) Wallström kyrkoherdefruen i Sköllersta, Margareta Christina Sundelia (född 15 juni 1702), så väl att Catharina från Viby, dels fick arbete där som huspiga i prästgården och finns där 1729 och dels att Margareta Christina var fadder och troligen gudmor åt Catharinas sista barn som var min anmoder?

Catharinas dotter som föddes 1749 fick också sitt namn efter kyrkoherdeänkan (änka sedan 1743) Margareta Christina Sundelia (här kallad Margareta Sundelia). Margareta Christina Nyblin (här kallad Margareta Nyblin) blev dotterns namn och hon blev min ff ff fm. Förutom Margareta Sundelia som fadder, var även ytterligare två medlemmar ur familjen Sundelius faddrar vid den nyföddas dop; Margareta Sundelias bror bruksbokhållaren Gabriel Sundelius och dottern jungfru Catharina Dorothea Widmark (född 1726).

Jag lyckades lösa gåtan, som gäckade mig ett par år! Som vanligt tack vare en ren slump.

Min forskning började således med min farfar Ernst August Johansson från Höre, Asker och fortsatte

bakåt. Efter att ha följt min farfars anor tills husförhörslängderna tog slut i Sköllersta, vid ca 1720-1729 då jag hittade Catharina Wallström, blev det svårare. Jag följde henne och hennes man gästgivaren Petter Nyblins liv i Sköllersta via husförhörslängder och födelse- och dödböcker. Då hon arbetade på prästgården i Sköllersta 1729 och kanske hade något band till kyrkoherdefruen Margareta Sundelia, så tänkte jag att Catharina själv hade prästanknytning. Jag såg att hon kom från Viby och gick då till herdaminnen och letade efter en präst med namnet Wallström, som var verksam i Viby vid den tiden.

Jag hittade då komministern Petter Wallström född 1672 i Vallby i Viby. Han var dock verksam i Edsberg (1701-1723) vid tiden för Catharinas födelse, 1703, men var född i Viby, precis som Catharina, så något släktskap borde det vara. Enligt herdaminnen hade Petter Wallströms föräldrar en krogrörelse i Viby och fadern hette Erik Ersson. Kunde det vara så att Petter Wallström var Catharinas farbror och att Petters far, Erik Ersson, var Catharinas farfar? Catharina gifte sig ju själv sedermera med en krögare i Sköllersta - Petter Nyblin (vigsel 1733). Och hur



kom det sig då att hon hamnade i Sköllersta, ca 6 mil från uppväxtorten Viby?

I antavlan ovan ser vi hur släktskapet ser ut. Uppgifterna till antavlan är hämtade från kyrkböckerna för Asker och Sköllersta, samt Stefan Nilssons i Asker hemsida där jag hittade Catharina Wallströms familj. **Och där hittar jag svaret på fråga 1.**

Går man in på Stefans släktforskning och klickar sig vidare 10 generationer bakåt - så hittar man just krögaren Erik Ersson i Vallby (som är far till Erik och Petter Wallström, 9 generationer bakåt från mig), men även Catharina Wallström. Vi är faktiskt närmare släkt än så, då Jakob Nilsson född 1778 i Sköllersta är vår närmaste gemensamma ana. Vi har nyligen även fått släktskapet bekräftat genom matchning av autosomala DNA-test via Family Finder hos FTDNA (med matchningsuppskattningen 3-5-männingar).

Då var det dags att också följa kyrkoherdefrun Margareta Sundelias liv via kyrkoböcker och herdaminnen.

Margareta Sundelias farfar Olaus Erics Sundelius var kyrkoherde i Viby åren 1658-1691. Hans äldsta son, och Margaretas far, Johannes Olai Sundelius född 1660 blev också kyrkoherde i Viby (1712-1726). Den andre sonen Eric Olai Sundelius född 1665 var kyrkoherde i Edsberg, åren 1696-1703, d.v.s. även under de två första åren som Petter Wallström (från 1701) arbetade som komminister där. Nu vet jag ju att Petter Wallström verkligen var Catarinas farbror, så då kan vi alltså konstatera att Margaretas och Catharinas farbröder arbetade i samma församling under två år.

Margareta Sundelias far prästvigdes i Strängnäs 1696 och var lektor i historia och moralfilosofi i Strängnäs 1698-1704. I Strängnäs föddes alltså Margareta 1702.

1712 blev hennes far kyrkoherde i Viby. Margareta var då 10 år gammal. I Viby bodde redan Catharina 9 år gammal och är krögarens dotter.

**Svaret på fråga 2 och 3 är att Margareta och Catharina troligen kände varandra sedan barn-
domen i Viby och kom att följas
åt hela livet.**

Då både Margaretas far och farfar var kyrkoherdar i Viby och Catharinas far och farfar var krögare i Viby, så hade familjerna troligen även tidigare haft mycket kontakt genom generationerna. Kanske hade de ett samarbete eller så var de två motpoler i byn - kyrkan och krogen! Dessutom fick krögaren Erik Erssons son och Catharinas far Eric Ersson Wallströms yngre bror, Petter Wallström möjlighet att utbilda sig till präst. Kanske fick de hjälp av kyrkoherdefamiljen? Det var hög status för föräldrarna på den tiden, om en son blev präst.

I dödboken för Sköllersta 1788 står en tre sidor lång dödsruna om Margareta Sundelias liv. Jag tror nog att Hagström har haft den som källa. Efter uppväxten i Viby, gifte sig Margareta 1718, som 16-åring, med Jonas Nicolai Widmark (också född i Viby 1683). Makarna flyttade till Nyköping, där maken blev vikarierande rektor. Redan i juli 1718 blev han ordinarie rektor. De stannade dock bara i något år. Detta var fortfarande den stora ofredens tid (1700-1721). Kung Karl XII hade dödats 30 november 1718 i Norge och ryssarna passade på att slå till vid svenska Östersjökusten. Den 25 juli 1719 sattes Nyköping i brand. Skolhuset brann ner, en del av kyrkan och en stor del av stadens bebyggelse. Därefter blev Widmark rektor i Örebro 1721, där familjen bodde tills han 1724 blev utnämnd till kyrkoherde i Sköllersta. Det var så Margareta kom att bo i Sköllersta resten av sitt liv. Enligt herdaminnet hade han förträffliga predikogåvor. Första barnet kom 1720 och sedan följde tre till. Det var troligen någon gång på 1720-talet som Margareta skickade efter(?) Catharina från Viby, för att vara pigga/husfru i hennes hushåll. Vi vet ju att hon finns på prästgården som huspiga 1729, där hon kallas för Caisa Wallström.

Gästgivaren Petter Nyblins hustru Helena Brander i Sörby, Sköllersta dör 29 december 1732. Catharina Wallström från prästgården blir då hans nya hustru 21 augusti 1733. Kan vi ana att Margareta tycker det är dags för Catharina att gifta sig 30 år gammal? Eller så är det Catharina själv som äntligen får ett gott frieri och tackar ja. Hon skulle ha kunnat varit gift förut, men då borde hon ha varit noterad som änka i vigselboken. Där står hon troligen som jungfru istället (svärläst).

Det var svåra tider hälsomässigt med exempelvis pesten som följde



Nikolai församlingshem som tidigare inrymde Örebro skola.
K. B. Lundblom 1872/Wikimedia Commons

i krigets spår. Margareta får ett barn 1733 som dör i spädd ålder och sedan dör kyrkoherde Widmark själv 11 maj 1734. Så blir Margareta änka med fyra minderåriga barn. Tre månader senare föder Catharina sitt första (vad vi vet) barn i Sköllersta; Offe Nyblin född i augusti 1734. Kanske hjälper Catharina till hos Margareta även som gift, men kyrkoherdefruen har nog fortfarande ett antal drängar och pigor till sin hjälp. Catharina får 1736 en andra son, Erik Nyblin, som dock dör i spädd ålder. Margareta gifter om sig med Erik Lang (född 1702 - jämnårig med Margareta) i juni 1736. Denne "konserverar" då kyrkoherdefruen och blir själv kyrkoherde. De får tillsammans fyra barn, av vilka två överlever till vuxen ålder. Erik Lang verkar vara en sträng och förmanande präst. Församlingen var vidskeplig och trodde Lang om att veta mer än andra, och att han stod i förbindelse med osynliga makter. Lang tog ej dem ur denna föreställning då det skulle kunna "hålla tjuvar på afstånd" från

prästgården. Han är även känd för att ha bevarat den gamla Sköllerstadräkten för eftervärlden, även kallad "den enkla Sköllerstauniformen". Han tog fram en noggrann beskrivning av hur den skulle se ut. Den var gjord av vadmal, hemmagjord och grå i färgen, samt sedesam skärning, och den tyckte han att alla skulle bära. Lang hade tyckt att hans församlingsmedlemmar hade börjat ha väl färgglada, köpta och icke sedesamt skurna dräkter. Han blev dock bara 41 år, dog således 1743, och Margareta blev änka igen.

Nu gifter hon inte om sig mer utan flyttar efter 1745 som änka till Övre Åkerby i Sköllersta, med sina ogifta döttrar och den yngste sonen Eric Lang. I Övre Åkerby föds vid denna tid även den gosse som ska bli Margaretas guddotters man; det vill säga Nils Jakobsson (född 15 augusti 1746). Han gifte sig 28 december 1769 med Margareta Christina Nyblin. När Margaretas mor Catharina Wallström i juni 1756 dör 53 år gam-

mal i lungshot (och samma vår en son/bror Anders som är student i Uppsala), så lever fortfarande fadern Peter Nyblin, som dock är 76 år gammal. Margareta Christina är då bara 7 år, och bara 13 år när också den nu omgifna fadern dör i april 1762.



Kanske gudmor och de andra faddrarna (Gabriel Sundelius och Catharina Dorothea Widmark) har hållit ett vakande öga över henne. En av Margareta Nyblins andra faddrar 1749 är komministern Herr Johan Angrin i Folkasbo. Den presumtive fästmannen Nils Jakobsson tjänar ett år som dräng hos samme präst 1765, då Margareta Nyblin är 16 år gammal. Man kan tänka sig att faddrarna arrangerar ett gifte för dessa två 1769. Margareta Nyblin gifter sig under sitt stånd och får nog ett svårt liv med otaliga barnafödslar i en fattigare miljö, än vad hon var van vid (i hennes och senare maken Nils Jakobssons dödsruna kan man utläsa något av detta). De får minst åtta barn ihop och när det sista barnet ska födas, dör Margareta Nyblin av "svår barnsnöd" i januari 1792. Då är hon bara 43 år gammal. Hon föder tvillingpojkar, varav den ena dör tillsammans med modern. Den andra tvillingen överlever i två månader innan han också dör. Dessförinnan har dock hennes mors barndoms-

kamrat och hennes egen gudmor och namne Margareta Sundelia dött 1788, exakt 3 år innan. Hon blev dubbelt så gammal som sin guddotter, 86 år.

Jag är nöjd med att ha spåret Catharina Wallströms anfader (min ff ff fm mf f) till Vallby i Viby. Historiskt sett så umgicks man inom samma samhällsskikt, och det gällde kyrkans män i synnerhet. Men även krögare och gästgivare åtnjöt troligen ett högre anseende, på grund av de privilegier och inkomster de fick från myndigheter och de hade därav viss makt i samhället. Catharina var krögardotter i Viby och Margareta Sundelia var kyrkoherdedotter i Viby och de kände varandra i stort sett hela livet. Det kanske var helt naturligt att vänskapen eller beroendeförhållandet sträckte sig efter Catharina Wallströms död 1756, då dottern Margareta Nyblin bara var 7 år gammal, och kanske övervakades av sin gudmor Margareta. Kanske gav Margareta ett löfte till Catharina om detta, där hon låg i lungshot på dödsbädden. Ja, man kan fundera på hur vänskap och åtaganden fungerade på den tiden.

Det är även intressant varför prästen Petter Wallströms äldre bror också tog sig namnet Wallström, och även andra i släkten många generationer framåt. Var det prästen som tog sig det först, eller diskuterade de det i släkten vilket namn de skulle ta? I herdaminnet stod det att han först kallade sig Wallsten och Wallstedt under studietiden, men han tog sedan namnet Wallström vid prästvigningen. Han var ju född i (Kungs)Wallby i Wiby och det går en trög ström i närheten! Min mans släkt Wallström, tog sig namnet för två generationer sedan i början på 1900-talet. Enligt släkthistorierna skulle det ha något med Uddevalla att

göra. DNA-test har även visat att vi inte är släkt inom ett antal generationer bakåt, så att namnet nu poppar upp igen är verkligen en ren slump eller serendipity ("ett ödets lyckokast").

Artikeln ursprungligen skriven som en uppsats på kursen "Släktforskning - en introduktion" vid Mittuniversitetet 2012.

Källor:

Kyrkböcker för Asker och Sköllersta på Riksarkivets hemsida
Stefan Nilsson hemsida
Hagström: Strängnäs stifts herdaminne, del 4
Jäderlund: Gamla Wiby-släkter



ARKIV DIGITAL - SÖKBARA PERSONREGISTER

Arkiv Digital har nu över 65 miljoner bilder av arkivhandlingar på sin hemsida, men även sökbara personregister. Över 61 miljoner registerposter finns. För att ha tillgång till alla registerposterna behövs ett allt-i-ett-abonnemang.

Dessa sökregister finns:

- Befolkningen i Sverige 1880-1920, 46,5 miljoner poster
- Svenskar i USA 447 000 poster
- Sveriges befolkning 1950, 7 miljoner poster
- Sveriges befolkning 1960, 7,5 miljoner poster

Källa: Arkiv Digital's blogg december 2016 - blog.arkivdigital.se

DNA-SLÄKTFORSKNING

En inriktning av släktforskningen där det händer mycket idag är släktforskning med DNA. Kanske missade du föreläsningen om DNA som du tänkt gå på eller så har du gjort ett test och har många funderingar. Här några tips om du är intresserad av att veta mer.

Böcker

Peter Sjölund: Släktforska med DNA. Sveriges Släktforskarförbunds Handbok 9.

Magnus Bäckmark: Genvägar. Praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning.

Karin Bojs: Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren.

Karin Bojs, Peter Sjölund: Svenskarna och deras förfäder - de senaste 11 000 åren.

Hemsidor

Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi SSGG - ssgg.se
Facebook-gruppen DNA-anor

Lyssna eller titta

P1 Tendens - kortdokumentärer. "Mitt DNA och släktingarna på järnåldern" med Peter Sjölund (sändes 10 maj 2016). sverigesradio.se

UR Samtiden. "Släktforska med DNA - livet efter topsningen" med Peter Sjölund inspelat på Släktforscardagarna 2016 (urplay.se).

UR Föreläsning. "Att släktforska sig till istiden" med Karin Bojs inspelat på Bokmässan 2015 (urplay.se).

UR Samtiden. "Släktforska med DNA" med Peter Sjölund inspelat på Släktforscardagarna 2015 (urskola.se).

UR Samtiden. "Min europeiska familj" med Karin Bojs inspelat på Släktforscardagarna 2015 (urskola.se).

Stefan Nilsson

<http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/718044?programid=3381>

<http://urplay.se/program/195323-att-slaktforska-sig-till-istiden>

<http://urplay.se/program/197542-ur-samtiden-slaktforscardagarna-2016-slaktforska-med-dna-livet-efter-topsningen>

<http://urskola.se/Produkter/191896-UR-Samtiden-Slaktforscardagarna-2015-Slaktforska-med-DNA>

<http://urskola.se/Produkter/191882-UR-Samtiden-Slaktforscardagarna-2015-Min-europeiska-familj>



VARIFRÅN KOM SVENSKBYBORNA? - DNA-PROJEKT KAN GE SVAR

Kom Svenskbyborna från Gotland eller Roslagen? 1782 tvångsflyttades en grupp svenskättlingar på Dagö i nuvarande Estland till Ukraina. Där grundades kolonin Gammalsvenskby i vilken man behöll svenska som språk och bevarade svenska traditioner. Under Stalins tid på 1920-talet fick en grupp återvända till Sverige. Många hamnade på Gotland. Ett projekt har nu dragit igång där man med hjälp av DNA-prover ska försöka utröna från vilken del av Sverige Dagö-svenskarna och deras ättlingar i Ukraina kom. Föreningen Svenskbyborna håller i DNA-insamlingen.

Stefan Nilsson

Lyssna på inslaget på Sveriges Radio Play

"Svenskbybornas ursprung kan vara Roslagen" (publicerat 2017-02-05)

<http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6623580>

INTRESSANTA BÖCKER PÅ WEBBEN - RUNEBERG

Runeberg-projektet har mängder av intressanta böcker i digital form på sin hemsida. Projekt Runeberg (runeberg.org) startade 1992 och arbetar på frivillig grund med att skapa fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur och göra dem öppna tillgängliga över Internet.



Några exempel:

Sveriges Ridderskaps och Adels Kalender 1865, 1869, 1872, 1874, 1882, 1892, 1894, 1896, 1898, 1899, 1900, 1905, 1911, 1913, 1915, 1923

Svensk Adelskalender 1899, 1906

Svensk rikskalender 1905, 1908, 1909
Strengnäs stifts herdaminne, Fjärde delen (Närke) av K. A. Hagström (1901)

Kultur- och personhistoriska anteckningar del I-III av Oscar Fredrik Strokirk (1915-1920)

Adresskalendrar för Linköpings stad 1873, 1883, 1887, 1889, 1892, 1898, 1910, 1914, 1922, 1928.

Den äldsta Närkesbeskrivningen publicerad av Saxon 1925.

Stefan Nilsson

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Program

Lördag 18 mars kl. 10:00-15:00
Släktforskningsdag med öppet hus, utställning och information om släktforskning.
Lokal: Karlskoga bibliotek.

Torsdag 20 april kl. 18:30
Anna-Lena Hultman föreläser om emigrantforskning.
Lokal: Finska Föreningen (Ferlins väg f.d. Karlbergskyrkan).

Släktforskarhjälpen
Här kan du komma och få råd om Din forskning eller hjälp med att läsa "oläsliga" handstilar.
Lokal: forskarummet på Karlskoga bibliotek.
Onsdagar 29/3 och 26/4.
Tid: 16:00-19:00.

Kursverksamhet
Nybörjarkurs i släktforskning.
Anmälan till Folke Spjut tel. 0586-505 93.
E-post spjut.kga@gmail.com

DISGEN grundkurs
Anmälan till Bengt Hammarström tel. 0586-365 87.
E-post:
b.hammarstrom@telia.com

Läs mer på vår hemsida
www.kgadfgenealogi.se



ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Program våren 2017

Tisdag 28 februari kl. 18:30
Årsmöte i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe, Irisgatan 80, Örebro. Obs parkeringsregler. Årsmötesförhandlingar. Föreläsare är Lennart Alm, som berättar och visar bilder från Örebro förr och nu. Fika för den som vill för 30 kr. Lotteri. Ev. allergiker meddelar någon i styrelsen.

Lördag 18 mars kl. 11:00-15:00
Släktforskningsdag. Vi har öppet i lokalen Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, med SläktSök för alla som ännu inte hunnit börja med släktforskning.

Tisdag 4 april kl. 18:30
Föredragskväll i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe. Lars Lilja föreläser om militärhistoria: "Många av oss har knektar, officerare och soldatänkor bland sina anor". Inträde 50 kr inkl. enkel kopp kaffe/thé.

Onsdag 12 april kl. 18:30-21:00
DIS-Bergslagens Tematräff på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. Tema: Användning av kartor i Disgen 2016.

Lördag i april
Bussresa till något intressant mål. Samarrangemang med Kumla Släktforskarklubb. Resan kan genomföras endast om tillräckligt antal personer anmäler sig. Förslag till resmål annonseras på hemsidan och genom e-postutskick.

Hemsidan - mer information finns på www.orebroslaktforskare.se

Kalendern visar vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under våren.

Slätkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00- 18:00 (även måndagar och tisdagar), andra tider enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.



HALLSBERGS SLÄKT-FORSKARKLUBB



Program

Lördag 18 mars kl. 11-14

Släktforskningens dag på Hallsbergs Bibliotek. Funderar du på att börja söka efter dina rötter? Erfarna släktforskare finns på plats för att hjälpa dej.

Onsdag 29 mars kl. 16-18

Släktforskarvärd på Hallsbergs Bibliotek. Hallsbergs släktforskare finns på plats för att hjälpa dig.



Program våren 2017

Tisdag 7 mars kl. 18:30

Föreläsning. Kalle Bäck, professor i historia och författare, föreläser om "Byn, gården och människan under 1800-talet". Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

Lördag 18 mars kl. 10-14

Släktforskningens Dag. Kom till Kumla Bibliotek och träffa representanter för klubben. Vi visar vad som händer i klubben, bland annat Porträttfynd och registrering för Family Search.

Lördag 18 mars kl. 18:30

30-årsjubileum på Goda Rum. Missa inte att anmäla er.

Tisdag 4 april kl. 18:30

Föreläsning. Rolf Jansson berättar om Sophie Janson. Fotografen Sophie Janson cyklade runt i hela Västernärke och fotograferade människor och miljöer. Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

Tisdag 16 maj kl. 18:00

Utflykt till Kvarntorpshögen. Mats Runering berättar om högen och Konst på Hög. Tag gärna med en fikakorg. Samling på "Domusparkeringen" kl 17:30 för samäkning för de som önskar.

Medlemsträffar

Måndagskvällar, från 16/1 kl. 18-21,
Tisdagseftermiddagar, från 17/1 kl. 13-17

Torsdagdagseftermiddagar, från 19/1 kl. 14-17

träffas vi i Medborgarskolans lokal på Östra Drottninggatan 4 i Kumla.

Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra. Det är begränsat med plats så anmäl dig snarast till Lena Nilsson på tel. 019 - 57 11 61.

Onsdagar från 18/1 kl. 9-12

huserar Porträttfynd i lokalen. Förfrågningar och anmälan till Jan Lundholm på 019-57 00 95.

Lördagar jämna veckor från 14/1 kl. 9-14 registrerar vi födda, vigda och döda - Family Search. Förfrågningar och anmälan till Jeanette Klingberg 073-866 92 70.

Släktforska är roligt - ännu roligare blir det att göra det tillsammans!

QR-kod till hemsidan kumla.just.nu



ASKERSUNDS SLÄKT-FORSKARKLUBB

Program

Tisdag 14 mars

Årsmöte. Anmälan till Ingvar Sandström senast 10 mars på grund av fika. Sjöängen.

Lördag 18 mars kl. 11-14

Släktforskningens dag på Askersunds bibliotek, Sjöängen.

Tisdag 11 april

Lars-Åke berättar. Sjöängen.

Lördag 20 maj

Utflykt till Sannahed. Samling vid Busstorget för samäkning. Tid meddelas senare.

B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

OBS! ny E-post:
stefannilsson.asket@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen redaktören eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:
Anders Eriksson, Askersund
Gunnel Wallin, Örebro

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktpersoner eller direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,
696 95 ÄMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,
0583-77 06 18, 076-848 64 70
Sekreterare: Gunilla Sandberg
g_sandberg@hotmail.se
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52
Redaktionskontakt:
Ingvar Sandström
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
019-58 27 28
Sekreterare: Birgitta Höggqvist
019-57 20 52
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Pg 55 47 37-7
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Vakant
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Mikael Johansson
070-665 80 02
Redaktionskontakt: Ann Gunnarsson
Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sekr@kgadfgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:
Paola Grafström 070-510 45 56
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Birgitta Eklund
019-12 04 58
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr
Pg 63 59 14-5
E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
30 SEPTEMBER