

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBROLÄN

Nr 55

FEBRUARI 2016

18 år i Sydafrika
- ett bokprojekt
utöver det vanliga

sidan 3



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

- Sveriges befolkning 1950 – i Arkiv Digital 2.0 Beta sid 2
- SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1945 sid 2
- Böcker på Internet Archive sid 2
- 18 år i Sydafrika – ett bokprojekt utöver det vanliga sid 3
- Lik i Örebro stad 1711 sid 4
- Örebro läns museums samlingar på nätet sid 5
- Beträffande min släkts emigration till Amerika sid 6
- Register till Bergskollegiums handlingar under 1600-talet sid 8
- Nyheter i Riksarkivets Digitala forskarsal sid 9
- Deras öde hette Jöns – eller Jöns och Katarina sid 10
- Nyheter från stadsarkivet sid 11
- Digitaliserade dagstidningar på nätet sid 12
- Adresskalender för Örebro stad 1887 sid 14
- Föreningssidor sid 14-16



MISSA INTE
SLÄKTFORSKNINGENS
DAG
LÖRDAGEN 19 MARS
 läs mer på
 föreningssidorna och
 se annonser i lokalpressen

Framsidesbilden

Höbärgning i Eldvalla,
 Glanshammar på 1920-talet,
 Ove Spentz och Signe Andersson.

Fotograf Johan Ivar Löw.
 Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

SVERIGES- BEFOLKNING 1950 – I ARKIVDIGITAL 2.0 BETA

En verkligt spännande nyhet i ArkivDigital 2.0 är att du får tillgång till ett register över hela Sveriges befolkning 1950. Sök efter släktingar och hitta var de bodde och vilket yrke de hade! På köpet får du en rad ytterligare upplysningar.

Sveriges befolkning 1950 är namnet på ett kraftfullt hjälpmedel för alla som söker sina släktingar på 1900-talet. Det är ett register som bygger på 1951 års mantalslängd, upprättad i slutet av 1950, och som omfattar alla som då bodde i Sverige.

Registret innehåller uppgifter om fullständigt namn och bostadsadress med fastighetsbeteckning samt födelsetid och -ort, yrke och civilstånd. Personerna är också grupperade i hushåll, dock utan att det uttryckligen framgår hur de var släkt med varandra. Men om en man och en kvinna på samma adress har samma vigsel-datum, förstår man att det rör sig om ett gift par. Vidare redovisas tidigare mantalsskrivningsorter och kvinnors namn som ogifta. En länk finns vanligtvis också till födelseboken i den församling där personens födelsenotis återfinns.

Sveriges befolkning 1950 är tillgängligt för alla som laddar ner betaversionen av Arkivdigital 2.0. Inom en nära framtid kommer ArkivDigital också att göra tillgängligt ett motsvarande register för 1960 samt ett personregister till Sveriges alla husförhörlängder för åren 1880 till 1920.

Källa: Arkiv Digital's blogg 2016-02-05

SCB-UTDRAG FÖDDA, VIGDA, DÖDA ÅR 1945

SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1945 finns nu tillgängliga i SVAR, Digitala forskarsalen.

Material ur kyrkoarkiven där slutåret är 1945 kommer att släppas under januari månad.

Källa: Nyheter på Riksarkivets hemsida 2016-01-02

BÖCKER PÅ INTERNET ARCHIVE

Flera intressanta boktitlar finns inskannade i Internet Archive (archive.org). Där kan man även göra en del intressanta svenska fynd.

Till exempel:

- Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början vol. 1-5 (1908) Södermanland, Skåne, Uppland, Småland, Västergötland.
- Tekniska föreningen i Örebro 1875-1925. Minnesskrift (1925)



Böckerna finns i olika format, i en sökbar bladdringsversion, i en sökbar textversion och i olika nedladdningsformat till exempel som PDF-filer.

Sök på Google (t.ex. svenska slott internet archive) eller genom sökning på Internet Archives hemsida (www.archive.org)

Stefan Nilsson

18 ÅR I SYDAFRIKA – ETT BOKPROJEKT UTÖVER DET VANLIGA

av Thomas Bibin, Halmstad

Det kom ett brev från min ingifta moster Ione Rudner i Kapstaden. Genom sitt mångåriga äktenskap med min morbror Jalmar (död 2009) så är hon kunnig i svenska språket och hon skrev att hon tänkt översätta en över 135 år gammal bok med titeln "18 år i Sydafrika. En svensk guldgrävares berättelse om sina äfventyr i guldlandet", författad av E J Kärström och utgiven på Albert Bonniers förlag 1897.

Boken kom att behärska en stor del av mitt tankeliv under två år. Och fascinerar, för dess lätt arkaiskt välformulerade och underhållande språk, men än mer för sitt otroligt spännande innehåll. Och boken är nu utgiven på engelska av Africana Publishers i Kapstaden.

Hjälten, bokens jag, tog sig våren 1877 sjövägen från hemstaden Askersund till Göteborg där han tog sold på en mindre norsk skuta ("Brödrene") till England, för att därifrån ta ny sold på det betydligt större tyska lastfartyget "Ellen Bruse" av Stettin. Det bar sig dock inte bättre än att fartyget förliste i en storm strax utanför destinationen East London på Sydafrikas ostkust. Besättningen räddades av handlingskraftiga stadsbor. Skeppsbrottet är bekräftat i en enrading i ett sydafrikanskt arkiv. Men inga namn på sjömännen, som i boken tog in på hotell Phoenix för att snart skingras över kontinenten.

Och här börjar en fantastisk historia om hur vår hjälte, bokens jag, utforskade ett stort område i södra Afrika som järnvägsbyggare, guldgrävare och som soldat

i de brittiska kolonistörernas arméer under de många krigen för att kolonisera södra Afrika. Men vi läsare får aldrig veta vem bokens 'jag' är. Vi får däremot veta att författaren använder bokens berättelsejags egna ord. Men inget om hur berättelserna nådde hemlandet. Och inget heller om vem som skapat bokens illustrationer eller hur de kom till Sverige. På ett foto i boken (sid 129) kan man tro att det är berättelsens "jag".



Samtida reklam av Albert Bonniers förlag för boken 18 år i Sydafrika (1897). Källa: www.runeberg.org

Hjälp mig, skrev Ione i sitt brev, och bad mig ta reda på vem denne Afrikaresenär var. Det kom att trigga mig till en lång sejour hos Hallands Släktforskarförening i Halmstad. Jag, en novis, som så sakteliga och med kompetent hjälp började få ordning på sökandet. Och det också tack vare några hjälpsamma personer på

släktforsknätet med särskild inriktning på Afrika.

Allt detta ledde så småningom fram till ett namn: Gustaf Robert Bergqvist, född 1854 i Askersund, precis som bokens författare, E J Kärström. Och det med bara något års mellanrum. Man kan anta att de kände varandra, även om det inte är bevisat. Efter intensiva kontakter med Ingemar Perup på dagens Bonnierförlag fick jag se kopior på korrespondens mellan Albert Bonnier och Kärström inför publiceringen av boken 1897. Detta med anledning av att en Hr Andersson utmanade Kärströms rätt att få boken publicerad. Och i den inte helt lätt-tolkade handskrivna korrespondensen mellan Bonnier och Kärström dyker namnet Bergqvist upp på åtminstone ett ställe. Detaljerna i den frågan återstår än att utröna. Liksom på vilken grund Andersson utmanade Kärström. Kanske kunde det ha något att göra med hur berättelsen nådde Sverige och vem som hade rätten att ge ut boken.

Trots försök att via sjöfartsarkiv i Sverige, Norge, Tyskland och Sydafrika få fatt i Bergqvist så förblev han okänd där. Men i sökandet dök en helt annan källa upp; Askersunds Veckoblad, detta med hjälp av betydligt mer erfarna släktforskare än jag. Där, i Veckobladet, fanns en "otroligt erfaren" sjöman (G R Bergquist) som under 26 år, från det han var 16 år, var på resande fot, seglade runt alla världshaven (!) från Norra Ishavet till Australien, Nord- och Sydamerika, Kina/Japan, Stilla Oceanen osv... Tre skeppsbrott hade han överlevt. Och han överlevde också som "ärörrik" soldat i Matabelekriget.

Men, malarian överlevde han inte, och han dog den 26 april 1896 i briterernas Fort Belingwe, 42 år gammal. Uppgiften om hans död i Fort Belingwe finns också bekräftad i en samtida brittisk militärkrönika.

Så ej i Kärströms bok. Där återvänder Bergqvist till Europa med nybyggda, luxuösa brittiska ångaren Norton från hamnen i Lorenzo Marques som via Kapstaden tar vår hjälte till Southampton på tre veckor. Kort efter återvände han till hemstaden Askersund.

I svenska arkiv finns Gustaf Robert Bergqvist med och han är antecknad som sjöman. Men han finns inte i någon dödbok.

Vi får därför anta att Kärström har skrivit en skönlitterär bok där det mesta kan vara sant, men där framför allt slutet på historien är en skröna. Jag vill nog påstå att det märks i Kärströms skrivning i bokens slutdel där berättandet

känns mer översiktligt och inte lika konkret och lika 'burleskt' som i texten dit fram. Vi får ju heller inte veta hur berättelsen liksom bilderna nått hemlandet. Det skul-

le ju kunna vara ett uppdrag för mer erfarna grävare i de genealogiska skrymslena.



Karta över Sydafrika. Bildkälla: Wikiwand.

LIK I ÖREBRO STAD 1711



Äldre dödböcker kan ge en del intressanta tidsinblickar. Här några exempel från år 1711 i Örebro:

- Rådman Hoffmans svåger, unge studenten Johan Starck drunknade i Skagershult, och begravs här.
- En gammal kärring på Södra Smedjebacken Å-kärringen kallad.
- Sal. Hr Tyresis änkas dräng Nills Johansson vid namn, drunknat i Långbroån, då han d. 3 juni skulle sig tvätta. Fattig.

Stefan Nilsson

Bildkälla: Arkiv Digital

ÖREBRO LÄNS MUSEUMS SAMLINGAR PÅ NÄTET

Nu kan du söka i Örebro läns museums samlingar via hemsidan Digitalt museum. Där kan du bota-
niseras bland alla kategorier av museets foto- och föremålssamlingar. Det finns foton från hela länet, både nutida och riktigt gamla. Den äldsta bilden är ett porträtt av Carin Carlsson (född Hansson) i Grythyttedag taget 1849 i Loka. Söker du föremål hittar du både möbler, kläder och konst.

På Örebro läns museums del av Digitalt Museum finns nära 97.000 foton och drygt 16.000 föremål att studera. Fotografierna är bland annat från Örebro Kurirens och Samuel Lindskogs fotoarkiv. På hela Digitalt Museum finns 1,8 miljoner objekt, varav ca 910.000 foton, och 45 museer är representerade med material.

Gå till hemsidan www.digitaltmuseum.se och välj under Museer A-Ö - Örebro läns museum

Stefan Nilsson



Daguerreotyp av en kvinna. Porträtt av Carin Carlsson, född Hansson, född i Grythyttedag, död den 2 april 1891. Bilden tagen 1849 vid Loka.

Fotograf: Okänd.

Bilden nedan: Knarstatorp i Stora Mellösa, Gustaf Eriksson, 1916.

Fotograf: Samuel Lindskog

Bildkälla: Örebro läns museum - Digitalt museum



BETRÄFFANDE MIN SLÄKTS EMIGRATION TILL AMERIKA

av Hans Larsson, Nyköping-
Oxelösunds släktforskarförening

Min farfarsfar Lars Erik Larsson föddes i Norra Palmbohult, Mosjö församling 28 mars 1824 (datum något osäkert) och min farfarsmor Johanna Lovisa Ersdotter föddes 8 februari 1827 i Åsen, Norrbyås församling. Familjen kom efter giftermål 1849 att 1852 bosätta sig vid Stora Ulvgryt (gårdsnamn Skogaholm som jag inte lyckats hitta). Johanna Lovisa födde 10 barn, nio flickor och sist min farfar Carl Erik. Kanske tyckte prästen att nu fick det vara nog, för han har i husförhörslängden vid Carl Erik skrivit 10:e (understruket). Fem av flickorna dör redan under första levnadsåret. Lars Erik dör 1877 när min farfar är bara fyra år gammal. Det var säkert inte så lätt för Johanna Lovisa att försörja familjen, fem hemmavarande barn och där bor dessutom Anna Stina Larsdotter född 1792, mor till Lars Erik om vilken prästen skrivit att hon är utfattig.

Döttrarna fick naturligtvis ge sig ut att arbeta som pigor när de blivit gamla nog. Den näst äldsta dottern hette Emma Christina och var född 17 mars 1854. Hon arbetade på flera ställen och under 1881-1882 i Averby, Bo församling som mejerinna tillsammans med sin yngre syster Anna. Hon emigrerar till Norra Amerika 11 april 1882, och samma månad emigrerar ytterligare fyra personer från Bo församling. Emma Christina bosätter sig i Minnesota liksom många andra svenskar.

Hon gifter sig där med Carl Gustav Andersson född 7 augusti 1851 i Alsnäs, Hammars församling, som son till Anders Andersson och Johanna Fredrica Gustavs-



dotter. Familjen flyttar 1873 till Hornrösan, Lerbäcks församling, en plats som ligger bara 10 km från Averby där Emma Christina arbetar. Om de träffat varandra hemma i Sverige är svårt att veta, för Carl Gustav har redan 10 mars 1880 emigrerat till Amerika. I familjen finns åtta barn och Carl Gustav arbetar det sista året före emigrationen som dräng vid Rånnesta, Kils församling. Tillsammans med Carl Gustav emigrerar också hans åtta år yngre bror Johan Werner.

Emma och Carl (Charley) får sex barn mellan 1883 och 1893. Emma Christina blir liksom flera av kvinnorna i släkten gammal och dör först 9 april 1945 då hon är 91 år gammal. Charley dör redan 25 mars 1900, så hon överlever sin

man med 45 år. På ett foto som jag bifogar syns hela familjen. Det är tyvärr av dålig kvalitet och bör vara taget omkring år 1898 med hänsyn till barnens ålder.

Men Emma Christina var inte den enda i familjen Larsson som emigrerade, det gjorde också min farfar Carl Erik född 18 augusti 1873. Han var alltså nästan 20 år yngre än sin syster Emma Christina och hon har säkert lockat även honom att resa till Amerika. 18 år gammal reser han år 1882 iväg, troligen till systemens familj i Minnesota. Vad han gör där har jag ingen information om men av ett foto av honom och en kamrat framgår att de befann sig i Sioux City i Iowa, så de begav sig säkert västerut. Min gissning är att han arbetade med järnvägsbygge väs-



terut från Chicago. Senare i livet arbetade han i Örebro som stenarbetare och vid järnvägen i Örebro.

Förutom fotot är det enda resterande från farfars Amerikavistelse en skuldsedel, som visar att han lånat ut 54 \$ till H. Pet. Östlund den 30 november 1894, pengar som skulle återbetalas 1 november 1895, men då hade farfar redan återvänt till Örebro för att göra sin värnplikt. Carl Erik kom tillbaka till Stora Ulvgryt i mars 1895 och eftersom skuldsedeln finns kvar fick han troligtvis aldrig tillbaka sina pengar.

Farfar gifte sig år 1900 med Frida Albertina Pettersson född 7 september 1877 i Ödeby församling av föräldrarna Erik Reinold Pettersson och Albertina Rundgren och min far Yngve föds 3 december 1900. I Örebro bodde farfar på olika adresser fram till sin död 1947. Det jag vet är Rynningegatan 21 och huset han och farmor byggde i Henningsholm. Hans syster Johanna Charlotta, som gifte sig med Carl Dyrén, bodde inte långt ifrån i ett torp intill det militära övningsfältet.

Amerikasläkten brevväxlar med min farfar och hans syster, så kontakten upprätthålls med Sverige. Emma Christinas dotter Julianna Andersson född 7 juni 1887 gifter sig med Johan Ernst (John) Granquist från S:t Pauli, Malmö född 1 maj 1881 av föräldrarna husar Lars Andersson Granquist och Kersti Magnusson. John har i Malmö arbetat som korgmakare och han emigrerar till Amerika år 1905 med fartyget Oscar II från Köpenhamn. John och Julia får sex barn.

De besöker under tre månader hösten 1950 Sverige och reser runt och besöker släktingar. De hälsar på oss i Stockholm två gånger och jag som då var tolv år minns dem väl. Speciellt fastnade jag för att



John förvånade sig över att så många cyklade här och att vi hade "Streetcars" (spårvagnar) på gatorna. John och Julia bodde på South Range i Superior, Wisconsin. När paret Granquist rest hem brevväxlade de med min pappa och 1963 får vi veta att Julia avlidit. John dör 1974 och all kontakt med släktingarna upphör.

Den gamla korrespondensen med USA finns sparad och jag tog över den när min pappa dött 1975.

Under en tjänsteresa till Chicago för min arbetsgivare år 1984, passar jag på att hyra en bil och över helgen köra de ca 50 mil till Superior vid Lake Superior. Med hjälp av ett gammalt brev som beskriver Julias begravning försöker jag hitta begravningsplatsen. Först kör jag fel och hamnar vid en bar i ett litet gruvsamhälle och inne i baren finns fullt med kraftiga karlar som dricker whisky och de är kolsvarta i ansiktet (de är inte färgade). Gruvan är en kolgruva och männen hjälper mig att hitta rätt och jag finner John och Julias grav.

På hotellet i Superior hittar jag i den lokala telefonkatalogen flera personer med efternamnet Granquist och efter några samtal har jag fått kontakt med ett barnbarn till John och Julia som heter Darrel Granquist och som imponerande nog visar sig bo på South Granquist Road i Superior. Med honom och andra ättlingar till Emma Christina har kontakterna fortsatt och gett mig en imponerande förteckning över hennes ättlingar (ca 170 st.). Tyvärr är det ännu ingen av dessa ättlingar som besökt oss i Sverige.



REGISTER TILL BERGSKOLLEGIUMS HANDLINGAR UNDER 1600-TALET

av Leif G:son Nygård, Örebro

Bergskollegium var det statliga ämbetsverk som från 1637 hade det övergripande ansvaret för bergverken och bergshantering i riket. Tillsammans med dess förlängda arm, Bergslagsstaterna med bergmästarna i spetsen, hade myndigheten tillsynen över den så viktiga näringen.

Men arkivets handlingar är otillgängliga och svåra att få grepp om. Något övergripande register till de olika serierna finns inte. Som forskare får man beställa in max. 5 volymer åt gången för att läsa registren till varje volym, vilket är ett omständligt och tidsödande arbete. Och bor man dessutom utanför huvudstaden blir det också kostnadskrävande.

Det är därför synd att inte Riksarkivet eller något företag (Arkiv Digital) verkar ha för avsikt att göra registren tillgängliga digitalt. För tro mig: i dessa volymer döljer sig verkliga "skatter"! Nu har jag på eget initiativ i någon mån försökt råda bot på detta genom att digitalisera registren till de mest betydelsefulla serierna under 1600-talet.

Handlingarna är registrerade alfabetiskt och rör i grova drag ort, sak och person under mestadels korthuggna, oprecisa rubriker. Dessa kan mer betecknas som index vilka rör omkring 2/3 av hela materialet. Orterna innefattar

tar i stort: bergslag, bruk, byar, gruvor, gårdar, hyttor, hammare, socknar, städer och torp. Och personer åtföljs oftast inte av en ort. Så är namnet intressant måste själva dokumentet exciperas för att se om det är just den personen som eftersöks.

Korrespondens mellan bruksägare, tjänstemän i bergmästardistriktet och ämbetsmän vid

Högreståndspersoner registreras dock ofta på titel före namnet.

Även änkor noteras i registren. Kvinnor lyser oftast med sin frånvaro så länge de är gifta, då de i praktiken var omyndiga. Så uppteckningar av fruar är sällsynta men de förekommer.

Vanligt är också handlingar från andra ämbetsverk som till exem-



kollegiet är ofta förekommande, men volymerna rymmer mycket mer än så.

Övergripande rubriker och saker (ämnen) som ofta återkommer är t ex Rannsakningar och Relationer. Den rubriken kan inrymma just den ort och/eller person jag forskar på. Men för att få klarhet i detta krävs närmare undersökning om vad rannsakningen/relationen handlar om. Och då måste dokumentet beställas fram.

Av särskilt intresse för släktforskare är uppteckningar av arvingar till framför allt tjänstemän och andra högreståndspersoner. Där kan man hitta uppgifter som kanske inte har framgått av andra källor. Det förekommer också bergsmän och smeder men ofta framgår inte titeln, bara namnet.

pel Krigskollegiet vilka kan handla om utskrivning och värvning av manskap till Bergsregementet, bergsknektar som uteblivit vid inkallelse, instrument för utskrivning i Bergslagen.

Jag har också förtecknat brev med åtföljande kartor/ritningar/teckningar som markerats särskilt av Riksarkivet.

Följande serier ingår:

- ◆ A1, Protokoll, vol. 1-37, 1642-1699.
- ◆ B1, Registratur (huvudserie), vol. 1-54, 1637-1699.
- ◆ B3, Privilegier, domar, resolutioner och protokollsutdrag (i koncept eller avskrift), vol. 1-2, 1652-1700.
- ◆ E1, Kungliga brev, resolutioner och skrivelser till Bergskollegium, vol. 1-7, 1624-1700.

- ◆ E4, Inkomna brev, suppliker och rannsakingar m.m. (huvudserie), vol. 1-104, 1637-1699.
- ◆ E5, Inkomna brev, suppliker och rannsakingar m.m.. (supplementserie), vol. 1-10, 1635-1749.

Registersamlingen innehåller sammanlagt 9 529 färgbilder i sex (6) mappar på totalt 5,81 GB lagrade i ett USB 3.0 minne.

Alla bildfiler är genomsedda och kontrollerade för att framför allt säkerställa att skärpan och därmed läsbarheten är av god kvalitet.

I mitt moln har jag också lagt ut ett axplock av innehållsrikare rubriker, vilka utgör ca. 1/3 av allt material, till dokument som rör Dalarna, Närke & Västmanland, Värmland, Lappland & Norrland, Sverige i övrigt och Finland. (Exempel rörande Stora Kopparberget och Salberget har jag närmast helt undantagit eftersom dessa bruksområden är flitigt omnämnda i registren).

<https://docs.google.com>

"Digitaliserade register till Bergskollegiums handlingar 1624-1729"

Med registersamlingen i datorn, surfplattan eller mobilen går det sedan enkelt att från Riksarkivet beställa de dokument som man är intresserad av.

Kontakta undertecknad om du har frågor om registersamlingen, priser och dylikt.

Leif G:son Nygård
lepoemo@hotmail.com
0736-54 14 45



NYHETER I RIKS- ARKIVETS DIGITALA FORSKARSAL

Folkräkning 1930

2016-01-15

Nu finns även personer födda 1915 sökbara i 1930 års folkräkning i Digitala forskarsalen. Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras, men det är enbart personer äldre än 100 år som är sökbara (p.g.a. personuppgiftslagen, PuL). Databasen har också uppdaterats med 73 261 sökbara poster i 57 församlingar fördelade på 6 län; Älvsborg, Värmland, Västerbotten, Stockholm, Uppsala och Göteborgs och Bohus län.



Riksarkivets nya bildvisningsprogram

2015-10-22

Testa Riksarkivets nya bildvisningsprogram

Riksarkivet utvecklar en ny bildvisningsfunktion som nu finns tillgänglig i en betaversion i vår söktjänst och SVAR Digitala forskarsalen.

Den nya bildvisningen fungerar på mobila enheter, läsplattor, Mac och PC datorer utan installation av någon särskild programvara.

Du använder söktjänsten som vanligt och när du har öppnat en volym så hittar du i nederkant av

bilden en länk till den nya bildvisningen. Där finns mer information om hur du kan lämna förslag och synpunkter till oss. Om du använder en mobiltelefon eller läsplatta ska du komma automatiskt till den nya bildvisningen.

Har du inte ett abonnemang på SVAR Digitala forskarsalen kan du testa den nya bildvisningen genom att söka på Ervalla kyrkoarkiv som ligger fritt för alla.

2015-12-01

Bildvisningen släpps i ny version

Idag lanseras en uppdaterad version av Riksarkivets nya bildvisning.

Den uppdaterade versionen innehåller följande funktioner/förändringar:

- * Förbättrad funktionalitet för att använda tangentbordet för att bläddra, zooma och flytta runt i bilden.
- * Knappar för att hoppa 5 bilder framåt eller bakåt
- * Plocklista för att hoppa direkt till rätt bild/sida
- * Ladda-ned-knapp
- * Utskriftsknapp
- * Möjlighet att byta språk till engelska
- * Indexeringsinformation visas i en flik till vänster
- * Information om aktuell volym visas i en flik till höger, inklusive bild-ID och direktlänk till enskild bild
- * Möjlighet att stänga av navigeringsvyn (den lilla bilden) under knappen inställningar

Den slutliga versionen av bildvisningen blir klar under nästa år (2016), den kommer så småningom att ersätta DjVu.

Källa: Nyheter på Riksarkivets hemsida

DERAS ÖDE HETTE JÖNS – ELLER JÖNS OCH KATARINA

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

Mansnamnen Anders, Petter och Olof är vanliga i min släkt. Likaså kvinnonamnen Anna, Maria och Katarina. Men i denna speciella familj spelar dock Jöns en stor roll.

För att hålla isär de olika personerna har jag lagt till (A) till (J) i deras namn.

Katarina Larsdotter

År 1760 vigdes den då 35-åriga pigan **Katarina (A) Larsdotter** från Viby med änkemannen **Jöns (B) Albrektsson** från Almby. Jöns blev änkeman 1758 då hans första hustru Kerstin Andersdotter avled och lämnade honom med 4 barn: Albrekt 10 år, Anders 8 år, **Jöns (C)** 5 år och Margareta 2 år.

Katarina (A) Larsdotter och Jöns (B) Albrektssons första gemensamma barn, **Katarina (D) Jönsdotter**, föddes 1761 i Glanshammar. Och under de följande 9 åren föds ytterligare 3 barn. 1770 flyttar familjen till Almby. 1773 avlider maken Jöns (B) Albrektsson i hetsig feber. Katarina (A) Larsdotter är nu änka med 2 hemmavarande barn.

Änkan Katarina (A) Larsdotter gifter om sig omkring 1780 med Corporalen **Jöns (E) Sundman**. I februari 1782 avled hustru Katarina (A) Larsdotter av lungsot. Hon lämnade Jöns (E) Sundman med ansvar om sin då 19-åriga dotter Katarina (D) Jönsdotter från hennes första äktenskap. Jöns (E) Sundman gifter om sig redan samma år med änkan **Katarina "Kajsa" (F) Larsdotter** från Rinaby.

Katarina Jönsdotter

Katarina (D) Jönsdotter bor hos styvfadern, avskedade Corporal

Jöns (E) Sundman och hans hustru Kajsa (F) Larsdotter. 1786 får Catharina en dotter utom äktenskapet, dotter **Maria Kajsa (G) Jönsdotter**. Fadern uppges vara Katarina (D) Jönsdotters styvbror Jöns (C) Jönsson. Eftersom de är halvsyskon (med samma far) får de inte gifta sig. 1789 får hon ytterligare ett barn utom äktenskapet, sonen Per. Vem som är far till detta barn nämns inte.

I december 1794 gifter sig Katarina (D) Jönsdotter med den 23 år äldre drängen **Jöns (H) Jönsson**. Styvfadern Jöns (E) Sundman avled 1795. Hans änka Kajsa (F) Larsdotter bor kvar hos makens styvdotter med familj till sin död 1803. Jöns (H) Jönsson avled 1813 och hans änka Katarina (D) Jönsdotter bor kvar sin dotter Maria Kajsa (G) Jönsdotter och hennes dotter, utom äktenskapet, Britta **Kajsa (J) Jönsdotter**....

Hängde du med?

Se skissen nedan så kanske den förklarar allt?



NYHETER FRÅN STADSARKIVET

Nytt i bildarkivet – gengas, porträtt och militärbilder

Strax före jul lade stadsarkivet ut drygt 3.800 bilder i bildarkivet. Det är allt från gengasaggregat på 1940-talet, porträttbilder från 1850-talet och framåt, översvämningar i Örebro på 1960-talet, till militärbilder från I3 på 1960-talet. Dessutom bilder från Väster i Örebro på 1960-talet och från Bystad och Brevens bruk från 1800-tal-1900-tal. Även många bilder från Örebroföretag på 1930-1940-talen, bilder från bostadsområden som Varberga och Baronbackarna på 1960-1970-talen, samt bilder från Gasverket och Elverket. Landsbygden runt Örebro finns med genom en fastighetsinventering på 1970-talet med bilder från Glanshammar, Kräcklinge, Täby och Asker.

Arkivet har också fyllt på med ett 30-tal bilder under rubriken Bildfrågan där vi behöver din hjälp med identifiering.

Bildarkivet hittar du här
[www.orebro.se/
stadsarkivetsbildarkiv](http://www.orebro.se/stadsarkivetsbildarkiv)

Nyheter i dokumentarkivet – Karroelever under 300 år, Varberga gård och röstlängder
För den som vill ägna lite tid till Örebrohistoria finns nu över 10.000 nya dokumentsidor att studera i stadsarkivets dokumentarkiv. Denna gång är det dokument från Karolinska skolan, Borgerskapets äldste och Allmänna rådstugan i Örebro, Idrotts- och Fritidsnämnden, Park- och Idrottsnämnden båda Örebro, samt Varberga gård som har publicerats.

I Karolinska skolans inskrivningsmatriklar finns mängder av Karro-elever ända från 1615 till 1929. Särskilt intressanta är skolans noteringar om vad som hände

eleverna efter att de slutat på skolan. Varberga gårds historia, från tiden som militärt boställe till 1900-talets arrendegård, går att fördjupa sig i genom syneprotokoll och andra handlingar från tidigt 1700-tal till början av 1900-talet.

Intressant är också att se hur röst-rätten fungerade i Örebro på 1800-talet, där pengarna avgjorde vilken rösträtt man hade. Även bolog hade på den tiden rösträtt, inte sällan det största röstetalet. Se också vilken rösträtt kvinnor hade i 1800-talets Örebro! Röstlängder från åren 1817-1888 från Allmänna rådstugan i Örebro finns nu i dokumentarkivet. För den idrottsintresserade finns nu fler protokoll från Idrotts- och Fritidsnämnden, samt Park- och Idrottsnämnden i Örebro från 1950-tal och 1960-tal. Äldre Örebrohistoria går att läsa om i Borgerskapets äldstes protokoll från åren 1840-1863.

Länk till dokumentarkivet
[www.orebro.se/
stadsarkivetsdokumentarkiv](http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv)

Ny bok med ögonblick ur Örebros historia

1965 fick Örebro sitt stadsarkiv. Stadsarkivet vill med anledning av de 50 åren bjuda örebroarna på 50 stycken artiklar om Örebros historia. Boken "Eviga livet i arkivet – Bevarade ögonblick i Örebros historia" består av utvalda artiklar som Örebro stadsarkiv skrivit genom åren, och är rikt illustrerad med fotografier från gångna tidens Örebro.

Ur dokumenten träder kvinnan, mannen och barnet fram från tiden före oss. En del av deras stund på jorden finns kanske fortfarande i vårt minne, men mycket har glömts och väntar på att bli återfunnet. I Örebro stadsarkiv finns handlingar och fotografier som beskriver vardagen och händelser från en tid som passerat. Många tankvärda, spännande

eller gripande uppgifter finns om människor, djur och platser i staden. Det är när uppgifterna används och formuleras som ögonblick ur historien blir levande.



Några exempel på artiklar ur boken:

- Örnen i Örnstro och hästen på Stallbacken
- Rusdrycker på Freden
- Matilda från Eker fick pengar till Amerikaresa
- Vapenövningar och språngvarv i skolan
- Cykla så att du inte skrämmer hästar!

Allt detta och mycket annat hände för ca hundra år sedan i Örebro med omgivningar.

Artiklarna utgår från uppgifter i dokumenten och varvas med fotografier från bildarkivet. Ta del av några bevarade ögonblick i Örebros historia som har evigt liv i arkivet!

Boken finns till försäljning på Örebro stadsarkiv och hos lokala bokhandlare.

Stadsarkivets bilder på Instagram

Stadsarkivets bildarkiv på webben gör succé även på sociala medier. Kommunens Instagramkonto Tillbakablick Örebro #tborebro har på knappt tre månader fått över 7.500 följare! Varje dag måndag-fredag publiceras en bild ur stadsarkivets bildarkiv

Instagramkontot hittar du med taggen #tborebro eller här
[https://www.instagram.com/
tborebro/](https://www.instagram.com/tborebro/)

Stefan Nilsson

DIGITALISERADE DAGSTIDNINGAR PÅ NÄTET

Dagstidningar är en mycket spännande källa till vår historia och till uppgifter om våra förfäder. Ett antal projekt för digitalisering av tidningar har genomförts och pågår. Särskilt intressant blir det när tidningarna är OCR-tolkade och sökbara. Nedan finner du information om svenska och utländska digitaliserade dagstidningar genom ett axplock av nyhetsartiklar och texter på webben från de senaste åren.

Stefan Nilsson

Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar

KB har publicerat digitaliserade svenska dagstidningar i mindre skala sedan lång tid tillbaka. Den första söktjänsten omfattade stormaktstidens material med bland annat Posttidningar som startade 1645. Denna tjänst är sedan länge nedlagd, men bild- och textfilerna görs tillgängliga för nedladdning på data.kb.se.

En mindre mängd material finns i tjänsten Digitaliserade svenska dagstidningar som innehåller drygt 200 000 sidor ur 24 dagstidningar från olika delar av Sverige mellan 1749 och 1926. Tjänsten är resultatet av ett avslutat EU-projekt och kommer inte att utökas med mer material.

Från och med januari 2014 digitaliseras alla svenska dagstidningar istället för att som tidigare mikrofilmats. För att kunna erbjuda visning och sökning i detta material har KB utvecklat en ny söktjänst.

Källa: KB:s hemsida <http://www.kb.se/samlingarna/tidningartidskrifter/soka/>

KB:s nya söksida för svenska dagstidningar



Digitaliserade dagstidningar

Sök bland svenska dagstidningar innehåller alla av KB hittills digitaliserade nummer av Aftonbladet, Svenska dagbladet, Expressen och Dagens industri från start till nutid, samt Dagens nyheter för perioden 1863-2004, 2013-, Göteborgs aftonblad 1888-1918 och Signalen 1899-1941.

Förutom ovan nämnda tidningar så finns drygt 300 dagstidningstitlar för hela 2014 och framåt sökbara.

Dessutom finns 150 titlar, delvis eller helt digitaliserade för 2013.

Dagstidningar för året adderas till söktjänsten allteftersom de digitaliseras. Eftersläpningen kommer att vara mellan 2-4 månader.

Det finns vissa beståndsluckor för samtliga tidningar ovan. Dessa kommer att digitaliseras och göras tillgängliga löpande.

Källa: KB:s hemsida <http://www.kb.se/samlingarna/tidningartidskrifter/>

Ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar (2014-06-27)

KB lanserar betaversion av ny söktjänst för digitaliserade dagstidningar.

I höst lanserar KB sin nya tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i inskannade dagstidningar. Tidigare har alla dagstidningar mikrofilmats men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har vi utvecklat en ny tjänst för visning av det digitaliserade materialet och under sommaren betatestas tjänsten. I den versionen finns hela Aftonbladets och Svenska dagbladets utgivning, från mitten av 1800-talet fram till i dag.

Materialet i söktjänsten kommer att omfatta svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Därutöver finns äldre tidningsmaterial som redan är digitaliserat. Under testperioden i sommar är endast Aftonbladet och Svenska dagbladet tillgängliga. Material nyare än 150 år är upphovsrättskyddat och kan endast läsas vid speciella sökstationer på KB. För att hjälpa användaren med förberedande

arbete utanför KB är det möjligt att söka och se maskade artiklar där endast några ord visas. Utifrån den sökningen går det att markera favoritartiklar som kan öppnas och läsas i sin helhet på KB.

Material som är äldre än 150 år går självklart att se i sin helhet även utanför KB. Genom söktjänsten kan användarna hitta specifika artiklar utan att veta när de publicerades eftersom det går att fritextsöka direkt i tidningstexterna. Det går också att filtrera sökningen på bland annat tid och källa.

Under sommaren finns testversionen tillgänglig på KB och på <http://tidningar.kb.se>

Källa: KB:s hemsida <http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2014/ny-soktjanst-for-digitaliserade-dagstidningar--/>

Amerikanska dagstidningar

10,3 miljoner sidor av historiska amerikanska tidningar från åren 1836-1922 finns sökbara på sidan *Chronicling America*. Hela 1969 olika tidningar finns representerade. Förutom fritextsökning kan man välja en tidning och söka fram vilka datum som finns tillgängliga via en kalender. *Chronicling America* finansieras gemensamt av National Endowment for the Humanities och Library of Congress.

Källa: Hemsidan *Chronicling America* <http://chroniclingamerica.loc.gov/>

Svenskamerikanska tidningar

300 000 sidor har digitaliserats i ett samarbetsprojekt

Under perioden 1850-1930 emigrerade cirka 1,3 miljoner svenskar till Nordamerika. Denna stora folkvandring resulterade bland annat i en mycket rik utgiv-

ning av tidningar på svenska i det nya landet. Uppemot 600 svensk-språkiga tidningar startades under de åren och det är bara den tyskspråkiga emigrantgruppen som gav ut ett större antal tidningar.

I ett samarbete med Minnesota Historical Society, Swenson Immigrant Research Center och American Swedish Institute ska KB digitalisera ett urval av dessa tidningar. Resultatet ska sedan göras tillgängligt via webben.

Tillgängligt på två språk

Med hjälp av finansiering från Riksbankens jubileumsfond har Riksarkivets Mediakonverteringscentrum i Fränsta nu digitaliserat 300 000 sidor representerande 25 titlar.

Nästa steg i projektet är skapandet av ett tvåspråkigt visningsgränssnitt och för detta har projektet beviljats ett anslag på fem miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Gränssnittet kommer att byggas av Minnesota Historical Society och lanseras under hösten 2016.

- Vi på KB ser mycket fram emot det kommande visningsgränssnittet och det fortsatta samarbetet med våra amerikanska och

svenska samarbetspartners, säger projektkoordinator Jonas Ahlberg.

Idog samlare

KB:s samling av den svensk-amerikanska pressen i Nordamerika består av totalt 300 titlar som tillsammans uppgår till en miljon tidningssidor. Samlingen är en frukt av en framsynt insamlingspolitik, KB inledde tidigt ett samarbete med den svenskamerikanska tidningen *Hemlandets* grundare Tufve Nilsson Hasselquist. Denne prenumererade och köpte in alla svenskspråkiga tidningar han kunde komma över och skickade varannan månad över exemplar till KB.

Från socialister till hillbillys

I projektet har ett urval gjorts med ambitionen att få en bra geografisk spridning samt att inkludera tidningar som belyser epoken ur olika perspektiv såsom den kristna kontra den världsliga, den liberala kontra socialistiska, landsbygd och storstad. Svenska socialisten är ett exempel på en politisk tidning som ingår i projektet och som generöst utlånats av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Källa: <http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2013/Svensamerikanskpress/2013-06-13>



Hemsidan *Chronicling America* - här *Chattanooga Daily Rebel* från 1865.

ADRESSKALENDER FÖR ÖREBRO STAD 1887

På ArkivCentrums hemsida hittar du Örebro stads nya Adresskalender från 1887 i inskannad form.

Utgivare av adresskalendern var "öfverkonstaplarna Nordin & Persson".



Gå till www.arkivcentrum.t.se
välj Nätarkiv - Forska direkt

Adresskalendrar för Örebro stad gavs ut årligen mellan 1886-1954 (med några få år undantagna). De innehåller intressant information om staden och dess invånare. Personregister med adresser, fastighetsägare, myndigheter, företagsregister och annonser från lokala företag.

Stefan Nilsson

HALLSBERGS SLÄKT- FORSKARKLUBB



Program

Lördag 19 mars kl. 11.00-14.00
Släktforskningsdag på Hallsbergs bibliotek. Funderar Du på att börja söka dina rötter? Eller har Du kört fast i din släktforskning! Välkommen till oss!

Kl. 12:30 håller lantmätare Hans Holm föredrag "Om att använda kartor i släktforskningen".



Fredag 15 april kl. 13-19 och lördag 16 april kl. 10-15
Hallsbergsmässan i Sydnärkehallen. Vi finns med bland utställarna.

Läs mer på vår hemsida
www.hallsbergsgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Program

Tisdag 23 februari kl. 18:30
Årsmöte i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe, Irisgatan 80, Örebro. Obs parkeringsregler. Årsmötesförhandlingar. Gästföreläsare är arkivarierna Ingmarie Wiggh och Marie Esplund-Lynn på Stadsarkivet i Örebro. Ingmarie är ansvarig för arkivet och berättar om arkivverksamheten. Marie berättar om ovanliga förnamn. Fika för den som vill för 30 kr. Lotteri. Ev. allergiker meddelar någon i styrelsen.

Onsdag 9 mars kl. 14:00-15:30
Studiebesök på Regionarkivet, Södra Grev Rosengatan 15, Örebro. Regionarkivet arkiverar äldre handlingar (från 1863) som inte längre behövs ute i verksamheterna, till exempel inaktuella patientjournaler, protokoll och betyg m.m.

Lördag 19 mars kl. 11:00-15:00
Släktforskningsdag. Vi har öppet i lokalen Släktkällaren med SläktSök för alla som ännu inte hunnit börja med släktforskning.

Tisdag 5 april kl. 18:30
Föredragskväll i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe. Lars Hansén föreläser om Sällskapet Vallonättlingar. Inträde 50 kr inkl. enkel kopp kaffe/thé.

Lördag 9 april kl. 11:00-13:00

Uppstart för Nybörjare. Vi bjuder in nytillkomna medlemmar, som kanske är nybörjare, för några timmars introduktion i Släktkällaren.

Onsdag 13 april kl. 18:30-21:00

Dis-Bergslagens Tematräff på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. Tema: Nya Disgen 2016 och nya MinSläkt 4, registreringsprogram för släktforskare.

Hemsidan, mer information finns på www.orebroslaktforskare.se. Kalendern visar vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under våren

Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00-18:00 (även måndagar och tisdagar), andra tider enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Program

Lördag 19 mars

Släktforskningens dag. DNA i släktforskningen presenteras. Plats: Församlingshemmet 39:an.

Torsdag 21 april kl. 18:30

Susanne Gustavsson berättar om nätsajten Rötter. Klubbmöte i Finska Föreningens lokal.



Program

Tisdag 1 mars 18:30

Föreläsning, Monica Blomberg från Östansjö berättar om "Mor varför kommer far inte hem från kriget?"

Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe

Lördag 19 mars kl. 10-14

Släktforskningens Dag. Kom till Kumla Bibliotek och träffa representanter för klubben. Vi visar vad som händer i klubben, bl.a. Porträttfynd och registrering för Family Search. Kl. 11:00 Visar Gunnar Lundqvist hur man kan presentera sin forskning.

Tisdag 5 april kl. 18:30

Föreläsning, Calle Lindström från Lindesberg berättar om "Kampen mot; smuts, epidemier och kvacksalvare - från provinsialläkare 1688 till distriktsläkare 1972". Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Torsdag 12 maj kl. 18:00

Skofabriksvandring, Lilian Edström guidar och berättar om Skofabriker som funnits i centrala Kumla och vilka spår de lämnat efter sig. Vi träffas i Släktforskarlokalen på Ö Drottninggatan 4.

Välkommen till våra sammankomster!

Medlemsträffar (som studiecirkel)

Måndagskvällar, från 18/1 kl 18-21, tisdagseftermiddagar från 19/1, kl. 13-17 samt torsdagseftermiddagar från 21/1, kl. 14-

17, träffas vi i Medborgarskolans lokal på Östra Drottninggatan 4 i Kumla. Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra. Det är begränsat med plats så anmäl dig snarast till Lena Nilsson på tel. 019 - 57 11 61.

Onsdagar från 20/1 kl. 9-12 huserar porträttfynd i lokalen. Förfrågningar och anmälan till Jan Lundholm på tel. 019 - 57 00 95.

Lördagar jämna veckor från 9/1 kl. 9-14 registrerar vi födda, vigda och döda (Family Search). Förfrågningar och anmälan till Jeanette Klingberg 073-866 92 70. Släktforska är roligt - ännu roligare blir det att göra det tillsammans.

QR-kod till hemsidan kumla.just.nu



ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Program

Tisdag 22 mars kl. 19:00

Biblioteket. Årsmöte. Ingvar berättar om sin släkt.

Tisdag 19 april kl. 19:00

Landskyrkan. Anders Eriksson guidar i kyrkan.

Lördag 21 maj kl. 10:00

Busstorget för samåkning. Motala industriminne.



B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

OBS! ny E-post:
stefannilsson.asket@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
019-45 22 21, 070-721 72 66

Redaktionsmedlem:
Siv Lindqvist, Örebro
019-26 42 29

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,
696 95 ÄMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,
0583-77 06 18, 076-848 64 70
Sekreterare: Gunilla Sandberg
g_sandberg@hotmail.se
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52
Redaktionskontakt:
Ingvar Sandström
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
019-58 27 28
Sekreterare: Birgitta Högvist
019-57 20 52
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Pg 55 47 37-7
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Solveig Olsson
0586-512 61
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Bengt Hammarström
0586-365 87
Redaktionskontakt: Solveig Olsson
Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: ordf@kgadfgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:
Paola Grafström 019-31 44 74
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Birgitta Eklund
019-12 04 58
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr
Pg 63 59 14-5
E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
30 SEPTEMBER