

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBROLÄN
Nr 54
OKTOBER 2015

Lotten - en äventyrerska sidan 3



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

- Många nyheter i Rötterbokhandeln sid 2
 Boupppteckningar från tiden 1900-1930, fångrullor och äldre domböcker sid 2
 Lotten - en äventyrerska sid 3
 Det kom ett paket med kläder... sid 4
 Drömmen om medeltiden - om lektorn och arkitekten Adolf Kjellström i Örebro sid 6
 Carl Milles anor från Närke och Bergslagen sid 9
 Bok om syskonskara från Närke sid 10
 Nytt i stadsarkivets dokumentarkiv sid 10
 Släktforskardagarna i Nyköping 2015 sid 11
 Föreningssidor sid 14-16



MISSA INTE
ARKIVENS DAG
 LÖRDAGEN 14 NOVEMBER
 årets tema är Gränslöst

läs mer på
<http://www.arkivensdag.nu>
 och
 se annonser i lokalpressen

Framsidesbilden

En velocipedtjuv och
 betygsförfalskare, omkring 1905.

Ur Örebro polisens
 porträttsamling.

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

MÅNGA NYHETER I RÖTTER- BOKHANDELN

Nu finns en hel rad nyheter i Rötterbokhandeln. Om allt ifrån släktforskning i Norden till släktforskning med DNA och forskning i domstolarnas arkiv. Dessutom den efterlängtdade Sveriges befolkning 1910. Nedan kan du läsa mer om nyheterna.

Domstolsforskning

Domstolarnas arbete har genom tiderna genererat ett källmaterial som är en guldgruva för alla som forskar i historien. Boken ger en lättillgänglig översikt för den som intresserar sig för släktforskning och personhistoria och visar hur man kan dra nytta av våra domstolsarkiv för att få veta mer. Författare är Claes Westling. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.

Släktforskning i Norden

Sveriges Släktforskarförbunds nya serie om hur du släktforskar i Norden lanseras nu i tre delar - Finland, Danmark och Norge, alla skrivna av erfarna släktforskare som redogör för grundprinciperna och källanvändningen i respektive land. Författare är Rune Nedrud, Ritva Winter och Gitte Christensen & Kathrine Tobiasen.

Släktforskning med DNA

Peter Sjölund är en av pionjerna inom svensk DNA-släktforskning. I den här boken redovisar han hur DNA ärvs och hur du kan använda DNA-tester för att verifiera din "pappersforskning", identifiera okända fäder, kartlägga släktskap i tiden långt före de skriftliga källorna och mycket annat. Många kittlande utmaningar och intressanta upptäckter väntar dig när du ger dig in i DNA-släktforskningens spännande värld. Och du hittar garanterat okända släktingar, som

kan utvecklas till nya trevliga släktforskarvänner. Författare är Peter Sjölund. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges befolkning 1910

Dvd-skivan Sveriges befolkning 1910 är en databas innehållande fakta om alla de 5,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1910. Utgiven av Riksarkivet SVAR.

Mantalsforskning

Mantalslängder är en källa till kunskap som är särskilt tacksam att undersöka när kyrkoarkiven inte finns eller inte kan ge besked om personförhållanden före vår egen tid. Författare är Magnus Bäckmark. Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund.

Källa: *Nättidningen Rötter*
www.genealogi.se

BOUPPTECKNINGAR FRÅN TIDEN 1900- 1930, FÅNGRULLOR OCH ÄLDRE DOM- BÖCKER

Arkiv Digital arbetar med att lägga ut digitala bilder av boupppteckningar från 1900-talet. Häradsrätter, rådhusrätter och domsagor i länet finns nu till och med 1920. Tiden fram till 1930 har börjat publiceras.

En del äldre domböcker från länet har också blivit tillgängliga; Hardemo häradsrätt 1629-1735, Edsbergs häradsrätt 1736-1780, Grythytte-Hällefors bergslags häradsrätt 1657-1716, samt renoverade domböcker från Svea Hovrätt från äldsta tid till ca 1710.

Ett mycket spännande material som också finns är fångrullor för Örebro slottshäkte och Länsfängelse för åren 1693-1869.

Stefan Nilsson

LOTTEN - EN ÄVENTYRERSKA

av Inga Davidsson-Friberg, Ekeby

Att en Ekebyflicka reste ensam till Amerika var ovanligt på 1800-talet. Det gjorde Lotten Nordén trots att hon var dotter till en storbonde och det mestadels var fattiga torpare som sökte sig till ett bättre liv i USA. Samma år som Lotten föddes 1867 var det i Sverige nödår på grund av sträng arktisk kyla. Fåglar frös ihjäl och föll döda till marken. Människor låg i dikena och försökte tugga i sig några gröna strån. Den vetenskapligt dokumenterade bakgrunden till tre nödår i följd kan man få fram i en databas. (Sven Laufeld, Konsultrapport 1998-02-08). Också i en privat almanacka finns en målade beskrivning: "Om sommaren grufligt stark värme med stadigt ihållande Åskande. Frampå sommaren bröt Coleran ut. Gud bevara oss för dylik Plåga" (min farmorsfar Anders Petter Erssons almanacka, Ekeby Norrgården).



Svält och umbärande ledde till emigration. Det var dock omöjligt för Lotten att övertala föräldrarna att få resa till Amerika. Då kom hon på ett snillrikt sätt - hon skrev till brodern August i Amerika att han skulle skicka en biljett till henne. "Mamma ivrade för att jag inte skulle åka, men jag hade ju biljetten", berättar hon i en bandad intervju.

Lottens bröder bodde i Chicago och där var svenskarna eftersökta

som arbetare på byggen och i hushåll. Lotten kom i kontakt med en kristen församling och på dess uppdrag reste hon runt och sjöng för skandinaver. Det kom flera brev hemifrån att Lotten borde komma hem och sköta föräldrarna eftersom systrarna gift sig. Men i stället åkte Lotten till Kina som

missionär utan att kunna ett ord kinesiska.

I Kina var hon med om många farliga äventyr, eftersom boxarupproret pågick 1899-1901. Det var en kinesisk folkresning mot européer och hundratals utlänningar mördades. Lotten var flera gånger nära att bli dödad. På en resa skulle hon övernatta på en missionsstation, men lade sig i stället på botten av en båt under natten. På morgonen såg hon att alla

på missionsstationen var halsuggna. "Under det att di boxades däröppe undkom vi i den simpla kinesbåten," berättade hon. Lotten var klädd som kineserna och undgick upptäckt.

Vid ett tillfälle kom rövare till hennes missionsstation. I ilska över att de inte fann något värdefullt att stjäla trampade de sönder en kungatavla med Oskar II:s familj. Lotten samlade ihop bitarna, klistrade ihop fotot och tog med hem till Sverige, där det hängde i hennes hem.

Hennes hemresa skedde mitt under första världskriget och det var omöjligt att resa via Amerika. Lotten "lånade" en åsna och red till Vladivostok, där hon tog Transsibiriska järnvägen mot Europa. Resan tog en månad. Men från Sankt Petersburg gick det inte att komma över Östersjön på grund av kriget. Lotten liftade med en familj som åkte släde genom Finland och kom in i Sverige vid Haparanda.

Dagen före julafton 1916 kom Lotten hem till Ekeby. Modern hade dött och fadern dog tre månader senare. Lotten stannade inte i Ekeby utan ville tillbaka till Amerika. Men det var svårt för henne att få pass och utresetillstånd, eftersom hon kommit in i Sverige via Ryssland. Myndigheterna trodde att hon var en spion. Då skrev hon till en bror i Amerika och bad att han skulle skriva ett brev med krav på att hon borde komma dit för att vårda hans son,

som blivit skadad i kriget. Det var inget större fel på honom, men det hjälpte Lotten att komma till Amerika igen.

När hon blev gammal bodde hon växelvis hos olika släktingar i Ekeby, men detta orsakade vissa problem. Lotten ville gärna bestämma – hur de skulle bygga svinhuset, hur de skulle sköta åkarna och så vidare. När de inte ville lyssna påpekade hon att hon minsann varit med om att bygga hus i Kina. Hon var en amper kvinna som var van att bli åtlydd och kunde brusa upp om något gick henne emot.

Lotten själv och hennes familj trodde nog att hennes anor fanns i bondesamhället sen urminnes tider, men så var inte fallet. De visste inte om att en förfader varit präst i Tyskland och att dennes son följde med Karl XII som trumpetare på hans krigståg. Kan dessa anor förklara att Lotten blev äventyrlig och företagsam? I slaget vid Poltava blev trumpetaren krigsfånge och hamnade i Moskva och sen i Vologda. Efter en fångutväxling for han med sin familj via Finland till Sverige och fick ett kronohemman i Östergötland. Ett barnbarn gifte sig med en bonde i Ekeby och blev den närkingska anfadern till Lotten Nordén som levde 1867-1966.

Det finns flera paralleller mellan trumpetaren och Lotten. Båda var musikaliska, hade upplevt krig på nära håll, reste via Finland. Kan äventyrslystnad, framåtanda, envishet och kaxighet finnas med i generna i nio generationer?



DET KOM ETT PAKET MED KLÄDER...

av Stefan Nilsson, Asker

I ett brev avsänt från Sala i december 1909 berättar Hanna att det till julen ska komma ett paket från Amerika. Hon skriver till sin syster Ingeborg i Fittja:

"Tänk du att Fridolf varit borta i fem månader nu och i jul få vi ytterligare en sorglig påminnelse, när hans kläder kommer. Det blir för att övertyga oss riktigt att han är borta för alltid ... Tänk vad detta år varit sorgligt ... minst anade vi att en länk skulle vara borta i vår syskonkedja."

Det var deras bror Fridolf som avlidit i Amerika. Omständigheterna var speciella och vi ska återkomma till dem.

Fridolf Wigg föddes 1875 i Hammarby i Uppland. Han utvandrade runt 1904 från hemförsamlingen, inte till Amerika, men till Norge och dess huvudstad Kristiania (Oslo). Där arbetade han som "ekspeditör" på Grand Hotel och bodde på Kirkegade 18 allt enligt "Oslo adressebog" för 1904. Hotellet låg på Karl Johans gate 31 och var ett av Oslos finaste hotell. Adressbokens uppgifter är hämtade från Nasjonalebiblioteket i Oslo.

Han startade även ett företag under sin tid i Norge – "Firma Fridolf Wigg". I tidningen "Norsk Kundjølsetidende" för 3 mars 1904 kan läsas att Fridolf Wigg gjort registreringsanmälan till statliga handelsregistret, då han



"agter at drive handel". Handelsregistrets liggare och ansökningar finns arkiverade på Statsarkivet i Oslo. Tidningen finns på Nasjonalbibliotekets hemsida.

Via sidan oslobilder.no går det att hitta fina miljöbilder från sekelskiftets Oslo. Fotografierna kom-



Karl Johans gate i Kristiania (Oslo) vid tiden när Fridolf Wigg arbetade där. Till höger ses Grand Hotel. Bilden är tagen 1905.
Bildkälla: Oslo byarkiv - oslobilder.no.

mer från olika institutioner, bland annat från Oslo byarkiv och Oslo museum.

Efter några år lockade det stora landet i väster och i oktober 1908 åkte Fridolf med båten Caronia till New York. I databasen för Ellis Island återfinns vi honom under namnet "Fridarf Wigg från Hammanaby". Läser man den inskannade passagerarlistan så ser vi att det är vår Fridolf Wigg som avses. Hans far namnges som "C. Vigg i Hammarby". Detta påminner oss om att alltid ha ett öppet sinne för stavning vid sökningar i databaser.

Vid ankomsten skulle man alltid uppge namnet på en släkting eller bekant. Fridolf uppgav Karin Clausen som "friend", kanske en bekant från tiden i Norge? Han kom att bosätta sig i Newport detta visste släkten i Sverige, men vilket Newport? Namnet är inte ovanligt i USA. Uppgiften finns antecknad på bouppteckningen efter Fridolfs syster Gerda och som en anmärkning i husförhörslängden i Hammarby. Där står "död i Newport 1909".

Efter en hel del sökande och god hjälp av en god vän, Irene Westwood i Oregon, hittades "Fredolph Wigg" i dödboken för Newport, Rhode Island på hemsidan Family Search. Men det finns även en registrering New Shoreham, Rhode Island! Vad kommer sig nu detta av? Svaret hittar vi i originaldödboken "Deaths registered in the City of Newport". I kolumnen för dödsorsak står "accidental drowning bathing (seized with cramps)". Fridolf hade tagit en simtur vid stranden längs Ocean Avenue i Newport och fått kramp vilket lett till att han drunknat. Hans kropp återfanns i New Shoreham, som ligger på ön Block Island en bra bit söderut. Detta är förklaringen till att han förekommer med två geografiska noteringar. Läkaren som

undersökte honom var Charles W. Stewart. Han begravdes på Braman Cemetery i Newport. Detta går att hitta på hemsidan Find a Grave.

Fridolfs yrke i USA var "butler". Kanske arbetade han på ett hotell eller hos en finare familj. Newport är känt som en exklusiv semesterort i New England på USA:s östkust med många "mansions". I dödboken står Fridolf som ogift. Hans namn är skrivet "Carl Fridolph Pahlen Wigg" 35 år gammal med adress Ocean Avenue. Pahlen är sannolikt en fel-tolkning av hans tredjenamn Valdemar ("Valdem.").

Vem Karin Clausen på West End Avenue i New York var som nämns i passagerarlistan och som Fridolf skulle till är höljt i dunkel. Kanske var det den kvinna från Norge som besökte släktingar i Sverige på 1950-talet?



Fridolf Wigg fotografad 1906 hos fotografen Th. Finne på Carl Johansgade 19 i Kristiania.

Uppgifterna är lämnade av Ingmarie Wigg, Asker. Fridolf Wigg är hennes farfars bror.



Newport ligger i delstaten Rhode Island på USA:s östkust nordost om New York och söder om Boston. Karta från Google Maps.

DRÖMMEN OM MEDELTIDEN – OM LEKTORN OCH ARKITEKTEN ADOLF KJELLSTRÖM I ÖREBRO

av Dag W Edholm, Hallsberg

Nikolaikyrkans torn, Örebro gamla skola (nu Nikolai församlingshem), Olaus Petrikyrkan, Pumphuset på Våghustorget, Örebro slott och villan på Nygatan 51 är några av de avtryck arkitekten Adolf Kjellström lämnade i Örebro stadsbild och arkitekturhistoria.

Adolf Kjellström var född i Örebro 3 oktober 1834. Föräldrarna var handelsmannen Johan Erik Kjellström (född 1796) och hans hustru Christina Lovisa Öhrman (född 1808). Kyrkoherden i Örebro, teologie doktor Gustaf Wilhelm Gumaelius, som var inflytelserik riksdagsman, uppmärksammade den begåvade ynglingen Adolf Kjellström och på hans rekommendation kunde Kjellström studera vid Teknologiska Institutet i Stockholm 1852-1855, där han senare blev lärare. 1877-1901 var han lektor i byggnadskonst vid Örebro tekniska elementarskola. Kjellström företog flera studieresor till England och påverkades starkt av den engelska nygotiken (*gothic revival*) och användningen av natursten (kalksten) som byggnadsmaterial. De idéer när det gällde arkitektur och byggnadsmaterial som han fann i England, omsatte han i praktiskt taget alla sina restaurerings- och nybyggnadsprojekt, vilka i hög grad skulle komma att påverka och förändra den svenska byggnadskonsten.



Adolf Kjellström på äldre dagar.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv.

Restaureringen av Nikolai-kyrkan

Redan 1825 påbörjades restaureringsarbeten på Nikolaikyrkan, men det var först 1859 församlingens dåvarande kyrkoherde Gustaf Wilhelm Gumaelius tog initiativet till att ett utförligt restaureringsförslag upprättades av lundaprofessorn C. G. Brunius. Arbetena igångsattes 1860 och stod från 1864 under Adolf Kjellströms ledning. Han utförde på grundval av Brunius förslag ritningar efter hand som arbetet fortskred och lade ned ett betydande arbete på att undersöka hur kyrkan ursprungligen hade sett ut. Kjellström ansåg sig efter sina studier ha stor kännedom om medeltidens kyrkoarkitektur, och skall vid ett tillfälle under restaureringen ha yttrat:

"Om de som byggt Nikolaikyrkan vetat lika mycket som jag om medeltidens arkitektur, hade kyrkan inte sett ut som den gör!"

Kjellström ville ge Nikolaikyrkan en "ursprunglig" stil genom att förse den med torn och utbyggnader som var ägnade att passa in i den tidiga gotikens byggnadsstil, under vilken kyrkan började uppföras. Restaureringsarbetet kom att bli omfattande. Den gamla utvändiga kalkstenssockeln ersattes med en ny. Tornrummet fick ett nytt valv. Tornet byggdes om och fick sin nuvarande överdel och spira. Nya fönster ritade av Kjellström i höggotisk stil tillkom. I fönstren insattes glasmålningar efter förlagor av den i England verksamme konstnären Carl Almqvist. Den medeltida så kallade Långbrokyrkan revs och ersattes med en nybyggnad. Arbetena avslutades inte förrän i början av 1890-talet.

Örebro gamla skola - Nikolai församlingshem

Redan på 1300-talet tjänade föregångaren till den nuvarande byggnaden som skolhus. Skolan nämns första gången 1347. Under 1400-talet nyttjades byggnaden av Vårfrugillet, men från början av 1500-talet bedrevs åter undervisning här. Bland skolans elever fanns bröderna Olof och Lars Pettersson, mera kända som Olaus och Laurentius Petri och senare även Johannes och Jacob Rudbeckius. Under 1600-talet byggdes huset om från grunden och 1880 återfördes det av Adolf Kjellström till "medeltida stil".

Olaus Petrikyrkan

Redan på 1850-talet hade Adolf Kjellström väckt tanken på uppförandet av ännu en kyrka i Örebro. Men det var först 1862 i samband med att restaureringen av Nikolaikyrkan påbörjades som



Nikolaikyrkan före restaureringen och Kjellströms "återställande". Foto från 1870-talet. Bildkälla: Örebro stadsarkiv.

kyrkorådet debatterade frågan. Orsaken var att utrymmet för stadens växande folkmängd inte längre räckte till i Nikolaikyrkan. Till detta kyrkoråd hade den unge Kjellström kallats, där han framförde tanken på att ytterligare en kyrka i staden. 1870 erhöll Kjellström byggnadsnämndens uppdrag att förbättra och komplettera kartan över Örebro och i sam-

band med detta reserverade han plats i Sofiaparken för ett kyrkbygge. Här skulle cirka 40 år senare den nya kyrkan komma att uppföras. Troligen började Kjellström redan kort tid efteråt att syssla med planerna på den nya kyrkan. Men det var först i slutet av 1890-talet som de första ritningarna var färdiga och Kjellström knyter flera medarbetare till projektet. Bland andra den i England verksamma arkitekten Axel Herman Hägg, med vilken han samarbetat redan under Nikolaikyrkans restaurering.

1903 framlade Kjellström ett tryckt "förslag till ny kyrka i Örebro". 1904 avslog stadsfullmäktige kyrkorådets anhållan om att tomten i Sofiaparken skulle reserveras för det planerade kyrkbygget. Men Kjellström visade prov både på sin outtröttlighet och offervilja när det gällde kyrkbygget. Inom det stadsplanerade området i östra Örebro ägde Kjellström ett betydande markområde, som givetvis var ett begärligt objekt för staden. 1906 gav han ett erbjudande till stadsfullmäktige att av hans markinnehav få köpa gatumark för det för-

månliga priset av 150.000 kr (3:45 per m²). Vid köpet skulle staden endast behöva betala 10.000 kr kontant. För detta belopp skulle staden erhålla ritningar, glasmålningar av Carl Almqvist som fanns i Kjellströms ägo (ursprungligen beställda för Nikolaikyrkans räkning) och kalksten till fasaden på den nya kyrkan. Kalkstenen hade Kjellström redan tidigare låtit hugga hemma på sin tomt! Som villkor för köpet ställde Kjellström att den av honom föreslagna kyrkan skulle byggas inom sex år från kontraktets undertecknande. Resten av köpesumman skulle staden inte behöva erlagga förrän vid den siste av makarna Kjellströms död.

Den 19 april 1906 på Olaus Petridagen hölls allmän kyrkostämma, där beslut skulle fattas i kyrkobyggnadsfrågan. Diskussionerna i pressen hade varit häftiga och debatten vid kyrkostämman blev hård. Men vid voteringen segrade förslaget om den nya kyrkan. 240 personer röstade för och 185 röstade mot. Genom den då gällande graderade rösteskalen blev det slutgiltiga resultatet: 13.645 röster för och 1.960 mot. Beslutet att bygga kyrkan hade fattats på



Örebro gamla skola efter Kjellströms "återställande". Foto från 1903. Bildkälla: Örebro stadsarkiv.



Olaus Petrikyrkan ca 1913. Bildkälla: Örebro stadsarkiv.



Örebro slott före förvandlingen till "Vasaborg". Bildkälla: Örebro stadsarkiv.

Örebrosonen Olaus Petris dag och därmed var det givet att kyrkan skulle få namnet Olaus Petrikyrkan.

Kjellström använde kalksten och inte tegel som byggnadsmaterial och stilen representerade enligt honom övergången från romansk till gotisk stil, alltså inte den kringsekelskiftet förhärskande nygotiken. Förebilden till koromgången liksom mittornet hämtades från Varnhems klosterkyrka, medan det engelska inflytandet syntes tydligt bland annat i orgelns placering i norra korsarmen. I november 1908 påbörjades byggnadsarbetena och 1 advent 1912 kunde Olaus Petrikyrkan, Adolf Kjellströms storverk, invigas.

Pumphuset på Våghustorget

Sedan urminnes tider hade Örebroborna hämtat sitt dricksvatten från grusåsen. Offentliga pumpar fanns på flera håll i staden. 1872 tillkom pumphuset på nuvarande Våghustorget. Ritat av Kjellström och inspirerat av engelsk gotik. Pumpens tid blev inte

så lång då stadens vattenledning med ett nybyggt vattentorn, det södra, invigdes 1888. Men Kjellströms pump blev kvar och förklarades som byggnadsminnesmärke år 2000.

Restaureringen av Örebro slott

I slutet av 1800-talet samlade man in pengar för att restaurera Örebro slott, som då befanns sig i starkt förfall. Med restaureringen

av Gripsholms slott som förebild ville man återskapa ett renässansslott i Örebro, sådant det "kanske" hade sett ut. 1897-1901 genomfördes en omfattande restaurering av slottet ledd av arkitekten Thor Torén med Adolf Kjellström som idégivare och historisk resurs. Resultatet blev en "Vasaborg" med inspiration bland annat från Vadstena slott.

Kjellströms villa

När Adolf Kjellström i slutet av 1870-talet uppförde en villa åt sig och sin familj, med adress Nygatan 51, låg huset ensamt, omgivet av öppna fält. Byggnadsstilen var engelskt inspirerad med kalkstensfasad åt gatan och tegelfasad åt gården. Kjellström tycks ha haft tanken på att uppföra en hel serie engelskt inspirerade villor längs Nygatan. Något som dock inte kom att förverkligas. På tomten hade Kjellström inrättat en stenhuggarverkstad, där han genom experimenterade erhöill en unik



Pumphuset på Våghustorget.

Bildkälla: Örebro stadsarkiv.

kunskap om att bygga med natursten. Framför allt sten och tegel i förening. Här högs och skulpterades utsmyckning för den nya Olaus Petrikyrkan redan långt innan man hade fattat beslut om dess byggande.

Adolf Kjellströms verksamhetstid blev lång. Han avled i Örebro den 13 april 1932. Som arkitekt och lektor i byggnadskonst fick han stor betydelse för den svenska arkitekturutvecklingen under senare delen av 1800-talet. Liksom hans samtida arkitektkollegor C.G. Brunius och Helgo Zettervall, var även Kjellström väl medveten om sina kunskaper och sin kapacitet och genomförde ofta med auktoritet sina projekt. Alla med *drömmen om medeltiden* som ledstjärna.



Adolf Kjellströms villa, Nygatan 51 . Foto från 1880. Lägga märke till den huggna kalkstenen i trädgården! Bildkälla: Örebro stadsarkiv.

CARL MILLES ANOR FRÅN NÄRKE OCH BERGSLAGEN

StorStockholms Genealogiska Förening tog för några år sedan i samarbete med Millesgården fram en fin liten folder om "Släkten kring Carl Milles". Av denna framgår att konstnären hade anor i Närke och Bergslagen såväl på fädernet som mödernet.

Carl Milles
född 1875, död
1955
skulptör



far
Emil (Mille) Anderson
född 1843, död 1910
major, sedan överkontrollör

mor
Walborg Tisell
född 1846, död 1879

farfar
August Andersson
född 1805, död 1858
inspektör

morfar
Wilhelm Tisell
född 1818, död 1909
apotekare

mormor
Gustava Hasselström
född 1813, död 1876

farfars far
Anders Andersson
född 1767 död 1818
major

"På fädernelinjen härstammar släkten från Bergslagen. Ovanstående Anders var född i Kåfalla, Nora bergsförsamling i Västmanland, son till bergs- och uppsyningsmannen Anders Johansson och hans hustru Margareta Collberg."

morfars far
Carl Jan Tisell
född 1786 död 1865
löjtnant

"I Carl Milles mödernesläkt, Tisell, fanns många brukspatroner, godsägare och militärer. Släkten var ursprungligen en prästsläkt, Tiselius, med namnet antaget från Tisareboda i Hallsbergs socken i Närke på 1600-talet."

mormors far
Gustaf Hasselström
född 1757 död 1830
kunglig räntmästare

"Gustaf var född på Svartå bruk i Kvistbro socken i Närke, där hans far Carl Erik Hasselström var inspektör och bergsfogde."

Källa: Foldern "Släkten kring Carl Milles" (2008) framtagen av StorStock-Genealogiska Förening (SSGF) och distribueras i samarbete med Millsgården.

Stefan Nilsson

BOK OM EN SYSKONSKARA FRÅN NÄRKE

"Tio syskon från Närke" är berättelsen om de tio syskonen Lina Sundblad, Lotten Karlsson, Hanna Eriksson, Amanda Lundin, Eric Hagman, Anders Hagman, Anna Eldfrick, Mia Karlsson, Johan Hagman och Ellen Johnson. När barnen var små flyttade familjen runt mellan olika byar och gårdar öster och norr om Örebro; Hidingeby i Hidinge, Nedre Östa i Knista, Ekeberg i Hidinge och Ökna i Långbro. Slutligen slog familjen sig ned på gården Skrantås i byn Lanna i Hidinge.



Det äldsta syskonet föddes 1860 och den sista av dem dog 1953. Det är också den ungefärliga tidsperiod som berättelsen omfattar. Alla dessa tio bröder och systrar nådde vuxen ålder och gifte sig. Deras liv utvecklades i olika riktningar men hölls samman av deras gemensamma engagemang i kristna frikyrkor. En av dem bosatte sig på en gård nära föräldrahemmet. De övriga flyttade till andra orter i Sverige och fyra av dem utvandrade till USA. Sex av dem fick barn och idag är antalet ättlingar större i USA än i Sverige.

Släktberättelsen baseras på information från en mängd olika arkiv, tidningsartiklar, brev, dagböcker, anteckningar på fotografier samt på intervjuer med levande personer. Sammantaget har det möjliggjort att en levande och personlig berättelse har kunnat tecknas. Händelser i personernas liv har kompletterats med fakta om omständigheter omkring dem. Boken är rikt illustrerad med fotografier, såväl gamla som nylagda.

Tio syskon från Närke kan beställas direkt av författaren i inbunden version för 368 kr + frakt. Det är även möjligt att köpa boken som en PDF-fil för 20 kr. Boken är i formatet 15x23 cm, är tryckt i färg och har 300 sidor. På sidan

www.blurb.com

kan du förhandstitta på några uppslag ur boken, köpa boken i pocket och där finns även en engelsk version.

Om intresse finns kan även föredrag ordnas.

Facebook www.facebook.com/tensiblings

E-post: ulrika.lundin@telia.com

NYTT I STADSARKIVETS DOKUMENTARKIV

Stadsarkivet har publicerat fler protokoll från 15 stycken gamla kommuner runt Örebro. Tiden är ca 1900-1944. Alltså kan man läsa om vad som hände under till exempel första och andra världskriget, men också mycket annat om livet i bygden och människorna förr. Protokollen är från kommunalnämnderna i följande kommuner:

Almby 1921-1942
Almby municipal 1927-1942
Asker 1908-1944
Axberg 1899-1944
Glanshammar 1898-1944
Gällersta 1904-1944
Hovsta 1911-1944
Kil 1895-1944
Lillkyrka 1920-1944
Långbro 1921-1936
Lännäs 1901-1944
Mosjö 1916-1944
Norrbyås 1939-1944
Stora Mellösa 1910-1944
Vintrosa 1922-1944

Sedan tidigare finns kommunernas 1800-talsprotokoll att läsa i dokumentarkivet.

Stefan Nilsson

 Ten siblings from Närke

[Join Blurb Now](#) [Sign In](#) [Help](#) [Q](#)



Ten siblings from Närke
by | [lulleritova](#)

Have a slow connection? | [Feedback](#) | [Disclaimer](#)

SLÄKTFORSKAR- DAGARNA I NYKÖPING 2015

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman och Släktforskar dagarna i Nyköping 28 – 30 augusti ägde rum på Sunlight Hotel & Conference och Rosvalla, Nyköpings arenor. Nyköping-Oxelösunds Släktforskarför-
ening arrangerade projektet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och ArkivDigital. **Tema: Ett gods - en värld.**

Informationskonferens

Släktforskar dagarna inleddes med Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman på fredagen den 28 augusti på Sunlight Hotel & Conference. Före stämman hölls ett informationsmöte med följande inslag:

* Riksarkivet

Riksarkivaren Björn Jordell orienterade om Riksarkivets verksamhet och organisation. Det finns 500-600 medarbetare och verket omsätter en halv miljard. De sju landsarkiven ingår i Riksarkivet. Den främsta utmaningen är digitalisering och förbättrad tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv. Gratis tillgång till Riksarkivet? Björn verkar för att tillgången till arkiven på webben skall vara gratis. Regeringen har ännu inte godkänt detta, som ger ett årligt tillskott på ca 12 milj. kronor. Man skulle kunna börja med att ge kommuner, universitet och utbildningsorganisationer gratis tillgång. EU har påpekat att Sverige inte bör ta betalt för dessa tjänster. Inom pågående projekt nämndes 1910 års befolkning samt 1930 där arbete pågår.

* ArkivDigital

Niklas Hertzman redogjorde för utveckling och ökad tillgänglighet i ArkivDigital. I höst är det 10



Representanter från Örebro Släktforskare och Hallsbergs släktforskar klubb på Släktforskar dagarna i Nyköping.

år sen starten. Om vi tänker på hur vi släktforskar idag och hur vi släktforskade för 10, 15 eller 20 år sen är det en enorm skillnad. För många som vill börja släktforska har det varit svårt att komma in i 1900-talets material, främst på grund av sekretessregler. Därför presenterar ArkivDigital ett antal register som underlättar sökandet. Ett övrigt önskemål är att göra gamla handstilar lättlästa med hjälp av renskrivna texter i anslutning till arkivmaterialet.

Sveriges befolkning 1950. Detta register innehåller strax över 7 miljoner poster. Detta är en betaversion som kommer att kvalitetshöjas.

Sveriges befolkning 1960 innehåller ca 7,4 miljoner poster som kommer att kvalitetshöjas och publiceras så snart det är klart.

Sveriges befolkning ca 1880-1920. I samarbete med MyHeritage har det skapats ett unikt register över alla som bodde i Sverige under dessa 40 år (Stockholm är inte med). Drygt 48 miljoner poster finns med och varje person är registrerad på flera ställen, det vill säga på varje ställe han eller hon finns i husförhörlängderna eller i församlingsboken.

Flera andra register är under arbete och bland dessa är ett *boupp-tekningsregister* värt att nämna.

Riksstämman

Erland Ringborg inledde med att begära att röstlängden skall fastställas med närvarokontroll av de 142 ombuden från 85 föreningar. Karin Andersson, som varit ordförande 13 gånger på LRFs riksstämman, valdes till ordförande.

Därefter redogjorde Erland Ringborg för verksamhetsberättelsen 2014. Förbundet består av 171 medlemsorganisationer med sammanlagt 73660 medlemmar. Motsvarande siffra vid årets ingång var 75553. Minskningen är större än tidigare år. Planer finns att utvidga Rötters Vänner som betalsajt. Olika förmåner kommer att erbjudas. Anbytarforum är unikt och måste av tekniska skäl förnyas. Den tekniska plattformen är föråldrad.

Förbundets ekonomiska resultat för 2014 visar ett positivt resultat på 1,7 miljoner, vilket till stor del beror på ny utgåva av Sveriges dödbok.

Erland Ringborg uttryckte en förhoppning att det vid denna stämman skulle fattas beslut hur man



skulle göra med tidpunkter för stämma, konferenser och släktforskar dagar i framtiden. En enkät har skickats ut till föreningarna i frågan. Ett förslag framfördes att förlägga riksstämman på våren och släktforskar dagarna på hösten. Inget beslut togs. Ett förslag kommer att läggas fram på samrådskonferensen i mars 2016.

Intresset för en gemensam betalsajt i förbundets regi, som skulle vara en praktisk form för att säkra föreningars möjligheter att sprida produkter över nätet, var svagt. Endast 30 föreningar svarade på en tidigare utsänd enkät. Tanken är att en förening, som vill lägga ut digitaliserat material i ett bibliotek på den släkthistoriska sajten gör det med bevarad äganderätt till materialet. Enskilda eller juridiska personer prenumererar på sajten. De medverkande föreningarna får intäkter från sajten i proportion till hur deras bibliotek besöks av prenumeranterna. Önskemål om en förstudie framfördes. Genealogiska Föreningen har redan lagt ut digitaliserat material på sin hemsida. Ser en fördel att flera föreningar lägger ut sitt material i en gemensam sajt.

Årets första motion inlämnad av Stor-Stockholms Genealogiska Förening gäller Släktforskarförbundets redovisning. Denna bör vara tydligare med detaljerade uppgifter vad olika delar av verksamheten kostar. Detta för att kunna ta ställning till om det är ökade avgifter som behövs eller om det finns delar av verksamheten som går med förlust eller av andra skäl bör läggas ned. Motionen avslogs eftersom förbundsstyrelsen redan arbetar i den riktning som motionen anger.

Den andra motionen inlämnad av Styrelsen för Blekinge Släktforskarförening gäller bidrag till föreningar som vill producera sin medlemstidning som taltidning.

Motionen avslogs med anledning av det redan finns hjälpmedel för detta.

Valberedningens förslag framlades för stämman av sammankallande Anna-Karin Westerlund. Beklagade att inga förslag inkommit från föreningarna. Stämman antog följande nomineringar (nyval) till förbundsstyrelsen; Kerstin (Chris) Bingefors, Arne Sörlöv och Hjördis Lundmark.

Victor Örnbergs hederspris

Håkan Skogsjö tilldelades årets Victor Örnbergs Hederspris, en av de allra mest betydelsefulla bidragen till att Svenska Släktforskarförbundet blivit vad det är idag. När Genealogisk Ungdom grundades 1977 var han en av initiativtagarna och även då Sveriges Släktforskarförbund bildades 1986 var han en av de drivande krafterna.

1977 var han redaktör för Genealogisk Ungdoms Tidskrift. Denna bytte senare namn till Släkthistoriskt Forum och Håkan fortsatte som redaktör till och med 1991. 1995-2013 var han redaktör för Släktforskarernas årsbok och 1996 lade han grunden till Nättidningen Rötter. Anbytarforum skapade han 1998.



Hedersdiplom

* *Sven Johansson*, ordförande i Hallands Släktforskarförening 1990-2010 och styrelseledamot i förbundsstyrelsen 2001-2007.

Sven har gjort stora insatser för att underlätta släktforskning i Halland och verkade för att landskapets kyrkoböcker och mantalslängder tidigt blev tillgängliga digitalt.

* *Stig Geber*, aktiv i styrelsen för Sällskapet Vallonättlingar under ett 20-tal år. Han har bedrivit en omfattande forskning på många vallonsläkter.

* *Hans Hanner* blev medlem i Genealogiska Föreningen som 16-åring och har tillhört föreningens styrelse sedan 2008. Hans intresse för historia och levnadsberättelser och levnadsförhållanden i äldre tider ligger bakom hans främsta intresse för släktforskning: projektet Inrikes pass.

Årets Eldsjäl

* *Jonas Magnusson* valdes till Årets Eldsjäl, som nominerades av Genealogiska Föreningen och Svenska Genealogiska Samfundet. Han har startat och utvecklat ett flertal databaser och hemsidor. Den första var databasen Nomago där man snabbt kan hitta personer i de många porträttgallerierna som finns. Databasen innehåller över 112 000 personer med tillhörande referenser – sökbart på Jonas hemsida Cognatus. Tillsammans med Anders Berg startade Jonas 2011 Svenska Haplogrupsdatabasen (SHB). Målet var att stärka DNA-släktforskningen genom att samla och tillgängliggöra svenska personers haplogrupper som ett nytt verktyg för den traditionella släktforskningen. Ett annat initiativ är hemsidan Epitafia, där släktforskare gemensamt arbetar med inventering och registrering av epitafier och begravningsvapen i våra kyrkor.

Årets släktbok

Förbundsstyrelsen har utsett DVD-skivan "Johan Bures släktbok" med Urban Sikeborg som huvudförfattare till mottagare av det nyinstiftade priset Årets släktbok. Den var nominerad av Genealogiska Föreningen och Svenska Genealogiska Samfundet. Bureätten är legendarisk och många myter kring den har frodats genom åren. 400 år efter det att Johan Bure författade sin släktbok, har nu Urban Sikeborg skrivit av och kommenterat det för några år sedan upptäckta originalet text- och innehållsmässigt.

Årets upplysare

Släktforskning, ett ämne som sällan förekommer i dagspressen med ett lysande undantag - Helsingborgs Dagblad. Roland Classon har under flera årtionden förhöjt tidningens läsare med artiklar och reportage om släktforskning och även publicerat artiklar i bokform.

Invigning

Lördag 29 augusti invigdes Släktforscardagarna med tal av Nyköpings kommunalråd Urban Granström och Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg. Därefter talade landshöv-

ding Liselott Hagberg, som betonade vikten av att bevara och förvalta vårt kulturarv. Hon förklarade därefter Släktforscardagarna 2015 öppnade.

Mässa och utställning

Redan tidigt på lördagsmorgonen ringlade en lång kö utanför Rosvalla. Ett 80-tal utställare samsades om utrymmet på Rosvalla - Nyköpings Arenor.

DNA i släktforskningen uppmärksammades genom nyutkommen litteratur och flera föredrag och utställare. Bland annat har Peter Sjölund nyligen medverkat att bilda SSGG - Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi samt utkommit med en handbok "Släktforska med DNA".

Bland nyheterna noterades att Sällskapet Vallonättlingar utgivit en ny vallonskiva kallad Vallonkontrakt 2, som innehåller alla översatta originalkontrakt från 1600-talet. Ny version av Rotemannen har utkommit med 5,7 miljoner poster ur Rotemansarkivet mellan 1878 och 1926. Svenska Slätkalendern 2014 innehåller bland annat uppgifter om Rike Nilsson från Grythyttan samt en



Family Search informerade besökarna på släktforskmässan.



DNA i släktforskningen var ett aktuellt tema.

Karlskogagren av släkten Aschan. Sveriges Befolkning 1910 finns nu tillgänglig. Magnus Bäckmark har skrivit en bok om att mantalsforska. Ett värdefullt komplement när kyrkoarkiv saknas. Begravda i Sverige 2 innehåller över 6,4 miljoner poster från ca 3000 kyrkogårdar i Sverige. DIS visade en beta-version av en ny version DIS-GEN, som beräknas utkomma under hösten. Bland annat kommer antalet sökbegrepp att utökas. Hantering av adoptivföräldrar och fosterföräldrar kommer att finnas. Föreningen för smedsläktforskning kom med en ny databas för smedsläkter kallad Smed9 på USB-minne samt en bok om järnbruk i Södermanland.

Föredrag

Fem av föreläsarna – Karin Bojs, Peter Sjölund, Claes Westling, Kari-Matti Piilahti och Magnus Bäckmark – passade på att släppa ut nya böcker under mässan.

Karin Lindvall, etnolog och läns-museichef i Sörmland, föreläste om "Ett gods – en värld", som handlade om herrskap och stattare, arrendebönder och torpare med flera.

Karin Bojs föreläste om "Min europeiska familj – de senaste 54.000

åren". Hon har i många år varit vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och är hedersdoktor vid Stockholms universitet. I boken *Min familjs historia de senaste 54.000 åren* knyter hon ihop släktforskning med de allra senaste rönen från DNA-forskning, arkeologi och historia. Resan börjar med neandertalsex och slutar på ett bruk i Värmland. Däremellan rymmer hela Europas historia.

Magnus Bäckmark föreläste om "Släktforskning i mantalslängder". När kyrkoarkivalierna upphör bakåt i tiden eller är bristfälliga är mantalslängderna en viktig källa. Genom att 3 exemplar uppgjordes finns i bästa fall något av exemplaren bevarat från nästan vartenda år mellan 1636-1991. Under 1790-1823 framkommer mer än bara personfakta, till exempel antal fönster, om någon nyttjade tobak eller hade hund. Till längderna lades också läkarattester som styrkte sjukliga individers oförmåga till arbete.

Anders Stenberg föreläste om Oxelösunds järnverk, som uppfördes 1914-1917.

Över 30 föreläsare deltog med varierande ämnesområden; Riksantikvarieämbetets sajt, lantmäteriets kartor, Nyköpingshus, Val-lonerna i Sverige, domstolsakter för släktforskare med mera.

Släktforskardagarna 2016

Södra Västerbottens Släktforskare arrangerar i samarbete med Nolia AB med stöd av Sveriges Släktforskarförbund Släktforskardagarna 2016, som kommer att äga rum i Nolias lokaler i Umeå 20-21 augusti 2016. Södra Västerbottens Släktforskare bildades 1978 under namnet Södra Västerbottens genealogiska förening, men ändrade till nuvarande namn 1989. Föreningen har idag över 400 medlemmar.

Foton: *Håkan Karlsson och Stefan Nilsson*.

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



Från Hallsbergs horisont

Vi har också i år haft en bra verksamhet. Vi började med Släktforskningens dag på Hallsbergs bibliotek som lockade många intresserade besökare och gav nya medlemmar. Hela styrelsen ställde upp!

Tillsammans med Örebro släktforskare hade vi för 5:e året en gemensam monter på Släktforskardagarna i Nyköping, ett trivsamt och värdefullt samarbete. Närmare 5000 besökare och ett stort antal kom till oss i vår monter. Vi träffade gamla medlemmar från olika platser i vårt avlånga land och fick några nya.

Hösten inleddes med att Håkan Henriksson från Arkivcentrum föreläste om "När rikets arkiv höll på att gå under i Hjälmarens" En ganska okänd händelse i Sveriges historia. Kursverksamheten går bra. Ett stort antal kurser har hållits. Närmast fortsätter vi med följande

Program

Onsdag 21 oktober kl. 18:30
Stefan Nilsson från Örebro stadsarkiv berättar om "Att växa upp hos någon annan - att söka fosterbarn och barnhemsbarn i arkiven". På Åsen.

Onsdag 25 november kl. 18:30
Problemlösarkväll och "Att använda kartor i släktforskningen". På Åsen



Program

Tisdag 1 december kl. 18:30
Föreläsning, **Clas Thor** berättar om sin och Astrid Lindéns bok "Författarna i staden" om Örebro's rika litterära kultur. Lokal: Kumla bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Medlemsträffar

Måndagskvällar kl 18-21 från 14/9 och tisdagseftermiddagar kl. 13-17 från 15/9, träffas vi i Medborgarskolans lokal på Östra Drottninggatan 4 i Kumla. Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra.

Onsdagar kl. 9-12 från 17/9 huserar **porträttfynd** i lokalen. Förfrågningar och anmälan till Jan Lundholm på tel. 019 - 57 00 95.

Lördagar kl. 9-14 jämna veckor från 19/9 **registrerar vi födda, vigda och döda**. Förfrågningar och anmälan till Jeanette Klingberg 073-866 92 70.

Släktforska är roligt - ännu roligare blir det att göra det tillsammans!

QR-kod till
hemsidan
kumla.just.nu



ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Program

Tisdag 27 oktober kl. 18:30
Föreningens höstmöte i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4 - hållplats Trollbärgsgatan. Mötesförhandlingar med fastställande av 2016 års medlemsavgifter. Gästföreläsare meddelas senare på hemsidan. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 30 kr, enbart kaffe 10 kr. Observera parkeringsavgifter. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Onsdag 25 november kl. 18:30
Dis-Bergslagens **tematräff** på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. **Tema: Diverse appar**, små hjälpprogram och annat som släktforskare kan ha nytta av.

Tisdag 1 december kl. 18:30
Föreläsningkväll planeras, men föredragshållare är ännu inte utsedd. När allt är klart meddelas det på hemsidan. Lokal: under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro.

Du har väl inte missat vår **hemsida** på www.orebroslaktforskare.se

Där ser du i **kalendern** vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under hösten.

Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00-18:00, andra tider enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Program

Tisdag 3 november kl. 19:00
"Gatunamn i Askersund" med presentation av namngivarna. **Lars-Åke Strömberg** berättar och visar bilder. Biblioteket.

Tisdag 8 december kl. 19:00
Sedvanligt "**Luciafirande**". Förmodligen kommer Lucia. Biblioteket

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Program

Torsdag 19 november kl. 18:30
Ulf Berggren berättar om **smedsläktforskning**. Lokal: Finska Föreningens lokal.

Släktforskarcafé
Onsdag 18 november kl. 16.00-19.00 på biblioteket.

Lashjälp
Onsdag 28 oktober och onsdag 25 november på biblioteket kl. 16.00-19.00.

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
019-45 22 21, 070-721 72 66

Redaktionsmedlem:
Siv Lindqvist, Örebro
019-26 42 29

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsarklubb
- Hallsbergs Släktforsarklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsarklubb
- Kumla Släktforsarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,
696 95 ÄMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,
0583-77 06 18, 076-848 64 70
Sekreterare: Gunilla Sandberg
g_sandberg@hotmail.se
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52

Redaktionskontakt:
Ingvar Sandström
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr
Bg 5355-6734
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
019-58 27 28
Sekreterare: Birgitta Högvist
019-57 20 52
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Pg 55 47 37-7
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ann Gunnarsson, Yttre Löt-
svängen 43, 691 35 KARLSKOGA

Ordförande: Solveig Olsson
0586-512 61
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Bengt Hammarström
0586-365 87
Redaktionskontakt: Solveig Olsson
Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sol@bahnhof.se
Hemsida: www.kgadfsgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:
Paola Grafström 019-31 44 74
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Birgitta Eklund
019-12 04 58
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr
Pg 63 59 14-5
E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI