

# Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD  
FÖR ÖREBRO LÄN  
Nr 53  
FEBRUARI 2015

Försök att hitta ett faderskap med  
hjälp av DNA

sidan 6



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNES STRAND  
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO  
KARLSKOGA-DEGERFORS



## INNEHÅLL

- Fynd på Kyrkovinden i Lännäs sid 2  
 Karl Gustaf Klingberg - klockare och orgelbyggare i Lerbäck sid 3  
 Ett "lästräningsprojekt" - Medborgarskolans kamratscirklar för bouppteckningsregistret i Örebro län sid 4  
 Fiskarhustrun på Fåran sid 5  
 Mot målet alla bouppteckningar i Örebro län sid 5  
 Försök att hitta ett faderskap med DNA sid 6  
 Flyktinglistor 1945/1946 sid 8  
 Att hitta Daniel i Kumla - del 1 sid 9  
 Att hitta Daniel i Kumla - del 2 sid 10  
 Porträttfynd på Rötters hemsida sid 12  
 Cat Stevens Närke-anor sid 13  
 Närkingar funna på Gotland sid 13  
 Fakta om delstater i USA - forskarguider hos Ancestry sid 14  
 Föreningsidor sid 14-16



### Framsidesbilden

Fotograf Eric Sjöqvist, självporträtt från 1910-talet.

Eric Sjöqvist var verksam som fotograf i Örebro under många år och finns säkert representerad i många fotoalbum i Örebro med omgivningar.

Han hade ateljé på Drottninggatan 6 1906-1926, därefter på Drottninggatan 11 till sin död 1952.

Hans fotoarkiv finns på Örebro stadsarkiv.

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

## FYND PÅ KYRKOVINDEN I LÄNNÄS



Flyttningsattest från 1798 för flyttning från Hardemo till Lännäs församling

av Stefan Nilsson, Asker

Ett spännande fynd gjordes för en tid sedan bland material som tagits om hand från kyrkovinden i Lännäs. Bland äldre böcker fanns även flyttningsattester från 1700- och 1800-talen, ca 4 arkivkartonger för åren 1798-1852.

Annat intressant material är voteringslängder från 1820- och 1840-talet gällande val av skollärare och kyrkoherde, samt klock-

are- och organist. Dessutom finns diverse anteckningar, räkenskaper och förteckningar över lysningar till äktenskap. Speciellt flyttningsattesterna från åren 1798-1852 är intressanta då flyttningslängder före 1848 saknas i kyrkoarkivet på landsarkivet!

Materialet har varit deponerat en tid på läns museet men är nu återlämnat till församlingen och kommer att skickas till landsarkivet i Uppsala.

Voteringslängd till skolläraryval i Lännäs församling d. 16 Maji 1847.

	Skolläraryval	Kyrkoherde	Organist	Skolläraryval	Kyrkoherde	Organist
St. Bengt	1/2	1/2				
Wönerud	1/4	1/4				
	1/4	1/4				
	1/4	1/4				
	1/4	1/4				
Björkmyr	1/2	1/2				
	1/4	1/4				
Bodav	1/4	1/4				

Voteringslängd till skolläraryval i Lännäs församling 1847

## KARL GUSTAF KLINGBERG - KLOCKARE OCH ORGELBYGGARE I LERBÄCK

av Dag W. Edholm, Hallsberg

Det var inte bara klockaren och skolmästaren Eric Adolf Setterquist i Hallsberg som under decennierna kring mitten av 1800-talet ägnade sig åt orgelbyggeri i Närke. Även Lerbäck hade en klockare som sysslade med detta hantverk. Hans namn var Karl Gustaf Klingberg. Född i Hova (R) 5/1 1800. Föräldrarna var målaren Karl Fredrik Klingberg född i Viby (T) 1774, död ibidem 1835 och hans hustru Magdalena Gellerstedt född i Lassåna kvarn, Ramundeboda (T) 1778. Även Karl Gustafs farföräldrar var Vibybor: Schatullsnickaren Karl Klingberg född i Viby (T) 1722, död ibidem 1793 och hans hustru trädgårdsmästartdottern Johanna Lovisa Almqvist, född i Viby (T)

1746, död ibidem 1808. Bosatta på Norrängsbacken, Körtingsbergs ägor.

Efter en kortare bosättning i Hova, flyttade Karl Fredrik Klingberg med hustru Magdalena med sin son tillbaka till Viby 1804 där de bosatte sig på Norrängsbacken, Körtingsbergs ägor. Karl Gustaf gifte sig den 26/10 1828 i Viby med Greta Lindgren, född i Österåker (AB) 6/3 1795, död i Lerbäck (T) 5/3 1870. I början av 1830-talet står Klingberg antecknad som sockenglasmästare. 1834 erhöll han tjänsten som klockare i Lerbäck och familjen flyttade till Sockenstugan i Lerbäck.

Klingberg innehade klockartjänsten fram till 1846, men bodde kvar i Lerbäcks socken till sin död. 1840 eller eventuellt tidigare hade Klingberg kommit i kontakt med E. A. Setterquist i Hallsberg och de inledde ett samarbete när det gällde orgelreparationer. För att kunna syssla med orgelbyggeri krävdes kunskaper i finsnickeri, och sådana hade säkert Klingberg. Farfadern var ju schatull-

snickare. Setterquist var en skicklig yrkesman och troligen var det av honom som Klingberg fick det mesta av sina orgelbyggarkunskaper. Sommaren 1842 utförde de tillsammans en större reparation av orgelverket i Nysunds kyrka. Arbetet tog 24 dagar i anspråk och kostade församlingen 120 riksdaler förutom "*handtlängning, kosthållning samt husrum fritt på stället*".

Ett resultat av samarbetet med Setterquist var säkert den orgel med 5 stämmor, som Klingberg byggde på 1840-talet till hemmet i Sockenstugan. Någon orgel fanns ännu inte i Lerbäcks kyrka, utan Klingberg fick liksom andra orgellösa klockare, leda församlingssången från sin plats i bänken. För att bättre styra upp den sannolikt ganska vildvuxna församlingssången, erbjöd Klingberg kyrkorådet att få hyra hans hemorgel och placera den i kyrkan.

Men den lilla orgeln blev snart otillräcklig i det stora kyrkorummet och 1867 började församlingen förhandla med E. A. Set-



Klingbergs orgel på läktaren i Hardemo kyrka.  
Foto från början av 1900-talet i Antikvarisk Topografiska Arkivet.

terquist om byggande av en större orgel. Den stod färdig 1870, men Klingbergs orgel blev stående kvar i kyrkan en tid. 1873 hyrde han ut den på nytt. Denna gång till Hardemo kyrka, som saknade orgel. Där sattes den upp på en läktare i väster. 1893 köpte Hardemo församling orgeln av Klingbergs dödsbo. I 50 år tjänade Klingbergs före detta hemorgel församlingssången i Hardemo kyrka. 1923 fick kyrkan en ny större orgel. Vad som hände med den gamla har inte gått att utröna.

Förutom sin hemorgel byggde Karl Gustaf Klingberg på egen hand ytterligare en orgel. Den levererades till Bo kyrka 1847 och hade 8 stämmor. Under åren 1843-1869 reparerade Klingberg orglar både i Strängnäs, Skara och Karlstads stift, bland annat till kyrkorna Askersunds landsförsamling, Tångeråsa, Odensåker och Södra Ny.

Att Klingberg fick många reparationsuppdrag berodde sannolikt på att E. A. Setterquist inriktat sig helt på att bygga nya orglar och inte hade tid för reparationsarbeten. Ibland kunde Klingbergs reparationsarbeten bli ganska omfattande. Orgeln i Odensåkers kyrka i Västergötland tycks ha varit i särdeles dåligt skick och för att reparera den begärde Klingberg 300 riksdaler för sitt arbete samt "*mat och logi för 2 personer under en månad och betalning för tur- och returbiljett med begagnande af plats å 3je klass jernväg mellan Hallsberg och Wäring*".

Omkring 1870 tycks Klingberg ha upphört med sina orgelarbeten. Han avled i Rönne, Lerbäck den 18/3 1877.



## ETT "LÄSTRÄNINGSPROJEKT" - MEDBORGAR- SKOLANS KAMRAT- CIRKLAR FÖR BOUPPTECKNINGSG- REGISTRET I ÖREBRO LÄN

av Jeanette Klingberg, Kumla

Dessa kamratcirklar har startat med målet att vi tillsammans skall hjälpa till och slutföra det projekt som påbörjades 1997 och ännu inte blivit slutfört.

Med detta får vi också en ovärderlig lästräning av gamla handstilar och en härlig gemenskap som också har ett mål. Bouppteckningarna finns i original på Uppsala landsarkiv för Örebro län. Handlingarna är från ca 1700-talet och fram till ca 1905.

Projektet med bouppteckningsregistreringen pågick mellan 1997 och 2003 och samarbetspartners var då under olika tider Örebro Stadsarkiv, Örebro Släktforskare, Kumla Släktforskarklubb, Uppsala landsarkiv samt arbetsförmedlingen.

När projektet avstannade 2003 hade vi gjort register till 45 hyllmeter handlingar. 15 hyllmeter blev kvar. Projektet startade upp igen 2010 och pågick i mindre skala till 2013. Då med Frövifors Pappersbruks Museum som projektägare i samverkan med Örebro stadsarkiv. Det är ca 5 hyllmeter kvar att göra. Idag står Örebro Stadsarkiv som projektledare och 2,5 person jobbar med detta, delvis inom projekt Digitalis.

Bakom dessa cirklar finns jag, Jeanette Klingberg som var med 1997 och startade detta projekt och gärna vill se det slutfört så att alla forskare kan hitta alla bouppteckningarna i Örebro län! Vi kommer att lägga ut detta register på Örebro Stadsarkivs filarkiv där åtkomsten är fri för alla. Där finns redan de härader som är färdiga.

Adress:  
[www2.orebro.se/stadsarkiv/filarkiv.htm](http://www2.orebro.se/stadsarkiv/filarkiv.htm)

Just nu är vi fyra grupper som träffas och registrerar. Vi du vara med och slutföra bouppteckningsregistret kontaktar du Jeanette Klingberg 019-764 14 15 eller skicka ett mejl på

[jeanette.klingberg@telia.com](mailto:jeanette.klingberg@telia.com)

### MISSA INTE! SLÄKTFORSKNINGENS DAG 21 MARS

Öppet hus hos föreningar och på arkiv

Läs mer på föreningsidorna och se annonser  
i dagspressen

## FISKARHUSTRUN PÅ FÅRAN

av Stefan Nilsson, Asker

För de som idag tar sig en båttur på Hjälmarens är ön Fåran mellan Hampetorp och Vinön kanske främst känd som ett ställe att ankra upp vid för att sola och bada en stund. Ön är ju också sedan 1976 naturreservat. Så har undertecknad bekantat sig med med ön under ett flertal somrar.

Något förvånad hittade jag nyligen vid genomgång av bouppteckningsregistren en (och bara en) bouppteckning efter en person boende på Fåran. Det var fiskarhustrun Sara Elisabeth (Sara Lisa) Söderberg som dog 67 år gammal 1896 av lunginflammation.



Fåran är de två öarna väster om färjeleden. Karta från Google.

Hon var född 1828 i Askers församling och sedermera gift med fiskaren Jonas Andersson (född 1819 i Lännäs). Hon efterlämnade förutom maken fyra barn; sonen Gustaf Adolf, sonen Alfred, dottern Maria och u.ä. dottern Kristina Albertina.



Roddtur på Hjälmarens på 1920-talet, här i Eldvallaviken, Hemfjärden  
Fotograf: Johan Iwar Löw. Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv

Gustaf Adolf var vid denna tid i Nordamerika. Han utvandrade 22 år gammal 1888 från Fåran med destination Kansas City, Nordamerika. Senare återfinns vi honom boende i Chicago Heights. Kanske är han ön Fårans enda Amerikaemigrant?!

Alfred bodde i Stora Mellösa. Båda döttrarna var gifta och boende på Vinön; Maria med Lars Johan Nilsson och Kristina Albertina med Anders Ersson, alla boende på Norra Vinön.

I bouppteckningen redovisas noggrant fiskarfamiljens bohag. Under rubriken Fiskeredskap hittar vi: tre båtar, en färja, tre sumpar, 28 st gösnät, 1/2 not, en norshäv, 25 st läggnät, fem st "lögnät", 10 st siknä t, två brandjärn, två isbillar, två nätslädar, metverk, 9 st mjårdar och 20 st kräftburar. De hade även två kor. Husen bestod av två stugor, en ladugård, en lada och två nätbodur.

Året efter Sara Lisa dog flyttar en ny fiskarfamilj in i torpet på Fåran. Det är sonen Alfred Jonsson (född 1867 i Lännäs) med hustrun Eva Lotta Lövgren (född 1867 i Stora Mellösa) och deras fem barn. Barnaskaran kommer efter ett drygt år att vara sex barn.

## MOT MÅLET ALLA BOUPPTECKNINGAR I ÖREBRO LÄN

av Stefan Nilsson, Asker

Arbete pågår sedan några år tillbaka med bouppteckningsregistrering. För ca 10-15 år sedan registrerades ca 3/4 av Örebro läns bouppteckningar.

Det arbete som nu pågår har som mål att göra klart den sista 1/4-delen. En hel del har blivit klart. Karlskoga och Lekebergs häradsrätter, samt Linde domsaga är de senast gjorda. Just nu pågår registrering av Lindesbergs rådhusrätt och Nya Kopparbergs häradsrätt, samt kompletteringar till Hårdemo häradsrätt. Detta arbete görs på stadsarkivet och inom projektet Digitalis.

Som kan läsas på annan plats i denna tidning, så har nyligen även registreringsarbete i studiecirkelform inom Medborgarskolan påbörjats. Här är det Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt som registrerats. Totalt finns nu över 80 000 bouppteckningar från Örebro län registrerade.

## FÖRSÖK ATT HITTA ETT FADERSKAP MED DNA



Hilding Lundmarks födelsenotis i Örebro 1865

av Jan Suhr, Nyköping

Med DNA-tekniken öppnas nya möjligheter i släktforskningen, bland annat kan man bekräfta faderskap med ett Y-DNA-test. Y-kromosomen går bara från far till son, det är ju den som gör män till män. Den förändras nästan aldrig över generationerna och blir därför ett ganska säkert sätt att fastställa ett faderskap långt bak i tiden.

Jag har ett mysterium på min farmors sida, med den mystiske Morbror Hilding som i födelseboken anges som oäkta och med moder okänd. Stackaren har alltså officiellt inga föräldrar.

Att det är Sofia Wilhelmina Björk som är modern är det ingen tvekan om, som dopvittne anges hennes fosterfar som hon bodde hos när hon var tonåring. Hilding har ju sen kallats för morbror/farbror i släkten.

Jag har länge haft en teori om att den verkliga fadern skulle vara Ernst Lundmark som Sofia Wilhelmina troligen träffar i Stockholm 1864 och sen flyttar till Örebro där Ernst kom ifrån.

För att bekräfta detta så skulle ett Y-DNA-test kunna användas. I vårt släkträd finns det en rak fädernelinje från Hilding och fram till några män i USA som är barnbarns barn till honom. Hilding emigrerade 1892 till Chicago. Jag har tidigare varit i kontakt med

den ena av dessa män några gånger och fått lite släktinformation om den amerikanska grenen av Lundmark. Från Hilding kan man sen gå bakåt i tiden till Olof Jäderholm som är Hildings farfars far (Ernst Lundmarks farfar). Där har vi alltså en rak linje som går från far till son genom 6 generationer. Vi kallar amerikanen för DL.

Då gäller det att hitta en annan far-till-sonlinje i detta träd. Olof Jäderholm fick en annan son som hette Gustav och från honom hittade jag en linje som går 5 generationer till en man som bor i Eskilstuna. Jag kontaktade honom, vi

kan kalla honom för OA, och vi hade ett långt samtal om våra släktband och han ville gärna ställa upp på ett DNA-prov.

Då är förutsättningarna klara. Om dessa två män har samma Y-DNA-uppsättning så kan man med säkerhet säga att Ernst Lundmark skulle vara far till Hilding Lundmark. Jag skickade efter två provpaket från myFTDNA i Texas, USA. Y-DNA-testen finns i flera olika nivåer baserat på antalet markörer som man kontrollerar i DNA:t, ju fler markörer desto högre pris. Jag valde mellanivån där man kollar 37 markörer, tanken var att man sen



Hilding Lundmark med mor

Hilding Lundmark gjorde en resa till Sverige 1911 för att hälsa på sin släkt, här tillsammans med sin mor i hennes hem i Örebro.

kunde gå vidare med testet och kontrollera fler markörer när man vet hur svaret ser ut.

Till properson DL skickades paketet direkt, han bor ju ändå i USA och det andra paketet kom hem till mig. När jag fått mitt paket bestämdes en dag för ett besök i Eskilstuna hos OA. För DL gick det snabbare, han topsade sig och skickade tillbaka provet direkt. Några veckor senare blev OA testad och sen skickades hans paket i retur till USA. Efter två veckor fick jag bekräftelse på att paketet med OA:s prov hade kommit fram. Sen är det väntans tider, uppskattningen var 8 veckor för att få svar.

För DL kom svaret först, han hade Haplogruppen G-P15 som är ganska ovanlig i Skandinavien. Nu var det spännande för att få se vad OA skulle ha för Haplogrupp, men det blev ungefär en månad till att vänta för att få hans svar. När det väl kom blev det en stor besvikelse, OA och DL är inte på några vägar släkt med varandra. OA hade Haplogruppen R-M512

Diagrammet nedan visar hur trädet skulle se ut, varje mörk punkt är en man, men någonstans på vägen stämmer det inte. Det finns ju flera möjliga orsaker till att OA och DL inte delar samma DNA. Den troligaste förklaringen är ju så klart att Hildings far är någon annan än den jag trott. Ernst



Hilding och brodern Engelbrekt 1911

Vid besöket 1911 togs en del porträttfotografier, här är ett med brodern Engelbrekt. Engelbrekts son Leif fick sedan några år senare resa över till Hilding i Chicago och stanna i ungefär ett år.

Lundmark är alltså troligen inte far till Hilding Lundmark. Men det finns andra möjliga förklaringsgar. Det är ju möjligt att faderslinjen mellan Hilding Lundmark och DL är bruten. Likaså att linjen mellan Olof Jäderholm och OA är bruten. Man kan ju inte garantera att det inte förekommit utomäktenskapliga förbindelser som resulterat i barn. Tyvärr finns det inga fler nu levande män i det här släkträdet som man kan testa på. Hilding hade en bror som hette

Engelbrekt som hade ett barnbarn men den mannen avled för några år sedan och han fick bara döttrar.

Så där tar mitt faderskapsprojekt slut. Det finns inga möjligheter att få svar här. Jag har fått fler frågor efter detta men ganska liten chans att få svar på någon av de frågorna. Tyvärr var bådas Haplogrupper ovanliga, i OA:s fall finns inte en enda träff i hela världen. Det beror mest på att inte så många har testat sig ännu, så chansen finns att någon annan dyker upp. I så fall kommer den mannen in i trädet ovanför Olof Jäderholms far, det finns inga kyrkböcker som går så långt bak i tiden och nu talar vi om tidsperspektiv på tusentals år när dessa linjer skulle kunna gå ihop.

I fallet med DL finns det några avlägsna personer som har liknande Haplogrupp men det skiljer lite grann vilket också sannolikt innebär tusentals års skillnad.

Jag provade även att göra ett annat test från OA:s prov, ett autosomt DNA som ger träffar på släktingar i största allmänhet. Det testet är inte särskilt tillförlitligt när man kommer över 4 generationer. Tanken var att jämföra med min faster som också lämnat ett prov. Men det skiljer 5 generationer från båda hållen och det innebär att de bådas DNA är väldigt utblandat från den gemen-

### Y-DNA-test för att bekräfta faderskap



samma anfadern Olof Jäderholm. Den jämförelsen gav inget resultat alls. Man skulle kunna gå vidare och ta prov från ättlingar till Olof Jäderholms dotter som lever idag men det känns inte som det skulle ge något mer. Det är ju också för många generationer i det fallet.

Så det som skulle ge mig klarhet gav ingenting. Men jag får vänta och se, om några år kanske det dyker upp någon annan som ger träffar på någon av dessa två personer.

När dessa prov finns och är analyserade får man med det autosomala provet en mängd personer på en lista med träffar. De flesta ligger väldigt långt borta och är i de flesta fall omöjliga att bekräfta med pappersforskning. Man vet att man delar DNA med dom men varifrån det kommer går inte att visa. Vissa DNA-bitar kan "fastna" och följa med oförändrat i flera generationer. I en del fall kan man i alla fall se vilken del av landet de kommer ifrån



Hilding Lundmark 1936 med sitt barnbarn Heather som föddes 1935.

men det förutsätter att den personen har ett släkträd bifogat till sitt prov som de som delar DNA kan titta på.

En intressant möjlighet med dessa autosomala provresultat är att jämföra sig med förhistoriska fynd. På ett antal skelett har man kunnat läsa av autosomalt DNA och med dessa kan man sen jämföra sitt prov med. Då kan man se vilka av dessa prov man har gemenskap med. Det finns några svenska fynd i denna lista och ett antal från Europa och Asien. Den äldsta är 50 000 år gammal och från Sibirien.

På skoj jämförde jag min faster med dessa och ser då att hon har ganska stor träffbild med två fynd från Ungern och ett från Stuttgart. Tar jag sen provet från OA så ser jag att han har ungefär samma träffbild. Man kan sen se hur många DNA-bitar som stämmer överens mellan de olika proven. Det jag då ser är att OA har mer gemensamt med ett 3 200 år gammalt fynd från Ungern än med min faster! Nu ska man inte dra för stora växlar på det resultatet för när man jämför dessa väldigt små DNA-bitar så spelar slumpen in väldigt mycket.

Man ska tänka på att DNA-prov inte kommer att ge svar på alla dina frågor. Man kan inte förvänta sig att hitta släktingar per automatik som du kan spåra upp. Innan man gör dessa prov bör man ha en plan över vad man vill få ut av provet som det faderskapsprov jag gjorde. Har man ingen direkt plan så kan det ändå vara värt att ta prov från äldre släktingar medan de ännu är i livet. Själva provet sparas nämligen i 25 år hos myFTDNA och kan tas fram för nya analyser senare. För att hitta en okänd fader använder man Y-DNA men man måste då ha några män att ta prov på i andra grenar av släkträdets.

Det finns mycket att läsa på om detta på nätet, det är en relativt ny teknik och det är än så länge ett ganska litet antal personer som har gjort prov. För en del kan det kanske ta flera år innan det kommer en träff som är relevant. Men allt eftersom fler och fler gör tester så ökar chansen för att få ett glädjande resultat.

\*\*\*\*\*

Familjen Lundmark tillhörde borgerligheten i Örebro. Fadern Ernst var faktor på Nerikes Allehanda och dottern Enny arbetade även där. Hon gifte sig senare med Karl Malmrot som arbetade på tidningen och blev chefsredaktör för NA.



## FLYKTINGLISTOR 1945-1946

*Hämtat från Genealogiska föreningens hemsida  
<http://www.genealogi.net/>*

Nu har vi påbörjat ytterligare ett digitaliseringsprojekt på GF!

Det handlar om passagerarlistor med alla personer som tog sig till Sverige som flyktingar under åren 1945/46. Det rör sig om långt mer än 30 000 människor med en lång rad nationaliteter – polska, tyska, ryska, judiska, danska, norska, baltiska, franska, holländska, belgiska, med flera.

I första hand registrerar vi de fotograferade maskinskrivna passagerarlistorna över dem som till kom till Malmö och ett antal förhörprotokoll från Kriminalpolisen i Malmö arkiv. Totalt omfattar det materialet drygt 20 000 personer.

Digitaliseringen sker i samarbete med G-gruppen och materialet



ingår i GFs stora samling litteratur, passagerarlistor med mera, som har skänkts till föreningen av Gustaf von Gertten. Gustaf kommer även att hålla några föreläsningar under våren och berätta om vad som hände vid den här tiden.

Fruwen-Omas, Annette	Infirmiere	2.4.99	193515
Schones, <del>Ganzak</del> Cecile	-	12.3.94	193273
Taminiau, Berthe	-	1.10.21	192483
<b>Holländare H (9).</b>			
Bolessevain, Adrienne Minette	Prof d'anglais	21.9.96	193610
de Jough Swesak, Emu	Inriete	20.10.18	192474
Leib, Grietje	-	31.8.11	192480
Lesmarghand, Idse	?	2/9.04	193255
Perels, Rachel Elly Flora	Verkaufarin	4.4.25	193238
Semens, Henterika	Lärarinna	11.7.23	193243
Varnbreise?, Margarina	Fru	20.4.91	193245

Intresserad av att hjälpa till? Inom GF har vi utvecklat ett verktyg som gör det möjligt för den som vill att via webben registrera uppgifterna på passagerarlistorna så att de blir sökbara via medlemsidan. Verktöget gör att du som medlem, när det passar dig, hemifrån kan göra en volontärinsats via din egen dator. Passagerarlistorna är maskinskrivna och innehåller namn, ankomstdatum, födelsedatum etcetera.

Läs mer på medlemssidorna under rubriken "Fler databaser" i menyn.



## ATT HITTA DANIEL I KUMLA - DEL 1

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

Soldathustrun Kerstin Danielsdotter, föddes 1740 i Kumla församling. Hennes man var Anders Olofsson med soldatnamnen Gäller i Gällersta och Björkman i Björka, Ekeby församling. Deras äldsta son Olof blev soldat Rastman i Ekeby och Björkman i Björka, Ekeby. Jag borde hitta Kerstins föräldrar i Kumla. Kan jag hitta dem och hur?

### Födelseboken

Kerstins födelseår och ort har följt med henne vidare i livet och stämmer det så är saken klar. Jag söker i Kumlas födelsebok. Den 19 oktober 1740 föddes en Kerstin med en far nämnd som Ryttaren Daniel Westberg. Faddrar var Pär Jönsson i Nedra Westa och dess hustru, drängen Jonas Larsson på samma plats samt pigan Cattrina (1). Under 1740 var hon den enda Kerstin med en fader vid namn Daniel. Det måste vara rätt! Men kan jag få reda på mer: födelseplats, mer data på föräldrarna och syskon?

### Husförhör A1:1

I husförhörlängdens (2) ortsregister finns flera orter på V: Vesta, Via, Vikatorp, Visberga, Västerhult och Västra Sättra med det fanns också en speciell sida med soldater och sida med ryttare. På sidan för ryttare fanns nr 94 Daniel Westberg men tyvärr utan födelseår, familj eller annan hänvisning. Enda anteckningen var att han var med på sitt första husförhör 1747. Eftersom flera av Kerstins faddrar var från Westa börjar jag i denna by. I Övre Vesta finns flera familjer och soldaterna Wester och Warg. I Nedra Vesta finns leutnant Jerner samt ryttarna Höök, Westman, Westberg och Westedt. För ryttare Westberg finns inget förnamn, födelseort eller familj. Är jag på rätt spår?

### DIS (Föreningen för datorhjälp i släktforskningen)

Ett sätt att få lite hjälp är att söka i DIS-byt. Släktforskare skickar in sin forskning och andra medlemmar i DIS kan söka och jämföra sina egna resultat med det inskickade. Jag börjar söka på "Danielsdotter" i Kumla mellan 1725-1750. Jag får 9 träffar. Genom att titta på informationen om varje kvinna så kan man hitta hennes anor. I 8 av dessa fall hänvisas man vidare till utdrag ur Släktdatas födelseregister. Här ser

man att kvinnornas fäder heter Daniel Sandberg, Daniel Andersson, Daniel Flickenberg och Daniel Westberg.

Nästa sökning gör jag på "Danielsson" i Kumla mellan 1725-1750. Här får jag bara 5 träffar med samma resultat. Det finns nu 4 olika fäder vid namn Daniel under denna period.

### Husförhör A1:2 / Daniel Westberg

Även i denna volyms ortsregister (3) finns sidor för soldater och ryttare. Här finns soldatnummer och sidhänvisning. Ryttare nr 94 Daniel Westberg finns på sida 132. För de tre andra Daniel finns ingen hänvisning.

I Westa finns kanske lösningen: Ryttaren Daniel Westberg anges som född 1716-11-18 i Ekeby, hustru Kerstin föddes 1705 i Ekeby och barnen Kerstin, Karin, Anders och Daniel är alla födda i Kumla. Hustru Kerstin avled i december 1754 och Daniel var nu ensam med 4 barn under 15 år. Han gifte om sig med Ingrid i februari 1756.

Ryttaren Daniel Westberg avled redan efter 2 månader, i april 1756 och hustru Ingrid avled i december 1757. Ryttaren Daniel Westberg dog, enligt dödboken, av bröstsjuka endast 40 år gammal (4). Enligt husförhöret (3) dog han av svullnad och blodstörtning. Jag hoppades att hustru Kerstin skulle få ett efternamn men i dödboken (4) står bara: Ryttaren Daniel Westbergs hustru, 49 år gammal och dog av svartsot. Andra hustrun Ingrid Andersdotter dog av hetsig feber enligt husförhöret (3) och av frossa enligt dödboken (4).

Barnen då? Sönerna Anders och Daniel följer med skomakaren Nils Nilsson. Döttrarna Karin och Kerstin flyttar till Ekeby. Kerstin har nu fått både föräldrar och syskon.

## ATT HITTA DANIEL I KUMLA - DEL 2

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

### Andersson, Flinkenberg och Sandberg

När jag letat efter Kerstins Daniels-dotters far i Kumla har jag hittat 4 olika män vid namn Daniel. I del 1 finns informationen om Daniel Westberg.

Eftersom barnen till *Daniel Andersson* var födda i Kumla by sökte jag där först. I husförhöret (2) hittades Daniel Andersson, som dödde i februari 1750, hans hustru Ingiel med barnen. I nästa husförhör (3) återfanns änkan Ingegärd, född i Sköllersta 1695 och barnen.

Sonen Olof Danielsson flyttar till Asker, hem igen och gifter sig med Margareta. De flyttar till Sköllersta 1757. Döttrarna Margareta och Ingrid flyttar till Sköllersta. Dottern Kerstin gift med Anders Olofsson får flera barn och familjen flyttar till Sköllersta 1757. Sonen Daniel Danielsson hem från Sköllersta med hustru och barn. Jag undersöker familjens samtliga barns födelsenotiser (1) och ser att Daniel vid två tillfällen kallas *Daniel Flinkenberg*. Daniel Andersson är således Daniel Andersson Flinkenberg.

*Daniel Sandbergs* barn föddes mellan 1728-1738 i Sånnersta. I husförhören (2) för Sånnersta ägor finns före detta soldaten Erik Sandberg, ryttare Sandbergs svärmor och soldatänkan Britta. Bland ryttarna finns nr 92 Jonas Sandberg som gick på husförhöret 1728. Bland soldaterna finns avskedade soldaten Per Sandberg som flyttade 1732 till Mosjö rote, soldaten Conrad Sandberg som bevisade husförhören 1746-1749. Med en svag blyerts står det mellan dessa även Daniel Sandberg som troli-

Generalmönstring på 1800-talet.  
Teckning av Gustaf Cederström.



gen varit på husförhören 1736-1737. Ordningen bland Soldaterna Sandberg kan vara Jonas 1728, Per 1732, Daniel 1736-1737 och Conrad 1746-1749.

### Centrala Soldatregistret

I Centrala Soldatregistret (5) finns följande uppgifter: soldatens namn, släktnamn, född, död, antagen, avsked, regemente, kompani, rote och socken. Allt går att söka på.

*Flinkenberg* saknas

*Sandberg*, Regemente: Livregementets husarer, Kompani: Västra Närkes sqvadron, Rote: Sonnersta. Jöns/Jonas (avskedad/avliden 1735), Lars (antagen 1735 - avskedad 1755), Olof (1770-1790) Erik (1790- 1819), Gustav (1873-1885)

*Westberg*, Regemente: Livregementets husarer, Kompani: Västra Närkes sqvadron, Rote: Westa Daniel (antagen 1737- avsked 1758 (OBS avled 1756), Lars (1759-1790), Jonas (1791-1796)

### Generalmösterrullorna, GRM

När jag letar efter olika personer tar jag gärna olika register till hjälp

men jag kollar alltid om det är rätt registrerat. Oftast är det rätt avskrivet.

Jag blir lite förbryllad då Livregementets husarer håller sin första mönstring 1806 (6) Jag letar istället i dess föregångare Livregementet till häst och Östra Nerikes Compagnie.

**Ryttare Flinkenberg:** Eftersom Daniel Anderson Flinkenbergs barn föddes mellan 1718-1738 letar jag i GRM 1719 (7). Mönstringen hölls i Uppsala 11 september 1719. Här hittar jag ryttare nr 103 Daniel Flinkenberg för Hörsta. Han är 29 år och tjänat Kronan i 2 år och född i Nerike. Daniel har en 5 år gammal, brun vallack med stjärna och vita bakben. GRM 1722 (8) finns han inte med i längden.

**Soldaterna i Sånnersta:** I GRM 1736 (9), tredje Korpralskapet hittar jag först ryttare nr 92 Sandberg i Sonnersta. Jöns Sandberg avled 9 april 1735, han var då 28 år och hade endast tjänat i ett år. 21 juni antogs en ny ryttare vid namn Lars Sandberg, Hästen var ett mörkbrunt sto med bläs, 17 år gammal. På mönstringen anges

att hästen hållet måttet. I Sonnersta finns då också ryttarna nr 90 Anund Sandfeldt och nr 91 Jacob Sondström.

14 oktober 1741 (10) var det åter dags för mönstring och männen samlades i Mosås. I Sonnersta har ryttare nr 90 Anund Sandfeldt avlidit 1737 och blivit ersatt av Jöns Sandfeldt. Hästen är densamma. Jacob Sondström är ryttare nr 91 och nr 92 är Lars Sandberg.

1746 skedde mönstringen i Mosås den 16 juni 1746 (11). För Sonnersta tjänar ryttare nr 90 Jöns Sonnefeldt, nr 91 Jacob Sonström och nr 92 Lars Sandberg. Ingen Daniel finns i rullorna.

**Soldaterna i Vesta:** Enligt GRM 1736 (9) var tjänaren i Westa ryttaren nr 94 Sven Höök. 41 år gammal och tjänat i 24 år. Hans häst dog den 1 september 1735 så den står som vaccant. I Westa finns också ryttaren nr 95 Petter Wessman. Han fick 1735 en ny häst, en 4-årig svart vallack med 2 "hvita fötter".

I Westa antecknas 1741 (10) att både hästen och karlen, ryttare nr 94 Sven Höök, kasserades 1736. En ny ryttare ankom 1 maj 1737 vid namn Daniel Westberg. Han var då 26 år, gift och redan tjänat kronan i 4 ½ år. 10 augusti 1737 får han en ny häst, en svartbrun vallack med stjärna.

På mönstringen 1746 (11) återfinns nr 94 Daniel Westberg. Han är nu 30 ½ år gammal, tjänat i 9 år, född i Nerike och han är gift. Man kan även se vilka som är hans rusthållare: Margareta Westadies arvingar, Jonas Jerner, Bönderna Pär Jönsson och Jonas Månsson från Westa. Hästen är densamma, en svartbrun Wallack med stierna, höger vit backfoot, 11 ½ år gammal, tjänat 8 år. I anmärkningen står "hästen cassetad".



### De tre Daniel i Kumla

*Daniel Anderson* föddes 1690. 1717 blev han antagen som Ryttare nr 103 Flinkenberg i Hörsta. Han nämns bara i generalmönsterrullan år 1719 och blev troligen avskedad. I Kumlas volym C:2 som innehåller födda, vigda och döda finns han 1718, då han gifter sig med Karin Hansdotter. I äktenskapet föds 3 barn varav 2 dog i späda ålder. Vid samtliga barns födselar kallas han Daniel Andersson. Vid både hustru Karins och sonens död 1724 kallas han Daniel Flinkenberg. Daniel gifter om sig med hustru Ingegärd. I detta äktenskap föddes 6 barn och i de två äldstas födelsebok kallas han Flinkenberg för att sedan återta Andersson. Familjen bor sedan i Kumla by. I Kumla kommuns byregister (12) finns för Kumla nr 6 Flinkagården, anteckningar om Ryttaren Daniel Flinkenberg mellan 1718-1722 och sedan som Daniel Andersson (Flinkenberg) mellan 1723-1729. Mellan 1730-1750 kallas han bara Daniel Andersson. Daniel Andersson avled 1750 och änkan Ingegärd 1760.

*Daniel Westberg* föddes 1716 i Ekeby, 1737 blir han ryttare nr 94 Westberg i Westa. Han har då redan tjänat kronan i 4½ år, troligen under ett annat soldatnamn. Han gifter sig med Kerstin Danielsdotter från Ekeby och de får sitt första av fyra barn 1740. Hustrun avled 1754 och Daniel gifter om

sig 1756 med Ingrid Andersdotter. Efter bara 2 månader avled Daniel. Änkan Ingrid tog hand om barnen men hon dog efter 1 ½ år. Barnaskaran splittrades.

*Daniel Sandberg* bodde i Sånnersta mellan 1728-1738 då hans 5 barn föddes där. I husförhöret finns en svagt skriven anteckning med hans namn. Daniel finns inte med i soldatrullorna. Hans hustru har inget namn.

Tre män vid namn Daniel, alla ryttare i Kumla men med olika levnadsöden.

### Källor

- 1 Kumla, T C:1 Födda, vigda, döda 1679-1749
- 2 Kumla, T A1:1 Husförhör 1723-1750
- 3 Kumla, T A1:2 Husförhör 1751-1763
- 4 Kumla, T C:2 Födda, döda, vigda 1750-1780
- 5 Centrala soldatregistret. <http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx>
- 6 Generalmönsterrulla Livregementets husarer
- 7 Generalmönsterrulla Livregementet till häst 1719 SE/KrA/0023/0/790 (1719)
- 8 Generalmönsterrulla Livregementet till häst 1722 SE/KrA/0023/0/792 (1722)
- 9 Generalmönsterrulla Livregementet till häst 1736. Mönstringen hölls den 21 maj 1736 i Mosås SE/KrA/0023/0/795 b (1736)
- 10 Generalmönsterrulla Livregementet till häst 1741 SE/KrA/0023/0/796 (1741)
- 11 Generalmönsterrulla Livregementet till häst 1746. SVAR: SE/KrA/0023/0/799 (1746) sidan 491. Alla källor använda i SVAR.
- 12 Kumla kommun. Byregister, sammanställningar av uppgifter ur Samzeliussamlingen.



## PORTRÄTTFYND PÅ RÖTTERS HEMSIDA

Adress [www.genealogi.se](http://www.genealogi.se)

Gamla porträttfotografier fascinerar. På 1860-talet blev det populärt att gå till fotografen, också för vanligt folk, och de små visitkorts- och lite större kabinettsfotografierna finns i nästan alla gamla album. Men många gånger saknas uppgift om vem bilden föreställer, alltför ofta har de som kunnat berätta redan gått bort. Därför skapades Porträttfynd som ett sätt att bevara och identifiera våra äldre porträttfotografier. Syftet är alltså inte enbart att bevara själva bilden, utan minst lika viktigt är att bevara det allra mest förgängliga - kunskapen om bilden.



De var som mest populära mellan omkring 1860 och omkring 1910. Bilderna är alltid uppklistrade på kartong och nästan alltid anges fotografens namn och hemort under bilden eller på baksidan.

Visitskorts- och kabinettsporträtten kopierades i många exemplar och delades ut till släktingar och vänner som minne. Det kan vara till hjälp vid identifieringen av ett porträtt; namnuppgiften behöver nämligen bara påträffas på ett ställe för att även de andra exemplaren ska kunna identifieras.

Bilderna är dessutom nästan alltid försedda med uppgift om fotografens namn och hemort. Det gör det möjligt att grovt sortera dem, så att man sedan kan leta efter bilder i databasen med samma fotograf och ort. Även på det viset finns chansen att kunna identifiera tidigare okända personer.

Vår förhoppning är att släktforskare och andra vill katalogisera sina bilder i Porträttfynd, såväl redan identifierade som anonyma porträtt. De identifierade porträtten kan hjälpa andra, de inte identifierade kan förhoppningsvis någon annan identifiera. På så sätt hjälps inte bara dagens släktforskare åt - vi hjälper även framtidens forskare.

*Texten ovan är hämtad från Rötters hemsida.*

\*\*\*\*\*

Kumla Släktforskarklubb har i samarbete med Medborgarskolan i Kumla startat kamratcirklar där vi skannar in dessa gamla porträttfotografier och lägger in dem i databasen Porträttfynd på Rötters hemsida. Ett roligt arbete där vi träffas och har trevligt tillsammans. Medborgarskolan håller med lokal, datorer och skanner.

Vill du ha hjälp med att lägga in dina egna gamla porträttfotografier kan vi tillsammans hjälpas åt att se om de redan finns i databasen, med eller utan identifiering. Eller har du någon bekant som sitter på en guldgruva med gamla foton?



Ta kontakt med Kumla Släktforskarklubb genom mejl:

[kumla.genealogi@telia.com](mailto:kumla.genealogi@telia.com)

eller ring

Jan Lundholm 019-570095

så berättar han mer.

Även i Örebro kan Medborgarskolan på Storgatan 18 starta dessa kamratcirklar där tillgång till lokal, datorer och skanner finns. Kontakta Jeanette Klingberg på 019-764 14 15.

Jeanette Klingberg



## CAT STEVENS NÄRKE-ANOR

av Stefan Nilsson, Asker

Musikern Cat Stevens har en rätt brokig bakgrund. Cat Stevens, som numera heter Yosuf Islam, är född i London med en far som var grek-cypriot och en mor som var svenska från Gävle. Han gick en tid i skola i Sverige. På 1970-talet gjorde han kända låtar som till exempel Wild World, Moonshadow och Morning has broken. Via moderns släkt hamnar vi faktiskt även i Närke, närmare bestämt i Askersund och Hammar.



Hans morfars antavla, sammanställd av Eskil Tennemar, är publicerad i Östgötska antavlor nr 24 utgiven av Östgöta genealogiska förening. Det finns även en tråd på Anbytarforum på Rötter där antavlan redovisas. Enligt denna finner vi följande närkingska anor:



### Cat Stevens morfar

1 David Wickman född 4/1 1876 i Hammar (T). Affärsman från 1901 bosatt i Gävle.

#### Generation I

2 Karl Gustav Wickman född 27/3 1845 i Askersunds landsfs (T), död 5/1 1905 i Hammar (T). Banvakt. Gift med  
3 Klara Fredrika Stenholm född 26/12 1844 i Glaskulla, Vinnerstads sn, död 11/3 1917.

#### Generation II

4 Nils Gustav Jansson född 13/5 1810 i Sörängen, Askersunds sn (T), död 31/7 1844 i Boda, Askersund. Skräddare. Gift 10/8 1841 med  
5 Eva Kristina Wickman född 20/2 1809 i Kråksten, Vinnerstads sn, död 25/7 1853 i Boda, Askersund.

#### Generation III

8 Jan Gillisson född 18/6 1774. Förstärkningskarl. Bosatt i Mitterstorp m fl ställen i Askersunds landsfs (T). Gift med  
9 Kerstin Nilsson född 18/3 1784 i Askersunds landsfs (T).

#### Generation IV

18 Nils Eriksson. Torpare i Högmofallet, Askersunds landsfs (T). Gift med  
19 Karin Persdotter född 24/11 1846 i Askersunds landsfs (T), död 1815.

## NÄRNINGAR FUNNA PÅ GOTLAND

Ibland dyker närkingar upp i de gotländska kyrkoböckerna. Här några exempel.

Skeppare nu bryggareålderman **Anders Melin** född 1717-11-30 i Nerike. Finns som gift i Visby (I) Husförhör AI:3a 1750-1774 s.157

**Maria Falck** född 1712-10 i Nerike. Finns som gift i Visby (I) Husförhör AI:3a 1750-1774 s.253

Stadssekreterare **Eric Molander** född 1713-10-13 i Askersund i Nerike. Finns som gift i Visby Sfs (I) AI:3b 1750-1774 s.525

Hustru **Catharina Hiort** född 1699-05-21 i Nerike. Finns i Visby Sfs (I) Husförhör AI:3b 1750-1774 s.676

Hustrun Madame **Elisabeth Pahl** född 1757-08-15 i Örebro. Finns i Akeback (I) Husförhör AI:1 1790-1808 s.52

Husbonden **Karl Henric Jöransson** född 1747-10-07 i Örebro. Finns som gift i Lilla Vesterby i Hall se Hangvar (I) AI:1 1807-1831 s.147

Funna av Jeanette Klingberg.



## FAKTA OM DEL- STATER I USA - FORSKARGUIDER HOS ANCESTRY

I Ancestrys nyhetsbrev för februari kom ett intressant tips. De har under förra året tagit fram forskarguider om varje delstat. Intressant fakta om delstaterna av olika slag, om såväl historia som källmaterial, finns i dessa.



Till exempel finns i forskarguiden för Michigan följande rubriker: Michigan History, Michigan Censuses, Population (vart 10:e år 1800-1960). Significant dates (through 1967), Michigan Vital Records, Other State Resources, Other Collections, Help and Advice.

Forskarguiderna (State Research Guides) finns fritt tillgängliga på Ancestrys hemsida (sök Ancestry Learning Center) som pdf-filer och går att ladda hem.

*Tips från Ingmarie Wiggh*

SN

## ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



### Program

**Tisdag 24 februari kl. 18:30**  
**Årsmöte** i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe, Irisgatan 80, Örebro. Obs parkeringsregler. Årsmötesförhandlingar. Föreläsare är **Lars Åke Karlsson**. Han berättar och visar bilder från gamla Örebro. Fika för den som vill för 30 kronor. Lotteri. Ev. allergiker meddelar någon i styrelsen.

**Lördag 7 mars kl. 11:00 - 13:00**  
**Uppstart för Nybörjare.** Vi bjuder in nytilkomna medlemmar som är nybörjare för några timmars introduktion i Släktkällaren.

**Lördag 21 mars kl. 11:00-15:00**  
**Släktforskningens dag.** Vi har öppet i lokalen med SläktSök för alla släktforskarintresserade.

**Tisdag 14 april kl. 18:30**  
**Föredragskväll** i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe. **Magnus Bäckmark föreläser om DNA-jämförelse i släktforskning.** Inträde 50 kr inklusive en enkel kopp kaffe/thé.

**Onsdag 22 april kl. 18:30**  
**Dis-Bergslagens Tematräff** på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. **Tema: Bildhantering för släktforskare.**

**En lördag i maj heldag Bussresa.** Om intresse finns anordnar vi en bussresa till någon intressant plats. Frågan tas upp på årsmötet.

**Hemsidan**, mycket information finns på [www.orebroslaktforskare.se](http://www.orebroslaktforskare.se)

**Kalendern** visar vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

**Kurser** av olika slag kommer igång under våren.

**Släktkällaren**, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00-18:00, andra tider enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

## HALLSBERGS SLÄKT- FORSKARKLUBB



### Program

**Onsdag 18 februari kl. 18:30**  
**Årsmöte** på Åsen. Sedvanliga mötesförhandlingar.

**Lördag 21 mars kl. 11:00-14:00**  
**Släktforskningens dag** på Hallsbergs bibliotek. **Årets tema: Norden.** Kunskap om hur man forskar i våra nordiska grannländer är viktig, inte minst för dem som har anfäder eller anmödrar som flyttat till eller kommer från dessa länder. I vår kommer Släktforskarförbundet att ta fram nya handböcker i ämnet. Vill du veta mer om dina anor syns vi på Biblioteket. Utställning.

**Lördag-söndag 29-30 augusti**  
**Släktforskar dagar** i Nyköpings Arenor - Rosvalla.

Läs mer på hemsidan [www.hallsbergsgenealogi.se](http://www.hallsbergsgenealogi.se)

## KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKAR- KLUBB



### Program

**Lördag 21 mars**  
**Släktforskningens dag** på Karlskoga Bibliotek.

**Torsdag 23 april**  
Klubbmöte med **Magnus Bäckmark** som talar om **DNA i släktforskningen**.

Släktforskarhjälp sista onsdagen i varje månad fram till och med april.

Klubbmöten hålls, om inte annat annonseras, i Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg. Övriga tider och platser kommer att meddelas i samband med mötena samt med annons i lokalpressen under rubriken Föreningsnytt och Det händer idag.

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till våra klubbmöten! Även om du inte är medlem.



### Program

**Tisdag 3 mars kl. 18:30**  
Föreläsning. **Sören Klingnéus** berättar om **Gods- och säteri-bildningar i Kumlatrakten**. Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

**Lördag 21 mars kl. 10-14**  
**Släktforskningens dag**. Utställning i Biblioteket. Är du nyfiken på dina förfäder - Hur börjar du söka dina rötter?? Vi försöker fånga upp blivande släktforskare och träffa er som redan håller på. Du som redan håller på kom och prata med oss.

**Tisdag 7 april kl. 18:30**  
Föreläsning. **Ewert Jonsson** bl.a Arnguide, från Västergötland berättar om **Sveriges tidiga medeltid i nytt ljus**. Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

QR-kod till  
hemsidan  
kumla.just.nu



**Torsdag 7 maj kl. 18:00**  
**Kyrkogårdsvandring**. **Mats Runering** guidar oss runt och berättar om några "kända" personer som vilar här. Vi samlas utanför kyrkporten. OBS!! Tag med eget fika. Samarrangemang med Kumla-Sannahed Hembygdsförening.

Välkommen till våra sammankomster!

## ASKERSUNDS SLÄKTFORSKAR- KLUBB

### Program

**Tisdag 10 mars kl. 19:00**  
Biblioteket. **Årsmöte** med sedvanliga punkter. Kaffe till självkostnadspris. **Ingvar Sandström** visar ett **Bildspel om Långviki** i Hammar.

**Tisdag 14 april kl. 19:00**  
Biblioteket. **Inventeringsprojekt Norra Vätterbygdens Hembygdsförening**. **Gunnel Cunei och Gunilla Sandberg** redovisar.

**Lördag 16 maj kl. 10:00**  
**Resa till Stjärnsund** med guidad visning. **Lars-Åke Strömberg** leder oss. Samling på Busstorget kl. 10:00 för samäkning.

**Tisdag 8 september**  
**Laxå Bruksmuseum**, guidad visning. **Ingvar Sandström** leder.

**Lördag 3 oktober kl. 10:00**  
**Tjärbränning** i Luckebo Råstena. **Bo Karlsson** tar hand om oss på plats. Samling på Busstorget kl. 10:00 för samäkning.

**Tisdag 3 november kl. 19:00**  
Biblioteket. **Gatunamn i Askersund** med presentation av namngivarna. **Lars-Åke Strömberg** berättar och visar bilder.

**Tisdag 8 december 19:00**  
Biblioteket. Sedvanligt **Luciafirande**. Förmodligen kommer Lucia.



# B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

## REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,  
Led 305, Södragården  
715 94 ODENSBACKEN

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:

Stefan Nilsson, Örebro  
019-45 22 21, 070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:

Siv Lindqvist, Örebro  
019-26 42 29

## STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

## FÖRENINGARNA

### ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,  
696 95 ÄMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,  
0583-77 06 18, 076-848 64 70  
Sekreterare: Gunilla Sandberg  
g\_sandberg@hotmail.se  
Kassör: Lars-Åke Strömberg  
070-345 61 52

Redaktionskontakt:  
Ingvar Sandström  
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr  
Bg 5355-6734  
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com  
Hemsida:  
<http://ask.forening.genealogi.se>

### HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,  
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm  
Sekreterare: Birgitta Edholm  
0582-158 16  
Kassör: Jan Erik Persson  
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm  
Medlemsavgift: 120 kr, familj 150 kr  
Bg 641-2878  
E-post: birgitta.edholm@telia.com  
Hemsida:  
[www.hallsbergsgenealogi.se](http://www.hallsbergsgenealogi.se)

### KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Jan Klingberg,  
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg  
019-58 27 28  
Sekreterare: Birgitta Högvist  
019-57 20 52  
Kassör: Britt-Inger Nilsson  
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg  
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.  
Pg 55 47 37-7  
E-post: kumla.genealogi@telia.com  
Hemsida: [www.kumla.just.nu](http://www.kumla.just.nu)

### KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Ann Gunnarsson, Yttre Löt-  
svängen 43, 691 35 KARLSKOGA

Ordförande: Solveig Olsson  
0586-512 61  
Sekreterare: Håkan Karlsson  
0586-560 26  
Kassör: Bengt Hammarström  
0586-365 87  
Redaktionskontakt: Solveig Olsson  
Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.  
Pg 52 50 27-9  
E-post: sol@bahnhof.se  
Hemsida: [www.kgadfsgenealogi.se](http://www.kgadfsgenealogi.se)

### ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:  
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"  
Postadress: Västra Nobelgatan 22,  
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:  
Paola Grafström 019-31 44 74  
E-post: ordf@slaekt.se  
Sekreterare: Birgitta Eklund  
019-12 04 58  
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30  
Redaktionskontakt: Jan Wallin  
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr  
Pg 63 59 14-5  
E-post: info@slaekt.se  
Hemsida: [www.orebroslaektforskare.se](http://www.orebroslaektforskare.se)

STOPPDATUM FÖR NÄSTA  
NUMMER AV STRÖDDA  
ANNOTATIONER ÄR  
30 SEPTEMBER