

# Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD  
FÖR ÖREBRO LÄN  
Nr 50  
OKTOBER 2013

En Anna bland många andra  
sidan 8



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND  
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO  
KARLSKOGA-DEGERFORS



## INNEHÅLL

- Skriv för din släkt - ny bok s 2  
 Digitalisering pågår s 2  
 Dödboken som släktforskningskälla s 3  
 Erik Ersson 1811-1895 dumben på Valen s 4  
 Namnregister till kyrkböcker från Örebro län hos FamilySearch s 5  
 Drängen Daniel och hustru Anna Staaff - stölder i Hardemo 1686 s 6  
 Klockor av Kock - en släkt i Karlskoga bergslag s 8  
 En Anna bland många andra s 8  
 Släktforskarlagarna i Köping s 10  
 Arkivens dag 2013 s 12  
 Lokalhistoria och personhistoria i stadsarkivets dokumentarkiv på webben s 13  
 Maja Ekelöf och hedersdiplom s 13  
 Ansökning nr 170 s 15  
 Föreningsidor s 14-16



Med detta nummer firar vi 50! Så många nummer har det blivit sedan Strödda Annotationer började utkomma som en gemensam medlemstidning för fem släktforskarföreningar i länet. Det första numret kom hösten 1989. Vi vill passa på att tacka alla skribenter som har bidragit till att ge tidningen ett varierat och intressant innehåll och därmed göra den till det den är - en tidning av och för medlemmarna!

Redaktör'n

### Framsidesbilden

Bilden beställd av Malte Mårtensson, Kävesta folkhögskola

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv/Eric Sjöqvists fotoateljé

## SKRIV FÖR DIN SLÄKT - NY BOK

När man släktforskat en tid dyker inte sällan tanken upp att sammanställa materialet så att andra ska kunna ta del av allt spännande man hittat. Hur ska man då gå tillväga? Kanske har man inte skrivit så mycket tidigare. Ofta är dock önskan att förmedla släktens öden stark, så åtskilliga intressanta släktberättelser har kommit av släktforskarens pennor.



Risken finns att hamna i uppräknings av namn och årtal. Hur ska man då undvika detta? I en ny bok *Skriv för din släkt* av Eva Johansson finns många tips och idéer. Eva som är släktforskare sedan många år har även en bakgrund som journalist. I boken kan du läsa om skrivandets hantverk, textens dramaturgi, hur man kan utgå från sitt eget muntliga berättande för att hitta sitt skriftliga berättarsätt, men även hämta inspiration från andra författare. Det finns även ett antal exempel i boken som kan vara förebilder för hur man på olika sätt kan skriva sin släkthistoria. Till exempel invävd i olika historiska skeenden.

Boken är inspirerande och ger många goda idéer och handfasta råd för det egna skrivandet. Framför allt ska man sätta igång och skriva. Bearbetningen av den berättelse man skrivit ner kan man ta i steg två. Och då kommer denna bok väl till pass. Eva har också hållit skrivarkurser för släktforskare. Boken är utgiven som e-bok för läsning på läsplatta, men finns

också som pdf-fil för läsning på dator. Beställningar kan göras via Eva Johanssons hemsida [www.slaktforskaren.se](http://www.slaktforskaren.se)

Får avsluta med ett citat av Eva som jag helt instämmer i: "Vi som släktforskar har något att berätta om".

Stefan Nilsson

## DIGITALISERING PÅGÅR

I Örebro pågår två större projekt som arbetar med digitalisering av arkivmaterial. Projektet Digitalis som är ett samarbete mellan Örebro stadsarkiv och Örebro läns museum, samt Sverige-Amerika projektet, vars huvudman är Svenska Migrationscentret i Karlstad. Båda projekten är arbetsmarknadsprojekt (Fas 3) och sysselsätter ca 10-15 personer vardera.

**Projekt Digitalis** - digitaliserar fotografier från Örebro-Kuriren åt länsmuseum. Digitaliserar dokument och fotografier, samt gör register till arkivhandlingar åt Örebro stadsarkiv.

**Sverige-Amerika projektet** - indexerar olika typer av arkivhandlingar rörande emigration, samt digitaliserar fotografier.

Syftet med båda projekten är att öka tillgängligheten till arkivmaterial genom digitalisering och indexering. Resultat av projektens arbete kan redan ses på webben. Dels på Örebro stadsarkivs hemsida i dokumentarkivet och bildarkivet, dels på Emiwebs hemsida.

Om du ingår i Fas3 och är intresserad av arbete med digitalisering av arkivmaterial, kontakta gärna projekten.

Sverige-Amerika projektet  
 Christina Risberg, 054 - 671 51 51  
[christina.risberg@swedenamerica.se](mailto:christina.risberg@swedenamerica.se)

Projekt Digitalis  
 Lena Bråttorp, 070 - 602 87 90  
[lana.brattorp@olm.se](mailto:lana.brattorp@olm.se)

Stefan Nilsson

## DÖDBOKEN SOM SLÄKTFORSKNINGS- KÄLLA

av Kjell Ivarsson, Eskilstuna

Ibland kan dödboken vara en guldgruva för släktforskaren med mycket information som man annars inte kan komma åt, eller i varje fall ha svårt att finna.

Anders Andersson Ösman född den 24 september 1689 i Fall, Sköllersta, Örebro län och död den 2 november 1779 i Åkerby, Sköllersta, Örebro län var min farfars morfars farfars far. Dödboken, F:1, innehåller en hel levnadsbeskrivning för honom.

Tolkningen av texten är kanske inte helt enkel men med hjälp av några andra erfarna släktforskare har jag gjort en tolkning, här återgiven efter en fri omskrivning till en något mer modern svenska:

*Död 1779 nov 2, begravd nov 8. Avskedade soldaten Anders Ösman, född i Sköllersta på Falls ägor den 24 september 1689. Fader var skytten Anders Ivarsson. Moder var Ella Persdotter från Fellingsbro socken. Han lärde sig läsa.*

*Första giftet var med pigan Anna Eliasdotter som då tjänade i Backa. Han fick med henne 4 barn, 1 son, skräddaren Anders Andersson i Nedre Åkerby samt 3 döttrar, av vilka den äldsta dog i sin barndom.*

*År 1711 blev han soldat för Testa rote och fick order 1712 att marschera till Ystad och därifrån till Pommern. Han var med i slaget vid Gadebusch, men blev sedan tillfångatagen vid Tönningen. Fångenskapen varade i 8 år för honom varefter han kom hem och blev soldat för Ösby rote och kallad Ösman. Då Finska kriget skulle börja fick han avsked och flyttade till Åkerby ägor.*



Kapitulationen vid Tönningen

Bildkälla: Statens Arkiver - Danish State Archives/Wikimedia Commons

*Andra giftet var med Kerstin Persdotter från Stigtomta socken med vilken han fick 1 son, Pehr Jonas. Han förde en stilla vandel, hörde och läste gärna Guds ord men började de sista åren bli mycket melankolisk. Detta tilltog allt mer och mer utan att någon kunde föreställa sig att han ville begå självmord, vilket han dock gjorde med en kniv.*

*Ålder: 90 år, 7 mån, 2 dagar.*

*Dödsorsak: Av Melancholia, mördade sig själv med en kniv.*

Marschen till Ystad skedde väl förmodligen tillsammans med ett antal andra soldater från samma kompani, kanske hela kompaniet. Slaget vid Gadebusch ägde rum den 9 december 1712 och var en del av "Det stora nordiska kriget" 1700-1721. Slaget vanns av Sverige över Danmark och Sachsen. Sverige tvingades dock några månader senare, den 6 maj 1713, att kapitulera vid Tönningen beroende på brist på förnödenheter. Slaget leddes av General Magnus Stenbock. Karl XII befann sig ju vid tidpunkten för slaget vid Ben-

der i dåvarande Osmanska riket (Turkiet) efter den katastrofala förlusten vid Poltava 1709. Anders Ösman blev tillfångatagen vid Tönningen och fick sitta som fånge till krigsslutet 1721 då han frisläpptes. Bender ligger i nuvarande Moldavien. Gadebusch och Tönningen ligger i nuvarande norra Tyskland.

### Källor

Kyrkböcker - Sköllersta (T) i första hand F:1

Wikipedia:

[http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget\\_vid\\_Gadebusch](http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Gadebusch)

Hans Högmans militärhistoria:

<http://www.algonet.se/~hogman/militaria.htm>



## ERIK ERSSON 1811-1895 - DUMBEN PÅ VALEN

av Anna Kihlgren, Örebro

I många familjer finns det historier som lever kvar långt efter det att dem det gäller är borta. I min mans familj berättades om en "Dumbe på Valen" som var ovanligt stark och som hade gått till fots till Stockholm, men ingen fanns kvar i livet som kunde förklara närmare vem det var och vad som låg bakom Stockholms-äventyret.

När jag började med släktforskning var detta en av de frågor som jag ville hitta svaret på. Vem var det, och vad var det egentligen som hände?

Rätt snart hittade jag i husförhörsböckerna från Stora Mellösa anteckningen "dumbe" efter ett av barnen i en familj. Erik eller Erker som han kallades som barn, föddes på ön Valen 1811. Hans far, Erik Jonsson, var välbeställd bonde och hade vid sin bortgång 6 gårdar, två i Götlanda, en på Valön och tre på fastlandet i Stora Mellösa. 1807 köpte han loss Valen från Göksholm för 7500 riksdaler, hur det nu var möjligt ef-

tersom Göksholm var ett fideikommiss som man ju inte fick förändra. Efter några år sålde han västra delen av ön till en släkting.

Så långt kom jag i min efterforskning, men detta med Stockholmsresan var fortfarande en gåta. Jag hade många teorier. Bland annat såg jag att Erik gifte sig, vilket inte var så vanligt att döva gjorde. För att få gifta sig skulle man ju klara husförhöret hjälpligt, och det var ju inte möjligt om man inte kunde svara på frågorna. Kanske hade han "gått till Kungs" för att få rätt att gifta sig, funderade jag, och sökte i diverse regeringsdokument för att ta reda på mer om detta. Men hittade inget och lade detta åt sidan tills vidare.

Flera år senare hittade jag i Örebro stadsarkivs bibliotek "Boka um Mälsa" av John Nerén. Och i den fanns ett helt kapitel om Erik där alla frågetecken rätades ut. Där fanns till och med en bild på Erik!

Erik var döv från födseln och kallades dumben som de flesta andra döva vid den tiden. I socknen fanns ytterligare en döv pojke,

några år yngre än Erik. När Erik blev vuxen och flyttade in till fastlandet som ung bonde träffades de båda på kyrkbacken på söndagarna i samband med högmässan. Erik hade själv uppfunnit en sorts teckenspråk, som han lärde sin döve vän, så att de kunde kommunicera med varandra, skriver John Nerén.

När Erik var 11 år bestämde hans far att han skulle få åka till Stockholm för att gå på Manillaskolan. Redan 1812 startade undervisningen vid "Allmänna institutet för blinda och dövstumma", som det då hette, på Djurgården i Stockholm.

Erik och hans föräldrar seglade med familjens segeleka till Stockholm för att tala med rektorn där. De fick övernatta i båten och kom tidigt fram till Djurgården och letade sig fram till skolan. Där fick de höra att rektorn inte kunde ta emot dem förrän vid 11-tiden, och att de under väntetiden kunde de få gå omkring i trädgården och smaka på krusbären, som var mogna då.



Manillainstitutet för dövstumma och blinda i Stockholm

Bildkälla: Hemsidan Dövas museum, Finland

När rektorn sent omsider kom var Erik försvunnen. De letade i området runt skolan men kunde inte hitta honom så föräldrarna gick tillbaka till båten, och upptäckte att den var försvunnen. Några gummor talade om att en liten vadmalsslädd pojke hade hissat segel och seglat iväg. Det gick ingen skuta tillbaka till Örebro den dagen så föräldrarna var tvungna att vänta till nästa dag. De var mycket oroliga för sin pojke och frågade alla båtar som de kom i kontakt med längs återfärden om de sett honom. När de efter tre dagar kom tillbaka till Valen såg de att båten låg upplagd på sin plats. När skutans jolle lade till vid sjöboden stod Erik där och skrattade och dansade runt som om han ville säga; Jag kom först!

Eriks pappa tyckte att när sonen kunde klara av att ensam segla ifrån Stockholm behövde han sannoligen inte gå i någon skola för att klara sig i livet. Enligt John Nerén var Erik socialt begåvad, och kunde kommunicera alldeles utmärkt även med hörande personer, och kunde till och med föra lite mer komplicerade resoner.

Det gick bra för Erik i livet. Han gifte sig tidigt och fick två döttrar och en son. Alla tre barnen kunde få varsin gård att försörja sig på. Erik var en god fiskare och jägare, och var uppmärksam på naturens olika tecken. Bland annat kunde han ofta förutspå vädret, vilket är en god förmåga för en bonde. Erik fick 17 barnbarn och 71 barnbarnsbarn. Ingen av dessa var döv, men många ärvde hans ovanligt goda syn, allt enligt John Nerén. Ett av alla barnbarnsbarnen var min man Staffans farmor Gerda.

#### Källor

John Nerén: Boka um Mälsa (1942)  
Kyrkoarkiv från Götunda och Stora Mellösa församlingar  
Wikipedia



## NAMNREGISTER TILL KYRKBÖCKER FRÅN ÖREBRO LÄN HOS FAMILYSEARCH

av Stefan Nilsson, Asker

På FamilySearch hemsida finns mycket för släktforskaren. Kanske tänker man i första hand på de amerikanska folkräkningarna Census, som finns där såväl som inskannade bilder som sökbara på namn. Men något som kanske inte alla vet är att även svenska kyrkböcker finns sökbara på namn.

FamilySearch har indexeringsprojekt som utförs av volontärer. Tusentals registerposter gällande födda, vigda och döda för Örebro län finns i databasen. Faktiskt flest i landet!

Till exempel hittade jag släktingar i vigselböcker och dödböcker från Asker och Axberg på 1700-1800-talen. Jag har även hittat släktingar i engelska kyrkböcker från 15-, 16- och 1700-talen på motsvarande sätt.

På registerposterna finns länkar till Riksarkivets/SVAR:s hemsida. Har man abonnemang hos SVAR så kan man via länken även se den skannade kyrkboken.

### Att hitta registren

Gå till Familysearch hemsida (inget abonnemang krävs, allt är fritt tillgängligt utan kostnad!) [www.familysearch.org](http://www.familysearch.org)

### Välj Search

En bit ner på sidan hittar du *Browse all published collections*

I sökrutan *Filter by collection name* skriver du - *Örebro*

Då får du fram samlingen *Sweden, Örebro Church Records 1613-1918; index 1635-1860* som innehåller 200.814 registerposter.

Istället för *Örebro* kan du söka på *Sweden* och därefter välja hela Sverige eller ett visst län.

Du kan förstås fritextsöka på ett namn i alla databaser (sidan *Search*). I nästa steg går det att filtrera på olika sätt.

Du kan även anmäla dig hos FamilySearch som volontär för att hjälpa till med indexeringen av svenska kyrkböcker.

### Antal registerposter i oktober 2013 för kyrkböcker

Örebro län - 200.814  
Södermanlands län - 172.110  
Uppsala län - 137.925  
Jönköpings län - 20.936  
Västernorrlands län - 8.676

## DRÄNGEN DANIEL OCH HUSTRU ANNA STAAFF - STÖLDER I HARDEMO 1686

Läst och tolkat av Gunlög Ström,  
Örebro

Blev rätten föreställd en dräng vid pass 20 år, Daniel Carlsson från Lilla Joglunda, som av Nils Jönsson i Berga för tjuveri anklagades, att han för 6 veckor sedan, om natten, med en nyckel, uppläst hans boddörr och dessa saker bortstulit, nämligen: 2 silverskedar, ett förgyllt halsspänne, en tennflaska om ett kvarters storlek och en tunn ring.

Daniel bekände fuller tjuvnaden, men ville förebära att av hustru Anna Staff i Luggavi, därtill varit lockad, både med drickande och givit honom ett par skinnbyxor och en randig halsduk; sedan fått honom tre nycklar, av vilka, med en, dörren uppläste, och dessa saker borttog och dem bar till Luggavi, vilka hustru Anna till sig anammade, dock en silversked honom givit, vilken han sedan i Skogsberg, hos Elin Larsdotter, för ett stop brännvin pantsatt.

Klaganden sade: av stölden hos hustru Anna i Luggavi silverspännet och tennfatet igenfått, men silverskeden en dräng, Bengt Nilsson i Sörby, för 8 daler kopparmynt köpt av konan Elin, som henne för ett stop brännvin i pant hade, den Nils, mot en annan silversked, såsom pant till sig löst. Den andra skeden har hustru Anna i Örebro.

Än bekände Daniel, av hustru Anna tubbad, samma tid gått om natten till Kräklinge by, och från rättaren Lars Nilsson, ett stycke blaggarn och ett läderrep i förstugan stulit, till Luggavi hemburit. Hustru Anna ett lakan därav

gjort. Sedan frivilligen sade: "Åtta dagar före påsk varit med hustru Anna och hennes grannes, Jöns Larssons, boddörr med hennes nyckel uppläst, där tvenne fläskesidor och tre köttsträngar stulit".

Vidare berättade Daniel med hustru Anna och hennes man Daniel Barkman 14 dagar före pingst-helgen varit i Gällersta socken och Attersta by hos Olof Persson, där hustru Anna med sin man över natten logerade, och sedan Barkman sig lagt hade, hon suttit uppe, och när hon såg sitt rådrum, gått uti en kammare mellan stugorne, och stal ett par skinnbyxor, ett nytt lärftslakan och randig halsduk. Daniel beklagade sig hur han av hustru Anna är lockad och plägad, givit honom först en värja, för det han skulle vistas hos henne, havandes hon Anna om dagen gömt honom på åtskilliga lönnliga rum, vid pass en månads tid, att hans broder Gustaf icke skulle kunna träffa honom, när han till Luggavi kom och honom eftersökte att hem hämta.

### Silverspänne mot brännvin

Den 22 juni continuerade tinget. Då hustru Anna Staff för rätten inkom och nekade till Daniels på henne i går, för sittande rätten, gjorda bekännelse, förebärandes: att hon tennflaskan av Daniel för

4 tolvöresstycken köpt, och silverhalsspännet ska Daniel hennes dotter Anna förärat, emot det omak hon haft att köpa honom brännvin. Silverskeden i Örebro, till Jonas Gullsméd, skall av samma stöld försålt, nekar hustru Anna alldeles, sammaledes tennringen, den hon säger sig aldrig sett eller hanterat. För väven 12 ½ aln säger hustru Anna för var aln 10 öre kopparmynt betalt.



Daniel nekade att icke andra eller mera penningar av hustru Anna undfått än tu tolvöresstycken, med dem att inlösa silverskeden hos Elin på Hammaren, men för väven icke någon penning uppburit. Det hustru Anna föregiver:

silverspännet hustru Annas dotter vara skänkt, benekar han alldeles. Angående i Örebro till guldsmeden Jonas sålda silversked, uppvisades Jonas Gullsmeds attest, daterad Örebro den 19:e juni, att för en riksdaler in specie och en 3 dalers plåt, skeden honom sålt. Benekar hustru Anna enständigt, och att hon väl i trångmål i Örebro sålt silverskedar, men icke på ett halvt års tid. Detta ärende uppskötts till nästa ting och nogare rannsaking.

### De stulna byxorna

Vid höstetinget i november ställdes för rätten Daniel Carlsson från Lilla Joglanda i Halme socken, som förlidet ting, av Nils Jönsson i Berga, för stöld och tjuvnad anklagades, och nu till närmare rannsaking upptogs. Sedan sommartingsprotokollet var uppläst, då Daniel det tillstod, läggandes det till, att då han med hennes man, Daniel Barkman, gäste hos mjölnaren Olof i Attersta och Gällersta socken, haver hon, sedan Barkman lagt, gått i en kammar och tagit där ett par byxor, dem han icke blivit varse, förrän då hon upplyft kiortelen, han då fått knapparna av byxorna vid knäen.

Hustru Anna Staaff nekade sig icke gäst hos mjölnaren, men dock alldeles nu, som vid sommartinget, vill riktiga Daniels berättelse, med högt edligt bedyrande, givandes sin själ den onde i våld, utan han detta henne vill påbörda av hat och illvilja, för det hans moder haver några saker ifrån henne.

Mjölnaren Olof Persson i Attersta berättade sig frågat i Örebro Daniel Barkman om byxorna, då han svarade sig intet veta där utav, utan ville skriva sin hustru till därom, vilket han ock gjort, och Daniel sade sig därefter kommit till Örebro hos Sporsmeds Karin, då hon frågat honom vilken skulle varit (f???) för byxorna, antingen

hans matmoder eller han. Sedan då han hemkommit, frågat sin matmoder om byxorna, varvid hon i förstone nekat, men sedan sagt sig tagit dem därför att hon skulle giva honom dem. Havades hon dem honom ock då givit. Hustru Anna Staaff svarade att då hon fått sin mans brev, frågade hon Daniels broder om han icke ville förfara(?) om denne Daniel skulle hava samma skinnbyxor. Därpå han svarat att vid Daniel för några dagar sedan varit på krogen och druckit haver, han förstätt vid det hans byxesäck honom inunder haft ett par tjocka skinnbyxor. Därföre han givit honom några kannor öl och ett stop brännvin.



### Tennflaska och halsspännen

Nils Jönssons hustru i Berga berättade att då hennes man låtit fasttaga Daniel och i häkte insätta, hon frågat honom om de sakerna han henne fråntagit, som var en tennflaska, ett par halsspännen, då haver han berättat hustru Annas dotter dem haft spännerna och lego i ett skrin vid cammaren, och flaskan i en stor kista. Därpå Nilses hustru haver gått till Anna Staaff och frågat henne om samma saker vore ditburna av Daniel i Joglanda? Då hon, Anna, svarat att tennflaskan har hon köpt av honom för 4 tolvöresstycken, men spännerna Daniel givit åt hennes dotter för det hon köpt brännvin åt honom. Därpå dottern dem framtagit och sagt sig fått ett par kopparlappar av Daniel för hon köpt brännvin åt honom, vilka saker Nilses hustru bekände sig ock igenfått.

Den 6:e november företogs åter till närmare undersökning denna sak, och upplästes den attest Jonas Nilsson Mild, guldsmed, i dag givit angående en sked han köpt av Barkmans hustru det han betyder, såväl som en ring, som var av tenn. Hustru Anna Staaff nekade alldeles till denna attest, och hon aldrig något silver sålt till Jonas Nilsson.

Resolutio: efter rätten därav någon viss underrättelse icke haver, medan attesten utan anno och dato skriven, jämväl personernas namn icke finnes antecknade, därför till närmare besked remitteras till nästa ting.

Sommartinget 1687: såsom vid sommartinget den 21 juni förlidet år 1686 blev rannsakat om den tjuvnad, som pojken Daniel Carlsson från Lilla Joglanda, haver på 3 ställen stulit, vilken saks avdömande har studsat för hustru Anna Stafs i Luggavi, som honom skall hava tubbat, frånvarande skull, och att skaffa bevis från guldsmeden, som han skall hava sålt skeden i Örebro stad.

Men som han har suttit allt sedan nästförlidne höst uti Örebro slottsfängelse, och sedan han där sluppit, intet finns här på orten. Alltså till att hjälpa saken, blev Daniel Carlsson avdömd för sin gärning, värderandes nämnden stölden till 43 daler 8 öre kopparmynt, vilket målsäganden skall hava igenbekommit största delen. Ty pliktar han, efter hennes majestäts, drottning Christinas, straffordning, tredubbelt, som belöper sig till 129 daler 24 öre kopparmynt, och efter han intet haver att betala med, pliktar med kroppen

Ur: Hardemo härads dombok 1686-1687 (A1a:1 1629-1694, börjar på bild 371 hos SVAR, 21 juni 1686)

Fotnot: Anna Staaffs bror Henrik Staaff var tiondeinspektor "uti Närke med Nora och Lindes bergslager" och såkert en betrodd man i samhället.

## KLOCKOR AV KOCK – EN SLÄKT I KARLSKOGA BERGSLAG

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Ny skrift av Bo J. Ronnerstam

År 1982 publicerades en artikel i Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings årsbok om urmakarsläkten Kock. I slutorden utlovades en fördjupad fortsättning, som dock blev fördröjd. I augusti 2013 utkom Bo J. Ronnerstam på eget förlag med en uppföljning i form av en mer detaljerad skrift om urmakarsläkten Kock med tonvikt på beskrivningar av förekommande urtyper.



Skriften som är på 36 sidor kan beställas av författaren på e-postadress [bro.antique@tele2.se](mailto:bro.antique@tele2.se) eller via Karlskoga Bergslags Hembygdsförening, tel 0586-575 05, som avhämtas på föreningens kansli.



## EN ANNA BLAND MÅNGA ANDRA

av Marie Esplund-Lynn, Örebro

**Söndagen den 17 mars 1822** ringde kyrkklockorna i Kvistbro församling. De förkunnade vigseln mellan tjänstedrängen Jacob Jacobsson i Fågelåsen, Nysunds socken samt pigan Anna Bengtsdotter i Gullsmedsboda i Kvistbro. Enligt vigselboken var morgongåvan hela 30 lod silver.



Vid lysningen visades ett gifto-mansintyg från Magnus Olsson i Pärssbol, Rudskoga socken, pigans förmyndare, där han lämnade sitt bifall. Också Annas husbonde, inspektorn Becker, intygade hennes eget samtycke. (1)

De nygifta bosatte sig i Fågelåsen i Nysunds socken. I husförhöret skrivs gifte drängen Jacob Jacobsson med hustru Anna Bengtsdotter (inflyttad från Kvistbro) och dotter Maja Stina. Jacob arbetar hos brukaren Björ Bengtsson. Familjen flyttar till Kumla redan i oktober 1823. (2)

**Jacob Jacobsson** föddes 18 december 1794 i Nysunds socken och hans familj hade bott där i minst 5 generationer och var därför relativt lätt att hitta. Här återfinns brukare, bergsmän, en nämndeman och en sockenskräddare.

Dottern Maja-Stina som föddes i Fågelåsen hade faderns husbonde, brukaren Björ Bengtsson och hans hustru Maria Ersdotter som faddrar.

Min **Anna Bengtsdotter (Anna 1)** anges i husförhörslängden vara född 1795 i Rudskoga i Värmland. Och som vi redan vet är hon inflyttad från Kvistbro. Men vem är hon?

Jag letar i Rudskogas födelsebok (3). År 1795 föds bara en Anna men hon heter Jansdotter så henne glömmer jag snabbt. I september 1796 föds en Anna Cajsa Bengtsdotter (**Anna 2**) i Gottebol. Anna-Cajsa jobbar som piga inom socknen med när fadern dör 1817 flyttar hon hem. Detta är nog inte "min" Anna.

31 juli 1794 föddes Anna Bengtsdotter (**Anna 3**) i Grunnebacka. Hon flyttar mellan Visnum och Rudskoga flera gånger. Jag följer henne i husförhören ända fram till 1840 då hon bor ogift hemma hos föräldrarna. Inte heller hon är "min" Anna.

Jag fortsätter leta i födelseboken i Rudskoga. I augusti 1791 föddes Anna Stina Bengtsdotter (**Anna 4**). Hon bor i föräldrahemmet till flytten till Nerike i september 1809. Jag tappar bort henne.



Nya grepp måste tas om jag ska lyckas lösa denna gåta. I vigselnotisen stod att Anna hade en förmyndare vid namn Magnus Olsson. Annas föräldrar måste vara döda men hon kanske har en anknytning till förmyndaren. I Pärssbol i Rudskoga (4) hittar jag mannen Magnus Olsson. Han är änkeman efter hustru Britta-Maja Bengtsdotter som avled av lungsot 1817. På gården finns även pigorna Lena Bengtsdotter och



Cajsa Bengtsdotter. Är dessa två Britta-Majas systrar? Alla tre är födda i Visnum men i dessa trakter är namnet Bengt vanligt! I följande volym (5) har Magnus Olsson gift om sig och har flera pigor i hushållet bland annat pigan Anna Bengtsdotter född 31 juli 1794 i Rudskoga. Men hon är ju **(Anna 3)**! När hon flyttar lämnar hon ingen attest.

Jag följer istället Magnus första hustru Britta-Maja för att se om hon har en syster Anna. Britta-Maja Bengtsdotter föddes i Visnum 1789. I familjen föds flera barn och däribland en syster Anna Stina Bengtsdotter 1799 **(Anna 5)**. Kan det vara min Anna men att födelseåret senare blivit feltolkat? Jag hoppas att Annas sväger Magnus varit hennes förmyndare. Men det stämmer inte helt då fadern lever. Varför skulle Anna då ha en förmyndare? Hoppet släcks helt då Anna Stina Bengtsdotter gifte sig med Karl Olsson.



Hur ska jag göra nu då? Flyttningslängderna kanske blir min räddning. I Rudskoga är de ganska kompletta (6). Jag hittar flera Anna Bengtsson som passerar församlingen mellan 1809-1819.

- utflyttning 1809 nr 15 Anna Stina Bengtsdotter f 1791 från Sjötorp till Nerike **(Anna 4)**
- inflyttning 1815 nr 2 dotter Anna Cajsa Bengtsdotter f 1807 från Visnum till Våglösa **(Anna 2)**
- inflyttning 1815 nr 35 Anna Bengtsdotter f 1795 från Kvistbro till Kolerud **(Anna 6)**
- utflyttning 1816 nr 3 Anna Bengtsdotter från Grunnerud till Visnum **(Anna 3)**

- utflyttning 1816 nr 6 Anna Bengtsdotter från Pärsbol till Nysund **(Anna 6)**
- utflyttning 1816 nr 28 pigan Anna Bengtsdotter från Kolerud till Kvistbro **(Anna 6)**
- inflyttning 1817 nr 17 pigan Anna Bengtsdotter f 1794 från Visnum till Grunnerud **(Anna 3)**
- utflyttning 1819 nr 30 pigan Anna Bengtsdotter från Gusslebacka till Kvistbro **(Anna 3)**
- inflyttning 1820 nr 6 pigan Anna Bengtsdotter från Visnum till Grunnebacka **(Anna 3)**
- inflyttning 1820 nr 19 pigan Anna Bengtsdotter från Kvistbro till Pärsbol **(Anna 6)**

Genom flyttningslängden hittar jag ytterligare en Anna Bengtsdotter **(Anna 6)**. Pigan Anna Bengtsdotter född 30 december 1794 flyttar in från Nysund 1815. Hon var piga hos Erik Larsson den yngre med hustru Stina Bengtsdotter i Kolerud. År 1816 flyttar hon till Kvistbro.

Jag undersöker hans hustru Stina Bengtsdotters familj. Stina föddes 1776 i Rudskoga. Jag hittar familjen i Våglösa där hon bor med föräldrar och farföräldrar (9). Bland syskonen finns Stina, Olof, Maria, Britta, Magnus och Bengt. År 1793 flyttar hela familjen till Nysund. Här föds ytterligare två barn: Anna 20 december 1795 och Björn 1798. Fadern Bengt Månsson avled 1809 och modern Maria Björdsdotter avled 1812.

Det måste vara "min" Anna **(Anna 1)**. Hon bodde hos sin syster Stina med make i Kolerud, Rudskoga. Och den yngre brodern Björn blir brukare i Fågelåsen i Nysund och är dopvittne till Anna och Jacobs dotter och han var också Jacobs husbonde. Och hon är inflyttad från Kvistbro. Anna var också föräldralös och måste ha haft en förmyndare vid sin vigsel. Varför Magnus Olsson var hennes förmyndare vet jag fortfarande inte.

**(Anna 6)** är alltså samma person som min **(Anna 1)**. Vägen var lång och krokig och jag fick möta många Anna på vägen. Svårigheterna låg bland annat i att hon i alla husförhör antecknades som född olika datum i Rudskoga istället för i Nysund. Och på hennes omflyttningar runt om i flera olika församlingar både i Värmland och i Örebro län.



Anna och hennes man Jacob Jacobsson flyttade 1823 till Kumla. Jacob blev statardräng på Södra Mos. 1827 flyttade familjen vidare till Västra Sund i Nora bergsförsamling. Anna avled 1865 och Jacob 1877 i Nora. De var gifta i 43 år och fick 5 barn tillsammans.

*Släktforskning är som att lägga pussel och detta svårslagda pussel innehöll minst 5000 bitar. Men det blir desto roligare om man hittar de bitar som hör ihop.*

#### Källor

- 1 - Kvistbro, T. Födde, vigde, döde 1816-1841 C:7. År 1822 - nr 2
- 2 - Nysund, T. Husförhör A1:9b, 1822-1827 (sidan 20) Fågelåsen.
- 3 - Rudskoga, S. Födda, vigde, döde 1768-1850.
- 4 - Rudskoga, S. Husförhör A1:11, 1813-1818 (sidan 108) Pärsbol
- 5 - Rudskoga, S. Husför A1:12, 1818-1823 (sidan 139) Pärsbol
- 6 - Rudskoga, S. Flyttningslängd B:1, 1805-1845
- 7 - Rudskoga, S. Husförhör A1:11, 1813-1818 (sidan 93) Kolerud
- 8 - Kvistbro, T. Flyttningslängd B:1, 1815-1838
- 9 - Rudskoga, S. Husförhör A1:11 1813-1818
- 10 - se Not 2.

## SLÄKTFORSKAR- DAGARNA 2013 I KÖPING

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman och Släktforskar dagarna i Köping 23-25 augusti arrangerades av Västra Mälardalens Släktforskarare (Köping, Arboga och Kungsör) i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund. Huvudsponsor: Arkiv Digital. Tema: Bergslagen och järnet.

### Invigning

Västra Mälardalens Släktforskarers ordförande Krister Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Köping; Elizabeth Salomonsson, Sveriges Släktforskarförbunds ordförande Barbro Stålheim samt Västmanlands landshövding Ingemar Skogö invigningstalade. Invigningen ägde rum på Ullvigymnasiets skolgård där Musikföreningen Lyran spelade.

### Riksstämman

Årets riksstämman förrättades under medverkan av 137 ombud.



Barbro Stålheim, förbundsordförande, inledde stämman med en summering av det gångna verksamhetsåret. Det är nästan åtta månader sen det tog slut när vi nu träffas till förbundsstämman i augusti månad. Förbundsstyrelsen har diskuterat att våren borde vara en bättre tid för stämman, så att tiden mellan verksamhetsår och stämman inte blir så lång.



Nora släktforskarclubb

Sockenfrågan har engagerat oss och vi är tacksamma för det gensvar som föreningar och enskilda släktforskarare har visat. Finans- och kulturutskotten har uppmärksammat den opinion som skapats i frågan att bevara sockenbegreppet.

Medlemsföreningar vädjades att budgetera Släktforskar dagarna så att varje förening kan sända ombud. Föreningar bör vara aktiva med att nominera kandidater till de speciella priser som delas ut varje år.

En viktig framtidsfråga är att samla allt vårt digitaliserade material i en stor gemensam sajt och ge medlemmar i föreningar tillgång till detta.

Handboken i soldatforskning har rönt stort intresse även utanför vår krets. Den senaste handboken om att söka smedsrötter har utkommit för några månader sedan. Under 2014 planeras utgivning av två nya handböcker, men redan i år kommer ett särtryck av den latinordlista för släktforskarare som publicerades i förra årets års-

bok, framtagen av Urban Sikeborg. Årsboken marknadsförs inte tillräckligt väl och försäljningen har minskat.

Ur verksamhetsberättelsen 2012 kan nämnas att 170 medlemsföreningar är anslutna till förbundet vid årsskiftet 2011/2012. Det totala medlemsantalet är 75.893, vilket är en minskning med 50 medlemskap sen årsskiftet dessförinnan.

Förbundets ekonomiska resultat för 2012 visar ett minus på 365.000, vilket är långt ifrån det minusresultat på 1,2 mkr som budgeterades för 2012.

Bokhandeln är väl etablerad och försäljningen av sortimentet är god med större förskjutning mot det egenproducerade materialet och CD/DVD skivor. Bokhandeln är som inkomstkälla och för medlemservice förbundets viktigaste kanal.

Nättidningen Rötter hade 2012 närmare 220.000 unika besökare och är den mest besökta webbplatsen i sitt slag i Sverige. Den

mest besökta databasen är Gravstensdatabasen. Vid årsskiftet fanns mer än 75.000 gravstenar dokumenterade. Porträttfynd är god tvåa med ca 130.000 bilder i databasen vid årsskiftet.

I verksamhetsplanen för 2014 belystes ett stort projekt med utgivning av en ny version av Namn åt de döda. Alla församlingars döda mellan 1901-2013 kommer att vara med på skivan. Rättelser mottages även efter utgivningen.

Hemsidan Rötter kommer att lanseras i ett nytt utförande där varje medlemsförening kommer att få en egen sida under Rötter. Där kommer att finnas kontaktuppgifter samt en presentation av föreningen och ett eget kalendarium för sina aktiviteter.



Örebrosläktforskare

Bland årets motioner tilldrog förslaget att ändra förbundsstämmans tidpunkt mest uppmärksamhet. Bland annat framfördes att extra kostnader uppkommer för den extra resdagen om riksstämman skulle skiljas från Släktforskarlagarna i augusti månad. 2013 års riksstämma förlades till fredagen före och inte under samma dag som Släktforskar-

lagarna pågick. Detta för att utvärdera en eventuell kommande förändring. Något beslut om förändring togs inte av stämman.

Valberedningens förslag presenteras och antogs av stämman, vilket innebär att till ledamöter av förbundsstyrelsen 2013-2015 utse Karl-Ingvar Ångström (omval), Jan-Henrik Marinder (omval), Carina Strömberg (omval), Peter Wallenskog (nyval) och Ingrid Månsson Lagergren (fyllnadsval). Valberedningen beklagade att inga nomineringar inkommit från föreningarna.

#### Årets Victor Örnbergs hederspris

Carl Szabad tilldelades Victor Örnbergs hederspris 2013. Prissumman är på 10.000 kr och utdelades i samband med Släktforskarlagarna i Köping. Carl Szabad har varit engagerad i släktforskarlagarna i decennier, både på ideell basis som kassör i Stor-Stockholms Genealogiska förening och på yrkets vägnar som tidigare anställd av Sveriges Släktforskarförbund.

Första upplagan av cd-skivan Sveriges dödbok tillkom på initiativ av Carl Szabad. Han fortsatte därefter att successivt utöka tidsomfattningen för senare versioner av Sveriges dödbok hos svenska myndigheter.

Carl Szabad har haft stor betydelse för tillkomsten av de olika skivorna i serien Sveriges Befolkning och Begravda i Sverige, vilka publicerades av Sveriges Släktforskarförbund och Riksarkivet SVAR.

#### Hedersdiplom utdelades till

\* **Helge Svensson**, VGN Släktforskarlag med verksamhet i de tre kommunerna Vara, Grästorp och Essunga i Västergötland vill hedra Helge Svensson från Larv med Sveriges Släktforskarförbunds Hedersdiplom. Han har varit kas-

sör i många år och ansvarig för VGN:s forskarservice. Dessutom har Helge lett släktforskarlag på Vara bibliotek.



Sällskapet Vallonättlingar

\* **Hans Tjus**, nominerad av Karlskoga-Degerfors Släktforskarlag. Hans Tjus började släktforska tidigt. Redan 1976 tog han initiativ till en släktforskarlag. Tillsammans med en grupp släktforskare initierade han bildandet av Karlskoga-Degerfors Släktforskarlag 1983. Under alla år har Hans Tjus varit en eldsjäl i klubben och varit ledare för ett stort antal släktforskarlag samt inspirerat andra därtill. Han är även känd för sina dekorativa antavlor. Under ett antal år ingick han i valberedningen med ett förtjänstfullt arbete. Hans Tjus har även medverkat i Släktforskarlag hjälpen på Karlskoga bibliotek.

\* **Elsa och Per Anders Hörling** har betytt och betyder fortfarande mycket för Sollefteå Släktforskare. Parets engagemang, både inom och utom styrelsen, samt att alltid ställa upp i det praktiska arbetet är beundransvärt.

>>>

Foto: Håkan Karlsson

## Årets Eldsjälar

\* **Eivor Graftsund** nominerad av Katrineholm, Flen och Vingåkers Släktforskarförening. Eivor är ett stor entusiast, inspiratör och eldsjäl.

\* **Erland Eliasson** nominerad av Blekinge Släktforskarförening. Erland började 2007 i mindre skala att tillhandahålla båtsmansuppgifter till databasen och övergick senare att registrera hela socknens båtsmän till registret.

## Mässa och utställning

59 utställare samsades om utrymmet i Köping Arena. DIS - Datorhjälp i släktforskningen visade nya utskriftsmöjligheter i DISGEN 8.2d. Om ca ett år räknar man med att utkomma med en helt ny version av DISGEN.

Ted Rosvall visade egen utgivning av kunglig genealogi. Om ca 1 år utkommer han med en ny handbok i emigrantforskning.

Sällskapet Vallonättlingar har utgivit en ny vallonskiva 4.0 med nästan 120.000 personer.

SVAR har uppdaterat 1910 års folkräkning i sex län; Norrbotten, Västerbotten, Jönköping, Kalmar, Skaraborg och Värmlands län.

## Föredrag (ett urval med anknytning till bergslagen)

Gert Magnussons föredrag handlade om "Liv och arbete vid en medeltida hytta: analys och tolkning av fynden från Lapphyttan i Norberg."

Dick Harrison berättade om "Bergslagen: den svenska industrins historiska hjärtland" samt om "Upprorsmän, biskopar, borgbyggare och upptäckare; en historisk resa genom Västra Mälardalen."

Mats Isacson utvecklade "Bergslagen; människan och miljöer och tid och rum."

"Norberg och järnet: Bergsmännen och den medeltida industrialiseringen" av Ing-Marie Pettersson-Jensen.

"Valloner: när, var, hur?" Kjell Åbrink och Jan Olsson berättade.

## Släktforskar dagarna 2014

Värmlands Släktforskarförening i samarbete med Sverige Amerika Centret och Arkivcentrum i Karlstad anordnar Släktforskar dagarna i Karlstad 29-31 augusti 2014 under temat "Migration - dåtid, nutid och framtid".



## ARKIVENS DAG 2013

lördagen den 9 november

är du välkommen till

### Arkivcentrum i Örebro

Öppet hus kl. 10:30-15:00 med utställningar, tipspromenad och föreläsningar. Tema Flora & Fauna.

Kl. 11:00 - *En gudomlig trädgård*. Föreläsning av Anne-Marie Lenander-Fällström och Ingrid Lundquist om 1840-talsrekonstruktion av Viby prästgårds trädgård.

Kl. 13:00 - *Lockrop och vingsus - med Erik Rosenberg från livsarkivet ut i Närkes Fågelvärld* med bilder och minnen berättade av Clas Thor.

### Örebro stadsarkiv

Öppet hus kl. 10:00-15:00 med utställningar och föreläsningar. Tema: Kommunen 150 år.

Kl. 11:00 - *Örebro - 110 år senare*. Ett bildspel från Örebro stadsmiljö, med gamla bilder från 1903 och nytagna bilder 2013 presenteras av Susanne Flink.

Kl. 13:00 - *Flickan från Glanshammar som blev landsstrykerska och spinnhushjon* föreläsning av Karin Renman från Stockholm.

Kl. 10:15, 12:15, 14:15 - Nyheter i stadsarkivets dokumentarkiv på webben presenteras, samt visning av bildspelet *Örebro kommun 1863-2013. 150 år med lokalt självstyre*.

**Laxå kommunarkiv**. Visning av nya kommunarkivet kl. 10:00-13:00 och Bednar-samlingen om antonitorden. Släktforskarklubben svarar på frågor om släktforskning

**Karlskoga bergslags hembygdsförening**. Öppet hus kl. 10:00-14:00 då man visar vad man har och svarar på besökarnas frågor. Arkivet består av lokal- och personhistoriskt arkiv, samt ett emigrantarkiv.

**Västernärkes hembygdsförening**. Öppet hus för allmänheten kl. 11:00-16:00. Arkivens dag uppmärksammas i arkivet i Fjugesta. Årets tema är Flora & fauna.

**Nora kommunarkiv** Öppet hus kl. 10:00-15:00. Årets tema Flora & fauna: Naturreservat i Noratrakten.

**Karlskoga kommunarkiv**. Öppet hus i kommunarkivet och folkrörelsearkivet kl. 10:00-14:00.

Se även annonser i dagspressen och läs mer på respektive hemsida

## LOKALHISTORIA OCH PERSON- HISTORIA I STADSARKIVETS DOKUMENTARKIV PÅ WEBBEN

av Stefan Nilsson

Under året har stadsarkivet satsat på att lägga ut dokument från de gamla landskommunerna. Detta för att uppmärksamma att det är 150 år sedan kommunerna i Sverige kom till. Inom Örebro kommuns nuvarande gränser fanns år 1863 så många som 22 självstyrande kommuner.

De var Almby, Asker, Axberg, Eker, Ervalla, Glanshammar, Gräve, Gällersta, Hovsta, Kil, Lillkyrka, Långbro, Lännäs, Mosjö, Norrbyås, Rinkaby, Stora Mellösa, Tysslinge, Täby, Vintrosa, Ånsta och Ödeby. Arkivhandlingar från alla dessa, samt Götlunda kommun, finns i Örebro stadsarkiv.

Målet är att protokoll från samtliga dessa kommuners kommunalnämnder ska finnas digitalt tillgängliga på stadsarkivets hemsida under 2013. I dagsläget finns 19 av 23 avfotograferade och publicerade i dokumentarkivet på hemsidan. Tidsperioden är från 1863 och minst till 1900. I flera fall finns protokoll ända fram till 1940-talet. För vissa kommuner finns äldre protokoll från fattigvårdsstyrelser och sockennämnder inbundna i samma volymer och dessa är också digitaliserade.

Man kan säga att 1863 blev socknen kommun och att kommunalnämnder och kommunalstämmor var en fortsättning på sockenstämmorna, för den del som inte gällde kyrkans ärenden. Arbete pågår nu med avfotografering av

även kommunalstämmornas protokoll.

Det finns mängder av personhistoriskt intressanta uppgifter i materialet. Inte minst rörande fattigvården, men också många andra ärenden av lokalhistoriskt intresse, som anställande av barnmorska, införande av telefonstation, tiggeri, hundskatt, försäljning av alkoholhaltiga drycker och mycket mer.



Protokoll från  
Tysslinge kommunalnämnd 1887

Från till exempel Lännäs kommun finns även särskilda förteckningar över fattiga och fattiga barn, befriade från mantalskatt (med motiveringar) från 1860-1890-tal.

Exempel ur protokollen finns att läsa på stadsarkivets Facebook-sida. Följ gärna den.

Senaste publiceringen i dokumentarkivet gjordes i september. Nytt var då material från nio av de ovan nämnda kommunerna, samt fler registerkort ur Funks register över örebroare - bokstäverna E och F, samt registerkort över förtroendevalda i Örebro stad 1863-1964 som nu är komplett A-Ö. Totalt finns nu i dokumentarkivet över 21.000 digitala bilder, med ca 34.000 dokument-sidor.

<http://www.orebro.se/stadsarkivet>

<http://www.orebro.se/8662.html> (dokumentarkivet)

## MAJA EKELÖF OCH HEDERSDIPLOM

av Solveig Olsson, Karlskoga

Septembermötet i Karlskoga hade nöjet att höra Cecilia Persson, Lund, berätta om sin bok om Maja Ekelöf.

Under 70-talet ville bokförlaget Rabén & Sjögren ha in politiska romaner. Maja Ekelöf frågade om hon fick vara med. Hennes roman *Rapport från en skurhink* antogs och hör i dag till de svenska arbetarklassikerna inom litteraturen.

Hon synliggjorde städerskornas situation, en dold yrkeskategori, samt klass och kön. För sin bok har Maja Ekelöf fått Rabén & Sjögrens romanpris samt Ivar-Lo priset.

Här kom en städerska och slog sig in bland den litterära eliten. I recensionerna syntes dess klassförakt för en städerskas skrivande. Cecilia Persson drog också paralleller till dagens slavliknande förhållande i städbranschen samt att lönerna för städarbete inte har ökat över tid.



På mötet hade klubben också nöjet att överlämna Släktforskarförbundets hedersdiplom till Hans Tjus för hans mångåriga och engagerade arbete Släktforskarklubben i Karlskoga-Degerfors. Hans var den som för 30 år sedan tog initiativ till bildandet av släktforskarklubben.

## ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



### Program

**Onsdag 30 oktober kl 18:30**

**Höstmöte** i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4 hållplats Trollbärsgatan. Mötesförhandlingar med fastställande av 2014 års medlemsavgifter. Gästföreläsare är **Bernt Eliasson** som **berättar och visar bilder**. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 30 kr, enbart kaffe 10 kr. Om parkeringen är full kan man parkera utmed Tulpangatan eller på andra sidan Ekersvägen. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

**Onsdag 20 november kl 18:30**

**DIS-Bergslagens tematräff** Arkivcentrum Nikolaigatan 3, Örebro. Samarrangemang mellan DIS-Bergslagen och Örebro Släktforskare. **Tema: Bra hjälpprogram för datorn som underlättar forskningen.**

**Onsdag 4 december kl 18:30**

Föreläsningkväll i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80, Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4 hållplats Trollbärsgatan. Föreläsare är **Håkan Henriksson** från Arkivcentrum **berättar om annorlunda källor för släktforskare** att ösa information ur. Inträde 40 kronor, och i det ingår kaffe och smörgås. Om parkeringen är full kan man parkera utmed Tulpangatan eller på andra sidan Ekersvägen.

Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Du har väl inte missat vår hemsida på [www.orebroslaetforskare.se](http://www.orebroslaetforskare.se) Där ser du i kalendern vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under hösten

Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00-18:00, andra tider enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

### Nya medlemmar Örebro släktforskare

- 1121 Ulf Nyström Örebro
- 1122 Monica Kropp Örebro
- 1123 Kerstin Färm Örebro
- 1124 Harald Svedberg Örebro
- 1125 Tommy Eriksson Örebro
- 1126 Bo Dahlin Glanshammar
- 1127 Ingrid Rosell Örebro
- 1128 Wiveca Karlsson Örebro
- 1129 Ingegerd Skoglund Örebro
- 1130 Ylva Hollén Karlstad
- 1131 Ann-Ida Skyman Örebro
- 1132 Grete Giacconini Örebro
- 1133 Ingrid Thingstad Örebro
- 1134 Margret Andersson Örebro
- 1135 Inger Lindskog Örebro
- 1136 Lars Lidéus Garphyttan
- 1137 Jacob Johnsson Örebro
- 1138 Lena Valberg Garphyttan
- 1139 Inger Haglund Örebro
- 1140 Marita Andersson Örebro
- 1141 Margareta Hansson Vintrosa
- 1142 Eric Carlsson Örebro
- 1143 Karl-Erik Johnsson Örebro
- 1144 Lars-Göran Karlsson Örebro
- 1145 Kate Björnberg Garphyttan
- 1146 Johan Stenberg Örebro
- 1147 Lars Borg Bollebygd
- 1148 Martin Dehov Örebro
- 1149 Bengt Nilsson Örebro
- 1150 Monica Gullberg-Robner Örebro
- 1151 Karl Erik Gullberg Örebro
- 1152 Birgitta Zetterlund Örebro
- 1153 Karl-Georg Gustavsson Örebro
- 1154 Christina Karlsson Örebro

- 1155 Carin Karlsson Hallsberg
- 1156 Agneta Blom Örebro
- 1157 Christel Storm Örebro
- 1158 Olav Nyberg Örebro
- 1159 Britt-Marie Gustavsson Örebro
- 1160 Karl Erik Lindholm Örebro
- 1161 Susanne Lindholm Örebro
- 1162 Birgitta Watz Örebro
- 1163 Anders Fritzon Örebro
- 1164 Krestin Johnsson Örebro
- 1165 Gun-Britt Marklund Örebro
- 1166 Kenneth Andersson Örebro
- 1167 Monika Andersson Örebro
- 1168 Hannes Sjöberg Örebro
- 1169 Margareta Petersson Tjurkö



### Program

**Tisdag 29 oktober kl 18:30**

Föreläsning. **Patrik Larsson (från Laxårevyn) kåserar**. Här får vi träna skrattnusklerna ordentligt. Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe

**Lördag 16 november kl 10-14**

**Öppet hus** i Folkbildningshuset (f.d. Brandstationen Viagatan 9). Kom med problemen eller frågor, vi försöker göra ? till !

### Medlemsträffar

Måndagskvällar, från 9/9, kl 18-21 och tisdagseftermiddagar, från 10/9, kl 13-17 fortsätter träffarna på Folkbildningshuset.

Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra.



QR-kod till hemsidan  
[kumla.just.nu](http://kumla.just.nu)

## HALLSBERGS SLÄKT- FORSKARKLUBB



Hallsbergs släktforskarclubb 30-årsjubilerar 2013. Medlem i Släktforskarförbundet sedan 1987.

### Program

**Onsdag 20 november kl. 18:30**  
Medlemsmöte på Åsen.  
**"Bössan på axeln - spaden i jorden."** Från farfar till farfars farfars soldatliv och leverne. Om soldatforskning som utmynnar i en släktroman. Med **Monica och Roger Blomberg**.



Hallsbergs  
Släktforskarclubb



**"Att vara eller inte vara?"**  
**Hallsbergs Släktforskarclubb**  
**30 år**

Det var på ett hår när att vi aldrig skulle få fira 30-årsjubileum. Den förra styrelsen hade en annan målsättning än våra stadgar. Forskarstugan som var navet i vår verksamhet avvecklades med inventarier och allt. Vi skulle bli en delsektion i Kumla Släktforskarclubb! Den styrelsen avgick och valberedningen "kastade in handduken".

Men årsmötet valde en ny styrelse och Hallsbergs släktforskarclubb kan nu fira 30 årsjubileum.  
"Tänk nytt - Tänk annorlunda"

Den nya styrelsen är lojal med föreningens verksamhet. Vi har deltagit i den av Släktforskarförbundet initierade Släktforsk-

ningens dag på Hallsbergs bibliotek i mars.

Åtta personer från vår nya styrelse ställde upp. Det kom 104 besökande, 30 personer hann vi med. Vi fick två nya medlemmar och tre kursdeltagare.

Vi har deltagit båda dagarna i Släktforskar dagarna i Köping i augusti. I en gemensam monter för T-län tillsammans med Örebro, Kumla, Laxå och Hallsberg. Antal besökare på mässan var ca 6.000. Vi fick sålt av våra häften och kartor. Två nya medlemmar och en kursdeltagare.

Höstens första föreläsning "Fader okänd, moder okänd" lockade 25-talet åhörare. En fortsättning kommer senare.

Kursverksamheten fortsätter hos ABF.

Se hemsidan:  
[www.hallsbergsgenealogi.se](http://www.hallsbergsgenealogi.se)

## Ansökning

170  
Hej! Jag söker föräldrarna till skeppsåtsman **Anders Nilsson Kumlin** född 1749 i **Kumla**. Då födelseboken slutar i juni 1749 förmodar jag att han är född den senare delen av året.

Vid en genomgång av husförhörsboken för nämnda år så hittade jag en Anders född 1749 i byn Elvesta. Fadern står som soldaten Nils Black.

Vet inte om det är rätt familj. Kanske någon vet mera om denna Anders Nilsson Kumlin och hans familj.

Tacksam för all hjälp jag kan få.

Med vänlig hälsning

Owe Rosén, Gävle  
Tel. 026-189811

## KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKAR- KLUBB



### Program

**Torsdag 24 oktober kl 18:30**  
Klubbmöte. **Anders Norudde berättar om folket i Fasaskogen.**

**Torsdag 21 november kl 18:30**  
Klubbmöte. **Håkan Henriksson, Arkivcentrum Örebro län. Förenings- och företagsarkiven - en för släktforskare utnyttjad källa.**

Lokal: Finska Föreningens lokal.

Släktforskarhjälp på biblioteket:  
Onsdagar 2013 kl 16:00-19:00:  
30/10, 27/11.

## ASKERSUNDS SLÄKTFORSKAR- KLUBB

### Programhösten 2013

**Tisdag 12 november 19:00**  
Erfarenhetsutbyte

**Tisdag 10 december 19:00**  
Lucia.

Alla träffar på biblioteket i Askersund.

# B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

## REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevledes på adress:

Stefan Nilsson,  
Led 305, Södragården  
715 94 ODENSBACKEN

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:  
Stefan Nilsson, Örebro  
019-45 22 21, 070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:  
Siv Lindqvist, Örebro  
019-26 42 29  
Gunnar Persson, Örebro  
019-31 28 16

## STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskarclubb

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

## FÖRENINGARNA

### ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Ingvar Sandström, Uppsala 608,  
696 95 ÅMMEBERG

Ordförande: Ingvar Sandström,  
0583-77 06 18, 076-848 64 70  
Sekreterare: Gunilla Sandberg  
g\_sandberg@hotmail.se  
Kassör: Lars-Åke Strömberg  
070-345 61 52  
Redaktionskontakt:  
Ingvar Sandström  
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr  
Bg 5355-6734  
E-post: ingvar.sandstrom@telia.com  
Hemsida:  
www.askersundslaktforskarklubb.se

### HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,  
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Gunnar Lundquist  
0582-101 70  
Sekreterare: Birgitta Edholm  
0582-158 16  
Kassör: Ingrid Johansson  
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm  
Medlemsavgift: 120 kr, familj 150 kr  
Pg 49 16 86 -2  
E-post: birgitta.edholm@telia.com  
Hemsida:  
www.hallsbergsgenealogi.se

### KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Jan Klingberg,  
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg  
019-58 27 28  
Sekreterare: Birgitta Höggvist  
019-57 20 52

Kassör: Britt-Inger Nilsson  
019-22 81 01  
Redaktionskontakt: Jan Klingberg  
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.  
Pg 55 47 37-7  
E-post: kumla.genealogi@telia.com  
Hemsida: www.kumla.just.nu

### KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:  
c/o Ann Gunnarsson, Yttre Löt-  
svängen 43, 691 35 KARLSKOGA

Ordförande: Solveig Olsson  
0586-512 61  
Sekreterare: Håkan Karlsson  
0586-560 26  
Kassör: Bengt Hammarström  
0586-365 87  
Redaktionskontakt: Solveig Olsson  
Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.  
Pg 52 50 27-9  
E-post: sol@bahnhof.se  
Hemsida: www.kgadfsgenealogi.se

### ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:  
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"  
Postadress: Västra Nobelgatan 22,  
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:  
Paola Grafström 019-31 44 74  
E-post: ordf@slaekt.se  
Sekreterare: Birgitta Eklund  
019-12 04 58  
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30  
Redaktionskontakt: Jan Wallin  
Medlemsavgift: 180 kr, familj 250 kr  
Pg 63 59 14-5  
E-post: info@slaekt.se  
Hemsida: www.orebroslaktforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA  
NUMMER AV STRÖDDA  
ANNOTATIONER ÄR  
31 JANUARI