

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBRO LÄN
NR 48
OKTOBER 2012

Från bondson i Viby till katolsk
präst i Stockholm
sidan 4



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

- Ny bok Soldatforska! s 2
 Anförvanter i Östra Lerbäck? s 2
 Den franska släkten Lidron? s 3
 1940 års amerikanska folkräkning s 4
 Från bondson i Viby till katolsk präst i Stockholm s 4
 Släktforskarlagarna 2013 s 5
 Inrikes tidningar berättar om födda och döda m.m. i Örebro 1768 s 5
 Örebro släktforskarlag firar 30-årsjubileum 2012 s 6
 En lång hemresa s 9
 Nya Begravda i Sverige s 10
 Släktforskarlagarna 2013 s 10
 Så minns vi Marianne Eriksson s 10
 Släktforskarlagarna 2012 i Gävle s 11
 Svenskt biografiskt lexikon SBL - nu på webben! s 13
 Arkivens dag 10 november 2012 s 13
 Föreningsidor s 14-16



Tack för alla bidrag som sänts in till detta nummer av tidningen!

Har du något du vill dela med dig av till dina släktforskarlag, till exempel ett spännande fynd i arkivmaterialet, ett forskningstips, eller ett intressant levnadsöde, tveka inte att skicka in det till tidningen! Se kontaktuppgifter på tidningens backsida.

Framsidesbilden

Syskonen Ekelund från Fjugesta 1908
 Bilden beställd av Carl Ekelund

Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Ebba Sundewall



NY BOK SOLDATFORSKA!

Den fjärde boken i Släktforskarförbundets serie handböcker handlar om hur du kan finna dina militära förfäder och är skriven av Lars Ericson Wolke.

Här ges tips om forskning efter knektar, indelta soldater och båtsmän, om beväringar och senare tiders värnpliktiga från 1500-tal och framåt.

Du får också hjälp med att orientera dig bland myllret av rullor och lönelistor, bland soldatkontrakt och torpsyneprotokoll, men också bland de värnpliktigas stamkort, militära räkenskaper och stridsrapporter.

I den här boken finns också mycket annan information som aldrig tidigare har behandlats i vägledningar för släktforskare, exempelvis om de Finlandsfrivilligas eller FN-soldaternas tjänst utanför landets gränser, eller information om hur man spårar uppgifter om ryttarnas hästar, om soldaternas rustning eller om de värnpliktigas kaserner.

Finns att köpa i Rötterbokhandeln - www.roetter.se

ANFÖRVANTER I ÖSTRA LERBÄCK?

Har du anförvanter i Östra Lerbäck och i någon av följande byar så kan du ha hjälp av Föreningen Östra Lerbäcks historias Byavandringsdokument.

Byarna är: Stensätter, Toltp, Emme, Berg, Valsjö, Gilltorp, Svaldre, Siggetorp, Laggarfall, Västra Hjärta, Ojetorp, Tillfärd, Munkerud, Björnhaga, Hedtorp, Bengts-
 torp, Knutstorp, Koppberg, Tösnahult, Getabo, Rude, Släte, Österhult, Hornrösan, Nornäset, Eketorp, Linnerud, Folketorp och Öna.

Föreningen gör varje år en vandring per by så kallade byavandringar. Man är nu inne på sitt 23 år och gör nu om tidigare inventerade byar. Årets by var Folketorp.

Alla rivna bostadshus/torpstugor och övriga kulturlämningar märks med en skylt. Ca 260 skyltar har föreningen satt upp. En bydokumentation omfattar ca 20-40 sidor. Föreningen har också gett ut böckerna "Från Östra Lerbäck till Närkesberg" och "Bondförnuft i nya tider".

Den skriftliga dokumentationen omfattar alla personer som bott i byn sedan 1780 och även till viss del före den tidpunkten. En notering i vilket hus respektive person bott samt en beskrivning av byns historia finns också. Vandringarna brukar besökas av 60 -130 personer och dokumenteras också på video. Dokumenten och videon finns att köpa.

Kontakta i så fall föreningens kassör John Lindkvist 0583-221 92, E-post Lindkvist.J.K@telia.com

DEN FRANSKA SLÄKTEN LIDRON?

av Carin Cullander-Stiberg

I alla släkter finns det väl muntliga berättelser och historier om släktingar bakåt i tiden och om deras ursprung. Det har till exempel alltid varit lite "märkvärdigt" att ha vallonblod i sina ådror och mycken forskningsmöda har lagts på att hitta sådana anor. Eller tänk alla som trott sig ha kungligt blod i ådrorna efter Oskarianernas framfart!

Min svärmor berättade om sin svärmor att hon hette Lidron i efternamn och att hon var ett utomäktenskapligt barn. I släkten hade man alltid undrat om hon kanske kunde ha franska anor, för var skulle annars det ovanliga namnet Lidron komma ifrån?

Det blev till att utreda detta mysterium och se om det gick att hitta någon fransman som på något sätt hade förrirat sig till Stockholm, för det var där Selma Charlotta föddes på Allmänna BB år 1871. Selmas mamma hette också Lidron och var tvätterska på Kungsholmen så nu började det bli lite svårt att tro på det franska spåret för två generationer.

Jag fick via en efterfrågan i Rötter tips om att det funnits en kvinna i Stockholm med namnet Lidron som hade Örebro som födelseort. Fanns det något samband? Ja, det var bara att sätta sig och leta i födelseböckerna i Örebro. Och se där fanns den "franska" familjen!

År 1836 kommer Anders Andersson och hans hustru Anna Larsdotter och deras son Erik flyttande från Karlskoga till Långbro. 1837 flyttar man till grannsocknen Almby för att sedan 1838 flytta till Södra ladugårdslandet.



Kungsholmens östra delar 1870.
Del av Stockholmspanoramafotograf, A. O. Mankell (1838-1885)
Kungliga biblioteket/Wikimedia Commons

Anders är torpare. Familjen utökas med flera barn, döttrarna Anna och Katarina, hon som senare blir Selmas mamma. Anders har nu tagit namnet Lidron. Det finns ingen ledtråd i hans bakgrund som kan ge svar på var han kan ha fått idén till namnet ifrån, men alla barnen får sedan detta efternamn, även döttrarna, vilket är något ovanligt. Man ser ju ofta att söner tar sig samma "nya" namn som fadern men döttrarna brukar oftast vid denna tid få behålla sitt tillnamn, som ju här skulle vara Andersdotter. Kanske var detta ett "stadsfenomen" som gick för sig i städerna men som sällan ses på landsbygden om det inte t.ex. är i brukssamhällen där det också kan förekomma.

Anders och familjen flyttar in till Örebro, bor på Norr och Anders är arbetskarl. Familjen har det mycket fattigt och två av barnen, Anders och Katarina placeras på Arbetshuset. Katarina kommer att bo i fosterhem utanför Örebro tills hon blir utskrivna från Arbetshuset när hon har konfirmerats. Brodern Anders verkar ha haft det svårt på Arbetshuset och mamma Anna tar hem honom igen. Pappa Anders dör 1854. Innan han dör har det fötts ytterligare 4 barn i

familjen men samtliga dessa dör i späda ålder.

Katarina föder en utomäktenskaplig dotter Hildur 1862 (som senare får efternamnet Magnusson) och beger sig sedan till Stockholm. Hon arbetar som piga i olika familjer. 1871 blir hon så gravid igen och får dottern Selma. Det är helt omöjligt att spåra någon far till Selma, så om han nu var fransman har han i vart fall inte bidragit med sitt efternamn.

Selma är bara 8 dagar gammal när hon kommer till en fosterfamilj där hon får vara en månad, för att sedan flytta till Angarns församling utanför Stockholm. Där bor hon under sin uppväxt och där träffar hon också sin blivande man som hon gifter sig med i Stockholm 1896.

De får 4 barn. Den yngste sonen Bengt gifter sig med en Örebroflicka med anor från Täby och Mosås som sedan blev min svärmor.

Hon levde tyvärr inte så länge så att hon fick reda på att den "franska" flickan Lidron i själva verket hade sina rötter i Örebro. Det hade nog förvånat henne storligen!

1940 ÅRS AMERIKANSKA FOLKRÄKNING

I våras, dagen efter att sekretess-tiden gick ut, kom den amerikanska folkräkningen (census) för 1940 ut på webben. Den tillhandahålls av flera leverantörer och är gratis, i ett par fall under viss tid. Först kom bilder, sedan har man arbetat med att skapa sökbara index, bland annat med ideella krafter.

Läget nu under hösten är att bilder finns gratis tillgängliga på flera webbsidor som

familysearch.org
ancestry.com
archives.com
findmypast.com
1940census.archives.gov
familylink.com
myheritage.com

Man kan behöva registrera sig för att få tillgång till materialet.

De olika hemsidorna har alltså bilderna gratis tillgängliga, men har kommit olika långt med registreringen och kan även skilja i kvalitet när det gäller tolkning av texten. Det finns med andra ord möjlighet att prova och jämföra vad som erbjuds. Till exempel har FamilySearch och Ancestry index till samtliga delstater.

Eva Dahlberg har skrivit utförligt med många intressanta upplysningar om arbetet med Census 1940 på Anbytarforum på Släktforskarförbundets hemsida www.rötter.se

Stefan Nilsson

FRÅN BONDSON I VIBY TILL KATOLSK PRÄST I STOCKHOLM

av Birgitta Edholm

Om Per Eriksson från Sågebol i Viby som blev präst hos Irvingianerna.

Katolsk-Apostoliska kyrkan eller Irvingianerna var en kyrklig rörelse som uppstod i England i mitten av 1800-talet under ledning av den skotske prästen Edward Irving. Man ville komma tillbaka till den tidiga kristenheten med under och tungomålstalande. Irvingianerna uppfattade sig inte som en ny kyrka, utan som en sista väckelse som skulle återskapa den ursprungliga kyrkan inför Kristi återkomst, som förväntades ske mycket snart. Man utsåg 12 "apostlar" som ledare för samfundet. "Apostlarna" utsåg biskopar, som verkade lokalt i egna församlingar. Dessa i sin tur utsåg präster i två olika grader.

1875 kom Katolsk-Apostoliska kyrkan till Sverige med dansken H. P. Jensen, som var biskop i kyrkan. 1877 gav Kungl. Maj:t



Edward Irving (1792-1834)

tillstånd till att en församling officiellt bildades i Stockholm. Den följdes efter några år av ytterligare en församling i Norrköping. 1890 hade samfundet 313 medlemmar i Sverige och man byggde en kyrka vid Odengatan i Stockholm. 1908 hade medlemsantalet ökat till 900, men minskade kraftigt under 1930- och 40-talen. På 1950-talet slutade församlingen fira gudstjänst i sin kyrka i Stockholm och verksamheten upphörde så småningom helt i Sverige. Kyrkan vid Odengatan finns fortfarande kvar och heter i dag S:t Georgios kyrka. Där håller en grekisk ortodox församling sedan 1970-talet sina gudstjänster.



Katolsk-Apostoliska kyrkan i Stockholm, idag S:t Georgios-kyrkan, i hörnet av Birger Jarlsgatan-Odengatan

Bild: Hegvald/Wikimedia Commons

Den 17 november 1845 föds pojken Per Eriksson i Sågebol, Viby (T). Föräldrarna var Erik Larsson (f 1818) och Anna Sofia Eriksson (f 1820). Den 7 juli 1876 gifter sig Per, som då är hemmansbrukare, med Johanna Aquilina Persdotter från Kårkulla i Viby, född 12 juni 1854. 1877 föds första barnet i Sågebol, dottern Hanna Maria. Den 11 januari 1878 anmäler Per Eriksson och hans hustru utträde ur Svenska kyrkan och konverterar till Apostolisk-Katolska församlingen i Stockholm och han blir präst där.

En månad senare (14 februari) flyttar familjen till Stockholm (rote 5, Tegnersroten). Fram till 1883 bor familjen på olika adresser i Stockholm (Adolf Fredriks, Kungsholms och Hedvig Eleonora församlingar). Under denna tid föds dottern Hilda Elisabet (1880) och sonen Josef Samuel (1882), som båda döps av fadern i irvingianernas ordning.

Den 10 juni 1883 flyttar familjen till S:t Olai, Norrköping. Per Eriksson antecknas nu som "irvingian" och föreståndare och pastor i Katolska-Apostoliska församlingen. I Norrköping föds ytterligare fem barn: Isak Natanael (1884), Emma Elisabet (1885), Anna Dorotea (1886), Hulda Aqvilina (1889) och Ingeborg Viktoria (1894). 1885 flyttar familjen till Bhida Gymnäsie ägor, Norrköping S:t Johannes församling. Den 8 maj 1897 dör Per Eriksson i bostaden Bhida Gymnäsie ägor.

Efter makens död utträder Johanna Aqvilina ur Katolska-Apostoliska samfundet. Hon bor kvar på den tidigare adressen och antecknas som "hembagerska". Den 29 augusti 1903 gifter Johanna Aqvilina om sig med smedsmästaren Per August Karlsson, född i Kvarsebo 22 december 1836 och inträder på nytt i Katolsk-Apostoliska samfundet där hon nu blir "förestånderska". Vid Per August Karlssons död 11 januari 1917 bor makarna fortfarande kvar på Bhida Gymnäsie ägor i Norrköping S:t Johannes församling. Johanna Aqvilina dör där den 1 februari 1937.

Hur kom hemmansbrukaren Per Eriksson med rötter i Viby sedan 6 generationer i kontakt med Irvingianerna? Kanske var det någon representant för samfundet som i slutet av 1870-talet hade vägarna förbi på Närkeslätten? Kyrkböckernas anteckningar ger inga ledtrådar. Hur som helst är det en märklig och intressant historia.

INRIKES TIDNINGAR BERÄTTAR OM FÖDDA OCH DÖDA M.M. I ÖREBRO 1768

Notisen är hämtad från Inrikes tidningar nr 12, 8 februari 1770.

"Örebro d. 3 februari 1770
Vid Tabellerna över födde och döde år 1768 uti Örebro län, är anmärkt: att en hustru fött 3 barn, nämligen 1 son och 2 döttrar. Bland döde, har en man levat till 102 år, 2 kvinnor till 100 år, 3 till 102, 1 till 108 och 1 till 128 år.

Enligt de i denna tabell uti Inrikes Tidningar uttryckt sig till följande: *Örebro föddes* en hustru, som födde 3 barn, nämligen 1 son och 2 döttrar. Bland döde, har en man levat till 102 år, 2 kvinnor till 100 år, 3 till 102, 1 till 108 och 1 till 128 år.

Örebro d. 3 febr.

Enligt de i denna tabell uti Inrikes Tidningar uttryckt sig till följande: *Örebro föddes* en hustru, som födde 3 barn, nämligen 1 son och 2 döttrar. Bland döde, har en man levat till 102 år, 2 kvinnor till 100 år, 3 till 102, 1 till 108 och 1 till 128 år.

änka gått ut nattetid oklädd, och funnen död 3 dagar därefter ute på marken; 1 hustru stjälp en kärra på sig; 10 personer ihjälslagna i en gruva; 3 män krossade under lass; 1 dito skutit sig till döds; 1 dito dött under jordstjäl; 2 dito krossade av vattuhjul; 1 dito funnen död på landsvägen; 1 dito stupat i en vattukälla; 1 dito bränd av hett vatten; 1 dito fång gått bort, och fants död i skogen; 1 man halkat och slagit sig till döds; 1 gosse ihjälslagen av en häst; 1 gammal piga under svimning fallit i elden; 1 piga ihjälslagen av en bjälke vid takresning; 1 dito legat 10 dygn ute i vinter, och dött därav; 1 bränt sig till döds vid spis-eld; 1 gosse krossad av vedlass; 1 gift man omkommit under arbete i kolmila, utan att man fått någon underrättelse om honom; 1 gosse har fallit i en Masugn."

Denna notis är hämtad från ett originalexemplar av tidningen. Meddelat av Leif G:son Nygård



Kopporna hava varit gängse på flera ställen i länet, och bortryckt 592 gossar samt 606 flickor, tillsammans 1198 barn. Kvävda av ammor eller mödrar äro 35 gossar och 35 flickor, tillsammans 70 barn. Drunknade äro 61 personer, förutan 27 omkomna under isen.

Av varjehanda andra vådeliga händelser äro omkomna: 1 man död under en löv-ryss; 1 dito fallit av en ställning; 6 karlar omkomna i gruvor; 2 änkor omkomna i urväder; 1 dito dött av fall mot isen; 5 karlar ihjälslagna vid träds-fällande; 1 flicka skållad till döds; 1 dito i het drank; 1 dito under ett vedlass; 1 gosse krossad av vattuhjulet, sedan han fallit i rännan; 1

Över 5000 nummer av Inrikes tidningar från åren 1760-1820 finns att läsa på Kungliga Bibliotekets hemsida under rubriken Digitaliserade svenska dagstidningar. Det går även att fritextsöka i tidningarna. Hemsida: www.kb.se

Texten renskriven och normaliserad av Stefan Nilsson

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

FIRAR 30-ÅRSJUBILEUM 2012

Vid 20-årsjubileet 2002 gavs en speciell jubileumsskrift ut. I den fanns en historisk sammanfattning om de första 20 åren. Nu utökas den med ytterligare 10 år.

2003

Ordförande var Alf Aronsson och medlemsantalet var 378.

Forskningsresor genomfördes till Leksand och Uppsala landsarkiv samt besök hos Mormonkyrkan. Vid årsmötet medverkade fotografen Arne Hurtig och visade bilder om "En resa i emigranternas spår från Ljuder till Minnesota". Vid senare vårmöte talade Kalle Bäck om "Byn, gården och människan på 1800-talet". Vårens bussresa gick till Södermanland. Hösten inleddes med kyrkogårdsvandring på Täby kyrkogård. På höstmötet beslutades om en höjning av medlemsavgiften till 130 kronor. Avgiften hade då varit 100 kronor sedan 1994. Anders Pontén berättade om "Bölden i baken och andra medicinska historier".

Föreningslokal hyrdes hos Studieförbundet Vuxenskolan, där även kurser ordnades.

2004

Ordförande var Rolf Gullberg och medlemsantalet var 387.

Ny layout på Strödda Annotationer. Projektet "Namn åt de döda" avslutades.

Forskningsresor gjordes till Riksarkivet i Arninge, Leksand och Vadstena landsarkiv.

Studiebesök på Kyrkans Hus, Universitets forskningsarkiv, Värmlandsarkiv i Karlstad och ArkivCentrum. Vid vårmötet föreläste David Damell från Örebro läns museum om Örebro-arkeo-

logi. Vårens bussresa gick till Västergötland. Kyrkogårdsvandring på Nikolai kyrkogård med Leif Hjalmarsson som ciceron. På höstmötet fastställdes medlemsavgiften till 130 kronor och för familj på samma adress 200 kronor. Carl-Olof Steen föreläste om den stora branden i Örebro 1854. Höstprogrammet avslutades med ett besök på Stadsarkivet där Stefan Nilsson informerade om allt som finns att forska på där, till exempel bilddatabasen. Under året genomfördes ett flertal kurser.

2005

Ordförande var Rolf Gullberg och medlemsantalet var 402.

Föreningens hemsida startades. Forskningsresa till Leksand ordnades.

Vid årsmötet kåserade Bo Fransson i ämnet "Det var dans i Folkets Park". Studiebesök på Länsarkivet och Landstingets arkiv. Vårens föreläsning hölls av Sören Klingnéus om "Döden som skå-

despel, avrättningar i Örebro på 1600-talet". Vårens bussresa gick till Västmanland.

Kyrkogårdsvandring på Kumla kyrkogård med ciceronen Leif Hjalmarsson.

På höstmötet föreläste Arne Hurtig om svenska frivilliga under vinterkriget.

Under året genomfördes kurser och forskarhjälp i föreningslokalen.

2006

Ordförande var Rolf Gullberg och medlemsantalet var 422.

Studiebesök gjordes på Kyrkans Hus, Landstingsarkivet och Stockholms stadsarkiv.

På årsmötet berättade Maria Slåttermann från Hallsberg om begravnings seder förr i tiden.

På Släktforskningens dag var det öppet hus i föreningslokalen där vi demonstrerade olika hjälpmedel för släktforskare. Vid vårmötet föreläste Bror-Erik Ohlsson från Eskilstuna om ålderdomliga ut-



Vårresa till Visingsö 2007

tryck och främmande ord i gamla handlingar. Vårens bussresa gick till Värmland. Vid kyrkogårdsvandringen, som denna gång var ett samarrangemang med Ekers hembygdsförening, besöktes Ekers kyrkogård med Leif Hjalmarsson som ciceron.

Forskningsresor gjordes till Släktforskarernas hus i Leksand. På höstmötet föreläste Stefan Nilsson om soldatforskning. Under året genomfördes ett antal kurser. I samverkan med Dis-Aros har fyra tematräffar genomförts på ArkivCentrum.

2007

Ordförande var Rolf Gullberg och medlemsantalet var 444. Studiebesök på Biblioteket och Mormonkyrkan. Vid årsmötet berättade Ulrika Fredriksson och Annelie Liljebjörk om vad vi kan hitta i sockenstämmoprotokollen. Släktforskningens dag var det öppett hus i föreningslokalen med stort intresse från allmänheten. Forskarresa till Leksand genomfördes. På vårmötet berättade Gunilla Didriksson om hur man forskar i mantalslängderna. Vårens bussresa gick till Visingsö och besök på Andréemuseet i Gränna. Årets kyrkogårdsvandring gällde Kräcklinge kyrkogård där vi guidades av Maria Sundström. På höstmötet föreläste Dag Edholm om "Folkbokföring och mantalskrivning i Sverige under 400



Släktforskardagarna 2010 på Conventum Arena i Örebro

år". Under året genomfördes ett flertal kurser. I samverkan med Dis-Aros hölls 4 tematräffar om datorns användning i släktforskningen på ArkivCentrum.

2008

Ordförande var Rolf Gullberg och medlemsantalet var 437. Studiebesök på Skatteverket, ArkivCentrum och Krigsarkivet i Stockholm. Vid årsmötet fastställdes de nya stadgarna och Lennart Alm höll föredrag om "Örebro i skuggan av andra världskriget 1945". Den 15 mars firades Släktforskningens Dag med öppet hus i föreningslokalen. Vi demonstrerade olika hjälpmedel för släktforskare och deltog även i arrangemanget på Stadsarkivet. Forskningsresa till Leksand genomfördes. Vårens bussresa gick till Forsviks bruk och Karlsborgs fästning. Vid kyrkogårdsvandringen besöktes Knista kyrkogård med Dagny Paulsson som ciceron. På höstmötet såg vi den filmade föreläsningen som Lasse Eriksson höll på Stadsarkivet på Släktforskningens Dag. Under året genomfördes ett antal kurser. I samverkan med DIS-Aros

hölls 4 tematräffar om datorns användning i släktforskningen på ArkivCentrum.

2009

Ordförande var Åsa Persson och medlemsantalet var 432. Året präglades vårt beslut att arrangera Släktforskardagarna 2010. Studiebesök på Skatteverket, Landstingsarkivet och Mormonkyrkan. Vid årsmötet höll Lennart Alm föredrag om "Norra Örebro under ett sekel, från Järnvägsgatan till Svampen". Vårens bussresa gick till Östergötland. Vid kyrkogårdsvandringen besöktes Norra kyrkogården. Ingvar Stensson och Hans Hallberg var ciceroner. Föreningen var representerad vid Släktforskarstämman i Falköping. Med anledning av att vi skulle arrangera Släktforskardagarna och förbundsstämman nästa år hade föreningen en monter för att få ut information om detta. Forskarresa till Leksand genomfördes. På höstmötet lyssnade vi till Pernilla Sundin som sjöng och berättade om Lisselängen i Bergslagen. Under året genomfördes ett antal kurser. I samverkan med

DIS-Bergslagen hölls 4 tematräffar om datorns användning i släktforskningen på ArkivCentrum.

2010

Ordförande var Åsa Persson och medlemsantalet var 450.

Detta år arrangerade vi Släktforskar dagarna i Örebro på Conventum Arena och Conventum Kongress. Det var mycket jobb men tack vare att föreningens medlemmar och T-regionens släktforskarföreningar hjälpte till blev det ett trevligt jobb. Föreningen lade upp en extra hemsida för arrangemanget. På årsmötet berättade en av våra medlemmar Henry Jansson om "Livet på en släktgård under slutet av 1800-talet". På Släktforskningens Dag deltog vi på tre olika platser: i föreningslokalen, Stadsarkivet samt Mariebergs Centrum där vi hade Släktsök. Forskningsresa till Arninge. Föreningens ordförande Åsa Persson var med på Inger-

manländarnas årliga möte och berättade om vår förening. Våra medlemmar Leif G:son Nygård och Erland Bohlin ordnade en utställning på Stadsbiblioteket om släktforskning. Vi ordnade också med SläktSök i Krämaren. Släktforskningsdagarna pågick 27-29 augusti och besöktes av ca 5 000 intresserade. Vid Stämmomidagen i Conventum Kongress med deltagande av drygt 400 släktforskare underhöll bland annat Maria Johansson.

Vid kyrkogårdsvandringen besöktes Mosjö kyrkogård och Leif Hjalmarsson var ciceron.

På höstmötet efter sedvanliga förhandlingar lyssnade vi till Erland Bohlins beskrivning av år 1810. En mycket finstämd presentation som även innehöll sång. Under försommaren blev vi uppsagda från föreningslokalen hos Studieförbundet Vuxenskolan. Vi bestämde oss för att hyra en lokal på Västra Nobelgatan. Under hösten hjälptes många medlemmar

åt att göra i ordning lokalen och den 9 december var det invigning av lokalen som efter omröstning bland medlemmarna döptes till Slätkällaren.

2011

Ordförande var Paola Grafström och medlemsantalet var 496.

Vår nya lokal har kunnat erbjuda medlemmarna många möjligheter till forskning med ökat öppet-hållande. Vi har även i lokalen haft kurser i släktforskning och i programmet Disgen.

Vid årsmötet berättade Mikael Eivergård om "Människan i anstaltens arkiv". På Släktforskningens Dag hade vi öppet i Slätkällaren med många besökare. Forskningsresa till Riksarkivet i Arninge genomfördes. På Släktforskar dagarna i Norrköping hade föreningen en monter och i samarbete med föreningar i länet delade vi på en buss. Vid kyrkogårdsvandringen besöktes Ödeby kyrkogård under ledning av Olle Munksten. På ArkivCentrum höll Håkan Henriksson ett föredrag om hur man kan hitta sina anor i föreningars och företags arkiv. Två introduktionsträffar har hållits under året för Aktiva Seniorer om släktforskning för pensionärer. På höstmötet höll Jan-Henrik Marinder en föreläsning om de lagar och regler som styr begravningsväsendet i Sverige. På Arkivens Dag kom ett antal besökare till vår lokal.

Sammanställt av Gunnel Wallin med utgångspunkt från årsberättelserna



Släktforskar dagarna 2010 i Örebro

EN LÅNG HEMRESA

av Bruno Kumm

Min morfars farbror, Mattis Svensson (1872-1952), emigrerade 1895 från Blekinge till Nya Zeeland. Han blev nya zeeländsk medborgare 1911 och gifte sig 1915 med Ernestina Surman Clode. De fick 4 barn. Hustrun avled 1945 och ett par år därefter gjorde Mattis och sonen Emil en resa till Sverige för att hälsa på släkten för första och enda gången sedan han utvandrat. Det här brevet skrev han till min morfar Gustaf i Blekinge en tid efter att de återvänt till Gore, långt ner på sydön.

Idag flyger man till från Sverige till Nya Zeeland på ca ett dygn med en eller två mellanlandningar, men då, 1948, var en sådan resa lite mer av ett äventyr. Ett dyrt äventyr skall väl också tilläggas. De 8000 kronor som nämns i brevet motsvarar en bit över 140 000 kronor i dagens penningvärde.



För att göra texten lättare att läsa, jämfört med originalet, har jag ändrat den "blekingsk-svengelska" stavningen på några ställen.

Som den uppmärksamme märker, råkade Mattis blanda ihop datumen en smula. Han skriver först att de lämnade London den 19:e november och kom fram den 25:e. I nästa mening skriver han att de flög från London den 25:e. Han var säkert ivrig att berätta för släktingarna i Sverige om hemresan och då råkade det bli fel.

bruno.kumm@telia.com

Gore den 25 April 1949

Till Gustaf Martinsson, Hustru och familj.

Kära släktingar, jag vill skriva några rader och låta er veta hur vi har det. Vi har alla hälsan och mår bra för tillfället. Emil han är nu gift så nu är det endast Martin och jag som är i huset. Martin har en flicka så det bliver nog inte länge för en han gifter sig också och då bliver jag ensam. Men jag kan resa från en till en annan så det går väl bra så länge som jag har hälsan.

Han är bonde och mjölkar 50 kor och har 300 får så han har det ganska bra. Han och hustrun gör allt själva.

Ja nu får jag tala om min hemresa. Vi var i London 3 månader innan vi fick köpa biljett hem. Vi var mycket trötta på att vara i London, det är den värsta platsen i världen. Man får ingenting att äta. Det kosta oss 120 kronor i veckan för rum och frukost och så fick vi köpa de andra målen på restaurangen. Vi hade mycket pengar men de gick åt fort. Jag fick telegrafera till New Zeeland efter 300 pund så vi fick nog att betala för vår resa hem.

Vi reste på flygmaskin, kunde inte få någon ångare. Vi lämnade London den 19 November och landade i NZ den 25 så det gick fort, men det kosta oss över 8000 kronor.

Vi flög från London 25 november och landade på Island ett par timmars tid och skulle gå med det samma, men de kunde inte få maskinen att gå. Vi var där två dagar, till sist måste de telefonera till London efter en annan maskin och då bar det iväg med det samma. Det var klockan 11.30 på dagen när vi började och vi landade i Nova Scotia klockan 8 på kvällen. Vi såg inget vatten, vi var över molnen i fint solsken hela tiden.

Från Nova Scotia till New York tog det 2 timmar. Vi bytte maskin där och fortsatte till Chicago. Jag hade velat stanna där och hälsa på mina kusiner men det gick inte, Det är bedrövligt när man är endast en mil från släktingar och inte kan hälsa på dem.

Vi fortsatte till San Francisco och landade där klockan 9 på morgonen. Var där hela dagen till klockan 11 på kvällen och flög sedan till Honolulu och därifrån till Kanton (1), ön som ligger mitt i Stilla Havet. Var där i en halvtimme och fick kaffe. Därifrån till Suva (2), en annan ö, och till Auckland. Det var en trevlig resa. Nu är vi hemma och är glada att vara här.

Jag får tacka er för julkortet som ni sände och det är roligt att ni tänker på oss. Jag sände er 2 askar av kaffe så kanhända ni har det för än ni får detta brevet.

Jag får sluta nu med kära hälsningar till er alla från mig och mina barn. Tecknat af din farbror Mattis.

Skriv några rader och låt mig veta huru ni har det.

1: Tillhör Republiken Kiribati

2: Fijis huvudstad

NYA BEGRAVDA I SVERIGE

Du har väl inte missat DVD-skivan *Begravda i Sverige 2* som nyligen släpptes i Rötterbokhandeln?



Nyutgåvan har ett betydligt mer omfattande innehåll än sin föregångare. Det beror på att fler av Sveriges kyrkogårdsförvaltningar valt att ansluta sig. Nu kan du söka dina anfäder bland cirka 3000 kyrkogårdar och nära 6,5 miljoner poster!

Är du gravstensinventerare? Då är *Begravda i Sverige* ett utmärkt hjälpmedel. Förbättrade kartor och datasortering har gjort det enklare att få en relevant avgränsning och sortering av gravarna och kvarteren. Möjligheten att markera och skriva ut en del av kartan underlättar också om du vill inventera en större kyrkogård.

Finns att köpa i Rötterbokhandeln - www.roetter.se

SLÄKTFORSKARDAGARNA 2013

Nu har släktforscardagarna 2013 skapat sin Facebook-sida.

Välkomna till Facebook säger vi till Västra Mälardalens Släktforskare och vi ser redan fram emot några spännande dagar i Köping nästa år.

www.facebook.com/sfd2013

Släktforscardagarna 2013 äger rum i Köping 23-25 augusti

Tips av Sven Luthman på Genealogiska föreningens Facebooksida

SÅ MINNS VI MARIANNE ERIKSSON

av Birgitta Edholm

Som en blomma från Sveriges Trädgård Blekinge kom hon till torra Närkeslätten på 1950-talet och verkade som distriktssköterska.

Marianne var född 1919 i Ronneby och blev redan under ungdomsåren intresserad av släktforskning. Hon hade en farbror som var präst och hade då nära till att börja släktforska genom kyrkböckerna. Han tröttnade ut familjen med släktens historia, men inte Marianne, som tog berättelserna till sitt hjärta. Hon besökte flitigt Landsarkivet i Lund, där kyrkböcker och mantalslängder fanns att tillgå. Nu lades grunden för hennes stora släktforskarintresse som varade livet ut.

Hon satsade på att utbilda sig till sjuksköterska. Bodde i Stockholm under 4 år och arbetade på Karolinska sjukhuset under den välkända kvinnliga doktorn Nanna

Swartz. Här lärde hon sig det mesta om sjukvård. Doktor Swartz utbildade nya doktorer. Ronderna på sjukhuset blev på så sätt långa undervisningar. Efter de lärerika åren på Karolinska flyttade Marianne till Närke, där hon blev en uppskattad distriktssköterska.

1955 gifte hon sig med John Ruben Eriksson i Viby, ägare av företaget Sparman, som tillverkade transportörer. Först bosatt i Sörby och senare i Våglyckan. Maken avled 1978. Kom därefter att bo i "Gula huset" i Östansjö. Marianne forskade i sin makes släkt som har anor i Viby tillbaka till slutet av 1500-talet.

Hon var en av initiativtagarna till Hallsbergs Släktforskarklubbs bildande 1983. Styrelsens första sekreterare. Ledde kurser i "Släktforska steg för steg", "läsning av gamla handstilar" m.m. Ordnade resor till Vadstena landsarkiv. Hon har hjälpt många runt om i Sverige att hitta sina rötter i Närke.

Vid 76 års ålder skaffade hon dator och släktforskarprogram och bestämde sig för att utnyttja den moderna tidens teknik. Hon var entusiastisk och behjälplig vid mitt arbete med avskrift av Viby-Tångeråsa böckerna. Vid sin död skänkte hon en del av sin släktforskarlitteratur till Hallsbergs Släktforskarklubb. I dag finns de deponerade på Hallsbergs bibliotek, då vi inte längre har någon egen forskarstuga. Marianne Eriksson var en stor kulturpersonlighet och vi som fick lära känna henne känner stor tacksamhet över hennes gärning.



SLÄKTFORSKAR- DAGARNA 2012 I GÄVLE

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämman och Släktforskar-dagar arrangerades i samverkan mellan Föreningen DIS-Mitt och Sveriges Släktforskarförbund, 24 - 26 augusti i Gävle. Projektledare: Claes Embäck, Föreningen DIS-Mitt. Huvudsponsor var Ancestry.se.

Evenemanget ägde rum i Högskolans lokaler i Gävle med utställningar, föreläsningar och prova-på-möjligheter. 35 föredrag av hög kvalitet samsades med 70-talet utställare.

Temat för Släktforskar dagarna 2012 var "Varthän - resor i tid och rum."

Invigningsprogram

Konferencier Tomas Bornestaf hälsade publik och invigningstalare välkomna i Musikpaviljongen i Regementsparken samt Oktett ur Hemvärnets musikkår under ledning av Ingvar Hansson.

Kajsa Ravin, chef för Kultur & Fritid, inledningstalade och erinrade om att Gävles historia sträcker sig från 1400-talet. På det kulturhistoriska planet utgör ABM, arkiv, bibliotek och museer en värdefull samverkan bland kommunala, regionala och ideella verksamheter. Gävle är en betydande konststad. Generösa donationer har skett till staden. Amerikaemigrationen började i Gävle.

Barbro Stålheim, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, fortsatte med en redogörelse om förbundets verksamhet. Det består nu av 169 medlemsföreningar



med totalt 75.000 medlemmar. Senaste tillskottet är en förening för latinamerikaner. Förbundet erhöll 250.000 kr av Kulturdepartementet för projektet Släktforskning för invandrare, som leds av Jojje Lintrup.

De senaste åren har den digitala forskningen utökats med ett stort antal databaser som är tillgängliga i forskningen. Facebook skapar kontakt mellan forskare. Den nationella gravstensinventeringen startade för 30 år sen och utökas fortfarande. Förbundet har fortfarande uppgifter att hantera med myndigheter och politiker. Sockenfrågan är ett exempel där skatteverket och finansdepartementet vill avveckla begreppet.



Invigningstalarna

Barbro Holmberg, landshövding i Gävleborgs län, uttryckte en stor ära att få inviga denna släktforskmässa. Gävle är en hamn-

stad med tradition av resande. Emigrationen som startade i Gävle var omfattande. Vissa återvände med nya utvecklingsidéer, som skapade utveckling i Sverige. Hon erhöll som gåva en släktutredning om hennes egen släkt.

Utställare

Rötterbokhandeln presenterade ett antal nyheter: Version 2 av Begravda i Sverige på DVD; Släktforskning, fortsättning på Gunilla Didrikssons populära handbok i släktforskning; Vild och oregerlig av Urban Johansson, första häftet i Sveriges Släktforskarförbunds nya skriftserie; den 25:e årgången av Släktforskar årsbok; Soldatforska! av Lars Ericson Wolke samt en uppdaterad Windowsversion av Svenska Ortnamn.

Home.Deco Webb-butik visade släkttavlor som framställs på beställarens önskemål. Genea Murtia visade handmålade släkttavlor.

Old Mill Museum, Lindsborg, Kansas, USA, har tillgång till amerikanska register för födda, vigda och döda. Ett register av fastighetskartor i Amerika innehåller värdefull information för släktforskare. Därutöver finns en förteckning över historiska föreningar, arkiv och genealogiska organisationer i USA. Hemsida: www.oldmillmuseum.org



Värmlands släktforskarförening

Föredrag

385 personer ville lyssna på författaren och journalisten **Maja Hagermans** föredrag om "Om konsten att uppfinna sina förfäder". Andra ville lyssna på föredrag om emigration, släktbilder och soldater. Högskolan fullkomligt svämmade över av vetgiriga släktforskare. Trycket var så stort att många inte fick plats på föreläsningarna och till datasalen var det lång kö för att få hjälp med att söka släktingar via Internet.

Leonora Lynam är arkivarie vid MCPheron County i Lindsborg, Kansas, USA. Hon har en akademisk examen i historia. Hennes föredrag "När Internet inte räcker - hur du söker information i USA" gav svar på frågor om hur man söker information i USA.

Geoffrey Fröberg Morris är fil kand i filosofi, arkivarie vid Skandinaviska avdelningen hos Family-Search - Family History Library i Salt Lake City, Utah, USA. Han arbetar sedan år 2000 som specialist i skandinavisk forskning hos History Library. Hans föredrag handlade om "Vad var det som lockade emigranterna till olika platser i Amerika?"

Hans Lindblad, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och med-

arbetare hos Gefle Dagblad berättade att Gävleborg inledde amerikautvandringen. Inledningsvis dominerades den svenska massutvandringen av Gävleborgs län. Den själv lärde Erik Jansson grundade Bishop Hill, en svensk koloni i Henry County i staten Illinois i USA. Han och 400 av hans anhängare begav sig 1846 till Illinois där de grundade ett kooperativt samhälle. De första åren hade länet lika stor amerikautvandring som hela övriga Sverige sammantaget. Att Gävle blev en så stor emigrationshamn hängde samman med stångjärnsexporten från bruket i Gästrikland med omnejd. Järnet var tungt så segelfartygen hade mycket utrymme som kunde användas av utvandrarerna.

Riksstämman

Under medverkan av 128 ombud förrättades årets riksstämman, som inleddes med sedvanlig närvarokontroll. Barbro Stålheim redovisade förbundets situation och nämnde bland annat att medlemsantalet i anslutna föreningar har minskat något.

I höst kommer nya TV-program som ökar intresset för släktforskning. En ny omgång av Vem tror du att du är och Allt för Sverige - det sistnämnda ett program som sågs av 1,5 miljoner svenskar.

Verksamhetsberättelsen 2011 föredrogs. Bland annat nämndes att medlemsutvecklingen i förbundets föreningar är oroande. Ett antal föreningar har stora minskningar. Det ekonomiska resultatet är minus 596.989 kr, som förs till resultatutjämningsfonden. Dess syfte är att utjämna resultaten över åren och möta eventuella framtida förluster. Försäljningen via nätbokhandeln är god, vilken är förbundets viktigaste inkomstkälla. Medlemsavgifter utgör endast ca 8% av förbundets inkomster.

Riksstämman antog ett uttalande att bevara sockenindelningen, vilket redan har antagits av Sveriges Hembygdsförbund. Den är en del av Sveriges immateriella kulturarv, vilket regeringen så sent som 2011 förbundit sig att skydda när man ratificerade Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet, heter det bland annat i uttalandet.

Endast en motion hade tillställts riksstämman. Den handlade om att anpassa kommande CD/DVD-utgivning även för Mac. Förbundet delade motionärens uppfattning, men det är ingen enkel uppgift att genomföra.

Valberedningens förslag godkändes av stämman innebärande att



Högskolan i Gävle

Barbro Stålheim kvarstår kommande 2-årsperiod, som förbundets ordförande, men hon deklarerade att hon efter den perioden inte avser att förlänga sitt ordförandeskap. Hon påpekade vikten av att man väljer en person inom den befintliga styrelsen som blivande förbundsordförande. Till nya ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Bo Peter Persson, Linköping, Eri Larsson, Helsingborg samt Carina Strömberg, ordförande i Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.

Förbundsstyrelsen beslöt att dela ut tre Hedersdiplom 2012, som tilldelades följande välförtjänta släktforskare:

Ingemar Rosengren, Halmstad, som har stor kunskap om gårdsgenealogier och har dokumenterat sex hela socknar i mellersta Halland.

Bernth Lindfors, Njurunda, har varit aktiv i mellannorrland med olika uppdrag i Midälva Genealogiska Förening och en av initiativtagarna vid bildandet av DIS-Mitt där han var dess första ordförande.

Birgitta Lahrm, Avesta, ordförande i 23 år i Folkare Släktforskarförening, redaktör för föreningens medlemsblad An-Siktet.

Till Årets Eldsjäl utsågs **Göran Larsson**, 85 år, Sotenäs. Han har varit kassör i 18 år och ansvarat för föreningens arkiv. Under 15 år har han ingått i torpgruppen och genomfört torpinventeringar i Sotenäs härad.

Nomineringar till årets Örnbergpristagare hade ej inkommit, varför det inte kommer att utdelas i år. Förbundsstyrelsen avstår att dela ut priset när underlaget för beslut är för litet. Örnbergpriset ska stå för hög kvalitet inom släktforskningen.

Västra Mälardalens Släktforskare (Köping, Arboga och Kungsör) kommer att anordna Släktforskar-dagarna 23-25 augusti 2013 under temat Bergslagen, invandringen och järnet.

SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON SBL - NU PÅ WEBBEN!

Sveriges största personhistoriska uppslagsverk

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som

började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Från den 1 januari 2009 ingår SBL i Riksarkivets verksamhet som en egen avdelning.

SBL är ett alfabetiskt verk och har kommit fram till bokstaven S. När projektet är slutfört beräknas det bestå av 38 band vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok.

I SBL finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden.

SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera.

Sedan april 2012 finns SBL gratis tillgängligt som en sökbar databas på Internet.

Sök i databasen och läs mer om SBL på Riksarkivets hemsida: <http://www.riksarkivet.se/sbl.aspx>

ARKIVENS DAG 10 NOVEMBER 2012

Karlskoga Bergslags hembygdsförening håller öppet kl 10 - 14 denna dag med anledning av Arkivens dag. Ingång via Karlskoga bibliotek.

Arkivet består av lokal- och personhistoriskt arkiv med biografier, släktutredningar, tillgång till A G Peterssons familjetabeller m.m, ett omfattande bildarkiv samt ett emigrantarkiv över personer som emigrerat från Karlskoga inkl Degerfors fram till 1883, Bjurtjärn och Karlsdal.

Karlskoga Bergslags Hembygdsförening, Torget 10, 691 31 Karlskoga.
Tel. kansli: 0586-575 05, e-post: hk@bahnhof.se
Hemsida: <http://www.hembygd.se/karlskoga/>

Välkomna!
Håkan Karlsson

HALLSBERGS SLÄKT- FORSKARKLUBB



ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Vi har för närvarande inget fastställt program för våren 2013 utan hänvisar till vår hemsida www.hallsbergsgenealogi.se Föreningsnytt och Det händer i dag i Nerikes Allehanda.

Vår Forskarstuga upphörde i februari 2011 och någon ny har inte inrättats.

I höst bjuder vi in våra medlemmar till ny aktivitet.

Du som har kommit en bit i din släktforskning och vill ha hjälp att lösa problem och lära dig utnyttja våra IT-baserade hjälpmedel. Vi träffas hos ABF, Östra Storgatan 4, måndagar kl.16-18.30. För mer upplysning ring Birgitta Edholm.

Kursverksamheten med vår nya samarbetspartner ABF erbjuder:

- Nybörjarkurs Släktforska steg för steg. (Inga förkunskaper)
- Läsning av gamla handstilar. (Förkunskaper: Grundkurs)
- Fader okänd. (Förkunskaper: Grundkurs och Läsning av gamla handstilar)
- Släktforska med Arkiv Digital och Geline. (Förkunskaper: Grundkurs, Läsning av gamla handstilar samt datavana).

Program

Tisdag 23 oktober kl 18.30

Höstmöte i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4 hållplats Trollbergsgatan. Mötesförhandlingar med fastställande av 2013 års medlemsavgifter. Föreläsare är Lars-Åke Karlsson som berättar om Örebro från söder till norr. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 30 kr. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Onsdag 7 november kl 18:30

DIS-Bergslagens tematräff på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3 Örebro. Samarrangemang med DIS-Bergslagen. Temat är släktböcker, utskrifter och HTML-sidor för hemsidor och CD-skivor.

Tisdag 13 november kl 18:30

Föreläsningkväll i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Busslinjer 3 eller 4 hållplats Trollbergsgatan. Vi får en föreläsning av Erland Bohlin om "Frederna i Örebro 1812 i fru Hjorts sängkammare". Inträde 30 kr inklusive kaffe och smörgås. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Du har väl inte missat vår hemsida på www.orebroslaktforskare.se Där ser du i kalendern vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under hösten.

Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00-18:00, andra tider enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

Nya medlemmar Örebro släktforskare

- 1017 Bertil Bergljung Glanshammar
- 1018 Daisy Luthman Glanshammar
- 1019 Inger Pettersson Åsbro
- 1020 Ingemar Pettersson Åsbro
- 1021 Monica Falk Örebro
- 1022 Christina Nilsson Örebro
- 1023 Christina Hagström Örebro
- 1024 Inger Tilly Örebro
- 1025 My Sköld Örebro
- 1026 Margareta Schönström Örebro
- 1027 Rolf Stridfeldt Örebro
- 1028 Yngve Bengtson Örebro
- 1029 Hans Eric Tjäder Örebro
- 1030 Klas Wiklund Örebro
- 1031 Inga-Stina Grafström Örebro
- 1032 Lars Jander Örebro
- 1033 Carl-Axel Kjellgren Örebro
- 1034 Stig Rönnqvist Lillkyrka
- 1035 Lars Olof Westerlund Örebro
- 1036 Carina Hedrén Örebro
- 1037 Sören Torstensson Hammarö
- 1038 Monica Lundin Örebro
- 1039 Liselott Lundström Örebro
- 1040 Roland Persson Örebro
- 1041 Åke Jakobsson Örebro
- 1042 Elice Jakobsson Örebro
- 1043 Krister Fältmyr Örebro
- 1044 Annelie Nordström Stora Mellösa
- 1045 Lars Eriksson Odensbacken
- 1046 Carina Stjernström Åsbro
- 1047 Kenneth Eriksson Örebro
- 1048 Anette Rosendahl Örebro
- 1049 Björn Nyman Örebro
- 1050 Birgitta Nyman Örebro
- 1051 Bengt-Olof Gert Örebro
- 1052 Carina Granberg Örebro
- 1053 Bo Nilsson Örebro
- 1054 Gudrun Linde-Nilsson Örebro
- 1055 Monica Antonsson Örebro
- 1056 Maud Svärdmark Östahammar
- 1057 Carin Haglund Örebro
- 1058 Karin Forsberg Örebro
- 1059 Jan Jansson Örebro
- 1060 Susann Fält Örebro

1061 Kristina Haldin Örebro
 1062 Kim Hartwig Örebro
 1063 Tore Mellberg Garphyttan
 1064 Rune Gelinder Örebro
 1065 Jan-Erik Sjömillå Vintrosa
 1066 Monica Sjömillå Vintrosa
 1067 Monica Ericsson Örebro
 1068 Alf Nilsson Stora Mellösa
 1070 Cristina Ågren Örebro
 1071 Monika Gustafsson Örebro
 1072 Annica Göransson Örebro
 1073 Ruben Hansson Örebro
 1074 Lena Hagegård Örebro
 1075 Åsa Klingberg Örebro
 1076 Agneta Pettersson Varberg
 1077 Carina Möllefors Fjugesta
 1078 Robin Bäckström Örebro
 1079 Folke Söderström Örebro
 1080 Eva-Karin Klint Örebro



Program

Lördag 20 oktober kl 10-14

Öppet Hus med diskussionsforum och släktforskarhjälp. Kom och prata släktforskning med varandra. Vi försöker också lösa dina släktforskarproblem och svara på de frågor du har. - Testa SVAR och AD

Kl. 11 Siv Johansson berättar hur man använder mantalslängder till hjälp i släktforskningen
 Lokal: Vuxenskolan på Viagatan 9 (f.d. brandstationen)

Tisdag 6 november kl 18:30

Föreläsning, "Från Sannahed till Örebro 1912" Överste Einar Lyth kåserar.
 Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Lördag 17 november kl 10-14

Öppet Hus med diskussionsforum och släktforskarhjälp. Kom och

prata släktforskning med varandra. Vi försöker också lösa dina släktforskarproblem och svara på de frågor du har. - Testa SVAR och AD. Lokal: Vuxenskolan på Viagatan 9 (f.d. brandstationen).

Från vecka 37 på måndagskvällar kl 18-21 och tisdags-e.m. kl 13-17 träffas medlemmar i Vuxenskolas lokaler för att hjälpa varandra, vi har tillgång till exempelvis SVAR och AD.

Är du intresserad att vara med kontakta Tekla snarast på tel 019 - 23 02 00.



QR-kod till hemsidan
 kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKAR- KLUBB



Program

Torsdag 18 oktober kl 18.30

Klubbmöte. Program: Elisabeth Reuterswärd berättar om oäkta barn. Lokal: Finska Föreningen.

Torsdag 15 november kl 18.30

Klubbmöte. Program: Sivert Gustafsson berättar om Bofors och Karlskoga. Lokal: Finska Föreningen.

Klubbmöten hålls (om inte annat annonseras) i Finska Föreningens lokal på Ferlins väg, (f d Karlsbergskyrkan).

Släktforskarhjälp
 Släktforskarhjälp på biblioteket håller öppet:
 Onsdagar 2012: 31/10 och 28/11. Tid: 16.00 - 19.00.

Planerad kursverksamhet

- Nybörjarkurs i släktforskning. Anmälan till Ulla Forsling, tel 0586-549 23

e-post: ulla.forsling@blixmailto.se
 - Nybörjarkurs i DISGEN. Anmälan till Bengt Hammarström, tel 0586-365 87 e-post:

b.hammarstrom@telia.com

- Nybörjarkurs i Min Släkt. Anmälan till Folke Spjut, tel. 0586-505 93

e-post: spjut.kga@gmail.com

I samarbete med: Studieförbundet Vuxenskolan

Se annonser i lokalpressen och på vår hemsida:

www.kgadfgenealogi.se

Styrelsen



ASKERSUNDS SLÄKTFORSKAR- KLUBB

Program

Måndag 5 november kl. 19.00

Anders Nilsson berättar om Askersundssonen Peter Flodin - en av Sveriges första skådespelare.

Måndag 10 december kl. 19.00

Lucia. Peter Lundquist berättar om Mariedamms-boken.

B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevledes på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:

Stefan Nilsson, Örebro
019-45 22 21, 070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:

Siv Lindqvist, Örebro
019-26 42 29
Gunnar Persson, Örebro
019-31 28 16

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsarklubb
- Hallsbergs Släktforsarklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsarklubb
- Kumla Släktforsarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Ingrid Persson, Villagatan 1,
696 31 ASKERSUND

Ordförande:

Ingvar Sandström 0583-77 06 18,
076-848 64 70

Sekreterare:

Ingrid Persson 070-558 79 36
Kassör: Lars-Åke Strömberg
070-345 61 52

Redaktionskontakt:

Ingrid Persson
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr
Bg 5355-6734

E-post: ingrid.bibliotek@gmail.com

Hemsida:

www.askersundslaktforsarklubb.se

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Gunnar Lundquist

0582-101 70

Sekreterare: Birgitta Edholm

0582-158 16

Kassör: Ingrid Johansson

Redaktionskontakt: Birgitta Edholm

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr

Pg 49 16 86 -2

E-post: birgitta.edholm@telia.com

Hemsida:

www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg

019-58 27 28

Sekreterare: Birgitta Höggqvist

019-57 20 52

Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.

Pg 55 47 37-7

E-post: kumla.genealogi@telia.com

Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:

c/o Ann Gunnarsson, Yttre Löt-
svängen 43, 691 35 KARLSKOGA

Ordförande: Solveig Olsson

0586-512 61

Sekreterare: Håkan Karlsson

0586-560 26

Kassör: Bengt Hammarström

0586-365 87

Redaktionskontakt: Solveig Olsson

Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.

Pg 52 50 27-9

E-post:

sol@bahnhof.se

Hemsida: www.kgadfgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:

Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"

Postadress: Västra Nobelgatan 22,

703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:

Paola Grafström 019-31 44 74

E-post: lillakalfsater@gmail.com

Sekreterare: Birgitta Eklund

019-12 04 58

Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30

Redaktionskontakt: Jan Wallin

Medlemsavgift: 160 kr, familj 230 kr

Pg 63 59 14-5

E-post: info@slaekt.se

Hemsida: www.orebroslaktforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI