

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBRO LÄN
NR 46
OKTOBER 2011

Från torpare i norra Värmland
till åkerägare i Örebro
sidan 6



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNES STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

- Swedes in Wisconsin s 2
 Fader okänd - ny bok s 2
 Wiki-Rötter s 2
 Tre 1800-talskvinnor s 3
 En Vintrosasons öde s 5
 Från torpare i norra Värmland till åkeri-
 ägare i Örebro s 6
 Släktforskarlagarna 2011 i Norrköping
 s 8
 Simon och Sara - ett strävsamt par s 11
 Även Olof Palme hade Örebroanor s 11
 Passagerarlistor från Göteborg 1869-
 1951 s 11
 Landshövdingekungörelser i avskrift
 s 12
 Släktforskning anno 1948 s 13
 Föreningsidor s 14-16



Framsidesbilden

Beata Carlsson från Kärrgruvan i Svartå och okänd kvinna 1910. Bilden inlämnad till stadsarkivet av Mandis Söderholm.

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv. Okänd fotograf.

SWEDES IN WISCONSIN

Wisconsin Historical Society Press har utkommit med en reviderad och utökad version av Swedes in Wisconsin av Fredrick Hale. Den handlar bland annat om de första svenskarna i Wisconsin. Våren 1841 anlände sex unga svenskar och en jakthund, som rest som extraordinarie passagerare på ett handelsfartyg från Gävle. De bildade New Uppsala, Wisconsins första svenska bosättning vid Pine Lake i Waukesha County. Under perioden 1850 - 1880 emigrerade nära 8000 svenskar till Badger State.

En av Wisconsins utpräglade svenska bosättningar - Stockholm i Pepin County - grundades i mitten av 1850-talet av Erik Petersson, född 1822-03-26 i Karlskoga. Han emigrerade i första hand för att leta efter guld.

Håkan Karlsson



FADER OKÄND - NY BOK

Fader okänd är en handbok från Sveriges Släktforskarförbund. Författare är Elisabeth Reuterswärd som ger råd och handledning i jakten på fäderna till de utom-äktenskapliga barn som alla släktforskare förr eller senare träffar på.



WIKI-RÖTTER

Wiki-Rötter är nättidningen Rötters och Sveriges Släktforskarförbunds egen wiki för släktforskare.

"Var med och utveckla Wiki-Rötter till en ousinlig källa för släktforskare att ösa ur. Dela med dig av ditt vetande i smått och stort och samverka till att göra Wiki-Rötter till det viktigaste uppslagsverket både för nybörjare och för veteraner."

Nu (augusti 2011) finns det ca 860 artiklar att läsa.

Du hittar Wiki-Rötter på adressen www.genealogi.se/wiki/

TRE 1800-TALS-KVINNOR

av Ulla Karsberg-Carlsson, Järfälla

De befinner sig i utkanten av min släkthistoria de tre kvinnor, som vid olika ålder och under olika omständigheter blev ensamma i livet under 1800-talets förra hälft.

Beata Christina Skult

Äldst var Beata Christina Skult, född 1786 i Bodarne socken. Hon var dotter till mästern Erik Skult och Stina Ersdotter vid Brattfors hammar (under Stora Lassåna bruk). Beata var näst yngst av sex barn. När Beata var 14 år dog fadern, bara 59 år gammal. Modern, Beata och den yngre brodern flyttade till nybygget Persorp. De äldre syskonen var nu utflugna, och de äldre bröderna arbetade som smeder vid bruket. 1807 dog modern, 61 år gammal. Brodern flyttade till Brattfors och Beata till Bodarne gård, där hon blev piga.



1811 flyttade Beata till Viby socken och blev piga på Stora Vretstorp, som drevs av en gästgivare. Ett år senare gifte hon sig med bysmeden vid Södra Öna Anders Andersson Karsberg. Beata var 26 år och Anders 37 år. I morgongåva fick hon 30 lod silver. Anders var uppväxt i Läggesta by i Askersunds socken och var son till bysmeden där Anders Larsson och bror till min farfars farfars

far. Beata och Anders fick två barn, Pehr Erik 1813 och Brita Stina 1816.

I augusti 1818 drabbades Viby socken av en förfärlig rödsots-epidemi. Under höstmånaderna dog ett 50-tal personer i sjukdomen, de allra flesta barn. Också Beatas och Anders båda barn dog den 15 och 17 oktober och begravdes den 18 samma månad.

1819 fick Anders och Beata ett nytt barn, Clara Gustava. Men ödet var inte nådigt mot dem. Drygt fyra månader senare dog Anders, 44 år gammal, av gikt. Beata och dottern bodde kvar till 1821. Då dog även Clara Gustava och Beata återvände till sin hemsocken, Bodarne.

Hur skulle livet kunna bli för Beata, denna hårt drabbade kvinna, som vid 35 års ålder förlorat allt - sin man, sina barn och sin försörjning? I Bodarne fanns inte heller längre någon familjsom stöd. Föräldrarna var ju döda och syskonen spridda.

I hfl 1815-25 fann jag henne "Enk. pig. Beata Christina Casberg, född Skult" som piga först vid hemmanet Laxån och sedan vid Stora Lassåna bruk. 1823 flyttade hon till Norra Ramsnäs i Finnerödja, men året därpå tillbaka till Bodarne igen.

Här någonstans mötte hon änklungen Olof Wallström. Han var åtta år äldre än Beata och född i Finnerödja. Olof och Beata gifte sig 1825. De bodde vid Rölfors bruk, där Olof arbetade först som dagkarl och senare som klensmed. Olof förde med sig tre barn i äktenskapet, men de var nu så stora att de var på väg ut från hemmet. Beata och Olof fick två barn, Pehr August 1825 och Dorothea 1828.

Barnen växte upp. Pehr August blev klensmed som sin far och flyttade till Hova. Dorothea fick

1849 en oäkta son, Carl August. Hon bodde kvar i hemmet till 1854, då hon gifte sig med mästern smeden vid Rölfors bruk Carl Johan Nyström.

1854 dog Olof, Beatas man, 75 år gammal.

Två år till fick hon leva Beata. Den sista tiden var hon sjuklig och sängliggande enligt hfl 1856-60. Hon dog 1856, 70 år gammal.

Brita Stina Pehrsson

Lilla Britta Stina Pehrsson blev föräldralös redan som sjuåring. Lyckligtvis hade hon släkt som kunde träda in och ta hand om henne.



Brita Stina föddes 1807 i Södra Körstafallet i Svinnersta i Snavlunda socken och var dotter till torparen Peter Pehrsson och Margareta Persdotter. Peter var 26 år och Margareta 24 år. Peter var troligen också smed i den närbelägna smedjan. Enligt hfl var han redan sjuklig och Margareta var ofärdig.

1812 dog Margareta i lungrot. Brita Stina togs då omhand av sin farbror Anders och dennes hustru i Tycke. 1814 dog även Peter, av gikt. Då hade farbrodern, bysmeden Johan Persson, min farfars farfar, gift sig och flyttat till Södra Körstafallet. Brita Stina flyttade nu till dem. Här fick hon så småningom flera små kusiner.

Hon bodde kvar i familjen till 1826. Under åren 1826 till 1828 var hon piga först i Torsbron och sedan i Majtorp. 1829 flyttade Brita Stina till faderns kusin, Anders Karsberg, bonde på Västergården i Läggesta. Också här arbetade hon som piga.

Sex år senare var Brita Stina tillbaka i Snavlunda, nu som hustru till torparen Sven Pehrsson. Vid giftermålet var Brita Stina 28 år och Sven 52 år. Paret bodde i Stora Spångstugan. De fick tre söner, Pehr Johan 1836, Carl Canatus 1841 och Anders Gustaf 1844. Familjen flyttade 1843 till Långön, ett torp under prästgården. Anders Gustaf dog bara tre år gammal.

1855 dog Sven, 69 år gammal. Brita Stina och sönerna bodde kvar i Långön. Sonen Pehr Johan tog över som torpare. Han hade gift sig och paret fick fem barn. Brodern Carl Canatus blev dräng i prästgården, senare i Torstorp. Så småningom flyttade han till Viby.

Brita Stinas sondotter Sofia gifte sig 1883 med drängen i prästgården Karl August Adamsson, som senare blev torpare i Bensättersfallet. De fick under 1880-talet två döttrar.

Brita Stina bodde kvar i Långön. Hon fick se sina barn och barnbarn växa upp och även uppleva barnbarns barn, innan hon dog 1891, 84 år gammal. Vad hon däremot inte fick uppleva var att en sonson emigrerade till Amerika 1892.

Carolina Jansdotter Karsberg

Hon levde under större delen av 1800-talet Carolina, men det var inte för att livet blev enkelt för henne. Hon måste snart nog ensam ta ansvar för sig och de sina.

Carolina föddes 1804 som dotter till tillsmeden i Läggesta by Johan

Andersson och Catharina Andersdotter. Hon var yngst i en syskonskara på fem barn. Familjen bodde i Norra Gårdsjörtorp. I hushållet fanns också de första åren Carolinas gamla farfar Anders Larsson, också han smed, och farbrodern Anders. Dessutom hade familjen tidvis någon piga och dräng anställd. Anders Larsson var min farfars farfars farfar och farbrodern Anders gifte sig så småningom med Beata Christina Skult (ovan).

1821 köpte Carolinas far Johan ett 3/16-dels hemman i Västergården i Läggesta och familjen flyttade dit. Den äldsta systemen hade då flyttat hemifrån.

Granngården ägdes av den unge bonden Eric Larsson, vars föräldrar var bönder i Södergården. Tycke uppstod och Eric och Carolina gifte sig 1825. Eric var då 27 år och Carolina 21 år. De fick under 1820- och 30-talen fem barn, tre döttrar och två söner. Eric valdes 1827 och 1833 till sexman i Läggesta rote, ett förtroendeuppdrag som bland annat innebar att vara uppsyningsman över ordningen i roten. 1828 utsågs han till nämndeman.

Carolinas föräldrar, Johan och Catharina, hade båda dött med några månaders mellanrum 1828. Brodern Anders Karsberg tog över föräldragården. Han och brodern Peter Karsberg hade gift sig med systrarna Stina och Clara Lindström från Vässle. Även Peter var bonde på en gård i Västergården. Den tredje brodern, Karl-Gustaf, hade blivit bonde på en gård i Askersundsbyn. Under 1830-talet var Carolina och Eric omgivna av bröderna Anders och Peter. I den fortfarande sammanhållna byn var det också nära till Eric's föräldrar i Södergården.

1839 dog Eric's far i Södergården och en halvbroder tog så småningom över där. Carolinas bror

Peter med familj flyttade till Vässle. Laga skiftet startade i Läggesta. Brodern Anders och några andra bönder flyttade ut från byn till nya tomter vid landsvägen. Något hände med Eric. Hade han blivit sjuk? Han förklarades omyndig. På Sundbo härads ting i oktober 1841 utsågs Carolinas bröder Anders och Peter Karsberg till hans förmyndare. Han dog redan i mars 1842, bara 44 år gammal.



Carolina levde kvar på gården med barnen, av vilka de äldsta nu började bli vuxna. Hon behövde inte flytta ut från byn som en följd av laga skiftet. 1851 sålde hon gården men bodde kvar som fördelsänka med döttrarna Carolina Matilda och Selma, medan sönerna fick plats som drängar hos brodern Anders, och dottern Sofia fick plats som tjänsteflicka hos handlaren Lundstedt i Askersund. Man kan fundera över varför hon sålde gården. Kanske fann Carolina det övermäktigt att driva jordbruket, trots att sönerna nu var 24 och 21 år och borde kunna vara bra arbetskraft. Kanske blev kostnaderna för laga skiftet för stora. Alla bönderna i byn måste vara med och dela kostnader för och arbete med utflyttningen.

1855 flyttade Carolina med döttrarna och sonen Erik till en mindre gård på Askersunds stads-äggor som hon hade köpt. Arealen uppgick till åtta tunnland. Där hade hon byggt mangårdsbyggnad och fähus-loge-lada. Hon gav stället namnet Karsbergslund. I hushållet fanns också drängen Viktor Persson, som 1856 gifte sig med Carolina Mathilda. De fick samma år sonen Per Emil. Yngsta dottern Selma fick också hon nu plats hos handlare Lundstedt.

Hösten 1857 kom med sjukdom och död till familjen. Selma fick rödsot och dog i september, 17 år gammal. I oktober dog lille Per Emil bara ett år, också han i rödsot.

Carolina Mathilda och Per Viktor blev arrendatorer på gården. De fick fyra barn till, men det yngsta dog 1869 bara 3 år gammalt. Kanske måste Viktor även ta arbete utanför hemmet för att klara familjens försörjning. I Sveriges befolkning 1890 står han som jordarbetare.



Carolinas andra dotter Sofia gifte sig 1868 med grannen, arrenda-

torn i Gårdsjö, Johan Olof Andersson. De fick två barn, en son och en dotter. Dottern dog dock 1881, 8 år gammal.

Sonen Eric flyttade 1881 till Askersund och arbetade där, men dog 1886, 56 år gammal. Carolina Matilda och Per Viktor blev nu ägare till gården. Barnbarnen flyttade hemifrån och man fick utrymme för att hyra ut till en liten familj.

I slutet av 1880-talet flyttade sonsonen hem igen för en tid. Han gifte sig och fick i oktober 1890 en son, Carolinas barnbarns barn. Sex dagar senare dog Carolina av hjärnblödning bara några dagar före sin 86-årsdag.

Efter makens död 1892 bodde Carolina Matilda kvar i Karsbergslund till 1900, då hon först flyttade till Askersund och sedan vidare till en dotter i Katrineholm.

Carolinas äldste son, Johan Viktor, var, som ovan nämnts, under 1850-talet dräng hos Carolinas bror Anders Karsberg i Läggesta och sedan i Tycke Mellangård. Därefter återfann jag honom först i slutet av 1800-talet, då han bodde i Lerbäck, var gift och till yrket arbetare och mjölkkörare.

Tre år efter Carolinas död, 1893, föddes Johan Vilhelm i Maria församling i Stockholm. Han var son till Carolinas ogifta dotterdotter Maria. Han uppfostrades under några år i Karsbergslund hos sin mormor och sedan hos sin moster i Katrineholm. Han ärvde sin mormors mors släktnamn Karsberg, som han fört vidare till sina ättlingar.

Barnbarnen behöll Karsbergslund till 1909, då det såldes till en annan familj. Karsbergslund finns inte längre varken på kartan eller i verkligheten. Fastigheten köptes av Askersunds kommun enligt uppgift under 1960-talet. Husen revs under 1990-talet.

EN VINTROSASONS LEVNADSÖDE

Följande levnadsöde återfanns i Nordisk familjebok (webbversionen som finns på Projekt Runebergs hemsida <http://runeberg.org>):

Karl Thyselius, son till Per Tyselius (prost och kyrkoherde i Kumla), präst, född 8 maj 1767 i Vintrosa, död 22 november 1833.

"Av regeringen lyckades han mot kontant erkänsla till en tjänsteman erhålla en rekommendationsskrivelse, som förordade honom till förslagsrum till Sköllersta lediga konsistoriella pastorat. När Reuterholm ville ha det för regeringen blamerande dokumentet tillbaka, vägrade Thyselius att utlämna, vad han ansåg som sin rättmätiga privategendom, varvid han vid sitt försvar använde så förgrifliga uttryck, att han, ställd under åtal, av Svea hovrätt dömdes till döden. Hans slapp dock undan med åtta dagars fängelse vid vatten och bröd. Thyselius fortsatte sin tjänstgöring vid hovet och utnämndes 1795 till kyrkoherde i Särestads pastorat av Skara stift."

1793 blev Thyselius hovpredikant. Han blev senare prost, bevisade riksdagarna 1810-1815, fick professors titel, blev teologie doktor och 1819 pastor primarius i Karlskrona.

"Thyselius hade icke ringa predikogåvor, men var som präst misslyckad på grund av sitt högdragna och stridslystna lynne. Redan från begynnelsen var han synnerligen illa liden i Karlskrona."

Stefan Nilsson

FRÅN TORPARE I NORRA VÄRMLAND TILL ÅKERIÄGARE I ÖREBRO

av Siv Johansson, Kumla

Henrik Nilsson föddes som fattig torparson men slutade sina dagar som åkeriägare i Örebro. Vägen dit var lång men Henrik tycks ha varit en driftig man. Han föddes 1850 i Dalby socken i norra Klarälvsdalen och var son till en fattig torpare. Själv blev han som vuxen först torpare och skomakare men blev så småningom handlare. Han körde med häst och vagn upp genom finnskogarna i Klarälvsdalen och sålde sina varor, bland annat sålde han öl i Trysil - en resa på nästan 10 mil. Han var också nyfiken på nymodigheter. Han hade till exempel den första cykeln i Dalbytrakten. Så här berättas i en artikel i tidningen Klarälvsdalen 1939:

"Det var år 1878 eller 1879 berättar Olof Levin i Backa, Dalby, som jag och några kamrater sutto vid väggkanten, då vi plötsligt fingo syn på ett konstigt fordon som kom farande längs vägen mot oss fram och som vi tyckte med väldig fart. Framhjulet på fordonet var väldigt stort medan bakhjulet däremot mindre eller ungefär av ett skottkärrehjuls storlek. Den som färdades på denna cykel var en skomakare som hette Henrik Nilsson och så vitt jag kan draga mig till minnes var denne man den förste som "red bicyklette" i Dalby.

1901 flyttade Henrik med familj till Sunne i Värmland. Där köpte han Helgeby herrgård för 40 000 kr genom en bulvan, eftersom Henrik förmodligen själv saknade pengar för köpet. Gården köptes nämligen av J L Svedlund (släkt

med Axel Svedlund, gengasens uppfinnare) men lagfarten söktes för Henrik Nilsson. Det var också Henrik som sålde gården fyra år senare för 60 000 kr.

1905 flyttade Henrik med familj till Örebro och för vinsten av försäljningen av Helgeby köpte han en fastighet på Thulegatan. Här byggde han ett hus och startade åkeri med namnet Nya Åkeriet och med adress Thulegatan 9. Han startade samtidigt en droskstation, även kallad taxameterstation, på Vasatorget.

Nya Åkeriet hade 1907 åtta hästar. I åkeriet anställdes bland andra Henriks söner Nils, Johannes, Per och Petrus Brusebäck samt svärsonen John Tjernvik. Man gjorde reklam för företaget i Örebro adresskalender och sannolikt gick verksamheten bra. Hästarna behövde nämligen då och då skickas ut på landet för att vila upp sig. Det gjorde de i Granhammar, där Henriks dotter Lina,



Henrik Nilsson

som var gift med lantbrukaren Anton Strömberg, bodde.

Åkeriet ägde också en bil av märket Maurer med registreringsnummer T8 och som inregistrerades 1907. Enligt besiktningssin-

Nya Åkeriet
(Innehafvare: H. Nilsson)
Telefon 93. →→ 9 Thulegatan 9. ←← Telefon 93.
Skjutsar inom och utom staden med hästar och automobil.
== Transportering af alla slags flyttsaker och gods m. m. ==
👉 **Speditioner.** 👈
===== Snabb och omsorgsfull expedition. =====
===== Goda hästar. =====
Telefon 93. Telefon 93.

Annons för Nya Åkeriet i Örebro adresskalender från 1907



Nya Åkeriet på Thulegatan 9 i Örebro. Bilden är tagen 1907. På trappan står Henrik Nilsson, de två stående personerna till höger är Per och Petrus Brusebäck, kusken med huvudet mitt för den öppna dörren är John Tjernvik och föraren av T8 är Nils Brusebäck

strumentet för bilen var den tillverkad vid Nürnberger Fahrzeugefabrik Union. Den vägde 450 kg, drevs med en 4-takts bensinmotor med en effekt av 4-5 hästkrafter och var avsedd för två personer. Den användes vid taxameterstationen på Vasatorget.

1913 köpte Henrik in ytterligare en bil och öppnade taxameterstation på Stortorget. Man lagrade nu också bensin för bilarna på åkeriets tomt på Thulegatan 9. Tillstånd för detta hade lämnats av brandkåren i Örebro 1910. I tillståndet fanns följande punkter:

- Högst ett stålfat innehållande 275 kg bensin motsvarande ca 150 kannor fick förvaras på en gång

- Fatet skulle förvaras i en gjuten cementkista i jorden och minst 20 meter från närmaste bostadshus
- Effektiv luftväxling skulle finnas i förvaringsutrymmet
- Tappning av bensin fick inte ske vid eldsljus
- Vid förvaringsutrymmet skulle finnas minst ½ hektoliter torr sand eller jord att tjäna som eldsläckningsmedel

Henrik valde att pensionera sig 1916 då han var 66 år. Han sålde åkeriet till Gustaf Andersson, som ägde Västra Åkeriet i Hertig Karls Allé 16, eftersom det sannolikt inte fanns någon i familjen som ville ta över åkeriverksamheten. Sönerna Nils och Johannes Brusebäck var döda och svärsonen John Tjernvik bedrev annan verksamhet. Sönerna Per och Petrus

Brusebäck behöll dock fastigheten Thulegatan 9, där de kom att starta företaget Örebro Gummiwerkstad. Här kom de också att öppna ett av de första försäljningsställena för bensin i Örebro.

12 november Arkivens Dag

läs mer
www.arkivensdag.nu
och annonser i
lokalpressen



SLÄKTFORSKAR- DAGARNA 2011 I NORRKÖPING

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Under temat Norrköping - Stad vid Strömmen, industrialismens vaggia i Sverige, anordnades årets Släktforskar dagar 26-28 augusti 2011. Huvudsponsor Ancestry.

Holländaren Louis de Geer kom till Norrköping 1627 och drev utvecklingen för de nya industrierna i staden. Han övertog ett vapenfabriksbruk, ledde Holmens bruk och startade mässingstillverkning. Sedan följde klädesfabriker och skeppsvärd, bland annat.

Ingivningsprogram

Under ledning av Björn Sunnerstam inledde Hemvärnets musikkår Östergötland med en festouvertyr. Därefter hälsade kommunalfullmäktiges ordförande i Norrköping, Li Teske, välkommen till Norrköping med en presentation av staden idag.

Barbro Stålheim, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund, gav en översikt över förbundets verksamhet. Hon berörde bland annat den digitala revolutionen som inneburit en väsentligt ökad tillgänglighet till kyrkoarkiven, databaser och andra källor för släktforskning. Intresset för släktforskning är fortfarande starkt. SFF har inte spelat ut sin roll. Kontakt med myndigheter, departement och politiker är viktiga uppgifter att bedriva.

Landshövdingen i Östergötland, Elisabeth Nilsson, tidigare VD för Jernkontoret samt ett antal chefsbefattningar inom SSAB, gjorde en historisk återblick i Östergötland och nämnde bland annat Birger Jarl och Den Heliga Birgitta som viktiga personer.



Mässa och utställningar

Ett 75-tal utställare hade samlats i Louis de Geer Konsert & Kongress anläggning vid Strömmen i Norrköping. CD-skivor, litteratur, medlemskap i lokala föreningar mm erbjöds besökarna. Föreningen för Smedsläktsforskning presenterade en ny Smedskiva (nr 7).

Föredragshållare (ett urval)

Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister och chef för kulturdepartementet har medverkat till inrättandet av ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.

Christopher O'Regan, historiker och författare, höll ett publikdragande föredrag om "Skimret över Gustafs dagar", den gustavianiska tiden.

Mats Isacson, professor i ekonomisk historia i Uppsala, forskar på industrisamhällets uppkomst, berättade under titeln "Människor vid Strömmen. Arbets- och levnadsvillkor i Norrköpings industrihistoria."

Riksstämman

Årets riksstämman inleddes med en historisk tillbakablick av Elisabeth Thorsell. I november 1981 framförde Per Törnqvist, ordförande





rande i Sällskapet Ane-Finnveden, i en skrivelse till Genealogiska föreningen sin oro över att GF blivit alltför storstadsinriktad och att det bildats mängder av ej anslutna klubbar. Som en följd av detta tillsatte Genealogiska föreningen en organisationskommitté bestående av Sonja Berg von Linde (ordf.), Johan von Sydow (Västra Sveriges genealogiska förening), Harry Hjertqvist (Blekinge genealogiska förening), Tore Gärsner (Skånes genealogiska förening) och Ragnar Boll, Stockholm.

I maj 1982 inbjöds representanter för ett antal släktforskarföreningar i södra Sverige till ett möte i Alvesta av Genealogiska föreningens organisationskommitté. Mötet i Alvesta gav upphov till många idéer för det fortsatta arbetet med planer för ett riksförbund. Därefter följde ytterligare ett antal möten.

I samband med Genealogiska föreningens höstmöte den 23 november 1985 samlades föreningarna för att bilda en interimstyrelse som skulle fortsätta arbetet med att ta fram lämpliga stadgar och avgifter för det tilltänkta förbundet.

Vid mötet den 25 oktober 1986 i Göteborg med 50 ombud från 34 föreningar beslöts enhälligt att bilda ett förbund. Erik Thorell valdes som ordförande. Genealogisk ungdom överlät vid detta tillfälle verksamhet och tillgångar till förbundet.

Riksstämman 2011

Under närvaro av 156 föränmälda ombud från 94 föreningar fortsatte riksstämman i enlighet med gällande dagordning.

Förbundets verksamhetsberättelse 2010, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse föredrogs och godkändes. Förbundets ekonomi har förbättrats av ökade intäkter, främst beroende på intro-

duktion av Sveriges dödbok, version 5. Årets resultat 3,7 milj. disponerades med 3,4 milj. att användas till resultatutjämningsamt 0,2 milj. att balanseras i ny räkning.

Årets motioner

Huvuddelen av årets motioner framställdes riksstämman för beslut, utan mera omfattande debatter. Upplands Släktforskarförening föreslog att förbundet skulle initiera en inventering av befintliga by- och gårdsarkiv samt att inventeringen görs av lokala släktforskarföreningar. Denna motion avsågs med motivering att landets hembygdsföreningar bättre kan hantera detta.

Valberedningens förslag

Till ledamöter av förbundsstyrelsen 2011-2013 valdes Anna Lövgren (omval), Jan Henrik Marinder (nyval), Annika Gylling Otfors (nyval) och Karl-Ingvar Ångström (omval).

De förtroendevalda vars mandat fortsätter till 2012 är förbundsordföranden Barbro Stålheim och i förbundsstyrelsen Anna-Lena Andersson, Gunilla Didriksson, Victoria Jonasson, Johan Alexander Lindman och Björn Jönsson samt därutöver revisorn Olle Landin och revisorssuppleanten Tom Risbecker.





Den av förbundsstyrelsen föreslagna stadgeändringen beträffande antal ledamöter i valberedningen godkändes med innebörd att den består av minst 5 ledamöter. Med detta redan nytagna beslut underlättades fastställandet av ny valberedning då 7 nomineringar föreslogs till tidigare (max) 5 ledamöter och ett långdraget voteringsförfarande kunde undvikas.

Årets Örnerpris

Årets Victor Örnergs hederspris tilldelades Urban Sikeborg. Prissumman 10000 kr utdelades under Släktforskar dagarna i Norr-

köping. Urban Sikeborg har släktforskat sedan tonåren och publicerat tidigt flera genealogiska arbeten med inriktning på Hälsingland. Han är främst känd för sina arbeten med Bure-ättens genealogi och Johan Bures släkttavlor.

Hedersdiplom 2011

Följande välförtjänta släktforskare tilldelades hedersdiplom:

Hilding Jacobsson, Uddevalla, som är sekreterare i Uddevalla Släktforskare, för sitt outtröttliga engagemang i föreningen.

Börje Gustafsson, Kronobergs Genealogiska förening, som ser till att den tekniska utrustningen fungerar med nätverk och en omfattande databas.

Gunnar Jonsson, Säffle, som varit sekreterare och ledamot av Värmlands Släktforskarförenings styrelse. Gunnar är även redaktör för nättidningen Värmlandsrötter. Han har sammanställt två ortregister.

Årets eldsjäl

Det nyinstittade priset - Årets Eldsjäl - har utdelats till

Kullabygdens Släktforskare, Höganäs, som under lång tid arbetat med att kartlägga den så kallade Kullaslakten från Kullabygden.

Örjan Hedenberg, Järfälla, som framtagit ett stort antal poster med smeder och deras familjer till Smedsläktsföreningens CD-skiva Smedskivan.

Annelie Andersson, Mellerud, som arbetat med emigrationen från Dalsland. Annelie har skapat ett stort kontaktnät både i Sverige



och i USA. Amerikaner med rötter i Dalsland får en kunnig ciceron i Anneli, som reser runt med dem och visar platser och gårdar som deras förfäder utvandrade ifrån.

Minnesbok

Släktforskarna i Norrköping utgav en minnesbok i samband med släktforskardagarna. "Arbetets bok" en faksimilutgåva efter ett original, ursprungligen utgiven 1887, bearbetat från tyskan med samma titel, ett högaktuellt inlägg i dagens debatt om arbetslivets utveckling. Förstaupplagan om 200 ex slutsåldes vid släktforskardagarna. En ny upplaga utkommer inom kort. Boken är enligt förordet riktad till dåtidens ungdom för att hjälpa dem i deras yrkesval. Boken beskriver över 30 olika hantverksyrken, där varje kapitel rubriceras med en yrkesbeteckning, till exempel mjölnare, slaktare, skomakare, garvare, buntmakare, handskmakare, hattmakare, timmerman, takläggare, låssmed, kavelugnsmakare, kopparslagare, tunnbindare, sadelmakare, vagnmakare, metallgjutare med underrubrik gelbgjutare, bokbindare etc.

Släktforskardagarna 2012

Under temat "Att resa" anordnas Släktforskardagarna 24-26 augusti 2012 i Gävle.

Fotografier: Håkan Karlsson och Stefan Nilsson

SIMON OCH SARA - ETT STRÄVSAMT PAR

Ulla Jansson, Karlskoga, har skrivit en bok som handlar om hennes fars liv och uppväxt i Karlskoga. Huvuddelen av innehållet kommer från ett handskrivet manus av hennes far Simon Andersson. Faderns anteckningar berör främst hans skolgång och uppväxt, därefter har Ulla kompletterat och skrivit resten av hans liv.

Håkan Karlsson

ÄVEN OLOF PALME HADE ÖREBROANOR

Nedanstående uppgifter är framtagna av DIS-Öst till utställningen "Den obromsade örebroaren" om familjen Broms. Olof Palme räknar med andra ord även släktskap med familjen Broms (via Frans Mikael von Akens dotter Catharina Magdalena).

Frans Mikael von Aken
Född 1698 i Rostock, Tyskland
Död 1760 i Örebro

|
Hedvig Dorothea von Aken
Född 1737 i Örebro
Död 1799 i Åbo, Finland

|
Fredrika Lovisa von Mell
Född 1770 i Åbo, Finland
Död 1792 i Åbo, Finland

|
Carl Daniel Haartman
Född 1792 i Åbo, Finland

|
Hedvig Lovisa Fransiska Haartman
Född 1824 i Åbo, Finland

|
Hanna Maria von Born
Född 1861 i Porvoon Mlk, Finland

|
Gunnar Palme
Född 1886
Död 1934 i Stockholm

|
Olof Palme
Född 1927 i Stockholm
Död 1986 i Stockholm

Stefan Nilsson



PASSAGERARLISTOR FRÅN GÖTEBORG 1869-1951

Förteckning över utvandrare och passagerare från Göteborg mellan åren 1869 till 1951 finns nu skannad hos Riksarkivet SVAR. Serien ingår i Göteborgs poliskammars arkiv. På SVAR:s hemsida kan du söka efter Göteborgs poliskammare för att hitta serien.

Göteborg var den viktigaste avresehamnen. Det gör Göteborgs poliskammars arkiv till en av de mer betydelsefulla källorna när det gäller efterforskning av svenska emigranter.

I materialet kan du söka efter namn, födelsedatum, födelseort, bostadsort, yrke, avresedatum samt fartygets namn och destination. Du kan även hitta kontraktsnummer, vilken klass resan skedde under, biljettnummer, rederi och slutdestination. Dokumentens innehåll och utseende förändras något över tid.

Tips: Använd cd-skivan Emigranten eller Emigranten Populär som ingång i materialet. När du hittat en person som avrest från Göteborg i någon av dessa cd-skivor kan man använda källkoden för att söka vidare. Källkoden består av tre tal. Första talet visar vilken volym, andra talet vilken sida och tredje talet kontraktets nummer.

Uppgifter du hittar i materialet som inte finns i cd-skivorna Emigranten eller Emigranten Populär är den resandes yrke, vilken klass den resande åkte, vilket rederi, fartygets namn, fartygets slutdestination och biljettnummer.

Källa: SVAR:s hemsida
www.svar.ra.se

LANDSHÖVDINGE- KUNGÖRELSE

I AVSKRIFT

av Stefan Nilsson, Asker

På hemsidan Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut UKF finns en hel del för den med lokala intressen i området. Men ett material som finns på sidan räcker längre bort geografiskt. Det är avskrifter av olika sorters kungörelser, bland annat landshövdingekungörelser.

Landshövdingekungörelserna finns i renskrivna sammandrag för åren 1816-1839. Även om det är landshövdingen i Uppsala som skrivit dem så innehåller de uppgifter från många håll i landet, vilka spreds vidare via landshövdingarna i de olika länen.



Kungörelserna lästes upp i kyrkan som var platsen för nyhetsförmedling förr. Åtminstone när det gäller information uppifrån. Även avskrifter av Kungl. Maj:ts kungörelser 1800-1825 och domkapitlets cirkulär 1806-1815 finns på UKF:s hemsida. Sammanfattningarna är gjorda av Gudrun Sandén. Tillsammans utgör de den imponerande siffran ca 2000 sidor. Avskrifterna är i pdf-filer som är sökbara inom respektive

fil och går även att få träffar på via sökmotorer som Google.

Ett exempel på intressant material i kungörelserna är efterlysningarna. Det kan gälla efterspanade tjuvar, men även rymda soldater, tjänstefolk eller barn som försvunnit. Men även stulna saker, rymda kreatur eller borttappade föremål. Här kan man få veta en förfaders utseende genom signalementet i efterlysningen.

Här några exempel med anknytning till Örebro län:

Efterlysning, Uppsala 30 augusti 1816 (9 personer, stöldgods)

4:o Smedsdrängen Anders Hoffman, 34 år, kort och undersattsig med trindlagt ansikte avvek från sin lagstadgade tjänst hos hammarsmedsmästaren vid Axbergshammars bruk i Örebro län iförd skjorta, förskinn och en gammal tröja.

5:o Förre volontären Fred Bergqwist, 40 år gammal, liten och undersattsig, rymde från fångtransport mellan Göteborg och Örebro

Efterlysning, Uppsala den 11 maj 1816, (flera personer och en sabel)

5:o Hästtjuven Gustav Björnberg, lång och smal till växten, kopparrigt ansikte, vilken tagit till flykten från Örebro slotts fånggård.

Efterlysning, Uppsala den 6 september 1816 (3 personer och 3 kyrkstölder)

3:o Spiksmedsdrängen Nils Hellgren från Gryts Bruk i Örebro län, som olovligen avvikit från sin tjänst, är 34 år, spenslig med mörkt hår. Han känns igen på att de två främsta fingrarna på högra handen är avhuggna vid andra leden.

Efterlysning, Uppsala den 19 oktober 1816 (8 personer och stöldgods)

6:o Kakelugnsgeällen Carl Peter Andersson, är dömd till 12 dygn på vatten och bröd för fylleri i kyrkan. Innan han befordrats till straffet och kyrkoplikten lyckades han rymma inom Örebro län

Efterlysning 16 november 1816 (en person, kläd- och silverstöld)

3:o Från bonden Gustaf Jansson i Mosås socken, Örebro län, har stulits ett 11-årigt blackt sto, med svart ål på ryggen, svart man och svans samt en liten källa (?) på vänstra bakbenet nedanför knäet

Efterlysning, Uppsala den 29 augusti 1817 (11 personer)

7:o Drängen Olof Ersson i Stora Arnstappan, Lillkyrka socken, Örebro län som efter åtskilliga förövade stölder, tagit till flykten. Han är född nära Nora stad, liten till växten, mörk och ser något under lugg.

UKF är en sammanslutning av amatörforskare inom det kulturhistoriska området. En förening verksam i Upplands-Bro sedan 1987 driver institutet med för närvarande ca 250 medlemmar. Ämnesområdena är arkivforskning, historieforskning, ortnamn, arkeologi. Aktiviteterna är forskning om hembygden, föreläsningar, produktion av böcker, exkursioner, studiebesök, musik med historisk anknytning. Man har även projektgrupper kring gårdsarkiv, ortnamn, kommunhistoria och bygger upp databaser med ortnamn, jordeböcker och kartor.

Hemsidan finns på www.ukforsk.se

Landshövdingekungörelser utfärdade i Örebro län finns i referensbiblioteket på stadsarkivet i Örebro.

SLÄKTFORSKNING ANNO 1948

av Stefan Nilsson, Asker

Idag är släktforskning i ropet och syns mer än någonsin i media. Artikelserier i tidningar, TV-serier och radioprogram. Redan 1948 hade Husmodern första-sidesrubriken "Det är roligt med släktforskning!". I tidningen finns ett reportage om fru Cecilia Schmidt som beskrivs som "en av våra mest framgångsrika släktforskare", och som har släktforskning som yrke. Fru Schmidt delade in släktforskningen i tre grupper - intresseforskning, bördsforskning och arvs- eller advokatforskning.

Fru Schmidt säger att det när det gäller bördsforskning nästan alltid är pojkar födda utom äkten-skapet som söker sina föräldrar och hon säger att hon avråder ofta då pojkarna många gånger vuxit upp i mycket bra adoptiv- och fosterhem, och kanske den riktiga modern lever i en helt annan miljö.

Intresseforskningen däremot är "de gamla herrarnas trevliga hobby".

Fru Schmidt säger också att "I Västmanland, Närke och Värmland är det lättast att forska. Där finns nämligen så kallade likböcker" där prästen skrivit om personens hela liv och även personomdömen.

En tidsbild ger följande avsnitt av artikeln:

"I vår onda tid anlitas släktforskningen ofta av utländska flyktingar med svenskt påbrå, som på det viset lättare får svenskt medborgarskap. Släktforskarna får också i uppdrag av utlänningar att leta fram svenska släktingar, som de sedan hoppas få gåvopaket av."

Bördsforskningen kommer i fråga, när det gäller utomäktenskapliga barn, som vill ha reda på sina föräldrar. Användning sker på uppdrag av advokat för att reda ut ett skilt släktsförhållande till sina utlänande.

«Det är egentligen, att det nästan alltid är pojkar födda utom äkten-skapet, som vill ha reda på sina föräldrar. Det har blivit händliga gånger, att jag blivit uppsökt av en yngling som i 16-18-årsåldern, som förklarar sig fatt beslutat att vilja finna sin riktiga mamma. Nästan alltid har dessa pojkar vuxit upp i mycket bra adoptiv- eller fosterhem. De är väl-kädda och har fått en god uppföstran. Och just därför brukar jag bestämt avslå dem. Kanske lever deras sanna mamma i en ledig annan värld, där dessa unga pojkar skulle kunna sig främmande. Jag brukar förklara för dem, att möjlighet inte förflyttade in i höllsbarnet i sådana här fall, men somliga ger sig inte ändå. De vill kanske efter sin förmamma modern, och det har de ju rätt till, fast med fosterföräldrarnas medgån-de om de är omtydda.

— Allt detta från fru Schmidt.

En ung man jag minns, säger fru Schmidt, vittnar, att han var född på Allmänna BB. Med fullmaktt från församlingsrå-darna och prästestyrelsen för att styrka sin adoption begav han sig dit. Läkarpersonalen på Allmänna BB skriver sig i den- nial till 1700 — så gammalt är sändningen detta barnskiv-barn, fast det legat på andra platser i staden. Den unge mannen fick inte själv tillträde till journalerna utan måste avvänta

Fru Cecilia Schmidt skriftlig släktforskar, som berättar att de börderna behövs de gamla utlänningar torra data och data

BARN SOM SÖKER SIN MOR

avriga som vill förstå sig om släktkap, unga damer, som vill veta om sin egen bakgrund, och gamla herrar, som vill veta hur stämde sig ut — alla sorts de i släktforskningen! En av våra mest framgångsrika släktforskare berättar här vilka och intressant för Husmodern.

Och det vill jag väl och unga kyrkböcker brunnit, så kan vi alla veta om våra föräldrar tillbaka till 1600, för så långt sträcker sig våra kyrkböcker, berättar fru Cecilia Schmidt, som har det mesta av sådana papper att vara släkt-forskare. Men har verkligen folk så stort intresse av att kün-na till sin härkomst? Undrar man, ja naturligtvis, om de har. Släktforskning är mycket populär just nu, bland annat är det en bra hobby för många gamla pensionerade herrar. De står runt och tittar i kyrkböcker i arkiverna och lägger ned ett väldigt arbete på sin hobby. Men dessa förtärra de utlän-narna och får ta en yttre forskning släktforskare till hjälp för att kunna veta mer.

T. A.: Så här ser en gammal ut — fru Schmidt berättar om sin egen, som är född 1889. Det är hennes mamma som arbetat på Allmänna BB. Hon har varit i Sverige sedan 1910. Överens- stämmer det, säger fru Schmidt.

Man börjar på släkten med Gunnar Voss

— SLÄKTEN, FÖRSLAG —

Fru Schmidt avrundar med följande: "Släktforskning borde då kunna intressera damer lika väl som herrar. Det är minsann inte bara ett manipulerande med torra data och årtal. De gamla urkun- derna ger en underbart levande inblick i forna tiders seder och tänkesätt. En verkligt hängiven släktforskare blir ofta person-forskare på köpet."

Man kan väl ana att fru Schmidt kände sig något ensam bland gub- barna då för drygt 60 år sedan. Men man får väl säga att fru Schmidt spådde rätt så rätt om framtiden. Visst är släktforsk- ningen idag inte något enbart för gamla herrar utan för båda kö- nen och för alla åldrar.



Husmodern nr 47 1948

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



Program

Lördag 12 november kl. 11-14
"Släktforskarakuten" på Hallsbergs bibliotek

Onsdag 23 november kl. 18.30
"Torpet som kom bort ur husförhörslängden" Erland Bohlin berättar på Åsen

Nytt år 2012

Lördag 14 januari
Öppet hus kl 9.30-12

Onsdag 15 februari kl. 18.30
Årsmöte på Åsen.
Hans Lindquist berättar om sin senaste bok.

Onsdag 14 mars kl. 18.30
Medlemsmöte på Åsen.

Onsdag 11 april kl. 18.30
"Min släkt på Vinön" Jan Fahlander berättar på Åsen.

4 februari, 3 mars, samt 31 mars
Släktforskarakuten på Biblioteket kl 11-14.



ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Program

Tisdagen 25 oktober kl. 18:30
Höstmöte hos Öhmans Kök, Sveavägen 2 A, Öster. Beslut om medlemsavgifter för 2012. Föreläsare blir Jan-Henrik Marinder som kommer att berätta om begravningsverksamheten i Sverige, regler och lagar som styr skötseln av våra kyrkogårdar. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgåstårter att köpa för 50 kr. Ev. glutenallergiker bör meddela sig med Öhmans kök.

Tisdagen 22 november kl. 17:00-19:00
Studiebesök på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. Vi får under ledning av Håkan Henriksen lite information om vad ArkivCentrum har att erbjuda oss forskare.

Onsdagen 7 december kl. 18:30-21:00
Dis-Bergslagens Tematräff på ArkivCentrum, Nikolaigatan 3, Örebro. Tema: Olika släktforskarprogram presenteras och diskuteras. Nyheter i Disgen 8.2c.

Kurser. Kurser och studiecirkel kommer att anordnas under hösten, annonseras på hemsidan.

Under hösten byter vi till ny hemsida:
www.orebroslaktforskare.se
(obs URL-adressen innehåller ä och ö). Den gamla sidan www.slaekt.se kommer att fungera under en övergångsperiod. Sedan blir du automatiskt överflyttad till den nya.

era under en övergångsperiod. Sedan blir du automatiskt överflyttad till den nya.

Vår föreningslokal Släktkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00-18:00, även andra tider enligt uppgift på vår hemsida eller på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen. Under september är det också öppet varje tisdag på kvällstid, 17:00 - 21:00.

Styrelsen

Nya medlemmar Örebro släktforskare

- 970 Wanja Sundin Örebro
- 971 Margit Ehne Vänersborg
- 972 Amanda Nilsson Fjugesta
- 973 Anna-Britt Nordlund Örebro
- 974 Berit von Eiern Örebro
- 975 Madelaine Jansson Örebro
- 976 Katarina Perälä Örebro
- 977 Berndt Gilbertsson Örebro
- 978 Nils Öfverström Örebro
- 979 Ola Bergström Örebro
- 980 Ingegerd Hanell Örebro
- 981 Marie Karlsson Örebro
- 982 Britt-Marie Isaksson Vintrosa
- 983 Yngve Malmberg
Glanshammar
- 984 Lennart Jansson Örebro
- 985 Birgitta Linnéa Abramsson
Örebro
- 986 Gunilla Lindberg Örebro
- 987 Birgitta Rajkovic Örebro
- 988 Lena Nyman Örebro
- 989 Sture Lundström Örebro
- 990 Per-Olov Mattsson Örebro
- 991 Sven Erik Klingenholt Örebro
- 992 Peter Skoog Örebro
- 993 Erik Bjurström Enköping
- 994 Siv Bergström Örebro
- 995 Birgitta Munksten Lillkyrka
- 996 Olle Munksten Lillkyrka
- 997 Tommy Engvall Örebro



KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKAR- KLUBB



Program

Torsdag 17 november 2011

Klubbmöte. Program: Riksarkivet SVAR informerar om tillgängligt arkivmaterial för släktforskning
Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Torsdag 16 februari 2012

Årsmöte. Program: meddelas senare. Lokal: Finska Föreningen kl. 18.30.

Lördag 17 mars 2012

Släktforskningens dag med öppet hus, samordnad aktivitet över hela landet. Utställning och information. Hembygdsföreningen håller öppet samtidigt.
Lokal: Karlskoga bibliotek kl 11-15.

Torsdag 19 april 2012

Klubbmöte. Program: Meddelas senare. Lokal: Finska Föreningen kl 18.30.

Klubbmöten hålls (om inte annat annonseras) i Finska Föreningens lokal på Ferlins väg, (f.d. Karlbergskyrkan).

Släktforskarhjälpen

Släktforskarhjälpen på biblioteket fortsätter på följande tider:

Onsdagar 2011: 26/10 och 30/11
Onsdagar 2012: 25/1, 29/2, 28/3, 25/4, 26/9, 31/10 och 28/11
Tid: 16.00 - 19.00

Planerad kursverksamhet

Nybörjarkurs i släktforskning. Anmälan till Ulla Forsling, tel 0586-549 23 eller Ann Gunnarsson, tel 0586-355 19.

Nybörjarkurs i DISGEN. Anmälan till Bengt Hammarström, tel 0586-365 87

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Se annonser i lokalpressen och på vår hemsida:

<http://www.kgadfsgenealogi.se>

Styrelsen



Program våren 2011

Lördagen 29 oktober kl. 10-14

Öppet hus med diskussionsforum och släktforskarhjälp. Kom och prata släktforskning med varandra. Vi försöker också lösa dina släktforskarproblem och svara på de frågor du har. -- Testa SVAR, AD och Geline
Lokal: Folkbildningshuset-Vuxenskolan på Viagatan 9 (f.d. brandstationen).

Tisdagen 8 november kl. 18:30

Föreläsning, Ulrika Fredriksson berättar om "Vad gömmer sig i Sockenstämmoprotokollen"
Lokal: Kumla Bibliotek. Efter föreläsningen serveras kaffe.

Lördagen 26 november kl. 10-14

Öppet hus med diskussionsforum och släktforskarhjälp. Kom och prata släktforskning med varandra. Vi försöker också lösa dina släktforskarproblem och svara på de frågor du har. -- Testa SVAR, AD och Geline.

Lokal: Vuxenskolan på Viagatan 9 (f.d. brandstationen).

Måndagskvällar kl 18-21 och Tisdags-eftermiddagar kl. 13-17 från vecka 37 är det några som samlas och tränar olika program, exempelvis SVAR, AD och Geline.

Är du intresserad att vara med kontakta Tekla snarast på tel. 019-23 02 00.

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKAR- KLUBB

Program

Måndag 7 november kl. 19.00

Biblioteket (ingång bredvid Nerikes Allehanda). Ingrid berättar om projektet "Mariedamms herrgård".

Måndag 12 december kl. 19.00

Lucia på Lilla caféet". Lars-Åke berättar om Karlsborgs fästning.

Måndag 9 januari 2012 kl. 19.00

Bosse berättar om "Arkeologigruppen".

Måndag 6 februari kl. 19.00

Erfarenhetsträff. Vi berättar för varandra om vår släktforskning.

Måndag 5 mars kl. 19.00

Årsmöte. Ingvar berättar om Zinkgruvan gruvmuseum.

Lördag 21 april kl. 10.00

Avresa från busstorget. Utflykt till Karlsborgs fästning.

Måndag 14 maj kl. 10.00

Avresa från busstorget. Utflykt till Garpa gruva.

B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevledes på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:

Stefan Nilsson, Örebro
019-45 22 21, 070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:

Siv Lindqvist, Örebro
019-26 42 29
Gunnar Persson, Örebro
019-31 28 16

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989.

Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsarklubb
- Hallsbergs Släktforsarklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsarklubb
- Kumla Släktforsarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Gunnel Cunei, Gårdsjögatan 4A,
696 31 ASKERSUND

Ordförande:

Ingvar Sandström 0583-77 06 18,
076-848 64 70

Sekreterare:

Ingrid Persson 070-558 79 36

Kassör: Gunnel Cunei

073-835 54 05

Redaktionskontakt:

Ingrid Persson

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr
Bg 5355-6734

E-post: ingrid.bibliotek@gmail.com

Hemsida:

www.askersundslaktforsarklubb.se

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Gunnar Lundquist

0582-101 70

Sekreterare: Birgitta Edholm

0582-158 16

Kassör: Ingrid Johansson

Redaktionskontakt: Birgitta Edholm

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr

Pg 49 16 86 -2

E-post: birgitta.edholm@telia.com

Hemsida:

www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg

019-58 27 28

Sekreterare: Birgitta Höggvist

019-57 20 52

Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg

Medlemsavgift: 75 kr, familj 100 kr.

Pg 55 47 37-7

E-post: kumla.genealogi@telia.com

Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:

c/o Ann Gunnarsson, Yttre Löt-
svängen 43, 691 35 KARLSKOGA

Ordförande: Solveig Olsson

0586-512 61

Sekreterare: Håkan Karlsson

0586-560 26

Kassör: Bengt Hammarström

0586-365 87

Redaktionskontakt: Solveig Olsson

Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.

Pg 52 50 27-9

E-post:

sol@bahnhof.se

Hemsida: www.kgadfsgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:

Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"

Postadress: Västra Nobelgatan 22,

703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande:

Paola Grafström 019-31 44 74

E-post: lillakalfsater@gmail.com

Sekreterare: Lizzy Florén 019-20 10 50

Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30

Redaktionskontakt: Jan Wallin

Medlemsavgift: 160 kr, familj 230 kr

Pg 63 59 14-5

E-post: info@slaekt.se

Hemsida: www.orebroslaktforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI