

# Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD  
FÖR ÖREBRO LÄN  
NR 41  
FEBRUARI 2009

## Jöns Eriksson Grubb och hans hustru

sidan 3



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND  
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO  
KARLSKOGA-DEGERFORS



## INNEHÅLL

Ur morfars anteckningar s 2  
 Inte läsa - inget bröllop... s 2  
 Apropå Näsby... s 2  
 Jöns Eriksson Grubb och hans hustru s 3  
 Fabriksberättelser s 5  
 AD Online på stadsarkivet s 5  
 Gabriel Månsson Askerqvist - askersryttare som följde Karl XII: s liktåg s 6  
 Skriv din släkts historia på kändisvis s 7  
 Knektarna - en viktig del av Sveriges historia s 8  
 Ur SVAR:s nyhetsarkiv s 10  
 Nya gränser för arkivmaterial på nätet (SVAR) s 10  
 Nytt material för Örebro län s 11  
 Ansökning nr 166-167 s 11  
 Ekströms - i fädrens spår s 12  
 Ekströms och Närke s 13  
 Fynd på Gotland från Kvistbro s 13  
 Föreningsidor s 14-15



Omslagsbilden:

Amanda och Carl Fredrik Spann.

Amanda Persdotter Stolt föddes 1866 i torpet Kummelhälla på Vallbytorps ägor, Askers församling. Hennes make var född 1869 i Västra Vingåkers församling.

## UR MORFARS ANTECKNINGAR

*Lördagen den 1 mars 1890*

"Innan jag nu nedskrifver något om 1 mars, vill jag jöra en kort återblick på den del utaf vintren som förflutet.

Denna vinter utmärker sig med blid väderlek o barmark. Här på våra trakter hafva vi ej haft mer än ett par dagar slädföre, på hela vintern. Rännigt o smuttsigt, däremot, hafva vi haft mer än kärt varit. Äfven hafver denna vinter utmärkt sig för stor skuklig- o dödlighet. En farsot benämd "Influensa" hafver i vinter härgat öfver snart sagt hela jorden, o spridit död o älände kring sig. Hon hafver även jästat hos oss, men ej nämnvärdt. Tillfölje af den ovanligt blida väderlek som varit rådande i vinter, hafva åtskilliga blommor o växter slagit ut redan i februari i stället för, i vanliga fall, i Aprill. Så förmälde tidningarna att man i Februari månad fått spisa nässelkål utaf årets skörd.



Men vintern har ej varit lika skon-sam öfverallt, som hon varit hos oss. I södra Europa samt nord-amerika har hon varit snart sagt fasanväckande. På vissa platser i Nord Amirika har snön legat ända till 60 fots djup. I en stat var innevånarna i 17 härad fullkomligt insnöade, varför stor hungersnöd befarades; på andra plattser blefvo bantågen totalt översnöade, så de måste skottas fram. Den 24 o 25 februari var itt par så härliga dagar, så att mången gång har ej aprill sådana att bjuda på.

Men de sista dagarna af februari föll lite snö, o så blef det "vinter" utaf.

Den 1 mars ingick med 20 graders kyla samt hög o klar luft; itt äkta nordiskt vinterväder på vårmånadens första dag.

*Hagaby den 1/3-90. E. Bergman"*

(E. Bergman bodde i Ekeby, Kumla)

*Inskickat av Tekla Larsson, Sköllersta*



## INTE LÄSA - INGET BRÖLLOP...

Den 3 januari 1861 föddes pojken Per Johan på Strömstorps ägor i Näsby församling. Modern var ogifta pigan Anna Jansdotter. I födelse- och dopboken har prästen antecknat följande:

"Anna Jansdotter har förut ett oäkta barn med en man i Lindes socken, fadern ej kan läsa och således ej får gifta sig."

SN

## APROPÅ NÄSBY...

Nu finns Näsby sockenstämmo-protokoll 1735-1863 digitaliserade hos SVAR. I volymerna finns även kyrkostämmans protokoll, samt kyrko- och skolrådets protokoll 1863-1867.

SN



## JÖNS ERIKSSON GRUBB OCH HANS HUSTRU

av Ulf Persson, Kumla

Jöns Eriksson (eller Ersson) Grubb är väl mest känd som grundare av Svartå bruk och Björkhyttans masugn. Han brukar nämnas som köpman i Örebro och tillhörande den norrländska släkten Grubb samt gift med Anna Persdotter Helsingia, dotter till prosten i Örebro Petrus Mattiae Helsingius (död 1618). Uppgiften om hustruns bakgrund, som är vida spridd i litteraturen, är delvis felaktig, köpmanstiteln tveksam och det norrländska ursprunget osannolikt.

Av en tillfällighet fick jag vid sökning på Internet träff på Grubb i Göteborg. Detta ledde till stadens rådhusrätt och en tvist relaterad till arvet efter Lars Broman, sväger till Grubb och vid sin död 1668 burggreve i Malmö. Den som drev målet var Christian Nöttel, som hade en fordran på salig burggrevens sterbhus men inte var mäktig att utfå betalning. Enligt protokollet den 3 juni 1675 säger Jöns Grubb i ett brev till rätten "att han medh dhe öfrige Arvingarna å Halfsystemers sida, ännu icke till datum någon penningh eller penningwårde af Arfskapet bekommit" eftersom Bromans styvson, superintendenten i Karlstad Erland Broman, har hela kvarlåtenskapen hos sig.

Formuleringen i brevet från Grubb betyder enligt min mening att Grubbs hustru var halvsystemer med Lars Broman och att det även fanns andra halvsystemer till Broman. Eftersom Lars Broman var son till prosten Helsingius och hans hustru Elisabeth Tideman står det klart att Grubbs hustru Anna var dotter till Elisabet Tideman i hennes andra gifte med

Matts Andersson. Detta styrks också av att Grubbs änka nämns som Anna Mattsdotter Grubb i en låneförteckning från 1695. Hon fick också barn så sent som hösten 1666.

Matts Andersson gifte sig med Elisabet Tideman i december 1621 i Nyköping. 1629 fick han privilegium på Kråkfors hammare i Svartån vid Gropen. Han har troligen bosatt sig i närheten av hammaren, i vart fall begravdes han i Kvistbro kyrka efter sin död 1636. Det vill synas som om Elisabet gift om sig ännu en gång, denna gång med Anders Larsson, fogde i Västernärke vid eller kort efter giftermålet. Grubb nämner både Mats Andersson och Anders Larsson för sin svärfader (bör i sistnämnda fall vara styvsvärfar).

Grubb blev häradsskrivare i Västra Närke tidigt på 1640-talet och Anders Larsson tillträdde sin befattning som fogde ungefär samtidigt. Möjligen hade de sitt kontor nära hammaren. 1646 klagade borgerskapet på rådstugan i Örebro över att fogden inte inflyttat till staden i enlighet med drottningens vilja men Anders sva-



rade att han hyrt en gård i staden och skulle vistas där när han inte hade förrättningar på annat håll. Man kan också se av mantalslängderna för de följande åren att han tillsammans med Grubb är skriven i Örebro.

Anders Larsson bedrev handel med stångjärn, säkert från Kråkfors hammare, redan från slutet av 1630-talet. Att Grubb också handlade med stångjärn är belagt 1645. Året därpå begärde och erhöll han magistratens tillstånd att bedriva sådan handel i mindre skala mot erläggande av viss årlig avgift till staden.

Anders Larsson sade upp sin tjänst som fogde i början av 1653 sedan han kommit på rest och inte kunde skaffa löftesmän. Landshövdingen erbjöd Grubb att ta över under förutsättning att han ordnade erforderlig caution (borgen) för sig. Grubb tillträdde som fogde i Västernärke under våren 1653 och från någon gång under 1655 synes han även ha fungerat som bergsfogde över Lekebergslagen. Grubb kom emellertid i allvarlig dispyt med allmogen i Edsbergs härad och anklagades av länsmanen i häradet för att ta mutor från bergslagen, vilket medförde att han fick lämna tjänsten. Han ersattes 1656 av Sven Jacobsson Svart, som var borgmästare i Askersund. Ganska snart fann denne uppgiften för vidlyftig och året därpå ersattes han av Michel Bengtsson som häradsfogde i Västernärkes fögderi. Grubb kvarstod dock som bergsfogde och tiondeskrivare fram till 1670-talets slut, då hans svärson Johan Norin tog över.

Anders Larssons ekonomiska situation förvärrades under 1650-talet och Grubb, som då genom sin hustru blivit delägare i hammaren, gick in och betalade Anders skulder mot säkerhet i hennes del i hammaren. I början av 1660-talet stod Grubb som ensam



Kvistbro kyrka.  
Teckning av Axel Åslund i Närkes  
kyrkor i ord och bild av Saxon.

ägare till hammaren. Anders Larsson lär enligt nämnden i Edsbergs häradsrätt ha slutat sina dagar på Smedjegården, ett svårt fängelse i Stockholm ungefär där Norra Bantorget idag ligger.

Anders Larsson hade i mitten av 1640-talet fått häradsintyg på ett hammarläge i Mullån men aldrig byggt. Grubb skaffade sig tillstånd att bygga en hammare vid Svartåns utlopp från Lillbjörken och erhöll privilegium i mars 1658, då hammaren troligen redan var igång. Sörändens hemman måste flyttas för att bereda erforderligt utrymme för hammaren men detta ordnades utan synbar strid. Året därpå erhöll Grubb tillsammans med ett antal bergsmän privilegium på en masugn i Medskogs ström, som var den gamla och naturliga förbindelsen mellan de båda Björkensjöarna. Han kunde dock inte komma överens med innehavaren av Medskogs hemman utan fick plocka bort det han fört till platsen och i stället bygga upp masugnen gent emot hammaren vid Svartåns utlopp. Bergsmännen, eller torparna som de senare kallades, backade ur och det dröjde ända till säsongen 1666-1667 innan masugnen kom igång. Uppgifter om att det skulle ha funnits ytterligare en hytta vid Svartå kan med stöd av ett häradsintyg från Lekbergs häradsrätt 1686 vederläggas. I intyget vittnar nämnden att "intet Järnbruk

haver varit byggt uppå Letskogen, uti Svartåns ström, förr än Herr Hammar Patronen fick tillstånd att där bygga en Hammar och en Masugn, utav stenig oländig mark där stora Timmerskogen stod etc" Troligen beror förvirringen i detta fall på att samma hytta benämnts såväl Medskogs masugn, Svartå masugn som Björkhyttan.

Grubb fick 1666 privilegium på ytterligare en hammare, denna gång i Letälven. Munkfors hammare byggdes visserligen upp och kom med förseningar igång men läget var inte bra och den drabbades av återkommande olyckor. Hammaren flyttas småningom till Svartå, där den blev övre hammaren.

Grubb var från slutet av 1640-talet fortlöpande bosatt i Örebro. Han avled 81 år gammal i januari 1690 och bestods en tryckt begravningsskrift enligt tiden sedvänja i vilken han benämns bruksförvaltare. Hans hustru avled i augusti 1699. Sönerna gick i kronans tjänst liksom mågarna och nådde alla framstående befattningar.

Någon koppling till den norrländska släkten Grubb har inte jag sett i handlingarna och min tro är, i likhet med Svenskt Biografiskt Lexikon, att han saknar sådan anknytning. I begravningsskriften finns inget om Grubbs ursprung annat än att han arbetat sig upp ur fattigdom vilket kanske inte skall tas alltför bokstavligt. Om man vill beteckna honom som köpman eller handelsman är måhända en smaksak, för mig är han främst en kronans tjänsteman, entreprenör och förvaltare av egna bruk. Beträffande såväl Grubb som Anders Larsson gäller att deras ursprung är obekant men det känns närmast till hands att söka rötterna bland tidens fogdar och häradsskrivare. Magnus Roth, som i Förr och nu 1876 skrivit en

bra artikel om Svartå bruk, sammanblandar fogden Anders Larsson och landsbokhållaren i Närke Anders Larsson Wall, vilken var samtida.

Om någon har uppgifter som kan vara av intresse rörande Grubb eller personer i hans närhet så tas de tacksamt emot av undertecknad.



## FABRIKS- BERÄTTELSER

*Jeanette Klingberg, Kumla*

Det är inte svårt att fastna på något av allt intressant material som dyker upp på SVAR:s skannade material, sökbara register och databaser.

Jag gjorde en dykning under "skannat material" och tittade lite närmare på Fabriksberättelserna. Där fastnade jag!

Fabriksberättelser var statistiska uppgifter som fabriker (manufakturerna) årligen skickade in till Kommerskollegium. Med manufaktur avsågs textilindustri, tobaksspinnerier, socker-, pappersglas- och porslinsbruk, garverier m.m., samt en del av järn- och metallförädlingen. De innehåller inte uppgifter om bergshantering, trävaru- och tjärproduktion.

Här kan man för varje fabrik finna bl.a.: Fabriksägarens namn, vilket år den fått privilegium, antal anställda, deras yrke, vilka maskiner som fanns, vilka artiklar som tillverkades, i vilka kvantiteter och deras värde. (Texten hämtad från SVAR hemsida).

Några sidor som kan vara värda att gå in på så att även du skall fastna och inse vilken guldgruva detta material är.

Bildnumren jag hänvisar till inom parentes är det nummer som står längst upp till höger i SVAR:s bildvisningsprogram "DjVu".

### Arkiv: Kommerskollegium, Kammarkontoret

Årsberättelser fabriker Serie 1  
År 1747 (Bild 294)

"Tobaken, hwilken förr allenast växte wid Florida i America, planteras och nu här så långt uppe i nordn. På några ställen härstädes har denne plantering så kommit i gång at de föga behöfwa köpa tobak, utan hafwa nog af sine egne blad.



Som kölden om våren will skada plantorne, så har eftertankan lärnt folket, at förekomma det genom små drif-Bänkar - de äro på det sättet inrättade, at ner i jorden göres först af stenflisor en liten ugn, deruppå inrättes drif-Bänken, fylles med mull och hästgödsel; när åt plantorne skall gifwas värma, så lägges litet eld i ugnen och drif-Bänken, fugtes ofwanuppå med tillräckelig wattn, så at af en warm ånga plantorne upvärmes och uplifwes.

Ifrån drif-Bänken omsättes Tobaken sedan dels i Kål lande, dels annorstädes och alt derefter de begynna uppskiuta blomknoppar, afstympas de, at bladen må blifwa så mycket större och frodigare.

Tobak brukas här mycket af folket; I norra delen af häradet röker en god del af qwinfolken, så wäl som karlarne."

Detta är troligen skrivet av Landshövdingen Henric Wrede i Degerby (ligger 50 km väster om Helsingfors).

Vidare hittar jag en tabell (bild 207) över alla slags arbetare och tillverkningsorter vid Snaflunda Yllefabrik, belägen wid Örebro, uti Ånsta sockn, och tillhörig Madamede Wittholt och söner.

Jag hoppar vidare och dyker in i år 1750 års tobakstillverkning. I Örebro län är det endast i Askersund man i mycket liten skala startat någon form av tobakstillverkning med bara 10 arbetare (bild 184)

Sista djupdykningen jag gör, innan jag tvingar mig att inse att jag faktiskt har annat som jag MÅSTE göra, är i år 1775. Här har man tillgång till register med sidnummer! På sidan 617 (bild 348) börjar årsberättelser för Örebro stads olika fabriker. Jätteintressant material!

På sidan 1075 (bild 586) hittar jag Körtingsbergs säteri i Viby, som sedan 1754 haft privilegium för kamullsspinneri. Här följer en förteckning med namn på de människor uti Viby och socknarna runt om som suttit med spinneriet hemma. Här ser man även deras ålder.

Intressant är också sidan 1213 (bild 655) med uppgift om vilka fabriker som fanns i hela landet och vem som var ägare med hänvisning med sidnummer till mer information.

Bland årsberättelserna kan man följa utvecklingen år för år. Här hittar man också uppgifter om den enskilda människan som hade arbete i någon av dessa verksamheter.

Detta är ytterligare en källa att ösa ur för att "klä på" min släktforskning!



## AD ONLINE PÅ STADSARKIVET

Arkiv Digital's onlinetjänst AD Online med bl.a. kyrkoböcker finns nu tillgängligt i stadsarkivets forskarsal. Via denna tjänst kan man söka i ca 26 miljoner sidor inskannade arkivdokument i färg.

Kyrkoböckerna fram till ca 1895 är klara (med enstaka undantag) för följande län:

Göteborgs och Bohus län  
Jönköpings län  
Kalmar län  
Kronobergs län  
Skaraborgs län  
Södermanlands län  
Värmlands län  
Västmanlands län  
Älvsborgs län  
Örebro län  
Östergötlands län

Arbete pågår med följande län:

Blekinge län  
Dalarnas län  
Hallands län  
Kristianstads län  
Malmöhus län  
Uppsala län

Även annat material som kyrkoböcker fram till 1937, flyttningsattester, bouppteckningar, domböcker, militära rullor m.m. kan finnas.

En samgående skedde under sommaren mellan Arkiv Digital och DigiArkiv. Även DigiArkivs bildmaterial finns därför numera tillgängligt via AD Online.

SN

## GABRIEL MÅNSSON ASKERQVIST - ASKERSRYTTARE SOM FÖLJDE KARL XII:S LIKTÅG

Gunnar Lundqvist har lämnat följande uppgifter om ryttaren Gabriel Månsson Askerqvist.

I Sköllerstas dödbok år 1778 kan man läsa prästens anteckningar om Gabriel:

"Gamle Soknemannen Gabriel Askerqvist ifrån Norra Nyble född i Vingåker 1692. Fadren var Rustmästaren vid Kungl. Södermanlands Infanteriregemente Måns Jonsson Drake. Modren Ingeborg Jonsdotter.

Blef ryttare 1714 i Asker sokn. Commenderades 14 dagar däref-

ter till Skåne. Bevistade Norska campagnen, såsom ryttare vid en Fri-Corps. Var med i den Escort, som följde högst salig K. Carl XII:s lik. Gjorde tjänst vid des Kungliga begravning samt K. Fredric I:s kröning.

Fick afsked 1722. Gifte sig då med Maria Beckman, dotter af Qwartermästaren Beckman på Walsta i Asker. Hade med henne 3 söner och 3 döttrar.

Köpte sedan Norra Nyble hemman af Kronan, det han brukade. Låg sista året til sängs af ålderdoms krämpor, af vilka han ock dog."

Yrke: Ryttare  
Född den 10 mars 1692 i Vingåker.  
Död den 17 oktober 1778 i Norra Nybble, Sköllersta. Livslängd: 86 år.

Föräldrar  
Måns Jonsson Drake  
Ingeborg Jonsdotter

Äktenskap och barn  
Gift den 16 oktober 1722 med Maria Bengtsdotter Beckman 1697-1768, barn:  
Magnus Gabrielsson 1723  
Cristopher Gabrielsson 1727-1780  
Gabriel Gabrielsson 1730-1752  
Margareta Gabrielsdotter 1733  
Maria Charlotta Gabrielsdotter 1733



Gustaf Cederströms målning Karl XII:s likfärd från 1884.  
Originalen finns på Nationalmuseum, Stockholm.



## SKRIV DIN SLÄKTS HISTORIA PÅ KÄNDISVIS

av Stefan Nilsson, Asker

Släkthistoria kan skrivas på många olika sätt. Ett mycket underhållande och layoutmässigt spännande upplägg hittar man i boken "Celebrity Family Trees" av Ed Wright (2006).

I boken beskrivs en rad kända och skandalomsusade familjer ur historien och kändisvärlden. Den alfabetiska ordningen i boken till trots är det en härlig kompott av släkter. Vad sägs om t.ex. släkterna Freud, Hilton, Fonda, Hitler och Tolstoy för att nämna några...?



Varje släkt presenteras först med en gradering (1-5 stjärnor) för ett antal olika kriterier. Kriterierna är: Rikedom, Hälsa, Lycka, Berömmelse, Sexighet, Svarta fårfaktor, Excentricitet och Inflytande. Att vissa familjer har "det svarta fåret" som norm är kanske inte överraskande.

Därefter följer texter om familjen ur olika perspektiv: längre texter om några av släktens mer kända personer, en kronologi för någon i familjen, kännetecknande citat insprängda här och där, speciella



Släkterna Farrow och Fonda tillhör de som presenteras i boken

händelser/skandaler och särskilt betydelsefulla foton ur familjehistorien. Varje kapitel avslutas med en grafisk släkttavla. I denna får personerna varsin ruta med text och foto. När det så är befoget sätts också en symbol i släktmedlemmens ruta. Ett antal symboler finns att använda, enskilt eller i kombination: Ängel, Svart får, Alkoholist, Casanova, Djävul, Drogeroende, Jetsettare, Miljonär, Mördad, Adlig, Själv-mord, Fängelsekund och Geni.

Med en spänstig layout är detta underhållande läsning. Boken läses med fördel portionsvis, "den perfekta coffee-table-boken" enligt en recension.

Om man spinner vidare lite på ovan skisserade så finns här möjligheter att vitalisera presentationen av den egna forskningen. Lämpligen i en något nedtonad form. Det är nog (förhoppningsvis) svårt att få in fullt så många utstickare i en vanlig familj med epiteten ovan som i Hollywood- och världskändisfamiljer. Men i modifierad form kanske man i sin släktpresentation på motsva-

rande sätt kan lyfta fram vissa personer, typer av händelser och citat ur sina forskningsresultat och blanda dem med den mer traditionella redovisningen. ...och inte minst använda layoutmöjligheterna fullt ut. Visst vore det en spännande utmaning att göra en "kändissläktbok" om familjen Lundström eller Pettersson! Varje familj har sina unika släkthistorier och sina speciella personer vars historia är värd att berätta och varför inte på ett spännande sätt?

Fotnot

Boken finns att köpa (f.n. till reapris) via t.ex. amazon.com. Tack till Marie som tipsade om boken!



## KNEKTARNA - EN VIKTIG DEL AV SVERIGES HISTORIA

av Björn Lippold

Det var den 21 oktober 1983 som soldatregistreringen i Skaraborg startade, det som senare har vuxit att omfatta större delen av Sverige. Från början fick jag av dåvarande länsbibliotekarien Arne Sträng i Skara sex månader på mig för att kartlägga samtliga indelta soldater som funnits i Skaraborgs län. Att projektet skulle växa och bli landsomfattande hade jag inte någon tanke på. Det skulle vara ett projekt för Skaraborg och inget annat. Upprinnelsen till projektet var den inventering som major Lennart Larsson startat vad gällde soldattorpen som funnits vid Skaraborgs regemente, detta som ett projekt när regementet fyllde 350 år och för att man skulle komma ihåg det jubileet.

Bland det första att göra när inventeringen startade i Skaraborg var att höra vad olika forskargrupper kunde ha för förväntningar. En resa till Krigsarkivet i Stockholm var nödvändig eftersom där man har kontakten med

olika forskargrupper som kan tänkas utnyttja materialet. När det gällde vad släkt- och hembygdsforskaren var intresserade av hade jag en ganska klar bild då jag hållit på med denna hobby sedan 60-talet. Dåvarande chefen forskaravdelningen, nuvarande krigsarkivarien Ulf Söderberg, gav mig många värdefulla tips hur jag skulle gå vidare i planläggningen och överlämnade sedan kontakterna mellan mig och arkivet till den numera kända författaren Lars Ericson.

Sedan tidigare visste jag pressens stora genomslag bland släkt- och hembygdsforskare och gick samtidigt ut med en pressinformation om det arbete som skulle starta. Resultatet lät inte vänta på sig, mängder av information kom till vår kännedom, forskare både i och utanför Sverige lämnade av vad man hade om soldaterna i släkten.

300 års jubileum om det ständiga knekthållets införande i Skaraborg genomfördes 1985. Då var det fler delar av landet som ville starta liknande inventeringar. Detta gjorde att 1989 fick vi av dåvarande Krigsarkivarien Erik Norberg uppdraget att i Skaraborg organisera ett Centralt Soldatregister för hela landet. Uppgiften skulle vara att skapa ett enhetligt sätt att arbeta med soldatinventeringen på. Om ytterligare soldatregister skulle startas var det till oss vid Centrala Soldatregistret dessa skulle vända sig för att vi i landet skulle kunna ha en bild över det arbete som pågick och samtidigt kunna sammanföra materialet till en landsomfattande databas. Vi skulle vidare försöka sammanföra den akademiska

forskningen med släkt- och hembygdsforskningen när det gällde den viktiga delen som det Ständiga knekthållet utgjorde.

De problem som funnits vad det gäller materialet har varit att kvalitén på det som inkommit från enskilda forskare varierat avsevärt och varit svårbedömt. Detta har i sin tur fört med sig att informationskvaliteten varit begränsad. För att ge råd och kunskap om hur arbetet skulle tillgå har ett antal handledningar med inventeringsmetoder, skrivregler för databasen mm utgivits till samtliga register, i dag 21 st, som arbetar med projektet. Utöver dessa register finns det ett antal lokala projekt av olika storlek som ett efter ett ansluter sig och vill publicera sitt material i den centrala databasen. Därvid görs en kontroll av materialet för att vi skall bilda oss en uppfattning om kvalitén.

Året var 1990 när inte pengarna fanns i Skara kommun varför min tjänst som sammanhållande för soldatprojektet flyttades till Skaraborgs regemente i Skövde och med detta även registret. De soldatregisterbaser som finns vid Stifts- och länsbiblioteket i Skara i dag är baser som vi från Centrala Soldatregistret i Skövde uppgraderar någon gång varje halvår. Materialet är alltså det som också finns sökbart vid Garnisonsmuseet i Skövde.

Under hela 1990-talet fanns materialet hos de olika registren. En gång om året fick vi in materialet till Centrala Soldatregistret för att köra ett antal kontroller på det samma och därigenom få inventeringen att bli enhetlig. I början av 2000 fick undertecknad kontakt med Linköpings universitet, där avdelning Centrum för lokalhistoria visade sig vara intresserad av samarbete. Efter diskussioner kom vi fram till att en miniversion av samtliga soldatregis-



Två generationer indelta soldater,  
t. v. Ture Färdinan Stackell  
och till höger fadern Carl  
Johan Stackell





Trumslagare vid Närke-Värmlands regemente  
1765. Från Krigsarkivets hemsida.

ters resultat skulle kunna publiceras på nätet. Efter diskussion vid en soldatregisterträff, publicerade vi så på Universitetets server en miniversion där Du som forskare kan säkerställa just Din soldat. Samtidigt med detta gick vi ut i pressen och talade om för forskarna var man kunde hitta materialet.

Reaktionen lät inte vänta på sig, redan första dagen efter att materialet fanns tillgängligt var basen överhopad av förfrågningar, räkneverket på basen visade att det under ett år varit över 200 000 besök. Tyvärr var det personer som försökte kopiera hela materialet, vilket i sin tur gjorde att datorn på Universitetet hängde sig och vi blev tvungna att stänga basen. I detta skede kom Sture Bjelkåker och Bo Klev vid föreningen DIS på att kanske detta kunde vara något för föreningen DIS hemsida. Där hade man de stopp som gjorde att det inte gick att kopiera materialet. Ett avtal skrevs mellan DIS och Centrala Soldatregistret och sedan fyra år

finns nu Centrala Soldatregistrets databas på DIS hemsida, för sökning bland 344 102 soldater från hela Sverige.

Vart och ett av de register som sänder material till Centrala Soldatregistret äger sitt material om inte annat gjorts upp med Centrala Soldatregistret. Detta ger en större möjlighet till lokal kännedom om soldaterna i just det området. Det ger också möjlighet till många fler att få arbeta med ett projekt som för de flesta är både spännande och lärorikt. Kanske det mest spännande är att få hjälpa andra forskare och sammanföra dessa med varandra. Just detta med att hjälpa andra forskare har blivit en av våra huvudsysselsättningar tillsammans med att granska och skriva in uppgifter som vi får in. För mig personligen känns det stimulerande när föreningar runt om i landet uppmärksammat vad jag sysslar med och tilldelat mig olika utmärkelser vilket jag med detta ber att få framföra ett stort tack för.

Framtiden för Centrala Soldatregistret startar med detta 25 års jubileum. Genom samarbete mellan Centrala Soldatregistret, Krigsarkivet, Statens försvarshistoriska museer och Linköpings universitet kommer en ny uppläggning där vi bland annat kommer att kunna lägga in foto på både soldaten och torpet. Vi kommer även att tillföra några ytterligare uppgifter som vi sett många frågor efter. Projektet kommer även i fortsättningen att ha till uppgift att registrera Indelta soldater, inte att göra någon släktutredning om dem. Det kommer även i fortsättningen att administreras från Centrala Soldatregistret i Skövde, vilket fastslås i utredningen "Försvaret i Förvar" om de militära museerna. Den nya programvaran skall vara i bruk från sommaren 2009. Förhoppningsvis kommer det även om något år att finnas en pdf-fil med handledningar och inventeringsmetoder, skrivregler för databasen m.m. på Internet, detta för att fler skall kunna hjälpa till att slutföra forskningen och ta fram de sista ca 200 000 soldater som finns kvar att registrera.

Sökning i materialet kan du göra som hittills antingen via [www.garnisonsmuseet.se](http://www.garnisonsmuseet.se) eller via [www.dis.se](http://www.dis.se) Klicka Dig sedan vidare till Sök i soldatregistret.



Soldaten och konstnären  
Herman Björnberg. Han tillhörde  
kretsen av de sista indelta soldaterna  
i Sverige när han gick bort 1963

## UR SVAR:S NYHETSARKIV

### Indexering av SCB-utdragen 1898-1937

Etapp 1 (1898-1907) är nu avklarad. Indexering /på församlingsnivå/ av SCB-utdragen för födda, vigda och döda 1898-1937 pågår med hjälp av frivilliga personer och deltagare från olika projekt, t.ex. projektet "Namn åt de döda". Första etappen som gäller åren 1898-1907 är nu klar för hela Sverige. Denna etapp omfattade drygt 300 volymer.

Etapp 2 omfattar åren 1908-1920 och drygt 800 volymer. I etapp 2 har tills i dag hälften av volymerna indexerats, alltså drygt 400 st.

(Publicerad: 2008-12-17)

### SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1938

Nu finns även år 1938 publicerat bland SCB-utdragen över födda, vigda och döda.

Publicering av åren 1860 till 1897 pågår för närvarande.

(Publicerad: 2009-01-02)

### Digitaliserade register

SVAR börjar nu lägga ut register till kyrkoarkiv och domstolsarkiv på nätet.

I samlingsarkivet SE/RA/870001 Digitaliserade register hittar du de som hittills är skannade. Tänk dock på att vissa register kan vara förtecknade under respektive församling eller häradsrätt och återfinns då där.

Även sockenkataloger skannas och publiceras. De är ursprungligen register över var på mikrokort man hittar en specifik by eller gård inom den socken katalogen omfattar. Uppgifterna är även användbara för digitaliserat material, eftersom man t.ex. i hus-

förhörlängderna får sidhänvisning till där by eller gård förekommer.

(Publicerad: 2008-11-25)

### Folkräkning 1930

Folkräkningen för år 1930 finns nu skannad. Materialet ligger länsvis och därefter församlingsvis. Indexering på församlingsnivå finns inte på materialet ännu.

(Publicerad: 2008-07-10)

### Generalmönsterrullor

Finns nu skannade för tidsperioden omkring 1680 till 1880.

Arméns generalmönsterrullor finns sedan en tid tillbaka skannade för tidsperioden omkring 1680 till 1880. Enstaka volymer är dock fortfarande oskannade, men vi undersöker möjligheterna att skanna även dessa.

Det pågår även indexering av detta material så att man enklare ska hitta rätt regemente, kompani och årtal. För närvarande har indexering påbörjats på fem regementen (per den 4 juni 2008). Snabblänk till materialet finns i plocklistan "Snabblänkar skannat material" som finns på första sidan.

(Publicerad: 2008-06-04)

## NYA TIDSGRÄNSER FÖR ARKIVMATERIAL PÅ NÄTET (SVAR)

Drygt 1,6 miljoner fler digitala dokument tillgängliga på [www.svar.ra.se](http://www.svar.ra.se). Detta är resultatet av personuppgiftslagens nya tillämpningar.

### Nya tillämpningar av PUL i arkiven

Från och med den 6 april 2008 har antalet digitala bilder, tillgängliga på [www.svar.ra.se](http://www.svar.ra.se), ökat med totalt 1 607 050 bilder, huvudsakligen ur de redan skannade kyrkoarkiven.

Anledningen till ökningen är de lättnader som införts i Personuppgiftslagen (PUL). Tidigare har Statens arkiv (Riksarkivet och landsarkiven) använt en 100-årsgräns för publicering av material som innehåller personuppgifter.

Nyordningen påverkar vår kommande skanning där det material som beslutet avser kommer att prioriteras.

### Nya tidsgränser

Riksarkivarien har beslutat att följande tidsgränser ska gälla för publicering av uppgifter om folkbokföring m.m. på Statens arkivs hemsida:

- \* Död- och begravningsböcker publiceras efter 70 år
- \* Flyttningsslängder, konfirmationsböcker publiceras t.o.m. år 1980

- \* Lysnings- och vigselböcker publiceras t.o.m. år 1980. I de fall handlingarna innehåller uppgifter om sterilisering eller liknande gäller en 85-årsgräns.

- \* Födelse- och dopböcker, församlingsböcker (inkl. från fångelser och böcker över obefintliga) publiceras efter 85 år. Innehåller en annan handling uppgifter som normalt hör till en församlingsbok, ska handlingen följa samma tidsgräns som en församlingsbok.
- \* SCB-materialet (redovisningar till SCB från kyrkan) publiceras efter 70 år (den senaste anteckningen i volymen bestämmer tidsgränsen)

- \* Konsulatarkiv publiceras efter 70 år (den senaste anteckningen i volymen bestämmer tidsgränsen)

Gränserna 70 respektive 85 år innebär att ett nytt år släpps vid varje årsskifte. Gränsen år 1980 är fast och bör omprövas efter en femårsperiod.

Personuppgifter betyder i första hand namn och personnummer.

SVARs teknikbyten genom åren påverkar publiceringstakten vid den ändrade PUL-tillämpningen.

1. Skanningsteknik från 2003
2. Rullfilmsteknik mellan åren ca 1986-2001
3. Mikroficheteknik (Silverfich) mellan åren 1993-2002

1. Snabbast ut kommer det skannade arkivmaterialet att vara. Det publiceras efter att en PUL- och sekretesskontroll genomförts.  
2. Näst snabbast ut kommer Rullfilmen att vara. Den publiceras i den takt skanningen utförs.  
3. Sista ut blir Mikrofichen. De kan publiceras efter att en komplicerad och tidskrävande skanning genomförts.

I detta finns även en geografisk problematik - olika tekniker har t.ex. använts i ett och samma län. Materialet kommer att presenteras på hemsidan efter hand som det färdigställs.

(Publicerad: 2008-04-11-2008-06-18)



## NYTT MATERIAL FÖR ÖREBRO LÄN

Tittar man i förteckningarna på [www.svar.ra.se](http://www.svar.ra.se) för Örebro län kan man se effekterna av ovan nämnda.

T.ex. finns

**Olaus Petri församling, Örebro**  
Församlingsböcker 1913-1920  
Inflyttningslängder 1913-1927  
Utflyttningslängder 1913-1927  
Födelse- och dopböcker 1913-1917  
Död- och begravningsböcker 1913-1925.



### Glanshammars församling

Församlingsböcker -1920  
Flyttningslängder -1968  
Längder över nattvardsungdom -1940  
Lysnings- och vigselböcker -1969

Det är värt att ta en titt på förteckningarna då och då för att se om det kommit något nytt.

SN

## Ansökning

166

### Varifrån i Närke kom soldaten Jonas Ryberg?

Jonas Ryberg var född 29.4 1732 "i Närke" enligt upplysning från Krigsarkivet. 1759 blev han volontär vid Närke-Värmlands Regimente, Livkompaniet. Hans fortsatta karriär vid samma kompani: Rustmästare med korpralslön 1760, rustmästarlön 1765 samt sergeantfullmakt med furirlön 1767.

Under tiden 1760-1762 deltog Jonas Ryberg i det s.k. sjuårskriget (pommerska kriget). I sin meritförteckning berättar han, att han den 18.9 1761 "med egna händer tog till fånga tvenne preussiska officerare och en grenadjär". 1772-1773 garnisonstjänst i Karlstad; 1775 kommenderad till Göteborg.

Jonas Ryberg var gift med Sara Öberg (1747-1815), dotter till Sven Andersson (1730-1803) och Karin Ersdotter (1715-1798).

Sergeant Ryberg dog i Karlstad 13.1 1796 av "håll och styng".

Det kan noteras att JR ännu inte finns med i Centrala Soldatregistret.

Barn:

*Niklas (Nils) Elof Ryberg*, född 29.7 1775; kamrer och hospitalsysselman i Karlstad, död på Gunneruds herrgård, Alster (Värmlands län), 17.8 1832.

*Sara Lovisa Ryberg*, född 27.10 1777.

Enligt tillgängliga kyrkoarkivalier anges, märkligt nog, endast Närke som födelseort för båda syskonen.

Har möjligen någon av denna tidnings läsare träffat på Jonas Ryberg? Jag undrar förstås i vilken församling han var född. Detsamma gäller hans barn.

*Sten Brangstad*  
Landavägen 37  
691 42 Karlskoga  
0586/394 41

[sten.brangstad@telia.com](mailto:sten.brangstad@telia.com)

167

Hej!

Jag bor i Stockholm och har mina rötter i Örebro med omnejd. Hur kan jag söka i mina släktled?

Min farfars far hette Johan Viktor Sundström född 1837 och bodde i Äpsätter i Hardemo. Det skall tydligen finnas ett släktträd någonstans i Örebro eller i dess närhet.

Jag vore väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.

*Mvh*  
*Sven Sundström*  
[sven.sundstrom@swipnet.se](mailto:sven.sundstrom@swipnet.se)



## EKSTRÖMS - I FÄDRENS SPÅR

av Gunnar Persson, Örebro

En gång om året, i samband med Vasaloppet, uppmärksammas det gamla örebroföretaget Ekströms speciellt. Alltsedan 1958 har Ekströms blåbärsoppa stått på menyn för tusentals vasaloppsåkare. 2005 fick jag själv ta del av traditionen när jag skidade de nio milen från Sälen till Mora. Flera i min värmländska släkt har avverkat samma sträcka, min far redan 1942 och min dotter under flera år på 2000-talet.

Nu skall inte dessa rader handla så mycket om min egen släkt utan om den släkt och namn som förknippas med Vasaloppet och blåbärsoppa. Att Ekströms är ett örebroföretag med anor känner väl de flesta redan till. Kanske är Ekströms och dess symbol, den fryntlige bagaren, ett lika känt varumärke för Örebro som Peter Flack och Hjalmar Bergman.

Mitt intresse för Ekströms har inte bara med Vasaloppet att göra. Som släktforskare uppmärksammade jag tidigt att Ekström, liksom jag själv, härstammade från Värmland. Ekström var till och med född i min gamla hemstad Arvika och jag fann snart gemensamma anor i våra respektive antavlor.

Henrik Eberhard Ekström föddes i Arvika den 23 oktober 1821 som äldste son till Nils Ekström och Christina Lagerlöf. Fadern Nils hade sina rötter i trakten av Filipstad. Han hade kommit till Arvika, eller som det då hette Oskarstad, som apotekare. Arvika som blev stad först 1911 hade hundra år tidigare fått stadsrättigheter under namnet Oskarstad. 1811 var detta en fin hyllning till, den i Örebro ett år tidigare valde, tronföljaren Jean Baptiste Bernadotte,



Kungaparet och kronprinsfamiljen.  
Fr. v. Prins Oscar, Drottning Desideria, Kronprinsessan Josephine, Prins August, Prinsessan Eugenie, Kronprins Oscar, Prins Carl, Konung Carl XIV Johan och Prins Gustaf.

vars äldste son bar namnet Oskar. Oskarstad med blott 186 invånare år 1820 förde dock en tynande tillvaro och samma år som Henrik Eberhard Ekström föddes i staden, 1821, förlorade mansina stadsrättigheter och återgick till köping och namnet Arvika.

Modern Christina var av den lagerlöfska slakten och genom henne blev Ekström släkt med alla de stora värmländska författarna. Ekströms morfars farmors morfar, borgmästaren Johan Börjesson i Karlstad, är anfader till såväl Selma Lagerlöf, Tegnér, Geijer, Fröding och Ferlin samt ett flertal andra värmlänningar, inklusive mig själv.

Henrik Ekström, som i likhet med sin far utbildade sig till apotekare, inledde sin företagsverksamhet i Örebro år 1848. Från början fanns olika blandningar av mustaschvax, stövelsemörja och bläck i företagets utbud. Ett par andra lyckade satsningar var porlande vatten till groggblandningar och läskedrycker. Ekström hade tidigt påbörjat ett givande samarbete med krögaren Carl Edvard Eklind vid Brunnsparcken i Adolfsberg. Förutom dryckerna utvecklade

Ekström även Sveriges första riktiga chokladkaka. Den största försäljningssuccén kom dock 1875, när Ekströms bakpulver gjorde entré på marknaden.

När Henrik Ekström dog 1882 befann sig företaget på obestånd. Tack vare krögare Eklinds fru Fina kunde dock en sanering av företaget ske.



Bakpulvret var länge företagets mest kända produkt men nu har väl nyponsoppa eller blåbärsoppa tagit över den positionen för Ekströms, eller som man nu kan läsa på företagets byggnad i Bista, Procordia.

En enkel utredning kring Ekströms anor ser ut som följer:

## Proband

Henrik Eberhard Ekström.  
Född 1821-10-23 i Arvika (S). Död 1882-09-10 i Örebro (T). (Far I:1, Mor I:2). Gift med Johanna Margareta Eilitz. Född 1836-12-25 i Asker (T)

## I:1 f

Nils Eberhard Ekström.  
Född 1793-03-22 i Persberg, Färnebo (S). Död 1832-12-18 i Arvika (S). (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2). Gift 1820-09-05 i Norserud, Jösse Ny (S) med efterföljande ana.

## I:2 m

Christina Maria Lagerlöf.  
Född 1797-07-31 i Stommen, Älgå (S). Död 1885-04-17. (Barn Proband, Far II:3, Mor II:4)

## II:1 ff

Nils Ekström.  
Född 1746. Död i ålderdomsbräcklighet 1815-12-27 i Hedtorp, Järlåsa (C). (Barn I:1, Far III:1, Mor III:2). Gift med efterföljande ana.

## II:2 fm

Christina Rang.  
Född 1752-11-14 i Filipstad (S). Död i ålderdom 1848-04-20 i Mogården, St.Kil (S). (Barn I:1, Far III:3, Mor III:4)

## II:3 mf

Bengt Henrik Lagerlöf.  
Född 1748-06-13 i Arvika (S). Död 1800-01-05 i Älgå (S) (Älgå, döda). (Barn I:2, Far III:5, Mor III:6). Gift med efterföljande ana.

## II:4 mm

Maria Christina von Bähr.  
Född 1775-11-14 i Älgå (S) (Älgå, födda). Död i lungsjuka 1807-12-01 i Borgebol, Värmskog (S). (Barn I:2, Far III:7, Mor III:8)

## III:1 ff f

Nils Ekström.  
Död 1782 i Kroppa (S). (Barn II:1). Gift med efterföljande ana.

## III:2 ff m

Stina Lekenberg.  
Född 1715 i Filipstad (S). Död 1771 i Kroppa (S). (Barn II:1)

## III:3 fm f

Anders Rang. (Barn II:2)  
Gift med efterföljande ana.

## III:4 fm m

Lisa Schagerstedt. (Barn II:2)

## III:5 mf f

Andreas Lagerlöf.  
Född 1700-12-30 i Arvika (S). Död 1769-01-10 i Arvika (S). (Barn II:3). Gift 1:o 1733-01-06 i Kila (S) med efterföljande ana. Gift 2:o 1763-08-17 i Arvika (S) med Maria Frykman.

## III:6 mf m

Christina Engel Hofsten.  
Född 1714-01-06 i Filipstad (S). Död 1761-02-17 i Arvika (S). (Barn II:3). Gift 1733-01-06 i Kila (S) med föregående ana.

## III:7 mm f

Henrik Daniel von Bähr.  
Född 1721-11-17 i Älgåtorp, Älgå (S). Död i ålderdomskrämpor 1795-06-27 i Stommen, Älgå (S). (Barn II:4). Gift ca 1770 med efterföljande ana.

## III:8 mm m

Christina Alstermark.  
Född 1746-03-17 i Filipstad (S). Död 1816-07-15 i Fösched, Brunskog (S). (Barn II:4)



## EKSTRÖMS OCH NÄRKE

Som framgår av artikeln ovan var Henrik Ekströms hustru Johanna Margareta Eilitz från Närke. Hon föddes 1836 i Tångsätter, som dotter till komministern och utnämnde, men ännu ej tillträdde, kyrkoherden i Askers församling Johan Adolf Eilitz och dennes hustru Anna Charlotta Behmer.



Som kuriosita kan nämnas att Oskar II lär ha givit det unga samhället vid Odensbacken, med stora framtidsplaner, namnet Oskarsstad när han var på besök år 1883 i samband med invigningen av Kvismare kanal.

Eilitz var nyutnämnd kyrkoherde i Kvistbro, där han tillträdde först 1839.

*Stefan Nilsson*

## FYND PÅ GOTLAND FRÅN KVISTBRO

På Mullersätter ägor i Kvistbro bor 1780 torparen Erik Jonsson och hans hustru Cherstin Ersdotter. Den första november 1780 får de sonen Abraham (fb C:5).

Han kommer så småningom att flytta från Kvistbro till Gotland där han år 1805 flyttar från Endre församling till Mörnens grund och Strömslund i Boge församling (hfl AI:1788-1812, Genline GID78200)

Han är skraddare och har tagit sig namnet Setterqvist. Hans födelsedata har blivit den 1 april 1780. Han gifter sig samma år han flyttar in och kommer att få åtminstone en dotter.

*Upphittad av  
Jeanette Klingberg*

## ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



### Program för våren 2009

#### Tisdagen 24 februari 18:30

Årsmöte i Centrumgården, Köpmangatan 19, Örebro.

Årsmötesförhandlingar.

Vår medlem Lennart Alm visar ett bildspel "Norra Örebro under ett sekel, från Järnvägsgränd till Svampen", lotteri och servering.

#### Lördagen 21 mars 11:00-15:00

Släktforskningens dag. Vet du namnet på din mormors mor?

Vi är på plats i vår lokal, Fabriksgatan 8 för att hjälpa dig om det är någon speciell person du letar efter. Föreningen bjuder på fika, alla är välkomna.

#### Tisdagen 14 april 14:00

Studiebesök på landstingsarkivet, Eklundavägen 2. Max 10 deltagare. Anmälan till Rolf Gullberg 019-20 10 89 eller e-post [r.gullberg@comhem.se](mailto:r.gullberg@comhem.se)

#### Lördagen 30 maj 08:00

Vårens bussresa, denna gång till Östergötland. Vi åker först till Brunneby musterier, gårdsbutik och kyrka, därefter åker vi till Örebro kvarnby och Herrberga kyrka. Efter lunch på Sjögestad motell åker vi till Kornettgården där vi efter visning av gården intar eftermiddagskaffe.

Kostnad för buss, guidningar, inträden, lunch och kaffe max 500 kr, ju fler vi blir, desto billigare blir det. Ta gärna med en kompis.

Anmälan före 15 maj till Kerstin Andersson, tel 019-13 41 22 eller 073-9923263.

**DIS-Bergslagen Tematräffar**  
Arkivcentrum, Nikolaigatan 3, Örebro

#### Onsdagen 8 april 18:30-21:00

Tema ännu ej bestämt.

Se hemsidorna [www.slaekt.se](http://www.slaekt.se) och [www.dis-bergslagen.se](http://www.dis-bergslagen.se)

**Jourhavande släktforskare på Stadsarkivet** för hjälp till nybörjare och andra kommer att finnas på måndagskvällar klockan 17-19 i veckorna 10, 12, 14.

En Disgen-kurs liksom en nybörjarkurs i släktforskning planeras till våren, anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, 019-611 94 80.

#### Nya medlemmar i Örebro Släktforskare

- 293 Inger Gustafsson, Östansjö
- 844 Kurt Jansson, Örebro
- 845 Alf Johansson, Glanshammar
- 846 Per-Åke Johansson, Örebro
- 847 Hans Johansson, Örebro
- 848 Bengt Nilsson, Örebro
- 849 Margareta Hällagårds, Örebro
- 850 Harry Gustafsson, Örebro
- 851 Peder Malm, Örebro
- 852 Bertil Käll, Örebro
- 853 Henrik Hagman, Örebro
- 854 Lars Jacobson, Örebro
- 855 Iris Danielsson, Örebro
- 856 Inger Malmsten, Örebro
- 857 Leif G:son Nygård, Örebro
- 858 Gunilla Alm, Örebro
- 859 Dagny Johansson, Örebro
- 860 Barbro Hallenberg, Örebro
- 861 Anne-Marie Ekström, Örebro
- 862 Sven-Åke Svensson, Örebro
- 863 Gunnel Jorsäter, Örebro
- 864 Ingemar Andersson, Örebro
- 865 Kent-Åke Kvist, Örebro
- 866 Bo Johanson, Stora Mellösa
- 867 Hans Fälsted, Örebro

## KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



### Klubbmöten våren 2009

#### Lördagen den 21 mars

Släktforskningens dag med öppet hus, utställning och information. Lokal: Karlskoga bibliotek kl. 9.00 - 13.00.

#### Torsdagen den 23 april

Klubbmöte. Agne Adolfsson fortsätter med bildvisning med gamla vykort från Karlskoga.

Lokal: Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg 16 kl. 18.30.

#### Handledarverksamhet

Öppen handledarverksamhet sker på biblioteket den sista onsdagen i varje månad.

Tid: Onsdagar 25/2, 25/3 och 29/4 16.00 - 19.00.

### Klubbmöten hösten 2009

#### Torsdagen den 24 september

Klubbmöte. Program meddelas senare.

Lokal: Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg 16 kl. 18.30.

#### Torsdagen den 22 oktober

Klubbmöte. Program meddelas senare.

Lokal: Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg 16 kl. 18.30.



**Torsdagen den 19 november**

Klubbmöte. Program meddelas senare.

Lokal: Finska Föreningens lokal på Ferlinsväg 16 kl. 18.30.

**Handledarverksamhet**

Öppen handledarverksamhet sker på biblioteket den sista onsdagen i varje månad.

Tid: Onsdagar 30/9, 28/10 och 25/11 kl. 16.00 - 19.00.

Besök vår hemsida  
www.kgadfsgenealogi.se

Styrelsen

**Program våren 2009****Torsdagen 19 februari 19:00**

Årsmöte i Smedjan på Götgatan 14. Efter årsmötet blir det fika och underhållning av Christer Folkesson. Dagordning finns i detta program vilket gäller som kallelse till årsmötet.

**Lördagen 21 februari 10-14**

Öppet Hus med släktforskarhjälp. Kom med problemen eller frågorna till släktforskarrummet på Kumla Bibliotek, vi försöker göra ? till !

**Lördagen 21 mars 10-14**

Släktforskarernas Dag. Utställning i Biblioteket. Hur börjar du söka dina rötter?? Kom och få tips... Kl. 12:00 Bönder blir vapensmeder i Kumla. Föreläsning av Sören Klingnéus.

**Tisdagen 7 april 18:30**

Föreläsning. Elisabeth Thorsell berättar om emigrationshistorien och ger sedan tips och exempel på hur man kan leta efter den borttappade släktingen.

Elisabeth ger bl.a. ut nyhetsbrevet "Vi Släktforskare" och är redaktör för "Swedish American Genealogist".

Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

**Lördagen 18 april 10-14**

Öppet Hus med släktforskarhjälp. Kom med problemen eller frågorna till släktforskarrummet på Kumla Bibliotek, vi försöker göra ? till !

**Lördagen 16 maj 09:00**

Vårutflykt till Pershyttan. Avresa från parkeringen mellan Kumla Hotell och järnvägen kl. 9:00. Vi samåker i egna bilar, medtag fika. Vi delar på bilkostnaden.

Anmäl dig till Jan på tel: 019-582728 eller maila senast 3 maj.

**Torsdagen-fredagen 11-12 juni**

Forskarresa till Släktforskarernas Hus i Leksand. Denna mycket trevliga tradition fortsätter även i år. Vi samåker som vanligt och övernattar på motell Moskogen. Hör av dig till Jan eller Jeanette tel. 019-582728 så snart som möjligt om du är intresserad.

**SLÄKTFORSKNINGENS**

DAG

**ÖREBRO STADSARKIV****Lördagen 21 mars**

Öppet hus kl. 11-15

Kl. 13 berättar Bengt Sarwe om sin farfar Johan Wilhelm Sarwe och dennes fascinerande levnadsöde. Sarwe var missionär i Ryssland och genomförde under 1920-talet flera undsättningsexpeditioner till Svenskbyborna vid Svarta Havet.

**ASKERSUNDS  
SLÄKTFORSKAR-  
KLUBB****Program våren 2009****Måndagen 16 mars 19:00**

Årsmöte. Per Falkenström underhåller med folkmusik.

**Måndagen 6 april 19:00**

Påsktraditioner. Sven-Erik Linderoth.

**Lördagen 9 maj 09:00**

Utflykt till Gamla Linköping. Vi besöker bla DIS forskarstuga och intar lunch på Vårdshuset. Samling på Busstorget för samåkning.

OBS!

Numera har vi våra träffar i bibliotekets läshörna.

**HALLSBERGS SLÄKT-  
FORSKARKLUBB****Program för våren****Lördagen 21 mars**

Släktforskningsdag på Biblioteket i Hallsberg kl. 10-14. Vi försöker hjälpa dig som "kört fast" Tolka något svårläst etc. Tag med dina problem och kom.

**Onsdagen 22 mars**

Dagcentralen ÅSEN kl. 18.30 Mats Runering berättar om "Människorna bakom gatunamnen i Kumla" Avslutande kaffegemenskap.

ALLA VARMT VÄLKOMNA!

# B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

## REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevledes på adress:

Stefan Nilsson,  
Led 305, Södragården  
715 94 ODENSBÄCKEN  
(OBS! ny postadress)

E-post: stefan.nilsson@passagen.se

Det går bra att kontakta antingen någon i redaktionen eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:

Stefan Nilsson, Örebro  
019-45 22 21 (B), 019-21 10 78 (A)

Redaktionsmedlemmar:

Siv Lindqvist, Örebro  
019-26 42 29 (B)  
Gunnar Persson, Örebro  
019-31 28 16 (B)

## STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktperson eller direkt med någon i redaktionen.

Eventuellt medlemsbladsutbytesker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst på diskett eller via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

## FÖRENINGARNA

### ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:

c/o Gunnel Cunei, Parkvägen 3,  
696 73 ASPA BRUK

Ordförande:

Bengt Willén 0583-101 05

Sekreterare:

Gunnel Cunei 0583-125 38

Kassör: Gun Hedrén

0583-12128

Redaktionskontakt:

Gunnel Cunei

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr

Bg 5355-6734

E-post: gunnel.cunei@privat.utfors.se

E-post: kumla.genealogi@telia.com

Hemsida: <http://www.kumla.just.nu>

### KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:

c/o Hilding Helgeson, Skolgatan 49,  
691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Wanja Sundin

0586-72 85 14

Sekreterare: Håkan Karlsson

0586-560 26

Kassör: Bengt Hammarström

0586-365 87

Redaktionskontakt: Hilding Helgeson  
0586-564 04

Medlemsavgift: 120 kr, familj 140 kr.

Pg 52 50 27-9

E-post:

[hilding@bahnhof.se](mailto:hilding@bahnhof.se)

Hemsida:

<http://www.kgadfsgenealogi.se>

### HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:

c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,  
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Birgitta Edholm

0582-158 16

Kassör: Margareta Gustavsson

Redaktionskontakt: Birgitta Edholm

Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr

Pg 49 16 86 -2

E-post: [birgitta.edholm@telia.com](mailto:birgitta.edholm@telia.com)

Hemsida:

<http://www.slaetforskare.se>

### ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens adress:

Fabriksgatan 8, 1 tr., 702 10 ÖREBRO  
019-611 94 14 med Telesvar

Ordförande:

Rolf Gullberg 019-20 10 89

E-post: [r.gullberg@comhem.se](mailto:r.gullberg@comhem.se)

Sekreterare: Patrik Östling

019-18 97 22

Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30

Redaktionskontakt: Rolf Gullberg

Medlemsavgift 2008: 130 kr, familj  
200 kr

Pg 63 59 14-5

E-post: [info@slaekt.se](mailto:info@slaekt.se)

Hemsida:

<http://www.slaekt.se>

### KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:

c/o Jan Klingberg,  
Mästaregatan 1, 692 33 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg

019-58 27 28

Sekreterare: Birgitta Höggqvist

019-57 20 52

Kassör: Britt-Inger Nilsson

019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg

Medlemsavgift: 75 kr, familj 100 kr.

Pg 55 47 37-7

STOPPDATUM FÖR NÄSTA  
NUMMER AV STRÖDDA  
ANNOTATIONER ÄR  
30 SEPTEMBER